



Protestantse
Kerk

Januari 2023

Kerk in IJsselmonde

Adriaen Janszkerk

Groene Tuinkerk

Pelgrimskerk

Praten

Geef vandaag voor
de kerk van morgen

Wat doet een
jeugdouderling

<i>ko=kinderopas kn=kinderdienst tn=tienerdienst</i>	Zondag 8 januari	Zondag 15 januari	Zondag 22 januari	Zondag 29 januari	
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: <i>tn</i> ds. Mark van Pelt	10.30 uur: <i>kn</i> ds. J. Schaap	10.30 uur: <i>kn</i> ds. J. Schaap	10.30 uur: ds. René Visser	wo 18 jan 19.30 uur Gebeds- bijeenkomst
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: <i>ko + kn</i> ds. C.L. de Rooij	10.00 uur: <i>ko + kn</i> ds. D. van Vreeswijk	10.00 uur: <i>ko + kn</i> ds. D. van Vreeswijk	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Heilig Avondmaal	
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10.00 uur: Ds. K. van der Niet Collecte: Diaconie en Verwarming	10.00 uur: Ds. J. Brederveld Collecte: Ondersteu- ning Gemeenten + Verwarming	10.00 uur: Mw. ds. H. Hummel Heilig Avondmaal Collecte: Kerk en Werelddiaconaat	10.00 uur: Mw. ds. E. Lingen - van Veen Collecte: Jeugdwerk (JOP) + Verwarming	
Nw. SONNEBURGH Ravenswaard 5	10.00 uur:	10.00 uur:	10.00 uur:	10.00 uur:	
MEERWEIDE	10.30 uur: Dhr. M. van Welie		10.30 uur: Heilig Avondmaal Ds. E. van Halsema		
MAASSTAD Ziekenhuis	10.00 uur:	10.00 uur:	10.00 uur:	10.00 uur:	
SMEETSLAND		11.00 uur:			

Predikanten

Groene Tuinkerkerk
Mw. ds. H.P. Hummel
06 - 15 86 64 02
predikant.groenetuinkerkerk@gmail.com



Adriaen Janszkerkerk
Ds. J. Schaap
010 - 304 02 33
06-36 43 83 98
schaapherder@solcon.nl



Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19 63 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijssemonde.nl



Geestelijk verzorgers

Meerweide
Ds. E.A. van Halsema
06-46 64 22 98
rienne.van.halsema@aafje.nl



Smeetsland
Mw. Karin Bos

karin.bos@aafje.nl

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
06 - 36 58 64 96
Gea de Kwant-van der Vlist
gea.dkwant@sonneburgh.nl
dinsdag en woensdagochtend aanwezig



Kerkelijk werker

Groene Tuinkerkerk
Mw. M. van Weerden
06 - 140 509 68
groenetuin.kerkelijk@gmail.com



Contact pastoraat

Adriaen Janszkerkerk
Ivo van Bennekom
06 - 51 50 18 03



Pelgrimskerk
mw. Louise den Hartog
06 - 49 74 73 56
pastoraat@kerkinijssemonde.nl



Inhoud

Van de redactie

Wat zou het ideaal zijn als iedereen moeiteloos aan je kan aflezen wat er speelt. Dat je vanzelf een arm om je heen krijgt als je er behoefte aan hebt. Alleen kunnen wij mensen elkaars gedachten niet lezen. Anderen kunnen nu eenmaal niet zien wat er achter een glimlach schuilgaat of waar je mee worstelt als je dat zelf niet duidelijk maakt. En daarom: praat over wat er in je omgaat.

Eigenlijk hoeft een ander vaak niet eens iets terug te zeggen. Het kan ook al heel prettig zijn als er even iemand naar je luistert en af en toe begripvol knikt. Je gedachten onder woorden brengen en je gevoelens uiten, kan al heel erg opluchten. En het mooie is dat dat soms ook een manier is om alles voor jezelf op een rijtje te zetten. Wanneer je ergens mee worstelt, is het soms gewoon fijn om te weten dat je er niet alleen voor staat. Alleen daarom kan een gesprek met iemand anders al fijn zijn.

Daarnaast kan het ook juist heel helpend zijn om het over andere zaken te hebben. Je hoeft niet per sé te praten over iets wat je dwarszit of waar je je zorgen over maakt. Misschien helpt het je juist om iets grappigs wat je is overkomen te vertellen of een mooie herinnering op te halen. Gewoon om je hoofd met leuke verhalen of positieve gedachten te vullen. Juist de glimlach die dat oplevert, kan heel waardevol zijn als er iets anders speelt wat niet zo leuk is.

Ik ben zo blij dat ik lieve mensen om mij heen heb, waar ik terecht kan als ik dat nodig heb, en die ook weten dat andersom hetzelfde geldt. Ik wens een ieder van u hetzelfde toe.

Corrie Melenberg
Redactielid



Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u iets leuks te melden of wilt u in een van de rubrieken? Mail dit dan naar redactie.ajk@gmail.com

<i>Rooster kerkdiensten</i>	2
<i>Van de redactie / inhoudsopgave</i>	3
<i>Stiltepagina</i>	4
<i>Overdenking</i>	5
<i>Interview</i>	6
<i>Nieuw gemeentelid</i>	8
<i>Kunst en het verhaal</i>	9
<i>Groen geloven</i>	10
<i>Muziek</i>	11
<i>Gedichten</i>	12
<i>Bijbelleesrooster/puzzel</i>	13
<i>Gezamenlijke berichten</i>	14
<i>Groene Tuinkerker</i>	15
<i>Hervormd IJsselmonde</i>	18
<i>Adriaen Janszkerker</i>	19
<i>Pelgrimskerker</i>	20
<i>Samen</i>	22
<i>Servicepagina</i>	23
<i>Kinderpagina</i>	24

Pag. 6



Pag. 8



Pag. 12



Pag. 14



A woman in a pink jacket and a child in a blue jacket are walking away from the camera on a gravel path through a dense forest. Sunlight rays stream through the trees, creating a warm, golden atmosphere. The woman is holding the child's hand.

*Wie roept de generaties vanaf het begin?
Ik, de HEER, Ik was de eerste en ook
bij de laatsten zal Ik zijn.*

Jesaja 41,4

Deze Bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbel Vertaling © 2021

Daarover spraken zij met elkaar.....

Het verhaal gaat dat rond het tijdstip van Jezus' geboorte er drie wijzen in het oosten waren - de traditie heeft er koningen van gemaakt - die een ster aan de hemel zagen stralen. Ze pakten hun boeltje bij elkaar en gingen op weg, want ze wisten zeker dat er iets bijzonders stond te gebeuren en dat daar ver weg, in een heel ander land, een koninklijk Kind geboren werd. Van het wat en hoe wisten ze niet veel, maar dat deed er niet toe. Ze vonden het de moeite waard om te gaan. En wat namen ze zoal mee tijdens het bezoek? Ze konden niet met lege handen aankomen, maar wat zijn geschikte cadeaus? Wat kan je meebrengen?



Die drie wijzen, die weten het wel: ze brengen geschenken mee, vreemde geschenken eigenlijk voor een pasgeboren kind: geen rammelaar of beertje, maar geestelijke geschenken: goud, wierook en mirre.

Goud was geschikt om te geven, het meest kostbare edele metaal. Het staat voor al ons bezit, al wat we hebben en waar we in geloven. Hier is het goud dat kan dienen om in de noden van onze wereld te voorzien.

Wierook, dat is zoiets als een gebed vol hoop: *"laat mijn gebed mogen stijgen, als wierook omhoog voor uw aanschijn"* zegt Psalm 141:2.

Wierook, dat is zoals een kaars aansteken bij een icoon, het blijft branden en geeft de zoete geur van iets hemels.

Mirre klinkt meer geheimzinnig; in de bijbel wordt mirre gebruikt bij het maken van zalf, zalf voor een koning, voor de gezalfde, voor Christus. Mirre is ook, zo is te lezen in het Hooglied, het teken voor de liefde.



De geliefde is als een bundeltje mirre op je borst, de heerlijke geur stijgt er uit op. Mirre werd ook gebruikt om kleren een prettige geur te geven. En ook, als Jezus later gestorven is en begraven, zo staat er geschreven, dan willen de vrouwen hem liefdevol met mirre balsemen. Mirre heeft dus ook te maken met het lijden dat er is in het leven en met goede zorg.

Zo staan goud, wierook en mirre voor geloof, hoop en liefde.

En zoals het in die tijd gewoon was onder koningen, voor wat hoort wat. De drie wijzen gaven cadeaus, maar ze kregen ze ook. Het bezoek verwarmde hun hart, ze gingen er vol warme indrukken weer vandaan, met geloof, hoop en liefde. Waarover spraken zij met elkaar onderweg? Daarover dus. En dat wensen wij elkaar ook toe voor 2023: een gezegend nieuw jaar.

Ook ik wens u een nieuw jaar vol geloof, hoop en liefde.

Marjan van Weerden
Kerkelijk werker, Groene Tuinkerkerk



Interview met Hanneke Bosschaert



Wil je jezelf voorstellen:

Ik ben Hanneke Bosschaert, getrouwd met Frank en samen hebben wij twee dochters, Eva van 11 jaar en Fenne van 8 jaar. Sinds twaalf jaar wonen wij met veel plezier op de Hordijk in IJsselmonde.

Ik werk op de Heldringsschool als intern begeleider. Dit is een school voor Speciaal Basisonderwijs in Rotterdam-Hillesluis.

In mijn vrije tijd ben ik vooral buiten te vinden. Ik vind het heerlijk om te tuinieren, te wandelen en ook hardlopen doe ik graag.

Hoe ervaar je het om jeugdouderling te zijn? Waar liggen de uitdagingen en waar vind je voldoening in?

Afgelopen jaar is er heel veel op mij afgekomen en heb ik vooral geprobeerd om in kaart te brengen wat er allemaal al gebeurt in de Pelgrimskerk voor de jeugd. Nou, en dat is best veel!

Als gemeente zijn wij erg dankbaar voor een grote groep jeugd in de kerk. Ik word er iedere zondag weer zo blij van als ik bij het kindermoment alle kinderen naar voren zie lopen, vooral wanneer de oudere kinderen de jongere kinderen aan de hand mee naar voren nemen. Dat is wat je de kinderen in de kerk gunt, dat ze andere kinderen om zich heen mogen hebben met wie ze mee mogen lopen, die een voorbeeld kunnen zijn, maar met wie ze ook plezier kunnen hebben.

Wanneer er zo'n grote groep kinderen is, betekent dat natuurlijk ook dat er veel volwassenen nodig zijn om de verschillende groepen te leiden. Gelukkig is er een grote groep leiding die met veel enthousiasme en passie dit voor de kinderen organiseert.

Wat zijn je taken als jeugdouderling?

Als jeugdouderling ben ik onderdeel van de kerkenraad. Binnen de kerkenraad is het mijn taak en verantwoordelijkheid om focus te houden op de jeugd in de gemeente en vanuit dat licht neem ik deel aan de vergaderingen. Als jeugdouderling ben je een soort ambassadeur van de jeugd binnen de kerkenraad. Dit is onder andere ook de reden dat ik betrokken ben bij de voorbereiding van de samendiensten, ook hier ligt bij mij de focus op de jeugd. In hoeverre kunnen wij ervoor zorgen dat de dienst net als voor de volwassenen, ook voor de jongeren in de gemeente een plek is waar zij kunnen groeien in hun geloof.

Welke jeugdgroepen zijn er in de Pelgrimskerk?

Voor alle leeftijden van 0 tot 20 zijn er verschillende groepen om op zondag bij aan te sluiten. Dit begint bij de oppas waar kinderen van 0-4 jaar naar toe kunnen. Gedurende de basisschoolleeftijd worden de kinderen ingedeeld in een van de kinderdienstgroepen.

Op het moment dat de kinderen naar de middelbare school gaan, gaan ze door naar de tieners. De tieners hebben twee keer in de maand hun eigen tienerdienst. Deze tienerdienst wordt om en om in de Pelgrimskerk en de Adriaen Janszkerk gehouden. Vanaf zestien jaar komen de jongeren nog één keer in de maand bij elkaar voor een eigen dienst.

Naast de verschillende diensten op zondag zijn er ook nog verschillende activiteiten die voor de kinderen en jeugd worden georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is Plexat, dit is één keer in de maand op vrijdagavond voor kinderen van groep 4 t/m 8 van de basisschool. Hier komen zowel de kinderen van de Pelgrimskerk als de Adriaen Janszkerk met veel plezier naar toe.

Gelukkig is er een grote groep leiding met veel enthousiasme en passie

Zijn er bepaalde doelen die je voor ogen hebt met het jeugdwerk?

Dit jaar willen wij met de stuurgroep van het jeugdwerk in de Pelgrimskerk kijken of de methode die wij nu gebruiken tijdens de kinderdiensten, BijbelBasics, nog steeds passend is voor wat wij onze kinderen mee willen geven. De keuze die wij hierbij maken zal worden opgenomen in het beleidsplan. Op dit moment ben ik samen met de jeugdouderling uit de Adriaen Janskerk, Ivo van Bennekom bezig met het herschrijven van het beleidsplan. Er lag al een mooi plan, geschreven vanuit en voor de Pelgrimskerk.

Maar omdat er al verschillende diensten en activiteiten voor de jeugd vanuit de twee kerken samen worden georganiseerd, vinden wij het belangrijk om dit ook binnen het beleidsplan vast te leggen.

Waaruit haal je je inspiratie?

De kerk als geloofsgemeenschap is bedoeld als plek waar mensen van alle generaties zich thuis voelen. Dit zie je heel duidelijk terug in de Bijbel, waar in zowel kinderen als ouderen taken krijgen.

Hoewel er altijd nog punten ter verbetering zijn en zullen blijven, denk ik dat wij als gemeente goed op weg zijn om deze plek voor een ieder te kunnen bieden. Hiervoor zetten heel veel volwassenen, maar ook kinderen en tieners zich in. Hierin voel en ervaar ik de kracht de van Heilige Geest, door het niet alleen, maar samen te mogen doen.



Wat zijn de taken van een jeugdouderling?



Taakomschrijving jeugdouderling

Samen met andere kerkenraadsleden ben je verantwoordelijk voor het leidinggeven aan de gemeente. Dat betekent dat je je overal een mening over mag vormen, ook over zaken die geen betrekking hebben op het jeugdwerk. Belangrijk is dat je als jeugdambtsdrager focus houdt op de jeugd in de gemeente en vanuit dat licht bij alle vergaderpunten je bijdrage levert. Je bent de ambassadeur van de jeugd in de kerkenraad.

Functie jeugdouderling

Als jeugdouderling ben je er verantwoordelijk voor dat de hele kerkenraad focus blijft houden op het ontwikkelen van een gemeenschap waar kinderen en jongeren als

volwaardige en gelijkwaardige gelovigen worden gezien en mee kunnen doen. Op een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en het geloofsgesprek kunnen voeren. Daarnaast stimuleer je activiteiten tussen de verschillende generaties. Zoals verwoord in de kerkorde: 'De gemeente geeft, onder leiding van de kerkenraad, in vorming en toerusting, catechese en jeugdwerk gestalte aan het blijvend proces van geestelijke vorming waarin alle generaties betrokken zijn.'

Samen met de kerkenraad denk je daarnaast ook na over hoe je kinderen en jongeren inwijdt in de tradities van de eredienst. Dat betekent dat je kinderen en jongeren probeert bekend te maken met de gewoonten en gebruiken van de eredienst, maar ook dat je meedenkt over hoe de kerkdienst aansluiting kan vinden bij hun belevingswereld. Daar hoort ook de plek van de kindernevendienst of kinderkerk bij. Dit hoef je niet alleen te doen, maar doe je samen met andere vrijwilligers in het jeugdwerk of diaconaat.

De training jeugdambtsdrager wordt iedere maand gegeven.

<https://www.protestantsekerk.nl/training/jeugdambtsdragers/>

Bron: <https://protestantsekerk.nl/verdieping/wat-zijn-de-taken-van-een-jeugdouderling-en-jeugddiaken/>

Nieuw gemeentelid

In deze rubriek stellen nieuwe gemeenteleden zich aan ons voor. Deze maand maken we kennis met **Dennis en Margreet Scherpenzeel** uit de Adriaen Janskerk.

Kunnen jullie jezelf voorstellen?

Wij zijn Dennis & Margreet Scherpenzeel. We hebben elkaar 5 jaar geleden ontmoet. Dennis is opgegroeid in Dieren (Veluwe), Margreet in Capelle a/d IJssel. Dennis is 37 jaar, Margreet 36. We wonen in een klein, fijn huisje in Ridderkerk (Slikkerveer). Dennis is de meest muzikale van ons: speelt saxofoon, gitaar (elektrisch en akoestisch) en speelt in de muziekgroep van de AJK en een coverband. Margreet haalt af en toe eens haar viool uit het stof en houdt van zingen. Dennis werkt bij de EO als CRM ontwikkelaar en Margreet als regiocoach vrijwilligers Rotterdam bij Stichting Timon. Groot hart voor met name tieners, Margreet leidt met veel plezier de +16 in de gemeente.



Hoe zijn jullie bij de Adriaen Janskerk terecht gekomen?

Eigenlijk gewoon door een periode naar verschillende gemeentes in de buurt te gaan. Op zoek naar een gemeente waar we ons allebei thuis voelden. Op de één of andere manier zijn we bij de AJK blijven hangen. Wat wel leuk is, is dat de muziekgroep van de AJK op onze bruiloft heeft gespeeld, nog voor we lid werden. Zo raakten we steeds een beetje meer verweven met de gemeente.

Wat vinden jullie fijn aan de Adriaen Janskerk?

De laagdrempeligheid, de muziek. De mensen in de gemeente, de open sfeer. De eigentijdse diensten en bidden met en voor elkaar. Dat je (niet gelovige) mensen

uit je netwerk mee kunt nemen en zij zichzelf kunnen zijn.

Waar genieten jullie van?

Muziek, goede gesprekken, lekker eten en goede wijn. Natuur (strand/bos), actief zijn, tennis, crossfit, hardlopen en met vrienden of familie zijn. Uitgaan, mooie steden bekijken en op z'n tijd onderuitgezakt een goede film kijken. Kortom: de fijne dingen in het leven.

Wat zou je aan de lezers mee willen geven?

Johannes 15:5 Als iemand in mij blijft en ik in hem, dan zal hij veel vrucht dragen.

Blijf dicht bij God in deze tijden! In gebed en luisteren naar zijn stem. Dan kan je de onrust en de ontwikkelingen vanuit een hoger perspectief zien. Laat je niet terneer drukken door oorlogen, ziektes, rampen, al het wereldnieuws, politieke ontwikkelingen, maar kijk waar jij in je directe buurt een steentje bij kan dragen en Gods liefde door kunt geven. Geniet van alle goede dingen die we krijgen van onze Vader en mensen om je heen.

Verder als je ons nog niet kent: knoop gerust een praatje aan.



Interview gedaan door Heleen Maas.

De wonderbaarlijke bevrijding van Petrus

Hendrick ter Brugghen

anno 1624

Mauritshuis Den Haag



In de bijbel is te lezen hoe de apostel Petrus 's-nachts uit de gevangenis wordt bevrijd.

"Toen verscheen er plots een Engel en stralend licht vulde de hele ruimte. De Engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken".

Dat dramatische moment is hier door Hendrick ter Brugghen uitgebeeld. Hij zoemde flink in op de twee levensgrote personages, waardoor het lijkt of we directe getuigen zijn van het wonder.

Hendrick ter Brugghen liet het licht van links komen waardoor het gezicht van de engel in de schaduw blijft, maar Petrus gezicht is goed te zien, en daarmee ook zijn verwarde reactie. De oude man is tandeloos, verdwaasd en zijn grijze haar zit rommelig.

Het contrast met de jeugdige engel is groot, 'gaaf en liebleuk' tegenover 'getaand en verweerd'. Petrus wonderbaarlijke bevrijding werd eerder geschilderd door de Italiaan Carravaggio. Dit onderwerp leende zich perfect voor de dramatische stijl waarmee hij rond 1600 naam maakte.

Hendrick ter Brugghen leerde Carravaggio's werk kennen toen hij in Italië woonde. Hij nam diens manier van schilderen over. Eenmaal terug in Utrecht bleef hij in die nieuwe stijl werken. Daar groeide hij uit tot een van de belangrijkste Carravagisten.

Tekst: Gerrit Buizer



ALLES WAT LEEFT TOT ZEGEN ZIJN

Groen diaconaat

Tijdens een van de regionale Kerk in Actiedagen leidde Lydia van Maurik een workshop over groen diaconaat. Ze is medewerker duurzaamheid bij de Protestantse Kerk in Nederland en werkt een dag in de week voor GroeneKerken. Waarom zou diaconaat 'groen' moeten zijn? Lydia haalt onder meer Johannes 3 vers 16 en 17 aan. 'God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven...'. "Mij is vroeger altijd geleerd dat dit over de verlossing van de individuele mens gaat. En daar lijkt de hele kerk op ingericht. Maar het is veel inclusiever: de h le wereld moest door Hem gered worden." Ze vindt het merkwaardig dat de zorg voor de schepping, ons gemeenschappelijk huis, vaak hekkensluiter is in de aandachtsgebieden van de kerk. "De schepping zou toch eigenlijk centraal moeten staan – we maken er deel van uit en ook wijzelf zijn schepping. De zorg voor de schepping kan en mag je niet scheiden van de rest van kerk-zijn. Het gaat er niet om de schade zoveel mogelijk te beperken, we moeten ons afvragen hoe we  lles wat leeft tot zegen kunnen zijn." Lydia pleit ervoor dat duurzaamheid onderdeel wordt van het totale beleid van kerkelijke ge-

meenschappen, waar regelmatig aandacht aan besteed wordt. Bewustwording moet doorgaand gestimuleerd worden, om uit te monden in concrete doelen en activiteiten die duurzaamheid en duurzaam leven inhoud geven. De diaconie kan hierin voortrekker zijn.

De urgentie van duurzaamheid kan beklemmend en polariserend uitwerken, weet ze. Maar: niet alles hoeft, en zeker niet ineens. Verduurzamen is een zaak van lange adem. Het vraagt om kleine stapjes en goed bereikbare doelen. "Begin met iets concreets dat aansluit bij je eigen mogelijkheden en je eigen identiteit. Dan krijg je de handen makkelijk op elkaar."

Groen diaconaat laat zien wat er gebeurt als je zorgzaam bent voor de h le schepping, inclusief de mensen, stelt Lydia. "Dat zaait een zaadje van geloof, van vreugde. En dat gaat groeien. Zo werkt Gods Koninkrijk."

Verduurzaming vraagt om goed bereikbare doelen

Jerry Lee Lewis - rock 'n roll en gospel

Op 28 oktober 2022 overleed Jerry Lee Lewis op 85 jarige leeftijd. Hij was geboren op 29 september 1935 in Ferriday, Oklahoma. Hij was een rock 'n roll en country zanger en pianist. Ook was hij een van de pioniers van de rock 'n roll in de jaren 50 en kreeg daarom in 1986 als een van de eerste artiesten een plaatsje in de Rock and Roll Hall of Fame, een eervolle vermelding en op 16 oktober 2022 in de County Hall.

Zijn ouders waren arm. Toch werd er een piano gekocht. Hij was een natuurtalent en leerde zichzelf piano spelen, ook met zijn neven. Ze speelden gospel, boogiewoogie en country. In 1948 trad hij op, hij was toen 13 jaar, bij een Ford dealer. Zijn vader ging met de pet rond en haalde 13 dollar op wat veel geld was voor het arme gezin met 2 zussen. Er was nog een oudere broer, maar die is verongelukt. Toen hij 15 was, ging hij de Mississippi delta af om er in kroegen ruige honky tonk muziek te spelen.

Zijn moeder had echter een ander idee over zijn toekomst en stuurde hem naar een Bijbelschool in Texas. Omdat hij op zijn eerste avond tijdens een eredienst de psalmen in een boogiestijl had begeleid, werd hij onmiddellijk van school verwijderd. Daarna verkocht hij naaimachines zonder success. Ook de mensen in de muziekstudio zagen ook niets in zijn muziek. Hij vertrok op 21 jarige leeftijd naar Memphis en liet de religieuze muziek achter hem en mengde zich in de snelgroeïende rock 'n roll.

In 1954 bracht hij zijn eerste lokale plaat uit en 2 jaar later werd hij in de Sun studio ontdekt door platenproducer Jack Clement. Sun Records baas Sam Philips was op dat moment op vakantie. Jerry mocht sessiewerk doen en zat toen ook in het Million Dollar Quartet wat bestond uit Elvis Presley Johnny Cash en Carl Perkins. Ze voerden ook verschillende gospelsongs uit. Op sommige zongen Elvis en Jerry want ze waren opgegroeïd in de Assembly of God. Johnny en Carl kenden de teksten niet, zij waren Baptisten. De neef van Jerry, Jimmy Swaggart, was een bekende evangelist en muzikant. Hij leidde uiteindelijk ook de uitvaartdienst van Jerry Lee Lewis.

De grote doorbraak van Jerry Lee Lewis kwam in juni 1957 met "Whole lot of shakin going on", gevolgd door "Great balls of fire", "Breathless" en "High school confidential". Door een schandaal en een turbulent leven was het rock 'n roll publiek klaar met hem. Eind jaren 60 tekende hij een contract bij Mercury Records en ging met succes over op de countrymuziek.

Ook in ons land had hij toen in mei 1972 een hit met "Chantilly lace", eigenlijk van The Big Bopper. Hij werd weer populair in Amerika en daar had hij 19 hits in totaal. Zijn bijnaam was The Killer. Hij maakte 40 studio albums waaronder 1 gospel en 4 live albums en 77 singles.

Het gospel album heette "In Loving Memories: The Jerry Lee Lewis Gospel Album" en verscheen in 1971 op het Mercury label. Het is geproduceerd samen met zijn zus Linda Gail Lewis en zij schreef twee tracks. Hij werd begeleid door The Jordanaires die bij vele artiesten de begeleiding deden. Niet alleen op gospelalbums ook bij Elvis Presley hoor je ze en later zelfs bij de Nederlands-Indonesische Jack Jersey die zijn plaat opnam in Amerika.

11 nummers staan er op het album dat nog geen 40 minuten duurt:

1. In Loving Memories (In liefdevolle herinnering)
2. The Lily of the Valley (De lily van het veld)
3. Gather 'Round Children (Verzamel rond kinderen)
4. My God's Not Dead (Mijn God is niet dood)
5. He Looked Beyond My Fault (Hij keek verder dan mijn schuld)
6. The Old Rugged Cross
7. I'll Fly Away (Ik zal wegvliegen)
8. I'm Longing for Home (Ik verlang naar huis)
9. Ik weet dat Jezus daar wil zijn (duet met Linda Gail)
10. Too Much to Gain to Lose
11. Medley If We Never Meet Again/I'll Meet You in the Morning (Als we elkaar nooit meer ontmoeten/Ik wil jou in de morgen ontmoeten)

Zijn zus Gail schreef de nummers 1, 3 en 9.

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl



Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Ronald van Pelt



De vlucht, de intocht en de ezel

Het veulen was nog onbereden
Er had nog niemand op gezeten
Hij stond aan een hek te wachten
Werd los gemaakt en meegenomen
En liep met hun daarna naar beneden
Hij moest naar Hem
Waar Hij op hen stond te wachten
Voor de intocht naar Jeruzalem

Mensen liepen met takken te zwaaien
Rondjes te draaien
Te springen
En het Hosanna te zingen

Die andere ezel van 33 jaar geleden
Was allang overleden
Toen ze van Jouw geboorte hoorden
Wilden ze je gelijk al vermoorden
Je lag in je moeders armen
Die jou verwarmden
Jullie vluchtten
Naar Egypte

Nu niet meer in je moeders armen
Maar zelf op eigen benen
Om de zonde te dragen
Om ons vrij te maken, om de Vader te gehoorzamen
Om Zijn wil te laten geschieden
Moest en wilde Hij deze moeilijke weg gaan
Om ons te redden, later uit de dood op te staan

Verleidingen

Eva werd door de slang verleid
Als je van die vrucht eet, zul je niet sterven
Simson werd door Delila verleid
Hoe kom jij toch zo sterk?

Jozef werd door de vrouw van Potifar verleid
Kom bij mij slapen
Jezus werd door de duivel zelfs drie keer verleid
Ik zal je dit alles geven als je voor mij knielt

Eva en Simson gaven daar aan toe
Jozef en Jezus niet
Zij liepen er voor weg
En gingen hun eigen juiste weg

Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com



Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Muziekinstrument 9 Joods geschrift 11 Boksgewicht 13 Toegewezen deel 15 Familielid 16 Muzieknoet 17 Boek van Jane Austen 18 Getijde 19 Zeevis 21 Loterijspel 23 Stad in Frankrijk 26 Harde klap 28 Zweetklieropening 29 Dier met scharen 31 Symbool voor radon 32 Alleenvliegende minderjarige (Eng. afk.) 34 Knol 37 Zeerover 40 Japans gedicht 42 Verfborstel 43 Schaalvrucht 44 Devies 47 Symbool voor radium 48 Richtsnoer 51 Nummer (afk.) 52 Verrassende huwelijksuitroep 53 Kleine wig 54 Snaarinstrument 56 Onrechtzinnig 58 Iemand die om zijn geloof niet te verzaken zijn leven offert.

Verticaal

2 Vulkaan op Sicilië 3 Zoogdier 4 Jenever 5 Gemeente in Overijssel 6 Reformatorische Omroep (afk.) 7 Richard de Hollywoodacteur 8 Kaasoort 10 Duitse theoloog en reformator (1483-1546) 11 Uitvinding uit de vijftiende eeuw die erg heeft bijgedragen tot de verspreiding van de ideeën van de Reformatie 12 Kostbare stof, afkomstig uit het darmkanaal van potvissen 14 Symbool voor thulium 19 Bedevaartsoord in Frankrijk 20 Brits pond 22 Lichaamsdeel 24 Dat is de Onze-Lieve-Vrouwebasiliëk in Maastricht bijvoorbeeld 25 Engelse titel 27 Voorzetsel 30 Symbool voor broom 33 Anders uitgedrukt (afk.) 35 Uiting van verwondering 36 Heilig verklaarde Italiaanse pater (1887-1968) 38 Specerij 39 Luxemburgse mediagroep 41 Oorlogsgebied tussen 1950 en 1953 45 Smalle doorgang 46 Aartsengel 49 Doodmoe 50 Binnenwater 52 Amerikaanse ruimtevaartorganisatie 55 Open strook in een bos 57 Motorwedstrijd in Assen.



www.wimdeweerd.com

Bijbelleesrooster januari

zo 1	Numeri 6:22-27	Moge de Heer u zegenen
ma 2	Psalm 89:1-19	Eeuwige liefde
di 3	Psalm 89:20-38	Nooit breek ik mijn woord
wo 4	Psalm 89:39-53	Waar is uw liefde van vroeger?
do 5	Numeri 9:15-23	De wolk die rust
vr 6	Matteüs 2:1-12	Waar is de koning?
za 7	Matteüs 2:13-23	Een vroege vlucht
zo 8	Matteüs 3:1-12	Een stem roept in de woestijn
ma 9	Matteüs 3:13-4:11	En dan komt U naar mij?
di 10	Psalm 20	Anderen vertrouwen op paarden
wo 11	Spreuken 16:1-9	Vertrouw bij je werk op de HEER
do 12	Spreuken 16:10-22	Inricht boven zilver
vr 13	Spreuken 16:23-33	Wees zoet voor de ziel
za 14	Jesaja 41:1-7	Zet het beeld met spijkers vast
zo 15	Jesaja 41:8-20	Wees niet bang
ma 16	Jesaja 41:21-29	Kijk, daar zijn ze!
di 17	Spreuken 17:1-14	Beter droog brood
wo 18	Spreuken 17:15-28	Een grote mond
do 19	Spreuken 18:1-12	Met andere woorden
vr 20	Spreuken 18:13-24	Koester je tong
za 21	Psalm 63	Ik ben aan U gehecht
zo 22	Matteüs 4:12-17	Schitterend
ma 23	Matteüs 4:18-25	Als een lopend vuurtje
di 24	Spreuken 19:1-14	Een dwaas dwaalt
wo 25	Spreuken 19:15-29	Luister naar raad
do 26	Psalm 60	Keer ons lot ten goede
vr 27	1 Korintiërs 1:1-9	Verankerd
za 28	1 Korintiërs 1:10-17	Onverdeeld
zo 29	Psalm 37:1-11	Blijf kalm
ma 30	Psalm 37:12-24	Ga met vaste tred
di 31	Psalm 37:25-40	Blijf op de weg



DagelijkseBroodkruimels.nl | Spreuken 19:21



Geef vandaag voor de kerk van morgen **Actie Kerkbalans 2023 gaat van start!**

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze maand valt ook bij u de brief op de mat of ontvangt u een e-mail. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als kerken weer op volle kracht vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven.

Naast doneren, kunt u de Actie ook ondersteunen door er aandacht voor te vragen in uw eigen omgeving. U kunt bijvoorbeeld de Kerkbalansberichten op sociale media delen. Zo laat u weten dat u het werk van onze kerken belangrijk vindt. U kunt hier bijvoorbeeld bij vermelden dat u bijgedragen hebt en mensen uitnodigen hetzelfde te doen.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de 2e helft van januari haalt een vrijwilliger het formulier bij u op.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.



Groene Tuinkerk
NL10 INGB 0000 188602

Adriaen Janszkerk en Pelgrimskerk
NL75 INGB 0002 975600
of geef een machtiging voor
automatische incasso via de kerkapp

2023

Actie

Kerkbalans





Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, IJsselmonde



VANAF HET DIJKJE

Januari 2023

Terwijl ik deze kopij schrijf voor het eerste kerkblad van 2023 is het vrijdag 16 december. Ook het jaar 2022 is dus al weer bijna voorbij. Corona heeft dit jaar de gemoederen nog wel beziggehouden, maar raakte gaandeweg het jaar gelukkig toch ook wat meer op de achtergrond. Wat is er op de voorgrond gekomen? De oorlog in en om Oekraïne om maar eens iets te noemen, en de energiecrisis... Hoe zal 2023 beginnen?

Kerkdiensten

Volgens de kerkelijke kalender is temidden van alles op de eerste adventszondag (27 november) een nieuw kerkelijk jaar begonnen. Ook bij ons in de kerk kwam er vanaf eind november op de zondagen weer een liturgische schikking voorin te staan, aan de hand van het seizoensthema Aan tafel! en het daarvan afgeleide advents- en kersthema. Met de vier voormoeders van Jezus die de evangelist Mattheus in diens geslachtsregister heeft opgenomen in het middelpunt: Batseba, Ruth, Rachab en Tamar. Het is de bedoeling dat er ook op kerstmorgen, zondag 25 december, een liturgische schikking voor in de kerk zal staan, en dat ons koor "de Zaaiers" die ochtend zingt. De seniorenkerstviering van de 20e, de kerstherberg op de 24e, de eigenlijke kerstdagen en oud & nieuw liggen op het moment van schrijven allemaal nog voor ons.

En net als eerste kerstdag valt ook nieuwjaarsdag 1 januari 2023 op een zondag...



In januari 2023 sta ik twee keer op het rooster om bij ons in de kerk voor te gaan. Allereerst op nieuwjaarszondag 1 januari, de eerste zondag van 2023.

Voor de dienst is er dan gelegenheid om elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar te wensen; de dienst zelf begint die ochtend om 11.00 uur, en zal waarschijnlijk een combinatie zijn van nieuwjaar en driekoningen. Verder hoop ik op zondag 22 januari voor te gaan, in een Avondmaalsviering.

Het is dan meteen ook de slotzondag van de Gebedsweek voor de Eenheid (zie hieronder). De lezingen van het leesrooster en de gebedsweek zijn leidend voor de thematiek.

Aansluitend aan de dienst van 22 januari zal er een gemeenteberaad zijn.

Gebedsweek voor de Eenheid

Van 15 tot en met 22 januari 2023 is de jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid (van de christenen). Doe goed, zoek recht - naar Jesaja 1, 17 - is het weekthema.



In IJsselmonde wordt vanuit onze kerk en de parochiekerk voor vrijdagmorgen 20 januari weer een oecumenische gebedsdienst met aansluitend koffie en nagesprek voorbereid, net als in januari 2022. De aanvang van de dienst die vrijdagochtend is 10.00 uur, in de parochiekerk aan de Reijerdijk.

Gesprekskring en gebedskring

De gebedskring staat gepland op woensdag 11 januari om 12.00 uur (tweede woensdag van de maand) en de maandelijkse gesprekskring staat gepland op woensdag 25 januari (laatste woensdag van de maand) om 10.30 uur.

Tussen deze beide data in is dus het oecumenische gebed met koffie en nagesprek op vrijdagmorgen 20 januari in de parochiekerk (zie hierboven).

U bent van harte welkom!



Pastoralia

Terwijl de dagen en weken voorbij glijden gebeurt er ook in onze gemeente best het één en ander. En we hebben ook weer gemerkt dat een ongeluk soms in een klein hoekje zit, dat ons of onze naasten soms ook zómaar iets kan overkomen. In elk geval: **sterkte voor wie sterkte nodig heeft!**

Vanaf zondag 11 december zijn de kerstattenties voor de 80+ers (en alle gemeenteleden in de verschillende verpleeghuizen) uitgedeeld en rondgebracht, heeft in december de wensboom voor de kinderen in de wijk in de kerk gestaan, hebben we gezamenlijk met Bolnes de kerstherberg meegemaakt en gaat half januari 2023 de Actie Kerkbalans weer van start...

Tot slot

Hiernaast in de kolom kunt u een verslagje lezen van de gezamenlijke gesprekskring (van onze kerk met die van Bolnes) "Op zoek naar God"

In het nieuwe jaar 2023 hopen we verder te gaan met deze 'gezamenlijkheid' en daarin ook deze gesprekskring een vervolg te geven.

Van maandagmiddag 2 tot en met zondag 8 januari hoop ik te genieten van enkele vrije dagen. Marjan van Weerden zal mij dan vervangen mocht het echt nodig zijn.

En graag sluit ik hier nu af met de eerste tekst uit de Scheurkalender 2023 voor ouderen 'Een bemoediging voor elke dag'.

Het is de tekst van nieuwjaarsdag, 1 januari:

Ik ken de plannen die Ik met u heb: ze hebben uw heil op het oog, niet uw onheil en bereiden u een hoopvolle toekomst...
(Jeremia 29, 11).



Vrede en alle goeds voor 2023!

Met vriendelijke groet,

ds. Hermie Hummel
06 - 158 66 402



Gezamenlijke gesprekskring "Op zoek naar God" najaar 2022

De gesprekskring **Op zoek naar God** was in dit seizoen één van de mogelijkheden om als gemeenteleden over en weer vanuit Bolnes en IJsselmonde met elkaar in contact te komen.

De kring was op drie donderdagmiddagen in oktober en november 2022, in de Groene Tuinkerkerk, en werd geleid door ds. Hermie Hummel. Er waren drie deelnemers uit de kerk van Bolnes; nog een vierde las op afstand mee had ze laten weten. En er waren zeven à acht deelnemers uit de Groene Tuinkerkerk; één had er helaas vanwege ziekte na aanmelding toch nog moeten afzeggen, ook zij las mee. Al met al was het een mooi aantal deelnemers dus!

Leidraad voor de gesprekskring was het boek van Kick Bras 'Als met een vriend omgaan met God' met op de achtergrond het recente boek 'Zorg voor de ziel' van Arjan Plaisier.



Voor de eerste twee middagen waren er enkele bladzijden uit beide boeken gekopieerd, ter inleiding en als gespreksstof. En op de derde middag namen we door wat er daarvan nog was blijven liggen. De teksten van de middagen gingen over 'omgaan met God', over 'stilte', en over 'gebed' (ze zijn nog op te vragen trouwens...).

De gesprekskring bood zowel ruimte voor het stilstaan bij de tekstinhoud als voor onderlinge uitwisseling aan de hand daarvan. De thematiek was boeiend, en de onderlinge uitwisseling was ook waardevol. In elk geval smaakte het bij de deelnemers naar méér, naar een vervolg, en er werd tijdens de derde middag ook al een vervolgthema aangedragen: *vergeving!* Het is de bedoeling om twee vervolgmiddagen te gaan plannen na nieuwjaar rondom dit thema. U hoort of leest nog.

Gemeente-zijn heeft veel facetten. Bezinning, verdieping en onderlinge uitwisseling horen daar zeer zeker ook bij. En dat is ook zo nodig wanneer twee gemeentes elkaar over en weer willen leren kennen!

ds Hermie Hummel,
december 2022

P.S.: Ook lijkt er (uit beide gemeentes) voldoende belangstelling te zijn voor een **klooster-bezoek** (beg) in 2023. Wordt vervolgd.

BLOEMENDIENST

Zondag 20 november

Geen bloemen i.v.m.
Eeuwigheidszondag.

Zondag 27 november

Mevr. Baris in Meerweide
werd op 23 november

93 jaar en dhr. Ouwens werd op 28 november 91 jaar.

Beiden werden door de gemeente hartelijk gefeliciteerd.

Zondag 4 december

Deze zondag hadden we zelfs 4 boeketten.

Fam. Kreuk vierde op 22 november hun 60 jarig huwelijk.

Op 1 december werd dhr. Gille in Sonneburgh 88 jaar.

Op 2 december vierde dhr. J. Jongenotter zijn 80e
verjaardag.

Op 5 december werd dhr. Van de Akerboom 91 jaar.

Ook voor hen allemaal een felicitatie.

Zondag 11 december

Dhr. Bil, die sinds kort in Sonneburgh woont, werd
vandaag 89 jaar.

Dhr. Cor de Rooij en mevr. Corrie Melenberg-Schop
mochten weer thuiskomen uit het ziekenhuis en kregen
de bloemen ter bemoediging.

Giften

Op 23 november heb ik een gift ontvangen van € 20,--
Ook op 23 november heb ik het bloemenkistje geleegd,
daar zat € 35,57 in.

Op 2 december kreeg ik via Dikkie van Hengel een gift
van € 40,--, en 1 van € 10,--

Op 8 december een gift via Elly van € 10,--

Alle gevers hartelijk dank.

Met vriendelijke bloemengroeten,

Reini van der Meer en Joke Busse 06-486 962 35

Bedankje

Allereerst heel hartelijk dank voor het prachtige boeket
dat wij mochten ontvangen van de kerk. Ook willen wij
iedereen bedanken voor het meelevens na mijn operatie
door middel van kaarten en bemoedigende gesprekken
dat heeft ons erg goed gedaan.

Ik voel me momenteel goed, en daar ben ik erg
dankbaar voor. Ik blijf voorlopig wel onder controle.

Hartelijke groet,

Emmy van Esveld, ook namens Dea

KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren

aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam,

of: kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com



(Her) ingeschreven, als voorkeurslid uit Lombardijen:

Mw. E. Fousert – Noordegraaf en **Dhr. C. Hess**,

Spinozaweg 451 (de Koningshof)

3076 EW Rotterdam.

DE ENERGIECRISIS EN DE GROENE TUINKERK

Vergeleken met het jaar 2019 (de jaren 2020 en 2021
waren coronajaren) is er in 2022 in ons kerkgebouw veel

minder elektriciteit en gas verbruikt. Alle duurzaam-

heidsmaatregelen die wij hebben genomen en

waarover wij eerder in dit blad berichtten, hebben dus

een positief effect. Dit mede dankzij de inzet van een

aantal trouwe vrijwilligers. Tot zover het goede nieuws.

Het slechte nieuws is namelijk dat de energieprijzen zijn

geëxplodeerd. Zo zijn wij als kerk driemaal zoveel geld

kwijt aan energie dan voorheen, terwijl we veel minder

verbruiken. Het kabinet komt particulieren tegemoet

door de introductie van een prijsplafond voor gas en

electriciteit. Kerken en verenigingen, volgens sommige

regeringspartijen behorend tot het veel geroemde

'maatschappelijk middenveld', staan letterlijk en

figuurlijk in de kou. Met alle gevolgen van dien. Veel

kerken sluiten hun deuren en veel (sport)verenigingen

dreigen failliet te gaan. Doet het kabinet dan helemaal

niets? Jawel, er is een subsidiepot om duurzaamheids-

maatregelen te bekostigen. Die pot was trouwens al

heel snel leeg. Het frustrerende in ons geval is, dat alle

duurzaamheidsinvesteringen die we deden niet leiden

tot een acceptabele energierekening. Daarom zijn er

helaas aanvullende maatregelen nodig. De temperatuur

zal in onze ruimten bij niet gebruik erg laag zijn en bij

wel gebruik hooguit 19 graden. Die temperatuur wordt

in de kerkzaal overigens niet eens bereikt. Gelukkig

kleden onze kerkgangers zich daar inmiddels op. In de

maanden januari en februari bestaat de kans dat voor

het houden van de kerkdiensten wordt uitgeweken naar

de grote zaal van de kerk. Wij houden u op de hoogte.

Verder heeft onze kerkenraad besloten om alle tweede

collectes, voor zover die nog geen bestemming hadden,

te bestemmen voor de dekking van de energiekosten.

Mocht u voor dit doel geld willen overmaken dan heel

graag. Stort uw bijdrage dan op IBAN

NL10INGB0000188602 t.n.v. Gereformeerde Kerk

Rotterdam-IJsselmonde o.v.v. Verwarming.

Bij voorbaat dank!

Het College van Kerkrentmeesters van de Groene

Tuinkerkerk

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs vervoeren: mw. Fisscher en mw. Harmsen.

01-01: Mw. D. van Hengel 08-01: Dhr. J.F.K. Jungheim

15-01: Dhr. A. van Splunter 22-01: Dhr. R.A. de Bruin

29-01: Dhr. J Jongenotter



Hervormd IJsselmonde

Protestantse kerk in Nederland

Begroting 2023

Op deze bladzijde is de verkorte begroting 2023 van het College van Kerkrentmeesters opgenomen.

De begroting is vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad d.d. 3 oktober 2022.

Gemeenteleden hebben recht van inzage. Als u de volledige begroting van de gemeente wilt inzien en/of vragen hierover heeft, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Annet de Ruiter
(penningmeester.cvk@kerkiniijsselmonde.nl,
06-24693187)

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	45.426	42.010	35.741
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-	0	-
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	20	-	20
Opbrengsten levend geld	149.550	150.750	156.881
Totaal baten A	194.996	192.760	192.642
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	37.440	24.140	24.537
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	1.525	25	1.008
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	5.618	8.321	6.534
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	172.424	166.847	115.546
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	9.350	5.500	3.844
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	9.400	9.500	9.185
Salarissen en vergoedingen	2.120	2.120	2.152
Kosten beheer, administratie en archief	13.300	10.600	12.610
Rentelasten/bankkosten	1.400	1.300	2.955
Totaal lasten A	252.577	228.353	178.371
Operationeel resultaat (A)	-57.581	-35.593	14.272
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	171.000	1.047	23.370
Incidentele lasten	-169.569	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	1.431	1.047	23.370
Resultaat verslagjaar (A+B)	-56.149	-34.546	37.642
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	10.132	15.000
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-23.370
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	10.132	-8.370
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-56.149	-24.414	29.272

Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de QR code scant, komt u bij 'geven' in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen.

<u>November</u>	Kerkapp	Bankrekening
Collecte diaconie	€ 960,00	€ 365,50
Collecte kerk	€ 986,00	€ 209,00
Totaal	€ 1.946,00	€ 574,50

Voor de collecte-inkomsten in de kerkdiensten wordt verwezen naar de pagina's van de Adriaen Janszkerk en de Pelgrimskerk in dit kerkblad.



Scan de QR code met de camera van uw telefoon of tablet.



Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, IJsselmonde

Van de predikant

Rondom de diensten

Als ik dit schrijf, zitten we nog vóór alle Kerstvieringen. Wat fijn om weer op verschillende plekken samen Kerst te kunnen vieren en ons te warmen aan de boodschap van God die naar zijn mensen omziet en één van ons is geworden. We hebben dit feest mogen vieren met de wijk, met de senioren en in onze Kerstnachtdiensten.

Omdat 1 januari dit keer op zondag valt, hebben we "gewoon" dienst. Een mooie gelegenheid om het nieuwe jaar te beginnen met God. Ik hoop in deze dienst, evenals in de Oudejaarsdienst in de Pelgrimskerk, zelf voor te gaan.

Zondag 8 januari is ds. Mark van Pelt van de Goede Herderkerk in Ridderkerk onze voorganger. Zondag 15 januari mag ik zelf weer voorgaan, evenals zondag 22 januari. Zondag 29 januari zal ds. René Visser, die pioniert in Amsterdam, bij ons voorgaan.

Meeleven

We leven mee met Arjan en Mieke Riedijk. Op 25 november jl. is hun vijfde kindje in de baarmoeder overleden, na een zwangerschap van 20 weken. Wat een schrik en wat een verdriet... Het jongetje heeft de naam Matt gekregen, met verwijzing naar Mattëus 19:26: wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. We bidden dat Arjan en Mieke in het verdriet troost zullen vinden bij God, in de vaste hoop dat de kleine Matt geborgen is in zijn liefde. We leven met hen en hun kinderen mee en wensen hen Gods nabijheid en nieuwe kracht toe.

Week van gebed

Op woensdagavond 18 januari is er om 19:30 uur een bijeenkomst in het kader van de week van gebed, een jaarlijks terugkerend interkerkelijk initiatief van de Raad van Kerken en Missie Nederland. Welkom in de Adriaen Janszkerk voor een uur van gebed en voorbede voor IJsselmonde, Rotterdam, Nederland en voor de wereld. Iedereen is welkom.

Start groep voor belijdenis en doop

In de loop van januari 2023 wil ik van start gaan met een groep voor belijdenis- en doopcatechese. Laat even aan mij weten als je interesse hebt, dan spreken we in onderling overleg een datum en locatie af. Ook als je nog niet zeker weet of je deze stap wilt zetten, ben je van harte welkom om mee te doen!

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Op dinsdag 10 januari (2e dinsdag dit keer!) is er weer Bijbelmorgen over de brief van Jakobus: Leef je geloof! Iedereen van harte welkom.

Gift

Ik ontvang een contante gift van N.N. van €50,- voor de kerk. Hartelijk dank!

Uw dienaar,
Hans Schaap



Collecteopbrengsten

Zondag	Diaconie	Kerk
6 nov	€ 10,50	€ 10,50
13 nov	€ 13,30	€ 13,30
20 nov	€ 90,45	-> Cadenza
27 nov	€ 7,00	€ 7,00

Oppas en kinderprogramma

Er is geen kinderoppas, wegens het ontbreken van leiding. Kinderprogramma 15 en 22 januari. Tienerdienst op 8 januari.

Heb je hart voor kinderen en zou je bij het kinderwerk willen helpen, graag!

Vervoer naar de kerk

8 januari	Aad	Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
15 januari	Roelof	Roelof Hazewindus 06 5785 5400
22 januari	Bastiaan	Bastiaan de Ruiter 010 413 7669
29 januari	Aad	Aad Schuijjer 06 2862 6274
5 februari	Roelof	

Felicitaties

24 november: mevr. B. Huijser - Kuit, 85 jaar.
26 november: mevr. A. van Dam - Westerveld, 90 jaar.
13 december: mevr. A. Broesterhuizen - van Noorloos, 85 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd namens de AdriaenJansKerk en Gods Zegen gewenst voor de tijd die voor u ligt.



Pelgrimskerk

Reyerdijk 51, IJsselmonde

Een nieuw jaar!

Als u, jij dit kerkblad leest dan is de kerstdrukke al weer even achter de rug. Wat vreemd, want nu ik dit schrijf duurt het nog een week voordat het Kerst is. Bij voorbaat dank ik al degenen die hebben meegewerkt aan de diverse kerstactiviteiten en vieringen. Ondertussen hebben we, bij het verschijnen van dit kerkblad, ook de jaarwisseling achter de rug. Mocht ik u, jou op die 1ste januari nog niet gesproken hebben; bij deze een goed en bovenal gezegend 2023 toegewenst.

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken om deze wereld en haar zonneschijn, leer ons wat is geleden dan herdenken, geheel van U zal dan ons leven zijn.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden, die Gij hier in ons duister hebt gebracht, breng als het kan ons samen, geef ons vrede. Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.



Bij de diensten

Als ik kijk naar de komende diensten dan worden in de maand januari ook de sacramenten bediend. Op 22 januari willen we de *Heilige Doop* bedienen aan **Julia de Jong**, dochter van Henk en Christine. De zondag daarna, 29 januari, vieren we het Heilig Avondmaal. Twee sacramenten die ons laten zien wie God is en wat Hij voor ons gedaan heeft. Een God die ons tegemoet komt en een ieder blijft omringen.

Hele goede, gezegende diensten toegewenst.

Omzien naar elkaar

In de afgelopen anderhalve maand is er best wel veel gebeurd. Ook veel ten goede gekeerd. Met **mevr. E.A. Vlasblom-Mlinar** gaat het, na een ziekenhuisopname, naar omstandigheden goed. Dat geldt zeker ook voor **Ronald van Pelt**. Hij neemt weer heel trouw zijn (koster)plek in. En **mevr. H. (Bep) van Ree-de Roock** herstelt, na een hartoperatie en een plotselinge ziekenhuisopname daarna, gelukkig nu verder in haar vertrouwde omgeving. Bij **dh. Jan Karels** waren/zijn er opnieuw zorgen over de doorbloeding van zijn voet. Sterkte in alles. *'God is nabij. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, ...'*

Raadpleeg bovenal ook wekelijks onze zondagsbrief, ook om voor o.a. de zieken te bidden of om naar hen een kaartje te sturen. We wensen een ieder die zorgen en verdriet hebben Gods nabijheid toe.

Bijbelochtend

18 januari hopen we weer een Bijbelochtend te houden in de Pelgrimskerk (inloop 09:45 uur; aanvang 10:00). We willen met elkaar (verder) na denken over de hoofdstukken 13, 14 en van het Bijbelboek Handelingen. Van harte welkom, ook als u, jij er nog niet eerder erbij kon zijn.

Giften

In de afgelopen maand ontving ik drie giften van € 50,-. Bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters (€ 80,-), voor de dankstondcollecte (€ 50,-) en voor de bloemengroet (€ 20,-). Nogmaals dank!

Tenslotte

Heeft u vragen, opmerkingen? Ik ben telefonisch en via de mail bereikbaar: 06-19636126 /

ds.dirkvanvreeswijk@kerkiniijsselmonde.nl. Dus heeft u/heb jij behoefte aan een gesprek, maak van de mogelijkheid gebruik!

In Christus verbonden, ook namens Jeannette, Dirk van Vreeswijk.



Bloemen:

De bloemen zijn de afgelopen weken namens de gemeente van de Pelgrimskerk met een groet en ter bemoediging gegaan naar:

20 november mw Akkerman
27 november Wilma Dekker
4 december mw Vlasblom
11 december dhr Stam
18 december mw van Dalen



Op bezoek.

Pelgrimbroeder in de Heer, komt één keer in de maand bij jullie op bezoek.

Even bijtanken, Gods woord horen en te volgen, op Zijn pad te gaan.

Liefde, wat deze pelgrim voelt, is oprecht en waar.

Gods kinderen zijn wij allemaal.

Rust en vrede schenkt Hij met zijn liefde aan ons allemaal.

In zijn vrede en genade door zijn offer aan het kruis zijn wij broeders en zusters geworden

Met deze Pelgrimbroeder die één keer in de maand bij jullie is,

wenst hij Gods rijke zegen toe voor jullie.

Allemaal, groot en klein en Gods zegen over het jaar 2023. Met liefde, vrede, Genade Gods toe.

een Pelgrimbezoeker

Advertenties

VAN DER WIEL
We maken 't rond

Uw woning in omgeving Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
010 - 497 84 41

www.wielmak.nl | info@wielmak.nl | Bredenoord 2, Rotterdam

TIMMERMAN NATUURSTEEN

Grafgedenkstenen

Traditioneel en eigentijds
In alle prijsklassen
Natuursteen of glas/RVS
Deskundig advies

Nieuwerkerk (Zeeland),
Hellevoetsluis, Rotterdam,
Berkel en Rodenrijs, Goes

Nieuwe Crooswijkseweg 66b
3034 PS Rotterdam
telefoon 010-4136910

TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

Vakmanschap sinds 1839

Samen

Oplossing puzzel



locatie **Podium Islemunda**

Adres

Herenwaard 17, Rotterdam, Zuid-Holland



14 januari 2023

19:30 - 22:00

Het leven is zwaar voor de overwerkte alleenstaande moeder Tessa Rigsby. Nadat ze betrokken raakt bij een huiselijk gevecht van de burens, handelt rookie-agent Mike Coleman de situatie af. Kort daarna ontwikkelen Mike en Tessa onverwachts een lievevolle relatie maar Tessa's omstandigheden zetten haar geluk op het spel. Zal ze eindelijk het nieuwe leven voor zichzelf en haar zoon vinden waar ze naar op zoek was?

Babyspulletjes over? Geef ze door!

Zoals u weet worden er in Ikazia heel veel baby'tjes geboren, de laatste jaren wel meer dan 3000 per jaar! Sommige van de ouders hebben geldzorgen. Zij kunnen niet zomaar alle spulletjes kopen die thuis nodig zijn voor een baby. Tegelijkertijd staan er op heel veel zolders in de regio babyspullen die niet meer gebruikt worden omdat de kinderen al groot geworden zijn. **In Ikazia proberen we een doorgeefluik te maken voor babyspullen die nog goed zijn.**

Heeft u babyspullen over en wilt u deze schenken aan ouders die deze spullen nog goed kunnen gebruiken? Deze spullen zijn meer dan welkom! Het gaat om:

- babykleding t/m maat 68



- hydrofiel doeken
- badcapes
- kruiken
- speentjes en flesjes, maar speentjes/flesjes mogen nog niet gebruikt zijn

De vrijwilligersorganisatie TEBBIE maakt pakketten van de gedoneerde spullen. In het Moederkindercentrum van Ikazia worden deze pakketten –indien nodig- geschonken aan aanstaande ouders. Zij zijn er vaak heel blij mee.

Wil u hier meer over weten? Mailt u dan naar: pedagogischezorg@ikazia.nl

Zangdiensten Breepleinker "Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur zondag 15 januari

Voorganger: Ds. Koos Staat
Organist: Martin Mans.
Medewerking: Chr. Gem Koor "The Credo Singers".

zondag 29 januari
Voorganger: Ds. P. Vermaat.
Organist: Martin Mans.
Medewerking: "The Martin Mans Formation".

Advertentie

'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen Beverwaard, Groot-en Oud-IJsselmonde, Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



www.wbgij.nl



Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden. De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag. Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? -> 010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com



Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerkerk: 010-482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af te halen in de hal van de kerk.

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Niet ontvangen:

Adriaen Janszkerk

Dhr. J. van Balen 010 - 483 82 37

Pelgrimskerk

Dhr. Welter 06 - 31 96 94 86

Redactie:

Groene Tuinkerkerk

Corrie Melenberg-Schop en
Gerrit Buizer

redactie.gtk@hotmail.com

Adriaen Janszkerk

Annet de Ruiter

redactie.ajk@gmail.com

Pelgrimskerk

Germa van Veen en Heleen Maas

kerkblad.pk@kerkinijssemonde.nl

Eindredactie

Annet de Ruiter

010- 4137 669

redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD IJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NL09 RABO 0159096480

o.v.v. 'abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: K. Telleman

Koninginneweg 169, 3078 GM,

010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD IJsselmonde

NL12INGB 0000031620

o.v.v. 'Bijdrage kerkblad'

Advertenties :

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijssemonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 20 januari 2023

18.00 uur voor het magazine van februari

2023 met het thema:

Rechtvaardigheid

Druk: Veldhuis Media, Raalte

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,

010 - 482 49 56

kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Kosters: Fam. Kranenburg, 06 - 21 20 19 25

Piet van Rikxoort, 06 - 27 31 40 93

Scriba: scriba.groenetuinkerkerk@gmail.com

bijdragen kerk (o.a. VVB).....NL10 INGB 0000 1886 02

ofNL09 RABO 0159 0964 80

Diaconie.....NL61 INGB 0000 2056 29

Zending.....NL32 INGB 0000 5634 99

Project Werelddiaconaat.....NL61 INGB 0000 2056 29

Bloemendienst.....NL02 INGB 0003 8639 79

t.n.v. J. Busse - Dekker en/of M.K.J. van der Meer - Koole

Kerkradio.....NL10 INGB 0000 1886 02

Collectebonnen.....NL05 INGB 0000 2864 68

Hervormde Gemeente (www.kerkinijssemonde.nl)

Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)

Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62

Preses kerkenraad: Mw. J. van den Berge-Bakker

Scriba: Dhr. H. van Iersel, 0184 - 77 10 20

scriba@kerkinijssemonde.nl

Vertrouwenpersoon: Marjolein Bol-Plaisier (06-45012434) en

Bastiaan de Ruiter (010-4137669),

internevertrouwenpersoon@kerkinijssemonde.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

Diaconie: diaconie@kerkinijssemonde.nl

NL30 INGB 0002 7781 42

College van Kerkrentmeesters:

Secretaris: William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijssemonde.nl

Penningmeester: Annet de Ruiter

penningmeester.cvk@kerkinijssemonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.....NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften.....NL12 INGB 0000 0316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)

Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135 565 85 en 010-483 14 13

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam
IJsselmonde

Beheerder: Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27



Beginnen



KIK

De kinderen van Valentino en Martje Muis rennen door de kerk. Ze zijn druk, duiken weg, hollen verder, kibbelen. Maar waarom, denkt Kikker. Hij gaat midden in het pad zitten. Het groepje komt piepend tot stilstand. 'Wat doen jullie?' vraagt hij. 'Uuuuhm ... we ... verstoppn ons!' 'Voor onze moeder!!' gilt de jongste. 'Ssst!' sist een ander. Kik tikt nadenkend met zijn poot: 'Voor je moeder??' De jongste gilt: 'Ik wil NIET opruimen!!' Dan legt de oudste uit: 'Mama zegt dat we voortaan elke vrijdag ons huisje moeten opruimen. Het begint vandaag.' De kleintjes drukken hun oren plat. 'Neeee! Opruimen is STOM!' Kik zucht: 'Dus jullie willen niet BEGINNEN?' 'Beginnen is óók STOM!'

Kik neemt de muizen mee naar de keuken. 'Kijk,' zegt hij, 'Hier is het gezellig, toch?' Dat is waar. Ze zien de koektrommels op hun plek, de suikerpotten. Er staan bloeiende planten, de kranten liggen op tafel, de gevonden voorwerpen in een doos. Dan gooit Kik de doos om, boem. Alles rolt over de vloer. 'Oooh!' roepen de muisjes. 'Kik, nu moet JIJ opruimen!!' 'Ja hoor, dat wil ik wel,' zegt Kik. 'Maar ik wil niet BEGINNEN.' En hij verstopt zich zogenaamd onder de tafel. Met een zucht begint de oudste zus spullen terug te doen in de doos. En al gauw is iedereen aan het opruimen. 'Gezellig hè!' roept de jongste als alles klaar is, 'Kom mee! Dan gaan we thuis ook BEGINNEN!' En natuurlijk helpt Kik even mee met beginnen.



Versje

Soms moet je iets gaan dóen, gaan durven of gaan starten uit plicht, voor je fatsoen, of vrolijk en van harte. Soms moet je iets gaan wagen en riskeren om te winnen, de eerste stap gaan zetten, niet zeuren maar beginnen.

Starten start met starten, en gaan begint met gaan.

Als je niet bewegen wilt, begin er dan niet aan. Beginnen is iets moeilijks, waaraan je nooit echt went, maar meestal merk je achteraf dat je begonnen bent!

Zo is God met ons begonnen, met licht en veel plezier en elke nieuwe morgen begint Hij weer met zwier. Zijn scheppingskunst is zonder eind, zijn wijsheid die is top. Maar als wij rommel maken, zegt Hij: ruim dat eens op.

En hoe je in beweging komt, dat leer je al als kind, beginnen is niet moeilijk ... als je maar begint!



Uit de Bijbel

'In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de geest van God zweefde over de wateren. Toen zei God: 'Er moet licht zijn!' En er was licht. En God zag dat het licht goed was.' (Genesis 1,1-4)

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns