



Protestantse
Kerk

September 2023

Kerk in IJsselmonde

Adriaen Janszkerk

Groene Tuinkerk

Pelgrimskerk

Ontmoeten, vragen
en ontdekken: dat is
de Alpha cursus

Veganistisch leven:
durf jij het aan?



Samenwerken

<i>ko=kinderoppass kn=kinderdienst tn=tienerdienst</i>	Zondag 3 september	Zondag 10 september	Zondag 17 september	Zondag 24 september	
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. J. Schaap	10.30 uur: <i>ko + tn</i> ds. J. Schaap <i>viering Heilig Avondmaal</i>	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. Jan Reijm	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. René Visser	
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. S.J. van der Vlies	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. D. van Vreeswijk 16.00 uur: Praise Nico Bontenbal	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. D. van Vreeswijk	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. D. van Vreeswijk Heilig Avondmaal	
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10.00 uur: Dhr. Johan Bos Collecte: Kerk + Kerkelijke activiteiten	10.00 uur: Mw. drs. M. Pieterse Collecte: Diaconie	10.00 uur: Mw. ds. H. Hummel Startzondag Collecte: Kerk / Vredesweek	10.00 uur: Dhr. M. van Welie Collecte: Diaconie	
Nw. SONNEBURGH Ravenswaard 5	10.00 uur: Dhr. G. Laheij	10.00 uur: Ds. A. Christ	10.00 uur: Dhr. R.L. Antes	10.00 uur: Ds. A.L.A. den Besten	
MEERWEIDE	10.30 uur Ds. E. A. van Halsema		10.30 uur Ds. Corbert de Rooij		
MAASSTAD Ziekenhuis	10.00 uur: Emile	10.00 uur: Desirée	10.00 uur: Gerrit Barendrecht	10.00 uur: Gerard Kruit	
SMEETSLAND	11.00 uur: Hermie Hummel				

Predikanten

Groene Tuinkerk
Mw. ds. H.P. Hummel
06 - 15 86 64 02
predikant.groenetuinkerk@gmail.com



Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010 - 304 02 33
06-36 43 83 98
schaapherder@solcon.nl



Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19 63 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl



Geestelijk verzorgers

Meerweide
Ds. E.A. van Halsema
06-46 64 22 98
rienne.van.halsema@aafje.nl



Smeetsland
Mw. Karin Bos
karin.bos@aafje.nl
Debbie Schröder
dschroder@aafje.nl

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
06 - 36 58 64 96
Gea de Kwant-van der Vlist
gea.dkwant@sonneburgh.nl
dinsdag en woensdagochtend aanwezig



Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk
Mw. M. van Weerden
06 - 140 509 68
groenetuin.kerkelijk@gmail.com



Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk
Ferdie van Mastrigt
06 - 36541515



Pelgrimskerk
mw. Louise den Hartog
06 - 49 74 73 56
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl



Van de redactie

Samenwerken!

Dit kerkblad heeft als thema samenwerken. Wat gelijk in mij op komt bij dit thema is dat we na een lange vakantie waarbij het kerkenwerk zo goed als stilstaat, wij weer gaan samenwerken met elkaar. Binnen de Alpha cursus, het gemeenteweekend, het kringwerk, het kinder en tienerwerk, in de kerkenraad, de muziekteams, enzovoorts. We hebben elkaar nodig om dingen van de grond te krijgen, het werk in en buiten de kerk vorm te geven. Tegelijkertijd hoeven we het niet alleen met elkaar te doen, maar mogen we ook vragen of God ons werk en onze samenwerking wil zegenen ook daar waar dat misschien een uitdaging kan zijn.

In 1 Korintiërs 3:6 zegt Paulus over zijn zendingswerk: Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien (NBV) en in de NBG: Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom.

In bovenstaande tekst wordt duidelijk hoe belangrijk onze samenwerking is om iets tot stand te mogen brengen in God's koninkrijk maar dat het uiteindelijk God is die dingen laat groeien en zijn zegen erover geeft.

Ds. Vreeswijk brengt in zijn meditatie ook naar voren hoe er wordt samengewerkt in de Bijbel.

Iedereen weer een gezegend nieuw seizoen toegewenst. En veel leesplezier!



Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u iets leuks te melden of wilt u in een van de rubrieken? Mail dit dan naar redactie.ajk@gmail.com

Inhoud

Rooster kerkdiensten	2
Van de redactie / inhoudsopgave	3
Stiltepagina	4
Overdenking	5
Kunst en het verhaal	6
Wat zijn de taken van ?	7
Festival Keiland op Terschelling	8
Groen geloven	9
Muziek	10
Gedichten	11
Bijbelleesrooster/puzzel	12
Gezamenlijke berichten	13
Groene Tuinkerker	14
Hervormd IJsselmonde	17
Adriaen Janszkerker	18
Pelgrimskerker	20
Samen	22
Servicepagina	23
Kinderpagina	24

Pag. 11



Pag. 13



Pag. 12



Pag. 19





*G*ij woont waar mensen zij aan zij
elkanders tochtgenoten zijn
en voelbaar maken het geheim
hoe wij in u verbonden zijn.

Uit: Voor onderweg, 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas

Overdenking

Over samenwerken gesproken

Als je je huis wilt verbouwen dan heb je een plan voor ogen. Dit en dat wil ik gaan aanpakken. Maar al gauw kom je tot het besef dat het je alleen absoluut niet gaat lukken. Nee, de hulp van anderen heb je nodig: je kinderen, een zzp-er, een zwager, een aannemer, een handige vriend, een stukadoorder, noem maar op. Maar dan is het de kunst om de verbouwing zo aan te sturen, dat ze gaan samenwerken, dat ze elkaar aanvullen. Vooral ook om te voorkomen dat ze elkaar voor de voeten gaan lopen.



Samenwerken, het thema van dit kerkblad, kom je in de Bijbel ook tegen. Paulus gebruikt het hele bekende voorbeeld van het lichaam. Het hoofd, lees Jezus Christus, dat de verschillende lichaamsdelen aanstuurt. Over 'aansturing' gesproken! Of met de woorden van dat kinderlied, *'Dit is m'n hand en dat m'n voet, 'k heb ze allebei nodig. Waar moet ik heen als één het niet doet. Niets is er overbodig. ... Niemand is minder, niemand is meer. Ieder is nodig bij de HEER.'*

Samenwerken, 'een ieder is nodig bij de Heer'; een schitterend voorbeeld daarvan lees je in de Bijbelboeken Ezra en Nehemia. Over de herbouw van de tempel en de stadsmuren. Ik beperk me tot Nehemia 3, ogenschijnlijk een wat saai bouwverslag over de herbouw van de stadsmuren. Hoewel.

Het lukt Nehemia om talloze mensen in te schakelen. Je leest over de hogepriesterlijke familie die meedoet. De eerstgenoemde bouwvakker is dus de hogepriester Eljasib! Hij en andere priesters lopen stenen te sjouwen en te stapelen. De hoogste geestelijke leider, die op Grote Verzoendag het Heilige der Heiligen binnengaat, staat tussen de puinhopen. Hij wil het goede voorbeeld geven. Maar ook o.a. de inwoners van Tekoa worden genoemd. Met wel als kanttekening dat de aanzienlijken onder hen ontbraken. Die wilden blijkbaar hun handen

niet vuil maken aan de muur van Jeruzalem. Beneden hun stand, niet hun ding. Maar dat zou je ook van de goudsmid Uzziël, de apotheker Chananja en aantal topambtenaren ook kunnen zeggen, maar juist zij laten zich wel inschakelen. Wat zullen ze een spierpijn en zere handen hebben gehad! Maar het deert hen niet. Het doel is het waard is. De HEER heeft recht op een stad en een tempel.

Okke Jager schreef eens, 'als wij dit hoofdstuk voorlezen, komt er vanzelf een eentonige cadans in onze stem.' Elke tekst lijkt een refrein van de vorige. De ene steen wordt gevolgd door de andere.

Maar het mooie daarvan is dat Nehemia moeite doet om al die werkende mensen te noemen. Hij gaat ze één voor één langs. Hij heeft ze geteld en geturfd. En kijk eens, in vers 12 springen opeens een paar woorden erboven uit. In heel die lijst van namen en materialen staat er, 'samen met zijn dochters'. Zij geven gestalte aan de belofte dat de Heilige Geest ook op de "dienstmaagden" zou worden uitgestort. Zij grijpen vooruit naar wat voor heel het Oosten een revolutie zou betekenen: 'in Christus is noch man, noch vrouw'.

Daarom die opsomming van al die samenwerkende mensen. Ze kwamen, zonder het te weten, zonder rekening te houden met een privacywet, met naam en toenaam in Gods Woord terecht. Gelukkig maar. Daar zit iets in van: een ieder is in de picture. Bij Nehemia en dus bij God. Of ze nu een groot stuk van de muur voor hun rekening nemen of niet. Ze worden beschreven, met dankbaarheid, stel ik me zo voor. Zonder deze mensen die concreet hun handen laten wapperen voor God, zou Jeruzalem een puinhoop blijven. Hun namen worden opgeschreven. Hun geloof, vertrouwen en actie. Nehemia lijkt te zeggen: wat jij inzet uit liefde, wordt gezien door God. Het doet er toe en wordt niet vergeten. *'Alles wat uit liefde voor God wordt gedaan, behoudt zijn kracht en blijft bestaan.'*

Samenwerken is noodzakelijk bij de opbouw van de gemeente van Christus. Ook in een nieuw seizoen. Wat uw, jouw gaven ook zijn. 'Niemand is minder, niemand is meer. Ieder is nodig bij de Heer.' Misschien met dit enige als "vereiste": je moet een 'amateur' (= een liefhebber) zijn. Liefhebber van God en mensen.

Ds. D. (Dirk) van Vreeswijk



DE EMMAUSGANGERS

Matthias Stom
anno +/- 1635

Grenoble museum

bron: Artwkipedia • microsoft Bing AI



De Emmaüsgangers is een ongedateerd olieverfschilderij van de Nederlandse of Vlaamse schilder Matthias Stom. Het werd gekocht door de stad Grenoble in 1826 en hangt nu in het Grenoble Museum. **Het toont de scène beschreven in het evangelie van Johannes, wanneer de Emmaüsgangers Jezus herkennen toen Hij het brood brak.**

Stom bracht het grootste deel van zijn artistieke leven door in Italië, waar hij een groot aantal werken produceerde, waarvan er ongeveer 200 bewaard zijn gebleven. Zijn onderwerp is vooral verhalen uit het Nieuwe en Oude Testament en schilderijen van heiligen. Er is gezegd dat Stoms stijl heel herkenbaar is en dat toeschrijvingen aan hem vrij eenvoudig zijn. Zijn stijl veranderde niet veel gedurende zijn carrière en het is mogelijk dat zijn succes op de verschillende plaatsen waar hij werkte kan worden verklaard door het feit dat hij zijn eigen stijl met zich meebracht die een nieuwigheid zou blijken in welke plaats hij ook koos om te werken.

Stom vertrouwde in zijn werken ook op een dramatisch clair-obscur, vaak gemaakt door een enkele lichtbron zoals een kaars. De kleuren rood en geel domineren. Het drama van zijn scènes wordt benadrukt door de levendige gebaren en uitdrukkingen van de figuren. Typierend is het gebruik van levensgrote, halflange figuren die van dichtbij worden getoond om de kijker in de actie te trekken. In tegenstelling tot Caravaggio, die zijn figuren in omgevingslicht en schaduw plaatst, heeft Stom de neiging om zijn scènes te verlichten met de grimmige gloed van een kaars of een andere lichtbron die meestal bedekt is.

De afgebeelde hoofden zijn buitengewoon levendig en hebben vaak een persoonlijke, zelfs portretachtige kwaliteit. De zeggingskracht wordt verder versterkt door de gerimpelde, gegroefde gelaatstrekken die gehuld zijn in sterk clair-obscur. De werken brengen een sterke psychologische intensiteit over in de figuren. De huid van de figuren is zo geschilderd om het een kleiachtig uiterlijk te geven

Tekst: Gerrit Buizer

Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon?

Binnen de kerk zijn vele vrijwilligers werkzaam in diverse functies. Een aantal van deze functies is kerkordelijk vastgelegd. In deze serie artikelen willen we meer informatie geven over de inhoud van deze functies. De (jeugd) ouderling, diaken, kerkrentmeester en scriba zijn in eerdere maanden geweest. Deze maand is de vertrouwenspersoon aan de beurt.

Het lijkt zo vanzelfsprekend: in een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig.

Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie.

Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen ook in de Protestantse Kerk voor. Daar willen en mogen we niet voor wegkijken! Daarom is er een vertrouwenspersoon.

... vertrouwenspersoon

Ideaal gesproken heeft elke gemeente twee vertrouwenspersonen: een man en een vrouw.

Gemeenteleden kunnen bij hen terecht met vragen, vermoedens en meldingen van misbruik.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor aan degene die met verhalen, vragen of meldingen bij hem of haar komt, adviseert over eventueel te nemen stappen en ondersteunt de persoon daarbij. Daarnaast vraagt hij of zij in de gemeente, op beleids- en uitvoerend niveau, met regelmaat aandacht voor preventie van grensoverschrijdend gedrag en is alert op de uitvoering van het beleid van de kerkenraad op dit terrein.

De taak van vertrouwenspersoon is vrijwillig en wordt niet genoemd in de kerkorde. Omdat de generale synode groot belang hecht aan het onderwerp 'veilige gemeente' is het mogelijk verplicht stellen van deze functie momenteel onderwerp van gesprek.

Gemeenten kunnen zelf een vertrouwenspersoon aanstellen, maar gemeenten kunnen ook vertrouwenspersonen met elkaar delen door samen te werken met andere gemeenten in de buurt of als ring van gemeenten.

luisterend oor bieden

Mensen die werken in het maatschappelijk werk, onderwijs, personeelswerk of de hulpverlening zijn wellicht geschikt om in de gemeente de rol van vertrouwenspersoon op zich te nemen.



Takenpakket vertrouwenspersoon

Het takenpakket van een vertrouwenspersoon bestaat uit:

- * Voorlichting en preventie: het gesprek over 'veilige gemeente' op verschillende niveaus van het kerkenwerk organiseren.
- * Signaleren: alert zijn op signalen van mogelijk misbruik. In het meldprotocol wordt duidelijk gemaakt op welke signalen je moet letten en wat je vervolgens moet doen.
- * Opvang en begeleiding: eerste aanspreekpunt en steun voor mensen uit de gemeente die in vertrouwen iets kwijt willen over wat er in de gemeente gebeurt of waar ze zich zorgen over maken. Vertrouwenspersonen denken mee met de melder over eventuele aangiftes of klachtenprocedures en begeleiden de melder daarin.
- * Informeren en adviseren: elders en anderen adviseren over mogelijke vervolgtrajecten. Zo nodig wijzen ze op pastorale, psychologische, maatschappelijke, kerkelijke of juridische hulp.
- * Bijhouden van een persoonlijke registratie: jaarlijks rapporteren aan de kerkenraad, waarbij omstandigheden en personen onherkenbaar zijn. De rapportage is voorzien van een analyse en zo nodig beleidsaanbevelingen.

Bron: <https://protestantsekerk.nl/verdieping/wat-zijn-de-taken-van-de-scriba-van-een-kerkenraad/>

Festival Keiland op Terschelling

Deze zomer ben ik een week naar het 'kunstzinnig christelijke festival' Keiland op Terschelling gegaan. Samen met onder andere veel predikanten, kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers verdieping zoeken voor nieuwe werkvormen in de kerk.



Keiland is zeven dagen lang een mix van kunstzinnige workshops, gebedsvieringen, elkaar ontmoeten en genieten van het eiland. Gedurende zeven dagen is er een afwisselend programma van (kunst)workshops, gebedsvieringen en vrije tijd. Elke ochtend kun je kiezen uit verschillende workshops, zoals muziek, gesprek, theater of een wandeling.

Echt een aanrader, ook voor vrijwilligers en iedereen die zich thuis voelt in een oecumenische setting. Op zondagmorgen gingen we naar ET-10, mij ooit aanbevolen door onze classispredikant. 'Daar moet je eens naar de kerk als je op het eiland bent.' Het is een veelkleurige kerk, zo is al van buiten te zien. In de tuin hebben kerkgangers wat hen inspireert als teksten aan gebedsvlaggetjes op een waslijn gehangen. De wind wappert er hard doorheen en zo waait alle levenswijsheid het eiland over. Meestal vanuit het Westen naar het Oosten!

En hoe geven wij ons geloof en inspiratie door? Al wandelend over het eiland stel ik mezelf deze vraag. Wat draagt mij en geef ik graag door. Waar mag de Geest nog meer doorheen waaien? En vertrouw ik, vertrouwen wij erop dat onze boodschap aankomt, dat mensen er blij van worden? Durven we het aan God over te geven, laat Die er mee doen, mensen in beweging brengen. Zo wandel en mijmer ik weer verder. Teksten waaien door mij heen:



Hartelijke groet,
Marjan van Weerden, kerkelijk werker



***Er is altijd een nieuwe horizon.
Of de zon ondergaat of opkomt, het Licht is er altijd.
Geloven is een grenzeloos vertrouwen in draagkracht.
Als je goed kijkt, zie je het al.
Je leeg maken van alles waar je vol van bent.
Je vullen met alles waar je leeg van bent.
Inspiratie is aanstekelijk. Anders is het geen inspiratie.
De liefde van God en van mensen verbindt ons in:
Geloof, Hoop, Liefde.
Wie deelt in vrede, deelt in geloof.
Daar waar Liefde heerst en vrede, daar is God met ons.
Aan de horizon raken de hemel en de aarde.***

Liefde overwint alles.

Heel de aarde roept het uit, heel de hemel laat het zien, hoe groot U bent mijn God, die alles heeft gemaakt.

Enzovoort....



VOORUITGRIJPEN OP HET VISIOEN

Vegan Church

“Mensen vinden het vaak lastig om er in hun eigen kerk voor uit te komen dat ze naast dierenwelzijn of groene kerk ook voor dierenrechten zijn en voor een eerlijke verdeling van voedsel waarbij dan geen vlees en zuivel hoort. Dat is een soort coming-out. Duurzaam en groen willen zijn is in de meeste kerken wel geaccepteerd. Veganisme ligt een stuk lastiger.”

Sandra Hermanus-Schröder, voorzitter van Vegan Church en predikant, vertelt dat dit platform na een sabbatsjaar weer actief is en een nieuwe focus heeft. “Vooral online willen we de compassievolle werelden van christenen en vegans bij elkaar brengen. We willen vegan christenen – of christelijke vegans – informeren en inspireren. Dit doen we door Bijbels-theologisch achtergrondmateriaal op onze website en socials te delen en ontmoetingen te organiseren.”

Iedereen zal het ermee eens zijn dat al wat leeft het recht heeft om te leven, legt Sandra uit. Zolang dat de mens maar niet in de weg staat. “De veganist vindt dat het recht om te leven ook geldt wanneer het de mens wél in de weg staat. Dat betekent dat je een dier niet doodt. Ook niet voor

je voeding, voor je kleding of voor je vermaak.” De Bijbel is natuurlijk geen vegan boek, voegt ze eraan toe. Er wordt vlees gegeten en er worden zelfs dieren geofferd om de relatie met God te herstellen. In de kerkgeschiedenis wordt gewoonlijk ook uitgegaan van een scheppingsorde waarin de mens heerst over het dier en het dier ten dienste staat van de mens. “Maar dat is van na de zondeval. In Gods oorspronkelijke plan was geen dood en was er geen hiërarchische ordening waarin de dood van het ene leven tot welzijn was van het andere. Als we geloven dat in de voleinding van de tijd de oorspronkelijke situatie hersteld wordt, waarom zouden we dan in de tussentijd het doden van dieren in naam van God wél toestaan? Veganisme is eigenlijk een soort vooruitgrijpen op het visioen van het uiteindelijke messiaanse rijk.”

www.veganchurch.nl

*In Gods oorspronkelijke
plan was geen dood*

De zangeres en de dominee - deel 2

Zoals in het vorige kerkblad stond, zou ik stilstaan bij de andere gospelalbums van Tina Turner. Dat zijn *Beyond*, *Beyond Children* en *Beyond Love Within*.

Op deze albums staan gebeden van het Christelijk geloof en Boedhisme. Op de 3 albums wordt Tina bijgestaan door Dechen Shak-Dagsay, Regula Curti, Sawani Shende-Sathye.

Tina is zowel sprekend als zingend te horen. Zij zingt ook gospels in spirituals die ze uit haar baptistentijd kent. Op het tweede album *Children Beyond* staan gebeden met kinderen.

Zoals ik aanhaalde was een grote hit van Tina *Let's stay together* een nummer dat Al Green geschreven had.



Al Green werd geboren op 13 april 1946 in Forrest City in de staat Arkansas. Hij is een gospel- en soulzanger en hij is dominee.

Hij is de zoon van een boer en begint als 9-jarige op te treden in een gospelkwartet genaamd The Green Brothers. Later verhuist de familie naar Grand Rapids waar het optreden verder gaat tot hij 16 jaar oud is. Want zijn vader haalt hem uit de groep omdat hij stiekem naar zanger Jackie Wilson had geluisterd.

Later richt hij met schoolvrienden Al Green en the Creators op. Dit was geen succes. Al gaat later solo en wordt in 1969 ontdekt door bandleider en producer Willie Mitchell, eigenaar van het Hi label. Zijn eerste album is *Green is Blues* van 1969 en er komen ook succesvolle singles waarvan *Let's stay together* zijn grootste is.

In oktober 1974 loopt Al Green ernstige tweedegraads brandwonden op op zijn buik, maag en arm, wanneer zijn toenmalige vriendin May Woodson kokende grijs

(maispap) over hem heen giet. Zij pleegt daarna zelfmoord. Al Green ziet dit als een teken van God en in 1976 wordt hij dominee bij het Full Gospel Tabernacle in Memphis.

Zijn succes werd minder. Ook raakt hij gewond bij een optreden in 1979. Dat ziet hij als een tweede teken van God en hij gaat zich meer op gospel en preken oriënteren.



Vanaf 1981 brengt hij enkele gospelalbums uit en in 1982 is hij te zien in de gospelmusical *Your arms too short to box with God* met Patti Labelle. In 1984 komt er een documentaire uit over hem *The Gospel According to Al Green*.

Eind jaren 80 keert hij weer terug naar de R&B en soulmuziek, maar hij blijft wel dominee. Dat is goed te horen in *Put a little love in your heart* uit 1988, een duet met Annie Lennox voor de soundtrack van de komische kerstfilm *Scrooged*.

Zijn gospel albums zijn *The Lord will make a way* 1981, *Higher plain* en *Precious Lord* beiden on 1982, *I'll rise again* en *The Christmas Album* beiden in 1983, *Trust in God* 1984, *He is the light* 1985, *White Christmas* 1986, *Soul Survivor* 1987, *I get Joy* 1989 en *Gospel Soul* in 1993.

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl

Advertentie

Hier uw advertentie?

Stuur een e-mail naar
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer een gedicht van Ronald van Pelt

Jozef

Jozef had een mooi kleed
Hij had wonderlijke dromen
Hij was geen profeet
Zag 11 buigende korenschoven

Jozef werd in een put gedaan
Omdat hij werd veracht
Toevallig kwam een Ismaelitische karavaan
Hij werd verkocht en naar Egypte gebracht

Jozef had een mooi kleed
De vrouw van Potifar wilde hem verleiden
Zij pakte hem beet
Hij vluchtte en werd gevangen

De Farao had 2 dromen
Over koeien en aren
En liet Jozef komen
Die zei er komen 7 vette en 7 magere jaren

Jozef zag zijn broeders komen
Ze kwamen koren halen
Ze bogen voor hem net als in zijn dromen
Wat ze ook moesten betalen



Het graan raakte op, ze moesten terug
Benjamin moest dit keer mee, maar met zorg
Het liefst zo snel mogelijk maar vlug
Juda stond voor hem borg

Het geld ging in de zakken mee terug
Simeon bleef als gijzelaar gevangen
Ze hadden tijd verloren en gingen daarna vlug
Omdat ze te lang bleven hangen

In Benjamin's zak werd de beker gevonden
De koning had de toekomst voorspeld
Hij moest sterven
Dat had men hen verteld

Toen zijn Jozef's dromen
Alsnog uitgekomen
Hij maakte zich aan hen bekend
Ze hadden hem niet herkend

Jakob kon het eerst niet geloven
Dat Jozef nog leefde en hij mocht komen
En wonen in het land Gosen
Bij de Farao, het waren geen dromen



Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com

Puzzelen en lezen

Horizontaal

2 Profeet uit de Hebreeuwse Bijbel 9 Sportgebeurtenis (afk.)
 11 Gemeente in Utrecht 12 Symbool voor cerium 13 Gek
 15 Veldgewas 16 Veel geld 17 Ingrediënt van pastis 19 Spannend einde van een race 20 Afstamming 22 Ongrijpbare opslag 23 Moerassig naaldwoud 24 Akkeronkruid 25 Schermuitroep 27 Biersoort 28 In orde 29 Hip, trendy 30 Groet 32 Middel voor positiebepaling (Eng. afk.) 33 Eerste vrouw van Jakob 34 Loofboom 35 Plaats in Overijssel 37 Aandoening zoals muisarm (Eng. afk.) 39 Zingende Roy (1936-1988) 43 Weefselvloeistof 44 Erg late namiddag 45 Voormalige Noord-Ierse terroristen 46 Kaukasiër 47 Dooier 49 Smal 50 Honorarium 51 Tijdseenheid 53 Overspoeld rivierdal 54 Titel (afk.) 55 Vaartuig 57 Symbool voor tin 58 Onrechtzinnig.

Verticaal

1 Waarmee we iets kunnen bedekken volgens Gen. 9:23
 3 Bloedgroep 4 Zangstem 5 Zesde stad van Vlaanderen naar inwonertal 6 Nauwsluitend 7 United Nations (afk.) 8 Dreigende waarschuwing volgens Dan. 5:5 10 Oude streek die het huidige Israël, de Palestijnse gebieden, Libanon en delen van Jordanië en Syrië omvatte 12 Kerkvergadering 14 Zeurderig 16 Hoofdtooi 18 Slowaakse topwielrenner 21 Bloeiwijze 24 Typische middeleeuwse zondebok voor misoogsten of de dood van dieren of mensen 26 'Beroep' van Johannes 31 Lid van een oud volk in Mesopotamië 32 Wildebeest 36 Zitmeubel 38 Beeld (Eng./Fr.) 40 Speelgoed 41 Echopeiling 42 Strijdig met de goede zeden 46 Zonder bedekking 48 Verharde huid 52 Ontkenning 55 Internetextensie van Zweden 56 Public relations (afk.).

©Wim De Weerd - www.crossworldcommunication.com



Bijbelleesrooster september

di 1	Spreuken 30:15-23	Nooit genoeg
wo 2	Spreuken 30:24-33	Buitengewone dieren
do 3	Spreuken 31:1-9	Bescherm het recht
vr 4	Psalm 119:73-80	Schenk mij inzicht
za 5	Matteüs 14:1-12	Johannes onthoofd
zo 6	Matteüs 14:13-21	Eten in overvloed
ma 7	Matteüs 14:22-36	Wees niet bang
di 8	Spreuken 31:10-20	Een sterke vrouw (1)
wo 9	Spreuken 31:21-31	Een sterke vrouw (2)
do 10	Psalm 119:81-88	Uw wetten vergeet ik niet
vr 11	2 Koningen 16:1-9	Achaz in het nauw
za 12	2 Koningen 16:10-20	Een nieuw altaar
zo 13	Romeinen 9:1-5	De Israëlieten, Gods kinderen
ma 14	Romeinen 9:6-18	Gods belofte
di 15	Romeinen 9:19-29	Gods baruhartigheid
wo 16	Romeinen 9:30-10:4	Gods gerechtigheid
do 17	Romeinen 10:5-13	Geloof met je hart
vr 18	Romeinen 10:14-21	Luister en kom tot geloof
za 19	Romeinen 11:1-12	Door Gods genade uitgekoken
zo 20	Romeinen 11:13-24	Goed én streng
ma 21	Romeinen 11:25-36	Een goddelijk geheim
di 22	Matteüs 15:1-20	Het is het hart dat tellt
wo 23	Matteüs 15:21-28	Een groot geloof
do 24	Matteüs 15:29-39	Brood en vis
vr 25	Matteüs 16:1-12	Een ander zaurdesem
za 26	Matteüs 16:13-20	Wie ben ik?
zo 27	Matteüs 16:21-28	Wat God wil
ma 28	2 Koningen 17:1-12	Tegen Gods wil in
di 29	2 Koningen 17:13-23	Verworpen en verloten
wo 30	2 Koningen 17:24-33	God én andere goden
do 31	2 Koningen 17:34-41	Het slechte voorbeeld





De Alpha cursus - start 20 september

33% van de Nederlanders denkt nu meer na over de zin van het leven dan voor de coronacrisis. Zo blijkt uit een nationaal onderzoek dat Alpha Nederland liet uitvoeren. Levensvragen zoals de vraag van Dunya (26 jaar), die zich in een tijd als deze afvraagt wat het doel van haar leven is. Clifford (33 jaar), die zijn christelijke opvoeding in zijn tienerjaren achter zich liet, maar zichzelf nu toch de vraag stelt wat hij nog met het christelijk geloof moet. En Jelmer (15 jaar), een fanatieke gamer, die wil uitzoeken of er nog een next level (leven na de dood) is.

De Alpha-cursus is iets voor jou als je...

- ...meer wilt weten over het christelijk geloof
- ...wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde
- ...nieuwe mensen wilt ontmoeten
- ...je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen

Op de cursus worden verschillende thema's van het christelijk geloof besproken, zoals:

- Is er meer?
- Wie is Jezus?
- Bidden: waarom en hoe?
- Hoe relevant is het christelijk geloof?
- Hoe leidt God ons?

Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis. Op de Alpha-cursus maak je in tien weken tijd kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door.

Uitnodigen

90% van de cursisten in Nederland komt door een persoonlijke uitnodiging. We roepen iedereen dan ook op om iemand uit te nodigen. Juist omdat meer dan ooit

mensen tijd en behoefte hebben om hun zoektocht handen en voeten te geven. Het is ook mogelijk om mee te gaan, om de stap iets makkelijker te maken om te beginnen aan een cursus.

Kom de eerste keer gewoon eens vrijblijvend kijken bij de introductie avond op **30 augustus om 19.00 uur**. We hopen dan meerdere mensen van voorgaande cursussen ook uit te nodigen, zodat je ervaringen van anderen kunt horen. Dit alles willen we doen tijdens een lekkere maaltijd. Dan kan je kijken of de cursus iets voor jou is. Het is fijn als je laat weten of je komt.

Lijkt het je wat? De cursus duurt 10 avonden en is gratis.

We starten de alpha cursus op 20 september om 19.00 uur (inclusief maaltijd) op het adres Hordijk 10, Rotterdam IJsselmonde.

Van harte welkom namens Gerdien Engelbracht, Dylan van Goor, ds. Dirk van Vreeswijk, Diane Bontenbal en Johanna de Sterke.

Meer informatie?

Contactpersoon: Diane Bontenbal

Tel. nr. 06 5089 0846

E-mailadres: info.alpha.ijsselmonde@gmail.com

www.alpha-cursus.nl





Groene Tuinkerkerk

Groene Tuin 353, IJsselmonde



VANAF HET DIJKJE

September

Terwijl ik dit schrijf zijn de schoolvakanties op het weekend na voorbij. We maken ons weer op voor een nieuw seizoen, ook in de kerk; september is de jaarlijkse startmaand. Hopelijk heeft de zomerperiode u goed gedaan, en mogen we ook nog genieten van een mooie nazomer.

Slot en start

Weet u het nog, het weekend van 8-9 juli? Met op zaterdag 8 juli het dinerbuffet in de kerk om het seizoen 2022-2023 af te sluiten, gevolgd door de 'slot'dienst op zondagmorgen 9 juli met nog één keer het thema 'Aan tafel!' Het lijkt al weer zo ver weg...

Het nieuwe seizoen 2023-2024 gaat in september van start met een zelfde soort combinatie, deze keer samen met de gemeente van de Kerk aan de Maas (Bolnes):

Eerst een gemeentereisje op woensdag 13 september - hebt u zich opgegeven? - en daarna de 'start'dienst op zondagmorgen 17 september met het nieuwe thema '**Ga (je) mee!**' Hieronder en verderop leest u wat meer over deze zondag, die ook het begin van de jaarlijkse Vredesweek is.



Kerkdiensten september / startzondag

Na zondag 27 augustus sta ik voor zondag 3 september ingeroosterd om voor te gaan in verpleeghuis Smeetsland. Wellicht dat dat een Avondmaalsviering wordt. En dan 14 dagen later, zondag 17 september, de startzondag van het nieuwe seizoen. De liturgiecommissie heeft de dienst voorbereid, met als thema '**Ga (je) mee...met Abraham!**' De gemeente van de Kerk aan de Maas (Bolnes) is die ochtend bij ons in de kerk te gast. Samen met de Bolnesser werkgroep eredienst vond er eind juli een brainstorm plaats. Wij zijn vanuit de brainstorm uitgekomen bij het roepingsverhaal van Abraham uit Genesis 12 als themalezing, met bijpassende liederen en liturgische schikking. Verder komt in de dienst ook de (start van de) vredesweek terug, in verbondenheid met de R.K.- parochie. *Na de dienst is er die ochtend "koffie +" met een klein programma.*

U bent uiteraard van harte welkom!

Gesprekskring en gebedskring

Voor woensdagmorgen 30 augustus (de laatste woensdag van de maand) om 10.30 uur staat de *gesprekskring* weer gepland. De 'kring' van september vervalt, of liever gezegd, die is één week eerder dan gebruikelijk. Dus op woensdagmorgen 20 september, en dan is de 'kring' in oecumenisch verband, vanwege de vredesweek (zie elders). Ook daarbij bent u van harte welkom!

De *gebedskring* van woensdag 13 september om 12.00 uur vervalt vanwege de gezamenlijke dagtocht die dag.

Pastoralia

Na de zomerstop vergadert de pastorale raad weer op maandagavond 11 september. Dan passeren de pastorale bijzonderheden van de zomermaanden de revue (met de contactlijst), en wordt ongetwijfeld ook het 4e kwartaal al genoemd met daarin o.a. de Gedachtenisdienst van eind november...

Bedankt en tot slot

Allereerst: bedankt nog voor de bloemen die ik zondag 9 juli in de kerk mocht ontvangen vanwege mijn verjaardag! De dag erna ging mijn zomervakantie in, en na die vakantieweken ging het wat meer doordringen dat ik in de fase van (vervroegd) deeltijdpensioen aan het komen ben.

Niet meer aan het werk in het verpleeghuis, alleen nog voor 50% in onze gemeente, dat is wennen! Maar, zoals ik in het vorige kerkblad ook al schreef: mijn werkdagen in en voor onze kerk wijzigen in principe niet, ze blijven door de week vooral geconcentreerd op de maandag, de woensdag(ochtend) en de donderdag.

Ik sluit hier nu af met een lied dat we ook in de startzondagdienst van zondag 17 september hopen te zingen:

***Kom ga mee, geef ieder een hand,
samen bouwen aan een nieuw land.
Het rijk van God leeft diep in je hart,
vandaag begint een nieuwe start!***



Met vriendelijke groet,
en een goede start van het nieuwe seizoen!
ds, Hermie Hummel



Vredesweek 2023 IJsselmonde

In de derde week van september is het weer Vredesweek. Ook als kerken op IJsselmonde willen we daar bijilstaan. De Groene Tuinkerker (PKN) en de kerk Vrede en Verzoening (r.k.) bieden dit jaar in deze week een tweetal activiteiten aan. En de zondag voorafgaand, zondag 17 september, bij de start van de Vredesweek, wordt er in beide kerken eenzelfde gebeds-intentie uitgesproken.

De door-de-weekse activiteiten staan met elkaar in verband maar ze staan ook elk op zich.

U bent welkom (ook vanuit de protestantse gemeente te Bolnes of elders)!

Allereerst: een oecumenisch kringgesprek op woensdagmorgen 20 september in de Groene Tuinkerker, Groene Tuin 353. Over oorlog en vrede, over '(on)vrede en nu?'- nog altijd actueel!

De inloop met koffie is vanaf 10.00 uur, de gesprekskring zelf is van 10.30 uur tot 11.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een vrije bijdrage (voor de koffie) wordt zeker op prijs gesteld.



Info en opgave, het is fijn als u zich van te voren aanmeldt, graag uiterlijk 17 september bij: ds. Hermie Hummel, predikant.groenetuinkerker@gmail.com en 0615866402.

En verder: een rondleiding/excursie in de kerk Vrede en Verzoening aan de Reijerdijk 67 op donderdagmorgen 21 september tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Om 10.00 uur is de kerkzaal open voor een gesprek en koffie (vrije gift). Na een korte inleiding worden er door verschil-lende bouwkundigen rondleidingen verzorgd waarbij de architectuur, de kunstwerken en de (oorlogs)monumenten aan bod komen.

Info namens de parochie: Jac Schoone, info@schoone-vanjole.nl (aanmelding vooraf is niet nodig, maar het mag natuurlijk wel - bij Jac Schoone en ondergetekende).

Houdt u in september ook de zondagse afkondigingen en de websites van beide kerken in de gaten!



Met vriendelijke groet, vrede en alle goeds,
ds Hermie Hummel

BLOEMENDIENST

Zondag 2 juli

Vandaag gingen de bloemen naar Mw. Boot-de Zeeuw die op 3 juli haar 92e verjaardag mocht vieren.

Namens de gemeente van harte gefeliciteerd.

Zondag 9 juli

Onze predikant was op 7 juli jarig, ook zij werd door onze gemeente van harte gefeliciteerd.

Zondag 16 juli

Als groet van de gemeente kreeg Mw. Quak de bloemen.

Zondag 23 juli

Op 29 juli mocht Mw. Van de Borden 100 jaar worden. Hartelijk gefeliciteerd met deze bijzondere leeftijd!

Zondag 30 juli

Dhr. Lodder van de Akselsekreek werd op 31 juli 91 jaar van harte gefeliciteerd.

Zondag 6 augustus

Onze koster en technicus mocht 5 september zijn verjaardag vieren.

Zondag 13 augustus

Mw. Den Hoedt mocht op 12 augustus haar verjaardag vieren.

Met vriendelijke bloemengroeten,
Reini van der Meer 06 2194 7617
Joke Busse 06 4869 6235



VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs vervoeren: mw. Fisscher en mw. Harmsen.

03-09: Dhr. G.J. Buizer

10-09: Dhr. J. Verschoor

17-09: Mw. D. van Hengel

24-09: Dhr. J..F.K. Jungheim

01-10: Dhr. A. van Splunter

KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerker,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam,
of: kerkbu.groenetuinkerker@gmail.com

Verhuisd: (binnen Meerweide):

Mw. R. Huisman – van Esveld, van huisnummer 350, naar huisnummer 112.

Verhuisd, (binnen de gemeente):

Dhr. J.van Hengel, Sportlaan 10,
Naar Tiesselinswaard 220.



DE GEZAMENLIJKE BUSREIS

De aankondiging van deze busreis, voor de leden van de Groene Tuinkerkerk en de Kerk aan de Maas is in beide kerken goed ontvangen en de intekelijsten liggen in de kerken. U kunt zich ook inschrijven op:

tondenhartog21@gmail.com

Tot op heden zijn de bussen reeds halfvol gepland, dus u kunt zich nog inschrijven voor deze dagtocht op woensdag 13 september.

De eigen bijdrage voor deze geheel verzorgde dag is vastgesteld op € 55,- per persoon.

Mocht deze eigen bijdrage bij u tot problemen leiden dan kunt u contact opnemen met Dikkie van Hengel of Ton den Hartog, zodat er gezamenlijk voor een oplossing gezorgd zal worden.

De inschrijving voor deze busreis sluit op 5 september.



De dagindeling van deze dagtocht is als volgt:

Vetrekdatum: **Woensdag 13 september**

Vetrekplaats 1 : Protestantse Gemeente Bolnes,

Vetrekplaats 2 : Groene Tuinkerkerk,

08.45 uur: Bus 2 staat voor bij de Groene Tuinkerkerk, Rotterdam/IJsselmonde, Groene Tuin 353.

10.00 uur: Ontvangst bij **Klompemaker Den Dekker in Dussen**. In de gezellige ontvangstruimte gaat u

genieten van een kopje koffie of thee met een gebakje.

12.30 uur: Rond deze tijd gaat u genieten van een **heerlijke lunch**, bestaande uit een Brabantse koffietafel.

14.00 uur: Na deze leuke ochtend stappen we weer in de touringcars en rijden we van Dussen naar Drimmelen.

14.45 uur: In Drimmelen ligt een mooie rondvaartboot van Rederij Zilvermeeuw voor uw gezelschap klaar. Hier gaat u aan boord voor een **mooie rondvaart door de Nationaal Park de Biesbosch**.

15.00 uur: Afvaart van de 2-uur durende rondvaart. Aan boord zijn tegen betaling diverse consumpties te koop.

17.00 uur: Einde van de rondvaart, de boot meert weer af in Drimmelen. Hier staan de touringcars gereed om u weer huiswaarts te brengen.

18.00 uur: Verwachte terugkomst in Rotterdam en Ridderkerk.

Voor eventuele vragen omtent deze busreis kunt u terecht bij onderstaande personen.

Namens de **organisatiecommissie GTK**,
Ton den Hartog en Dikkie van Hengel.

Vanuit de historie:

DE GEREFORMEERDE KERK TE ROTTERDAM -IJSSELMONDE (Deel 1 vervolg)

De Vereniging 'De Kerkelijke Kas' opgericht.



De aankondiging van het 'Gereformeerd Kerkelijk Congres' te Amsterdam ('De Heraut', 2 januari 1887).

Op advies van het Gereformeerd Kerkelijk Congres, dat eerder dat jaar, van 11 tot en met 14 januari 1887, in Amsterdam gehouden was, richtte de kerkenraad de **Vereniging 'De Kerkelijke Kas'** op. Dolerende Kerken konden in die tijd op grond van wettelijke regels namelijk geen rechtspersoonlijkheid verkrijgen; een vereniging kon dat wel. En omdat bij de bouw van een kerk rechtspersoonlijkheid vereist was adviseerde het Congres dan ook zo'n vereniging op te richten. 'De Kerkelijke Kas' behartigde in opdracht van de kerkenraad als een soort van 'Commissie van Beheer' alle materiële en financiële zaken van de kerk. De statuten van de vereniging werden door de koning goedgekeurd op 9 december 1887.

Het spreekt vanzelf dat De Kerkelijke Kas meteen aan het werk ging met plannen voor de bouw van een eigen kerk. Maar daar ging tijd overheen, zodat aanvankelijk gebruik gemaakt werd van de 'oude bewaarschool'; maar al snel werd aan de Dorpsstraat een houten noodkerk met consistorie uit de grond gestampt (waarvan helaas geen foto bekend is).



De grond werd op 1 februari 1888 gekocht van br. A. Spruijt. De noodkerk kon in januari 1888 in gebruik genomen worden, ruim vier maanden nadat de Doleantie in IJsselmonde had plaatsgevonden. De preekstoel was voorzien van een klankbord en er was zelfs een galerij in de houten kerk.

De kerkenraad lette erop dat in de kerk niet gerookt werd. Aanvankelijk waren namelijk in de 'mannenbanken' smeulende pijpen en brandende sigaren aanwezig, maar dat vond de kerkenraad veel te gevaarlijk.

In 1889 werd door De Kerkelijke Kas op verzoek van de kerkenraad een kachel in de kerk geplaatst en er hingen al direct drie kronen met negen lampen, door een onbekende weldoener aan de kerk geschonken.

Wordt vervolgd in het volgende kerkblad. De hele geschiedenis is te lezen op onze website in 3 delen.



Hervormd IJsselmonde

Protestantse kerk in Nederland

Incasso solidariteitskas

Begin september ontvangen alle belijdende leden een brief of e-mail over de bijdrage voor de solidariteitskas. Als u in het verleden een machtiging heeft afgegeven voor incasso van deze bijdrage, dan zal dit eind september geïncasseerd worden. Heeft u nog geen machtiging afgegeven, maar wilt u dit wel? In de brief en de e-mail staat een formulier om een doorlopende machtiging af te geven.



van gemeenten, voor gemeenten

Kerken uit het hele land dragen bij aan de Solidariteitskas. Met een vast bedrag per belijdend gemeentelid per jaar ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Aan vernieuwende ideeën ontbreekt het gemeenten niet, maar soms wel aan menskracht of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas. Maar ook specifieke vormen van pastoraat zoals het studentenpastoraat en het dovenpastoraat worden financieel ondersteund vanuit de Solidariteitskas.

Overledenen

Naam	Leeftijd	Overleden
Mw. A. Heeres- Immenga	77 jaar	28 juni
Mw. M. Meuldijk- van Dijk	90 jaar	6 juli
Dhr. R.F. de Zeeuw	72 jaar	14 juli
Dhr. A.J. den Haan	91 jaar	22 juli
Dhr. A. Goudriaan	78 jaar	29 juli
Mw. J.M. Ekelmans- Weijling	97 jaar	1 augustus



Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de QR code scant, komt u bij 'geven' in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen.

	Kerkapp	Bankrekening	Totaal
<u>Juni</u>			
Collecte diaconie	€ 827,50	€ 150,50	€ 978,00
Collecte kerk	€ 728,50	€ 191,50	€ 920,00
<u>Juli</u>			
Collecte diaconie	€ 520,50	€ 192,50	€ 713,00
Collecte kerk	€ 543,00	€ 222,50	€ 765,50



Scan de QR code met de camera van uw telefoon of tablet.

Voor de collecte-inkomsten in de kerkdiensten wordt verwezen naar de pagina's van de Adriaen Janskerk en de Pelgrimskerk in dit kerkblad.



Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, IJsselmonde

Van de predikant

Rondom de diensten

In september, zo aan het begin van een nieuw seizoen, zullen we stilstaan bij het laatste Alpha-thema (deze stond nog open van het vorige seizoen): hoe zit het met de kerk? We denken na over gemeente-zijn en hoe je daar zelf aan kunt bijdragen.

Zondag 3 september zal ik zelf voorgaan en zal tenminste één jongere van het belijdenisgroepje van vorig jaar alsnog belijdenis doen. Ook zullen we in deze dienst kort aandacht geven aan nieuwe leden die zich recent bij onze gemeente hebben aangesloten.

Zondag 10 september mag ik voorgaan in een dienst waarin we ook het Heilig Avondmaal hopen te vieren. Zondag 17 september valt in ons "startweekend" (zie onder). In deze dienst zal ds. Jan Reijm uit Rotterdam-Hillegersberg voorgaan. Aansluitend is er dan een gemeentebespreking in groepjes. Zondag 24 september is René Visser, predikant-pionier in Amsterdam onze voorganger.

Startweekend

In het weekend van 15-17 september willen we een gezellige (en inhoudelijke) start maken met het nieuwe seizoen van gemeente-zijn. Op het moment van schrijven zijn de details nog niet bekend, maar er zijn plannen voor een strandwandeling op vrijdagavond 15 september (als het weer het toelaat), een maaltijd in de kerk op zaterdag 16 september en een gemeentebespreking in groepjes na de dienst op zondag 17 september (met koffie en iets lekkers erbij). Houd de berichten in de gaten voor de exacte info. *Ben jij erbij?*



Geslaagd

Na de andere jongeren die in het vorige kerkblad stonden vermeld als geslaagd, is in de tweede ronde ook Sebastiaan Heidstra geslaagd. We feliciteren ook hem van harte met het behalen van zijn diploma!



Giften

Ik ontvang een contante gift van € 200 voor de kerk. De gever wordt van harte bedankt!

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt in principe iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Dinsdag 3 oktober maken we een nieuwe start met de Bijbelmorgen. Iedereen van harte welkom. Het thema stellen we dan met elkaar vast.

Gemeentereis naar Israël in mei 2024

In het vorige kerkblad heb ik iets geschreven over een Israëlreis met gemeenteleden uit IJsselmonde in de meivakantie van 2024. Inmiddels heb ik een aantal reacties van gemeenteleden die graag mee willen. Dat is heel mooi, maar het zou fijn zijn als er nog wat mensen bij komen! Stuur mij een bericht als u/jij interesse hebt, ook als je de info gemist hebt. Dan stuur ik je de info alsnog via de mail toe. Ik wil op korte termijn een knoop doorhakken of de reis door kan gaan, dus laat snel iets van je horen!

Uw dienaar, Hans Schaap



Advertentie

'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen Beverwaard, Groot-en Oud-IJsselmonde, Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



www.wbgij.nl



Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden. De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag. *Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? -> 010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com*

Voor de kinderen

- Elke week is er oppas
- Kinderprogramma 3, 17 en 24 september
- Tienerdienst 10 september



Vervoer naar de kerk

3 sept	Bastiaan
10 sept	Roelof
17 sept	Roelof
24 sept	Bastiaan

Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
Roelof Hazewindus
06 5785 5400
Bastiaan de Ruiter
06 22932635 of 010 413 7669
Aad Schuijjer
06 2862 6274

Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijjer: 0180 412141

Wijkkas AJK

Ontvangen € 75 van de inloophfamilie, waarvoor hartelijk dank,

Wil Schuijjer

THANK
YOU

Collecteopbrengsten

Zondag	Diaconie	Kerk
2 juli	€ 6	€ 6
9 juli	€ 18	€ 18
16 juli	€ 15,50	€ 15,50
Totaal juli	€ 39,50	€ 39,50

Kerkblad bezorger gezocht

Een van de bezorgers van het kerkblad, heeft aangegeven hiermee te gaan stoppen. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe bezorger. Het gaat om een wijkje met 11 adressen in de Beverwaard. Het betreft de straten: Schinnenbaan, Bolnesservliet, Hillenraadstraat, Nijenrodeweg, Beverwaardseweg, Alerdincksingel, Slangenburgweg en Slangenburgerf.



Het bezorgen is eenmaal in de maand in de laatste week van de maand en op de fiets is het binnen 20 minuten gedaan. Wie wil ons helpen en de bezorging overnemen? Reacties graag naar ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl

Advertentie



Uw woning in omgeving
Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
010 - 497 84 41



www.wielmak.nl info@wielmak.nl [Bredenoord 2, Rotterdam](https://www.google.com/maps/place/Bredenoord+2,+Rotterdam)



Pelgrimskerk

Reyerdijk 51, IJsselmonde

Terugblik

Vandaag, 18 augustus, zijn we net weer een week geland in IJsselmonde. In de afgelopen vakantie verbleven we in Noord-Spanje en op de zolder om wat te klussen.

Maar goed om weer in het Rotterdamse te zijn! Om u, jou te zien en te spreken. Bij u thuis, of vanaf de kansel of waar dan ook. Terugblikkend op de afgelopen weken vielen mij een aantal dingen op.

Twee punten haal ik even naar voren. De zomer werd, vooral in het buitenland, gedomineerd door de weerextremen. Van hittestructuren in het zuiden, tot extreme watergolven, grote hagelstenen in andere oorden.

De weerexcessen lijken elk jaar wat toe te nemen. Hoe daar mee om te gaan wordt nog wel een punt.

Maar wat kun je dan dankbaar zijn als het aan je voorbij is gegaan, als je gespaard bleef. Daar kunnen een aantal gezinnen onder ons over meepraten. Afgelopen zondag hebben we dan ook gedankt voor Gods nabijheid bij en in dit alles.

Een ander punt is de 'leegloop' uit de Haagse politiek. De één na de ander meldde, na het ontslag van het kabinet, dat zij afscheid nemen van de landelijke politiek. Dan ben je dubbel zo blij als er weer mensen opstaan die de verantwoordelijkheid op zich willen nemen. En zo zijn we ook dankbaar dat, naast tal van anderen, ons gemeentelid Henri Bontenbal dat wil gaan doen. Wijsheid, liefde en sterkte toegewenst. Om in liefde om te zien naar onze naaste, dichtbij of ver weg. In navolging van Jezus Christus.

Vooruitblik

De **startzondag** is, als u, jij dit leest, al achter de rug. Bewust hebben we die zondag wat naar voren gehaald, ook in verband met het **gemeenteweekend**. Het programma van dat weekend is al gedeeld op de app. Mocht u toch nog wat verdere info willen hebben, neem dan contact op met Corlinde.

De introductie avond voor de komende **Alpha cursus** is op woensdagavond 30 augustus. En de start is op woensdagavond 20 september. De Alpha cursus is vooral bedoeld voor een kennismaking met het christelijk geloof. En al heel veel jaren volgens een mooi concept: met elkaar eten, een aansprekende inleiding en het onderlinge gesprek daarna.

Ook het **kringwerk** gaat in de komende weken weer opstarten. Meld je aan bij Johanna de Sterke, schrijf je in:

het is echt de moeite waard. Om zo met elkaar in gesprek te gaan over het geloof, over datgene wat ons in het leven bezighoudt.

Ook in het nieuwe winterseizoen willen we met de **Bijbelochtenden** doorgaan. Elkaar even zien en spreken, met elkaar in gesprek over een gedeelte uit de Bijbel. De eerste Bijbelochtend van dit seizoen hopen we te houden op woensdagochtend 20 september; aanvang 10:00 uur. Om 09:45 uur staat de koffie klaar.

Ook **Follow Me** wordt weer opgestart. De uitnodigingen daarvoor komen, als het goed is, via de app bij jou binnen. Daarnaast wil ik op vrijdagavond 29 september jou, u uitnodigen om door te praten over het houden van een **verdiepingscursus**. Je zou het ook een vervolg op Alpha kunnen noemen. Of een opmaat tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. Maar vooral dit: we proberen een verdiepingsslag te maken in het lezen en toepassen van de Bijbel in ons leven. Wat houdt dat in als we belijden dat de Bijbel Gods Woord is? Wat moet je met de geweldsteksten uit het Oude Testament? Hoe ga je om het lijden? En wat betekent het als we zeggen dat God de wereld geschapen heeft? Zo maar, een aantal vragen, gesprekstof genoeg. Aan de hand van de aanmeldingen en het gesprek op die vrijdag maken we een keuze welke avond het meest geschikt is.

En als laatste zien we uit naar mooie, gezegende ontmoetingen met God en elkaar tijdens de zondagse erediensten.

Omzien naar elkaar

Dank aan Louise den Hartog, Wim Biezepl, ds. CorBert de Rooij en ds. Hans Schaap voor hun inbreng en/of bereidheid om in de afgelopen weken het pastoraat te verzorgen. Voor zover ik weet zijn er momenteel geen gemeenteleden opgenomen in het ziekenhuis.

Wel zijn er genoeg zorgen (geweest). Op de zondagsbrief werden in de afgelopen weken de namen genoemd van **Marinke Roos, mevr. J.P. (Jo) van Zweden, dhr. P. (Peter) Pheijffer** en **mevr. J.I. (Jacqueline) Koudstaal-Zaenen**. Met **mevr. J. van Prooijen-Leeuwenburgh** gaat het weer wat beter. Zeer waarschijnlijk verhuist zij van het hospice naar een verpleeghuis.

Bovenstaande gemeenteleden verkeren in hele verschillende omstandigheden.

Maar Gods kracht voor u en jou, ook voor hen die niet bij name genoemd worden. *'Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor U!'*

Geboren: Elias Pols

'Alles wat goed en volmaakt is, wordt ons door God gegeven, ...'
In het gezin van Jaap en Brianne Pols-Ippel werd op donderdag 10 augustus Elias Frederik geboren. Elias is het broertje van Manuel en Nora. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Vreugde en Gods zegen toegewenst.



Tenslotte

Heeft u vragen, opmerkingen? Bijvoorbeeld over de preek. Ik ben meestal van dinsdag tot en met vrijdag in de Pelgrimskerk. En natuurlijk ook telefonisch en via de mail be-reikbaar: 06-19636126 / ds.dirkvanvreeswijk@kerkinijssemonde.nl. Dus heeft u/heb jij behoefte aan een gesprek, maak van de mogelijkheid gebruik! Lang niet alles komt mij ter ore. In Christus verbonden, ook namens Jeannette, Dirk van Vreeswijk.



Kroonjaren Pelgrimskerk

tijdvak januari t/m april 2023

In deze periode werd er bij 3 gemeenteleden die de leeftijd van 95 jaar bereikten een boeket bloemen gebracht. Ook ging er naar 2 gemeenteleden die de leeftijd van 90 jaar bereikten een bos bloemen. 3 gemeenteleden in de leeftijd van 85 jaar en 4 gemeenteleden van 80 jaar, ontvingen eveneens een mooi boeket.

Via Anneke Luijten van dhr. P. ontvingen wij € 15,- en van NN € 5,- als gift. Hartelijk dank.

De bezoeken werden gebracht door de dames Anneke Luijten, Jenny Neele en Hennie Schreuder en de heer Hans Welter.

Met vriendelijke groet,
Nel van Oers

Gift:

Via mw van O is er een gift van € 10.00 ontvangen voor de bloemen van mw B
Hartelijk dank

Gemeenteleden van Hervormd IJsselmonde, wijkgemeente Pelgrimskerk,

Enkele dagen voor het overlijden van mijn zus, Corrie Schreuders-de Baat, vertelde ze mij tot tranen geroerd dat ze enorm onder de indruk was van de vele blijken van medeleven vanuit uw en de door haar zeer geliefde gemeente. Op dat moment wisten we nog niet dat haar leven nog maar enkele dagen zou duren. Zij wilde uiting geven aan die dankbaarheid via een bericht in het kerkblad en ze vroeg mij dit bericht namens haar te schrijven. Door de enorme stroomversnelling waarin haar ziekte terechtkwam, met haar spoedige overlijden als gevolg, is dat er niet meer van gekomen. Nu haar begrafenis al weer enkele weken achter ons ligt, voldoe ik alsnog aan haar verzoek. Namens Corrie dank ik u allen erg hartelijk voor de plaats die zij te midden van u mocht innemen en voor de vele blijken van Christenliefde mocht ontvangen tijdens de korte periode van haar ziekte. Graag voeg ik daaraan een dankwoord toe namens haar (klein)kinderen en overige familieleden. Hartelijk dank voor alle lieve persoonlijke woorden en berichten die wij mochten ontvangen na haar overlijden, na de dankdienst voor haar leven in de Pelgrimskerk en na haar begrafenis. Die persoonlijke woorden en berichten en de aanwezigheid van velen tijdens de dankdienst en tijdens de begrafenis zijn ons tot steun bij het verwerken van de emoties rond het verlies van Corrie.

In Christus verbonden en met hartelijke groet, Cees de Baat.

Collecten

Zondag	Diaconie	Kerkrentmeesters
2 juli 2023	€ 35,25	€ 42,50
9 juli 2023	€ 28,55	€ 38,05
16 juli 2023	€ 21,75	€ 13,50
23 juli 2023	€ 50,50	€ 29,00
30 juli 2023	€ 33,00	€ 23,50
6 aug 2023	€ 19,40	€ 43,40
13 aug 2023	€ 24,75	€ 29,10

Bloemen:

De bloemen zijn de laatste periode namens de gemeente van de Pelgrimskerk met een groet en ter bemoediging gegaan naar:

9 juli	Mw Bierlee
16 juli	Mw. Smeijntink-Janssons,
23 juli	Fam de Winter
30 juli	Fam Schras
6 aug	Mw. van Damme
13 aug	Mw. Poot

Samen

Oplossing puzzel

D	H	A	B	A	K	U	K	E
E	K	B	A	A	R	N	C	E
M	A	L	S	L	A	T	O	N
A	N	I	S	S	P	R	I	N
N	A	Z	A	A	T	A	C	E
T	A	I	G	A	H	E	R	I
E	N	G	A	R	D	E	A	L
L	N	O	K	E	I	N		
D	A	G	G	P	S	L	E	A
E	S	A	N	E	D	A		
R	S	I	O	R	B	I	S	O
L	Y	M	F	E	A	V	O	N
I	R	A	B	L	A	N	K	E
E	I	G	E	E	L	N	A	U
F	E	E	E	O	N	R	I	A
D	R	S	L	O	E	P	S	N
E	K	E	T	T	E	R	S	D

Orgelbustocht

Op 9 september 2023, Open Monumentendag en Nationale Orgeldag, vindt er een orgel-bustocht plaats aan de zuidkant van Rotterdam naar meerdere interessante orgels 'op zuid'.

We worden gereden door een historische bus van het Rotterdams Openbaar Vervoer Museum. We zullen vier kerken en orgels bezoeken. De orgels worden steeds gepresenteerd en vervolgens wordt er een concert gegeven van ongeveer 40 minuten door Matthijs Breukhoven en Gerard Verweij. De orgel-bustocht vangt aan om 9:30 uur en de opstapplaats is NS-station Rotterdam Lombardijen. Rondom het station kunt u gratis parkeren. We verwachten rond 18 uur weer bij het station terug te zijn.

Aanmelden voor deze orgel-bustocht kan via <https://oudekerkcharlois.nl/product/orgelbustocht/>

De kosten zijn €40,- voor donateurs van Rotterdam Orgelstad en €50,- voor niet-donateurs. Koffie, lunch en een afsluitende borrel zijn hierbij inbegrepen.



Zangdiensten Breepleinker "Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

zondag 10 september

Voorganger: Pastor Johan Bos.

Organist: Martin Mans.

Medewerking: Bethelkerkkoor; o.l.v. Wim de Penning.

Trompet: Jantine Kalkman.

Zondag 24 september

Voorganger: ds. Eric Versloot.

Organist:

Medewerking: Chr. Gem. Koor "The Credo Singers".

Het Chr. Gem. Koor "The Credo Singers" viert hun 60 jarig bestaan.



Cursusaanbod TVG Rotterdam

Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotterdam (TVG) biedt een seizoenscursus aan in een niet-kerkelijk verband voor mensen die meer willen weten over achtergronden van Bijbelse literatuur.

Plaats: Alexanderkerk, Springerstraat 340, Rotterdam. Tijd: wekelijks op dinsdag 10.00-13.00 uur.

Overzicht van theologische vakken: Oude Testament, Nieuwe Testament, Ethiek, Kerkgeschiedenis, Pastoraat, Dogmatiek, Liturgiek en Wereldgodsdiensten.

Er zijn ook cursussen van enkele dagdelen.

Voor uitgebreide informatie, prijs en opgave: www.tvgrotterdam.nl

Tel. 0167-536671 (Mw. M. Koole-Godeschalk)



10e Ridderkerkse Orgeldag

Op zaterdag 9 september 2023 is het Nationale Orgeldag.

Programma:

-10:30 uur miniconcert op het huisorgel van fam. Boersma (Oudelandseweg 64). Op dit unieke instrument speelt Jan Peter werken van Bach, Gillette, Chuckerbutty en Dubois.

- 13.00 uur miniconcert in de Maranathakerk in Ridderkerk-Slikkerveer (Stadhouderslaan 317). Naast Jan Peter Teeuw spelen vaste organisten Dries Nelemans en Leen Smit. Op het programma staan composities van o.a. Hesse, Nevin, Andriessen en Tours.

-15:30 uur miniconcert in de Opstandingskerk in Ridder-

kerk-Rijsoord (Rijksstraatweg 95). Vaste organist Rene Barnard speelt samen met Jan Peter Teeuw een programma rondom het bekende koraal 'Jesu, meine Freude'.

- 20:00 uur slotconcert op het Van den Heuvel-orgel in de Singelkerk (Kerksingel 2). De organisten zijn dan Reinier Korver en Jan Peter Teeuw. Zij spelen composities van o.a. Bach, Bédard, Van Vliet, Morandi en Guilmant.

De drie miniconcerten duren ongeveer een halfuur, het slotconcert ongeveer vijf kwartier. Alle concerten zijn gratis. Collecte na afloop voor de onkosten van deze orgeldag.

Hartelijk welkom! Meer informatie is te vinden op www.janpeterteeuw.nl.



Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerkerk: 010-482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af te halen in de hal van de kerk.

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijsjelmonde.nl

Niet ontvangen:

Groene Tuinkerkerk

Dhr. Gerrit Buizer 010 - 483 07 64

Adriaen Janszkerk

Dhr. Bastiaan de Ruiter 010 - 413 76 69

Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter 06 - 31 96 94 86

Redactie:

Groene Tuinkerkerk

Mw. Corrie Melenberg-Schop en

Dhr. Gerrit Buizer

redactie.gtk@hotmail.com

Adriaen Janszkerk

Mw. Annet de Ruiter

redactie.ajk@gmail.com

Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad.pk@kerkinijsjelmonde.nl

Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

010- 4137 669

redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD IJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NL09 RABO 0159096480

o.v.v. 'abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: dhr. Krijn Telleman

Koninginneweg 169, 3078 GM,

010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD IJsselmonde

NL12INGB 0000031620

o.v.v. 'Bijdrage kerkblad'

Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt u zich wenden tot dhr. Jaap Pols

advertentie@kerkinijsjelmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 15 september 2023

18.00 uur voor het magazijn van oktober

2023 met het thema:

Eenvoud

druk: Veldhuis Media, Raalte

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,

010 - 482 49 56

kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Kosters: Mw. Hennie Kranenburg, 010 - 479 02 94

Dhr. Piet van Rikxoort, 06 - 27 31 40 93

Scriba: scriba.groenetuinkerkerk@gmail.com

bijdragen kerk (o.a. VVB).....NL10 INGB 0000 1886 02

ofNL09 RABO 0159 0964 80

Diaconie.....NL61 INGB 0000 2056 29

Zending.....NL32 INGB 0000 5634 99

Project Werelddiaconaat.....NL61 INGB 0000 2056 29

Bloemendienst.....NL02 INGB 0003 8639 79

t.n.v. J. Busse - Dekker en/of M.K.J. van der Meer - Koole

Kerkradio.....NL10 INGB 0000 1886 02

Collectebonnen.....NL05 INGB 0000 2864 68

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsjelmonde.nl)

Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)

Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62

Preses kerkenraad: Mw. Jonna van den Berge-Bakker

Scriba: Dhr. Ivo van Bennekom 06-51501803

Dhr. Henk de Jong 06-18130047

scriba@kerkinijsjelmonde.nl

Vertrouwenspersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06-45012434) en

Dhr. Bastiaan de Ruiter (010-4137669),

internevertrouwenspersoon@kerkinijsjelmonde.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsjelmonde.nl

Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

Diaconie: diaconie@kerkinijsjelmonde.nl

NL30 INGB 0002 7781 42

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. Harro den Hartog

voorzitter.cvk@kerkinijsjelmonde.nl

Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijsjelmonde.nl

Penningmeester: Mw. Annet de Ruiter

penningmeester.cvk@kerkinijsjelmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.....NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften.....NL12 INGB 0000 0316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)

Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135 565 85 en 010-483 14 13

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam

IJsselmonde

Beheerder: Dhr. Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27



Op de zondag na de vakantie zit de kerk vol. Maar wat is het stil! Het zangkoor is er niet. Eén mevrouw zingt de liederen voor, maar in de kerk zingt niemand mee. Dan zegt de dominee: "Zoals u weet zijn we op zoek naar een nieuwe koordirigent. Als u iemand kent, geef het door!" Ook die woensdagavond blijft het stil. Geen koorrepetitie. Geen pauze met koffie en koekjes. De muizen gaan teleurgesteld weg. Maar Kik ziet drie mensen in de keuken zitten: de dominee, de voorzitter van het koor en een onbekende vrouw. "Wilma," begint de voorzitter, "wat fijn dat je ons als dirigente wilt komen helpen. Maar er is een probleem." Wilma knikt: "Mijn katholieke koor oefent óók op woensdagavond en wil niet verschuiven naar dinsdag!"

De voorzitter vervolgt: "En ons protestantse koor wil wel naar de dinsdag, maar dan kunnen 20 van de 35 zangers niet." "Dan kan het NIET doorgaan", zegt de dominee. Wilma glundert: "Maar als we nu eens SAMEN gaan oefenen, gewoon op woensdag?" De voorzitter kijkt verbluft: "Dat wordt een MEGA-KOOR!" De dominee kijkt zuinig. "Jullie zingen toch héél andere liedjes dan wij?" Wilma glimlacht. "Ik heb het bekeken en zeker de helft is hetzelfde, dat komt wel goed!" De dominee probeert nog een bezwaar te bedenken. Maar de voorzitter zegt: "Onze bassen zullen het fijn vinden om steun te krijgen!" De muizen zijn dolblij. Stel je voor hoeveel koekkrumels er zullen liggen als zeventig mensen samen zingen en koffiedrinken!



Samen schrijven

Kun je samen een verhaal schrijven?

Dit schrijfspelletje kun je met z'n tweeën doen, maar ook met veel meer hoe meer hoe leuker! Elke deelnemer krijgt een leeg blaadje en een pen. De spelleider zegt:

1. We beginnen met **WIE**: schrijf bovenaan je blad een persoon, vouw het beschreven stukje naar voren dicht en vouw het dan naar achteren weg. Schuif het blaadje door naar je linkerbuur.
2. Schrijf nu bovenaan het blad dat voor je ligt een **WERKWOORD** (wat doet iemand?), vouw die regel ook weer weg en schuif door.
3. Schrijf nu op **WAAR** het gebeurt, vouw om, schuif door.
4. Schrijf op **WANNEER** het gebeurt, vouw om, schuif door.
5. Schrijf op **WAAROM**, dus: 'omdat ...' of 'want ...' en schuif door.

Vouw nu de blaadjes open en lees hardop om de beurt het verhaal dat is ontstaan.

TIP 1: Doe het nog een paar keer dan leer je beter samenwerken om grappige uitkomsten te krijgen.

TIP 2: Voeg meer categorieën toe, bijvoorbeeld: hoe vaak, samen met ... met behulp van ... ondanks ... enzovoort!



Uit de Bijbel

'In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan en stuurde hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan.' (Uit Lucas 10:1)



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns