



Protestantse
Kerk

April 2024

Kerk in IJsselmonde

Adriaen Janszkerk

Groene Tuinkerk

Pelgrimskerk

Licht

Zelf eierkoeken maken

Uitnodiging voor jubileum

Nieuwe gastheer en stagiair





<i>ko=kinderopvas kn=kinderdienst tn=tienerdienst</i>	Zondag 7 april	Zondag 14 april	Zondag 21 april	Zondag 28 april	
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. H. Schaap	10.30 uur: <i>ko + tn</i> mw. Karen Koppenaar	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. Hans Schaap	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. Hans Schaap	
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: <i>ko + kn</i> ds. H. van Dolder 19.30 uur: Paaspraise	10.00 uur: <i>ko + kn</i> ds. M.C. van Pelt	10.00 uur: <i>ko + kn</i> ds. D. van Vreeswijk	10.00 uur: <i>ko + kn</i> ds. A. Haasnoot	
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10.00 uur: Ds. D. J. Couvée Collecte: Diaconie + KA	10.00 uur: Ds. A.L. den Besten Collecte: Kerk	10.00 uur: Dhr. H. Wolterink Collecte: Diaconie	10.00 uur: Mw. ds. H. Hummel <i>Cantate zangdienst</i> Collecte: Kerk	
Nw. SONNEBURGH	10.00 uur: ds. A.L.A. den Besten	10.00 uur: dhr. R.L. Antes	10.00 uur: dhr. M. Ligthart	10.00 uur: dhr. P. Brandsma	
MEERWEIDE	10.30 uur: Dhr. den Toom		10.30 uur: Ds. E. van Halsema		
MAASSTAD Ziekenhuis, Maasstadzaal	10.00 uur: dhr. A. Besem	10.00 uur: mw. M. Verzendaal, geestelijk verzorger Maasstad Ziekenhuis	10.00 uur: dhr. E. Boleij, geestelijk verzorger Maasstad Ziekenhuis	10.00 uur: mw. D. van der Hijden	
SMEETSLAND	11.00 uur:	11.00 uur:	11.00 uur:	11.00 uur:	

Predikanten

Groene Tuinkerkerk
Mw. ds. H.P. Hummel
06 - 15 86 64 02
predikant.groenetuinkerkerk@gmail.com



Adriaen Janszkerkerk
Ds. J. Schaap
010 - 304 02 33
06-36 43 83 98
schaapherder@solcon.nl



Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19 63 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijssselmonde.nl



Geestelijk verzorgers

Meerweide
Ds. E.A. van Halsema
06-46 64 22 98
rienne.van.halsema@aafje.nl



Smeetsland
Mw. Karin Bos
karin.bos@aafje.nl
Debbie Schröder
dschroder@aafje.nl

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
06 - 36 58 64 96
Gea de Kwant-van der Vlist
gea.dkwant@sonneburgh.nl
dinsdag en woensdagochtend aanwezig



Kerkelijk werker

Groene Tuinkerkerk
Mw. M. van Weerden
06 - 140 509 68
groenetuin.kerkelijk@gmail.com



Contact pastoraat

Adriaen Janszkerkerk
Ferdy van Mastrigt
06 - 36541515



Pelgrimskerk
mw. Louise den Hartog
06 - 49 74 73 56
pastoraat@kerkinijssselmonde.nl



Van de redactie

Het thema van deze editie is Licht. Na de winter ben ik altijd blij als het 's ochtends weer eerder licht wordt. Veel makkelijker om je bed uit te komen!

Toch heb je in Rotterdam overal lantarenpalen en wordt het nooit echt donker. Helemaal donker kan soms beangstigend of desoriënterend zijn. Als je op vakantie bent en het is 's nachts aardedonker dan pak je al snel je mobiel. Terwijl het dan juist prachtig is om alle sterren te kunnen zien.

Je ziet thuis nooit de Melkweg. Jammer, want dan krijg je weer ontzag voor Gods schepping. Wat voel je je dan klein en wordt alles relatief waar je je druk over maakt.

Het geeft rust maar meteen ook een verantwoordelijkheid om met onze planeet goed om te gaan. Er is tot nu toe geen betere plek in het heelal gevonden om te leven. Soms lijkt het wel of we met al dat licht alles onder controle willen houden en denken dat we het alleen wel af kunnen.

Met het kerkblad proberen we ook licht te verspreiden. We hopen dat je mee krijgt wat Gods liefde in jouw leven kan betekenen. Graag horen we als redactie waar jij blij van wordt als je ons kerkblad leest. Welke artikelen spreken je aan? Wat lees je altijd als eerste? Laat het ons weten!

Germa van Veen
redactielid



Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u iets leuks te melden of wilt u in een van de rubrieken? Mail dit dan naar redactie.ajk@gmail.com

Inhoud

<i>Rooster kerkdiensten</i>	2
<i>Van de redactie / inhoudsopgave</i>	3
<i>Stiltepagina</i>	4
<i>Overdenking</i>	5
<i>Groen geloven</i>	6
<i>Kunst en het verhaal</i>	7
<i>Muziek</i>	8
<i>Gedichten</i>	9
<i>Recept</i>	10
<i>Bijbelleesrooster/puzzel</i>	11
<i>Gezamenlijke berichten</i>	12
<i>Groene Tuinkerker</i>	13
<i>Hervormd IJsselmonde</i>	17
<i>Adriaen Janszkerker</i>	18
<i>Pelgrimskerk</i>	20
<i>Samen</i>	22
<i>Servicepagina</i>	23
<i>Kinderpagina</i>	24

Pag. 10



Pag. 17



Pag. 12



Pag. 22





*E*lke dag kwamen ze
trouw en eensgezind
samen in de tempel,
braken het brood
bij elkaar thuis en
gebruikten hun
maaltijden in een geest
van eenvoud en vol
vreugde.

Handelingen 2:46

Overdenking

Licht

Gij die geroepen hebt: 'licht' en het licht werd geboren, en het was goed, het werd avond en morgen, tot op vandaag...



Het Licht van de schepping

De woorden Gij die geroepen hebt: 'licht' kwamen in mij naar boven borrelen bij het thema Licht. Het zijn de beginwoorden van het gezongen voorbedelied van Huub Oosterhuis. Een verwijzing naar Genesis 1, naar het begin van het scheppingsverhaal. We lezen daar dat Gods Geest over het water zweeft en dat Hij op de eerste dag het licht scheidt, het tevoorschijn roept - en dat het licht goed is. Hij scheidt het licht van de duisternis en noemt het dag. Meer dan nog niet, maar ook niet minder, en heel bijzonder - licht van voor alle tijden. Het licht waarin ons leven plaatsvindt en vorm krijgt, het licht waarin wij staan... Van Huub Oosterhuis is ook het Lied aan het licht (lied 601 in het liedboek). Licht dat ons aanstoot in de morgen... "Geen lied van of over het licht maar een lied aan het licht. Het licht, door God 'voortijdig' geschapen, wordt aangeroepen om een doel te geven aan ons leven: uiteindelijk zal het licht, gepersonifieerd in Christus, de duisternis overwinnen en zal het beklijven..."; las ik als toelichting bij dit lied in het Liedboekcompendium.

Het Licht van Pasen

Deze kerkbladeditie is er één van de Paastijd. Pasen is het feest van het nieuwe Licht, het feest van de Opstanding van Jezus Christus - het Licht van de wereld. Gesymboliseerd door de nieuwe Paaskaars die met Pasen voor het eerst brandt in de kerk. Dit jaar hebben we in de Groene Tuinkerker gekozen voor de paaskaars met het Christusmonogram, de Alfa en de Omega én het motief van de vredesduif in een oranje/geel medaillon (zie afbeelding).



Licht en vrede

Het Licht van Pasen – er zijn Paasliederen te over, er zijn Lichtliederen te over, gevarieerd qua tekst en melodie. Licht moge stralen in de duisternis, nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is...is er ook één van (lied 634, strofe 2). Een prachtige tekst van Henk Jongerius, op de prachtige en bekende melodie van "U zij de glorie". Jongerius begint zijn tweede strofe met het uitspreken van een dubbele wens: dat het Paasfeest en dat wat wij vieren licht mag brengen in het duister en nieuwe vrede waar geen hoop meer is. Licht en vrede – we mogen er om bidden, we mogen er in geloven, we mogen er in delen.

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, Opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Een gezegende Paastijd!
ds Hermie Hummel





VERBINDEND TUINIEREN

Dorpsakker De Parel

“We dragen zorgen voor groei en bloei van gewassen, maar ook van mensen. Ze ervaren hier verbondenheid met de aarde en met elkaar, en dat doet goed. Juist tijdens het werken in de tuin ontstaan diepe gesprekken. Over de zin van het leven, over wat je drijft en wat je motiveert. Heel waardevol. Het gaat bij ons om het totaal van de schepping, inclusief de mens”. Esther Gijsbertsen is coördinator van Dorpsakker De Parel, de ecologische moestuin van A Rocha Nederland aan de rand van Amerongen. Ze stuurt de diverse groep vrijwilligers aan die er drie ochtenden per week komt zaaien en poten, wieden en oogsten.

“We tuinieren met de natuur mee. We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen en jaarlijks schuiven de gewassen een plaatsje op zodat we de aarde niet uitputten. De bedden bedekken we met houtsnippers en bladeren en we doen aan combinatieteelt ter versterking van de gewassen. Zo zetten we wortels en uien bij elkaar, omdat wortels de uienvlieg verjagen en uien de wortelvlieg. Venkel trekt roofinsecten aan die luizen opeten. Hele oude kennis eigenlijk, die we hier toepassen. Soms wordt een akker met

rust gelaten en ingezaaid met een akkermengsel of een groenbemester. Dat is aantrekkelijk voor insecten, waarmee de tuin ook bijdraagt aan biodiversiteit.”

De tuin is inmiddels een begrip in Amerongen en dat is precies het doel van A Rocha: lokaal verbinden. Buurtgenoten kopen producten bij de tuin of nemen een groenteabonnement. De plaatselijke kerk collecteert voor het project en noemt de tuin op bid- en dankdag. De buurman doneerde een net om de gewassen te beschermen tegen snoepende reeën. Van de oogst gaat altijd een deel naar de Voedselbank. “We willen de ander zien en ontmoeten”, legt Esther uit. “Soms zijn er aanknopingspunten om te delen wat je zelf gelooft, maar daar is het ons niet om te doen. Ook dat kun je misschien zien als zaaien. En net als in de tuin geldt dan: of het opkomt en gaat groeien is niet aan ons.”

www.dorpsakkerdeparel.nl

*We willen de ander zien
en ontmoeten*

Kunst en het verhaal

Judas brengt de zilveren penningen terug

Rembrandt van Rijn

**Mulgrave Castle in Lythe,
North Yorkshire**

Anno 1629



Judas krijgt wroeging over zijn verraad en brengt zijn loon, de dertig zilveren penningen, terug bij de hogepriesters. Voor hen is Judas' spijtbetuyging irrelevant: zij hebben immers hun doel bereikt. Hierop hangt Judas zichzelf op. Dit tafereel is gebaseerd op Matteüs 27:3-5. Het schilderij is uitgevoerd in olieverf op eikenhout en meet 79 x 102,3 cm.

Rembrandt schilderde dit paneel toen hij nog in Leiden werkte. Het werd al in 1630 door de kunstkenner Constantijn Huygens geprezen. Deze was vooral enthousiast over de manier waarop Rembrandt de emoties van de door wroeging gekwelde Judas had uitgebeeld. Huygens zou de

jonge schilder later aanbevelen bij stadhouder Frederik Hendrik, hetgeen Rembrandt een serie opdrachten opleverde.

In de stijl van Rembrandts bijbelse werk is een duidelijke ontwikkeling te zien. In de jaren '20 en '30 is zijn stijl onstuimig, op het barokke af.

Rembrandt schrikt er niet voor grote scènes uit te beelden, met veel dramatiek. De aandacht gaat vooral uit naar de handeling. Hij kiest dan wel meestal voor niet al te grote doeken of panelen. In 1631 vestigde hij zich definitief in Amsterdam. Daar ontwikkelde hij zijn kenmerkende gebruik van **licht** en donker en bleek zijn fascinatie voor gezichten.

Tekst: Gerrit Buizer

Muziek

Twee gospel families - deel 1 The Staple Singers en The Winans

The Staple Singers was een familie gospel, r&b en soul groep.

Vader Roebuck 'Pops' (1914-2000) was de patriarch van de familie. Hij vormde de groep met zijn kinderen Cleotha (1934-2013), Pervis (1935-2021) en Mavis (1939). Zus Yvonne (1937-2018) verving haar broer Pervis toen hij werd opgeroepen voor het Amerikaanse leger en later in 1970 nog een keer.

Roebuck Staple werd geboren in de buurt van Winona. Hij was de jongste van 14 kinderen en groeide op op een katoenplantage. Van jongs af speelde hij bluesmuziek maar na 8 jaren stopte hij. Later was hij lid van de Trumpet Jubilee en hij had 4 solo albums.



Cleotha was het eerste kind van Roebuck en Oceola Staples. Ze woonden in Drew Mississippi en 2 jaar later verhuisde het gezin naar Chicago. Daar werden de overige 3 kinderen geboren. Vader Roebuck werkte in staal- en vleesverwerkende fabrieken.

De familie begon in 1948 in kerken in de omgeving op te treden. Hun eerste openbare zangoptreden was in de Mount Zion Church in Chicago, waar Roebuck's broer dominee Chester Staples predikant was.

Ze tekenden in 1952 hun eerste profcontract, bij United Records. Hun eerste nummer was Sit down servant. In die tijd hadden ze ook een radioprogramma bij de zender WTAQ in de Wedgewood Tower. Ze bleven zingen in kerken en namen akoestische gospel op in de folkstijl.

In Birmingham kwamen ze Martin Luther King Jr tegen tijdens een preek van hem. Na afloop zei vader Roebuck later tegen zijn kinderen: "Wat hij kan preken, kunnen wij zingen."

Geïnspireerd door de preken, begonnen de Staples protestliederen voor de mensenrechten en tegen de rassenhaat te zingen.

Uncloudy day uit 1953 was hun eerste nationale hit, die zelfs een invloed had op Bob Dylan. Uncloudy day en Will the circle be unbroken waren bestsellers.

De overstap naar Epic Records was in 1965 en op dat label verscheen een reeks albums waaronder het live in de kerk uitgebrachte Freedom Highway. Dit album was geproduceerd door Bill Sherill, waarvan het titelnummer een protestlied voor de burgerbeweging was.

Er verschenen ook albums voor het seculiere circuit. Hun songs I'll take you there en I'll do it again werden nummer1 hits in Amerika.

Uncloudy day was hun eerste album in 1959 daarna volgden nog veel gospel albums tot de jaren 70, onder andere Swing low sweet chariot, Hammer and nails, Amen en This little light.

Volgende maand volgt in deel 2 meer over de andere kinderen. Mavis was de succesvolste. Verder gaat het dan over Beebee en Ceecee Winans en hun familie.

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl



The Staple Singers

Advertentie



VAN DER WIEL
We maken 't rond

Uw woning in omgeving Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
010 - 497 84 41



www.wielmak.nl info@wielmak.nl [Bredenoord 2, Rotterdam](#)

Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Ronald van Pelt

Zomaar wat mensen

Noach en zijn zonen
Wisten dat er een zondvloed zou komen
Hij bouwde een ark, de dieren kwamen 2 aan 2
En mochten in de ark met hem mee

Simson was heel erg sterk door zijn haar
Hij werd verliefd en verleid
Door Delila, een mooie Filistijnse meid
Zij knipte zijn lokken af met een schaar

Goliath de Filistijn
Was heel erg groot en David maar klein
Die slingerde een steentje tegen zijn hoofd
Zo werd hij verslagen en van het leven beroofd

Het verhaal van Jona en de vis
Hij vluchtte weg voor de Heer
Was ongehoorzaam, er was iets met hem mis
Zijn schip kwam daardoor in noodweer

De banneling in Babylon heette Daniël.
Die ken je natuurlijk wel
Zij gooiden hem in de leeuwenkuil
Gods engel sloot van iedere leeuw de muil

De drie vrienden van dezelfde Daniël
Die ken je natuurlijk ook wel
Zij werden geboeid en gegooid in de oven
Er gebeurde met hen niets door in God te
blijven geloven



Belangrijk

Johannes zat gevangen op het eiland Patmos
Hij kreeg visioenen over de toekomst te zien
Hij schreef ze op bovendien
Het maakte veel in hem los

Hij kreeg opdracht
Om brieven te schrijven
Aan de zeven engelen
Van de zeven gemeenten

Hij zag en hoorde een luide stem
Hij herkende Hem
Ik ben de Alpha
En de Omega
Ik ben dood geweest
Maar nu leef ik voor altijd en eeuwig

Ik ben de eerste
En de laatste
Wie oren heeft om te horen
Wordt ook opnieuw geboren

Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com



EIERKOEKEN

ca. 8 grote, of 12-16 kleinere

Ingrediënten

- 4 eieren (de halve schalen kunnen, gevuld met water, gebruikt worden als vaasjes voor bloemen op de paastafel.)
- 85 g amandelmeel
- 50 g volkoren of speltmeel
- 1 pakje bakpoeder
- 2 eetlepels honing, agave- of ahornsiroop
- snufje zout
- (biologische) citroen of limoen

Bereidingswijze

Mix de eieren, met honing of siroop, ca. 3 - 5 minuten tot een luchtig mengsel. Vul dit aan met de rasp van een halve citroen of limoen. Meng meel met snufje zout en bakpoeder. Voeg dit roerend toe aan het eiermengsel tot een wat dikker beslag.

Leg bakpapier op een bakplaat. Schep platte hoopjes, klein of groter op het bakpapier. Bak ca. 10 minuten op 180 °C. Laat afkoelen in de oven.

Bron: naar een recept van Sandra Waterschoot op leuke-recepten.nl, die rekening houdt met seizoensingrediënten.

ALTERNATIEVE EIERKOEKEN



Een ei symboliseert de verborgen verwachting van nieuw leven en is daarom met het paasfeest verbonden. Van buitenaf kun je dat leven niet zien, maar als het ei bebroed wordt, breekt het kuiken de schaal van binnenuit.

Leven, opstaan, leven scheppen en delen, is de kernboodschap met Pasen. Eieren worden voor kinderen verstoppt in tuinen. In de oosters-orthodoxe kerken worden fraai beschilderde eieren met Pasen in de kerk gezegend. Deze eierzegening heeft ook in katholieke kerken bestaan, maar is inmiddels uit de officiële kerkboeken verdwenen.

In de joodse traditie ligt een ei bij de zogenaamde *Seder*-schotel tijdens het vieren van hun 'Pesach'. Deze schotel bevat allerlei ingrediënten die verwijzen naar hun overhaaste vlucht uit Egypte en hun bevrijding uit de slavernij. Het ei verwijst ook op deze schotel naar het nieuwe bevrijdende leven.

Daarom een recept voor eierkoeken, in een eenvoudige, alternatieve uitvoering met Bijbelse ingrediënten zoals amandelmeel en honing. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge

Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Bisschop van Hippo (354-430) **9** Oosterse vechtsport **10** Militaire Politie (afk.) **12** Oosterse vorst **14** Amerikaanse ruimtevaartorganisatie **16** Betaaldvoetbalclub uit Alkmaar **17** Wat een anemometer meet **18** Eerste vrouw van Jakob **19** Vindik-leuk (Eng.) **21** Verlangen **22** Woningbureau **24** Drinkbeker **26** Centrum van de katholieke kerk **28** Korte hengel **30** Oordeeltje **31** Kerkvader aan het hoofd van een kerkprovincie **33** Deel van een kopje **34** Lusthof **35** Vriendelijk **36** Partij van Chris Stoffer (afk.) **38** Ploeg, team (Fr.) **41** Deel van een golfcircuit **44** Stadje in Frankrijk **46** Fotografische term **47** Grondstof voor linnen **49** Openbaar Ministerie (afk.) **50** Vruchtbare plek in de woestijn **52** Gemeente in Noord-Brabant sinds 2019 **54** Rooms-katholiek (afk.) **55** Slechts **57** Werkzaamheid als kruisgezant.

Verticaal

1 Derde zoon van koning David **2** Leervloeistof **3** Oplossing **4** Kunstleer **5** Van een zeker metaal **6** Het onderbewuste (in de psychologie) **7** Kloosterzuster **8** Berichtjes sturen met een mobiele telefoon (3'2) **11** Mooiste kleren **13** Pistoolmitrailleur **15** Biersoort **20** Kuifpapegaai **21** Samenleving **23** Belgische schilder (1860-1949) **25** Persoon van rang en stand **27** Ziekzalving **29** Zegeteken **30** Leeuw van de Sterreclame **31** Collega van Balthasar en Caspar **32** Beperkt, smal **37** Titel van het hoofd van een kerkprovincie **39** Leesteken **40** Zachte kleur **42** Stad in Japan **43** Ongebonden **45** Kortingsbewijs **48** Contratenor **51** Schaakniveau **53** Tijdperk **56** Evenement in Parijs in 2024 (afk.)

© Wim De Weerd - www.crosswordcommunication.com



Bijbelleesrooster april

1	maandag	Marcus 16:9-20	Tweede paasdag
2	dinsdag	Jeremia 33:12-18	
3	woensdag	Jeremia 33:19-26	
4	donderdag	Deuteronomium 1:1-18	
5	vrijdag	Deuteronomium 1:19-33	
6	zaterdag	Deuteronomium 1:34-2:1	
7	zondag	Deuteronomium 2:2-15	
8	maandag	Deuteronomium 2:16-25	
9	dinsdag	Deuteronomium 2:26-37	
10	woensdag	1 Johannes 1:1-7	
11	donderdag	1 Johannes 1:8-2:2	
12	vrijdag	1 Johannes 2:3-11	
13	zaterdag	1 Johannes 2:12-17	
14	zondag	Micha 4:1-8	
15	maandag	Psalm 4	
16	dinsdag	1 Johannes 2:18-27	
17	woensdag	1 Johannes 2:28-3:8	
18	donderdag	1 Johannes 3:9-17	
19	vrijdag	Psalm 33	
20	zaterdag	Johannes 10:1-10	
21	zondag	Johannes 10:11-18	
22	maandag	Psalm 65	
23	dinsdag	Deuteronomium 3:1-17	
24	woensdag	Deuteronomium 3:18-29	
25	donderdag	Deuteronomium 4:1-9	
26	vrijdag	Deuteronomium 4:10-20	
27	zaterdag	Psalm 22:1-22	Koningdag
28	zondag	Psalm 22:23-32	
29	maandag	Deuteronomium 4:21-31	
30	dinsdag	Deuteronomium 4:32-40	



Uitnodiging

De prachtige Adriaen Janszkerk bestaat 575 jaar. Dit is het oudste monument van IJsselmonde en één van de oudste monumenten/kerken van Rotterdam. Daarnaast is de kerk 100 jaar geleden uitgebreid en grootscheeps gerestaureerd, dubbel feest dus!



Deze gebeurtenis willen wij niet zomaar voorbij laten gaan. Op zaterdag 8 juni vieren wij met de buurt en alle andere belangstellenden het jubileum van 14:30 tot 19:00 uur. Er zijn dan in de kerk en op het kerkplein tal van activiteiten voor jong en oud. Insula Mundi (foto expositie over de geschiedenis van de kerk en de wijk Oud IJsselmonde) en het Streekarchief IJsselmonde verlenen hun medewerking aan dit jubileum. Iedereen is van harte uitgenodigd, dus schrijf deze datum alvast in uw/jouw agenda.

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk
www.adriaenjanszkerk.nl

PAAS
praise *Jesus*

"YOU'VE GOT A POWER INSIDE OF THOSE LONGS, SO COME ON AND PRAISE THE LORD!"

WE WILLEN JULIE UITNODIGEN OM SAMEN TE ZINGEN VOOR DE OPGESTANE HEER.

ZONDAG 7 APRIL OM 19.30

PELGRIMSKERK,
REYERDIJK 51
3079NC ROTTERDAM

Advertentie

Lezing met Lynn Austin en voorleesavond

Lynn Austin ontmoet u graag **dinsdagavond 14 mei**, aanvang 19.30 uur. Van harte welkom hiervoor in de zaal



van de Pelgrimskerk, Reyerdijk 51. Deze lezersavond is ter gelegenheid van haar nieuwe grote titel: "Al mijn geheimen".



Een voorleesavond door Catharinus (Rien) van den Berg en Alba van der Velden. Zij lezen hun zojuist verschenen mystieke sprookje voor: "Ik wil naar de zon". **Vrijdagavond 19 april**, 19.30 uur, in onze boekhandel in Keizerswaard.

Meer informatie: www.vanrietschoten.nl of 010.4820488
Entree voor deze avonden is gratis, wel graag uw aanmelding i.v.m. de voorbereidingen: boekhandel@vanrietschoten.nl



Van Rietschoten
boekhandel • sinds 1926



Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, IJsselmonde



parochianen die er hun kerkgebouw voor ter beschikking stelden.



ds Hermie Hummel en pater François Numbi, voorgangers Wereldgebedsdag IJsselmonde

VANAF HET DIJKJE

April

Ook de maand april is een lentemaand. De natuur bloeit (verder) open, we merken het aan alles, er is nieuw leven, en de zomertijd is ingegaan. Kerkelijk gezien valt april in de Paastijd, de periode van 40 dagen tot aan Hemelvaartsdag (9 mei dit jaar) en de periode van 50 dagen tot aan Pinksteren (19 mei). De paastonen en -teksten klinken deze maand nog door.



liturgische schikking zondag 10 maart 2024, foto Joke Kooiman

Gesprekskring en gebedskring

Vanwege de passie-paasviering op dinsdag 26 maart is er in maart geen gesprekskring. In april hopelijk wel weer, op woensdagmorgen 24 april (laatste woensdag van de maand) om 10.30 uur. En de datum voor de gebedskring is woensdag 10 april, om 12.00 uur.

Pastoralia

In deze rubriek dit keer het gedicht *Woorden doen er toe* van Marinus van den Berg. Ik kreeg het aangereikt in de les Pastoraat die ik op 5 maart mocht verzorgen bij de TVG, één van de cursisten opende er mee. Ik heb het ook gelezen bij de opening van de pastorale raad op 11 maart:

Kerkdiensten

Palmzondag, de Stille Week en Pasen liggen op het moment van schrijven nog voor ons. Zondag 10 maart was het de 4e zondag in de 40dagentijd, zondag Laetare (verheug u). Er stond opnieuw weer een mooie schikking voor in de kerk, aansluitend op de projectlezing. uit Jeremia 29.0

Na paaszondag 31 maart hoop ik op zondag 28 april weer bij ons in de kerk voor te gaan. Het is dan de 5e paaszondag, zondag Cantate, (zingt)! Het is de bedoeling dat er dan een extra accent op muziek en zang komt te liggen.

Terugblik Wereldgebedsdag 1 maart

Op de eerste vrijdag van maart is het jaarlijks Wereldgebedsdag. Dit jaar viel deze dag op vrijdag 1 maart. Ook op IJsselmonde hebben we er aan meegedaan, als een kleine schakel in de wereldwijde beweging. 's Morgens hadden we een oecumenische gebedsdienst in de r.k. parochiekerk Vrede en Verzoening aan de Reijderdijk. De inhoud van de aangereikte liturgie, dit jaar door christen-palestijnse vrouwen voorbereid en samengesteld, hebben we grotendeels gevolgd. Het thema was *Verdraag elkaar in liefde*, bij het bijbelgedeelte uit Efeziërs 4. Ik heb daar die ochtend in een korte meditatie bij stilgestaan. Ook gaven we elkaar een teken van vrede. Het was een goed samenzijn, ook tijdens de koffie, met dank aan de



Woorden doen ertoe
Maar niet altijd
Stilte doet er soms ook toe

Kijken kan ertoe doen
Kijken dat niet bekijkt
Maar ziet

Zitten kan ertoe doen
Zitten en stil
Aanwezig zijn

Niet de woorden
Niet het kijken
Niet het zitten doet ertoe

Maar jij die kijkt
Jij die er bent
Jij die stil zit

Jij die een woord bent
Als een dak
Als vertrouwen

Jij die er bent
Met je hart
Jij doet ertoe



De pastorale raad hoopt weer op maandag 15 april te vergaderen (en niet op 8 april!).

Tot slot

Tijdens het gemeenteberaad van zondag 10 maart is één datum met enige nadruk genoemd: zondag 7 juli. Het is de datum van mijn afscheid, van het begin van mijn emeritaat. Ik ben, naast het reguliere werk, in een fase van afronden en overdragen gekomen. Het is al met al een proces van loslaten. En niet alleen voor mij, ook voor de gemeente zal het vanaf begin juli anders gaan worden...

Het thema van dit kerkblad is Licht, ik schreef er al over in de overdenking voorin. Het thema past mooi in de Paastijd. Wat zegt het u?

Na Pasen hoop ik zelf nog even een aantal dagen vrij te zijn; het dagelijks bestuur en Marjan zijn op de hoogte. En ik sluit hier nu af met de woorden die ook op de achterkaft van de Veertigdagenkalender van dit jaar staan: PASEN. Van U is de toekomst, kome wat komt...

Ik wens u een heel GEZEGENDE PAASTIJD, in het licht van de Opgestane!

ds Hermie Hummel



ONTMOETING ALS BRON

In de bijbel staat een mooi verhaal over een vrouw die water komt putten bij de bron van Jakob en die dan onverwacht Jezus tegen komt, die na een lange wandeling wel nogal dorst gekregen heeft. Ze praten met elkaar en zij schept voor hem emmertjes water uit de put. En dat hele gesprek, dat lest haar dorst, zoiets gebeurt er dan. Dat is een mooie beeldspraak. Het is onverwacht als een gesprek als het ware een stromende bron in jezelf aanroert.

Iedere ontmoeting in je kwetsbare bestaan als mens, zou een bron moeten laten opborrelen, zodat je kracht van leven krijgt. Van geen enkele ontmoeting mag je uitgeput raken en krachteloos. En toch... toch raken we er soms wél van uitgeput.

Je kunt daardoor twijfelen, maar uiteindelijk gaan we als mensen steeds opnieuw op zoek naar de bron, naar water dat leven geeft. En ontmoetingen zijn er overal: onverwacht familiebezoek of van een oude bekende, waarvan je echt niet had verwacht dat hij of zij jou uitgerokend vandaag zou bezoeken. Het gesprek brengt je leven en kracht. Er borrelt nieuw leven in je op.

Soms is luisteren naar die bron ook de stilte laten spreken, zoals we kunnen doen wanneer we een kaars aansteken thuis of in de kerk, daar even stil bij zijn of gewoon in stilte in de kerk of in een tuin zitten.

Elkaar ontmoeten, naar elkaar luisteren en zo een bron van leven worden: dat is om in de beeldspraak te blijven: drinken en te drinken geven. Dat gebeurde bij de bron van Jakob en dat kan óók gebeuren in ons leven. Gewoon op zondagmorgen tijdens het koffiedrinken in de kerk. Of als er iemand namens de kerk een bloemetje komt brengen of zomaar komt.

Misschien moet je er voorwaarden voor scheppen, door tijd te maken voor bezoek of door naar een rustige plaats te gaan, maar je kunt het nooit afdwingen, want échte ontmoeting komt naar je toe, die wordt je gegeven. Je kunt die niet organiseren, maar alleen krijgen en meestal op een onverwacht moment.

Het is de ontmoeting die onze bron opnieuw laat stromen en ik wens u dan ook van harte toe, dat u zo'n ontmoeting zult hebben.

Marjan van Weerden,
Kerkelijk werker



NIEUWS VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE

Als kersverse beroepingscommissie willen wij ons graag aan u voorstellen. De commissie bestaat uit (van links naar rechts): Gerda van der Schilt, Carla Tims, Lies Ambachtsheer, Ton den Hartog, Janny van der Voort en Stefan Leertouwer.



Met veel enthousiasme gaan we op zoek naar een gezamenlijke predikant voor onze beide gemeenten. Een verantwoordelijke taak, maar wij hebben er veel zin in.

Graag willen we ook u hierbij betrekken! Wellicht kent u een geschikte te beroepen predikant? Dat zou hartstikke mooi zijn. Dus heeft u een naam, geef die dan aan ons door via het volgende e-mailadres:

beroepingscie.gtkpgb@gmail.com

Graag vragen we u om hierbij een toelichting te geven, waarom deze persoon geschikt zou zijn voor onze gemeenten. Alvast hartelijk dank voor uw input.

Inmiddels hebben we contact gehad met het Mobiliteitsbureau van de PKN. De volgende documenten gaan we naar ze toesturen:

- Beleidsplannen van de beide gemeentes
- Profielschets van beide gemeentes
- Profielschets van de te beroepen predikant

Na ongeveer een maand kunnen we een reactie van hen verwachten en zullen we een lijst ontvangen van predikanten, die beroepbaar zijn, specifiek voor beide gemeentes.

Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van een vacature/advertentie.

We zullen u zoveel mogelijk op de hoogte houden van onze werkzaamheden.



BLOEMENDIENST

Zondag 18 februari

Vandaag gingen de bloemen naar dhr. Kruithof in Smeetsland, die op 19 februari 86 jaar mocht worden.

Zondag 25 februari

Dhr. Mudde van de Huniadijk werd op 20 februari 96 jaar.

Zondag 3 maart

Op 6 maart werd dhr. Tamse 86 jaar.

Zondag 10 maart

Dhr. Bax uit Smeetsland was op 7 maart jarig, hij werd 92 jaar.

Alle jarigen van harte gefeliciteerd namens de gemeente.

Op 18 februari een gift ontvangen van € 10,- via Dikkie van Hengel.

Begin maart heb ik weer het bloemenkistje geleegd, er zat een bedrag in van € 35,20.

Alle gevers hartelijk dank.

Hartelijke bloemengroeten van
Reini van der Meer 06 2194 7617
Joke Busse 06 4869 6235

JARIGE JOB & JET

In de Protestantse gemeente Bolnes wordt al enige tijd een mooi initiatief georganiseerd: Job en Jet. Dat willen we ook in de Groene Tuinkerkerk mogelijk maken.

U kent het: jaarlijks zijn we allemaal een keer de jarige Job of de jarige Jet. In dit programma zijn verjaardagen de kapstok voor ontmoetingen en plezier.

Per periode worden gemeenteleden die jarig waren

persoonlijk uitgenodigd voor een gezamenlijk samenzijn in de kerk. Ieder mag een gast meenemen.



Na het welkom volgt een programma dat recht doet aan iedere gast. Dit geeft stof voor een sfeervolle uitwisseling waarbij we elkaar beter leren kennen.

Wie wil samen met anderen dit plan oppakken? (een compleet draaiboek is beschikbaar)

Voor meer informatie of meehelpen kunt u mailen naar diaconie.groenetuinkerkerk@gmail.com of bellen naar Roy de Bruin (0641982984)

Namens de Diaconie,
Roy de Bruin.

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs vervoeren: mw. Fisscher

07-04: Mw. D. van Hengel

14-04: Dhr. J.F.K. Jungheim

21-04: Dhr. A. van Splunter

28-04: Dhr. R.A. de Bruin

05-05: Dhr. J. Jongenotter

KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerkerk, Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam
of: kerkbu.groenetuin@gmail.com

Er zijn dit keer geen mutaties.

ACTIE ZONNEPANELEN GROENE TUINKERK

Onze Groene Tuinkerkerk is niet alleen een Fair Trade kerk, maar ook een zogenaamde groene kerk. Dit houdt in dat het kerkbestuur veel investeert in de verduurzaming van het gebouw.



Komende zomer wordt besloten of, en zo ja hoe, er verder wordt gegaan met de verduurzaming van ons kerkgebouw. Daarvoor is het belangrijk om te weten dat investeren in minder gasgebruik vaak helaas ook leidt tot meer elektriciteitsgebruik. Meer zonnepanelen betekent dus meer mogelijkheden om het gasgebruik terug te dringen.

Er is uitgerekend dat er op het dak van ons kerkgebouw nog ruimte is voor acht zonnepanelen. Met de aanschaf daarvan is, inclusief bijkomende kosten, zo'n € 5.000,00 gemoeid.

Voor de financiering van de panelen, waarvan de prijs ongeveer € 500,00 per stuk is, doen wij een beroep op alle gemeentelieden. Met een éénmalige actie wordt u in staat gesteld om bij te dragen aan een beter milieu en aan kostenbesparingen voor de kerk.



Bijdragen aan de financiering van de aanschaf van nog acht zonnepanelen op het dak van de Groene Tuinkerker kan als volgt:

U kunt uw gift (elk bedrag is welkom!) overmaken op het volgende bankrekeningnummer:

NL10 INGB 0000188602

t.n.v. Gereformeerde Kerk Rotterdam-IJsselmonde
o.v.v. 'Actie zonnepanelen'.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking aan deze actie!

Het College van Kerkrentmeesters van de Groene Tuinkerker

BERICHTEN VANUIT BOLNES:

*Dinsdag 30 april 10.00 uur: **Open Huis in de Kerk aan de Maas** in Bolnes over de Afrikaanderwijk met Margreet Rolink, stadsambassadeur van deze Rotterdamse wijk. Zij weet er veel over te vertellen, ze is er wijkraadslid geweest en tot voor kort woonde ze er zelf. "Er bestaat een groot vooroordeel over deze wijk," zegt zij, "en dat is niet terecht, er is ook veel moois te zien en te beleven in deze bruisende wijk vol kunst en cultuur!"*



Aanmelden is voor dit Open Huis niet nodig. Om 10 uur staat de koffie klaar en rond half 12 sluiten we af.

Kosten: geen, maar als u wilt, mag u een bijdrage in de activiteitenpot doen.

Informatie: Wil Wendrich, scriba@pgbolnes.nl,
telefoon: 0180 487050 / 06 82066497.

Vanuit de historie:

DE GEREFORMEERDE KERK TE ROTTERDAM IJSSELMONDE (deel 2 vervolg)

Een nieuw kerkgebouw: de Zomerlandkerk (1939).

De kerk in de Dorpsstraat werd te klein...



(Foto: 'Tusschen den steenen paal en den donkeren hoek').

Een volgende belangrijke gebeurtenis tijdens het predikantschap van ds. Schouten was de bouw van een nieuwe kerk en de buitengebruikstelling van de oude kerk aan de Dorpsstraat. Al in 1923 had ds. Schippers een bouwcommissie ingesteld omdat hij van mening was dat het oude kerkgebouw zo langzamerhand veel te klein werd. De gemeente groeide door! Tijdens de manslidmatenvergadering van maart 1924 werd ook over de noodzaak van een nieuwe kerk gesproken: "t Is zoo noodig opdat ongewenschte toestanden in en binnen ons kerkgebouw een einde nemen. Moge 1924 naast 't gewone kerkelijke budget, onder Gods zegen, ons de blijde verrassing brengen, dat mogelijk wordt het bouwen van een nieuwe gereformeerde kerk". Maar vooralsnog bleef het een vrome wens.

De 'Zomerlandkerk' in aanbouw



(foto: 'Tusschen den steenen paal en den donkeren hoek').

Pas in de dertiger jaren kwam er voortgang, maar eigenlijk min of meer gedwongen. Want de burgerlijke gemeente deelde mee dat de kerk aan de Dorpsstraat zou moeten worden onteigend in verband met uitbreidingsplannen van de gemeente. Het waren de crisisjaren '30: veel geld was er niet. Pas in februari 1937 sprak men voor het eerst over een plan om de nieuwe kerk 'op het Zomerland' te gaan bouwen: een pas opgespoten terrein van de polder Zomerland. Daar zou een nieuwe woonwijk komen, en dus zou het meteen al een aantrekkelijk gebied voor een nieuwe kerk zijn! Dacht men.

Wordt vervolgd!



Hervormd IJsselmonde

Protestantse kerk in Nederland

Waarom hebben we als kerk verschillende bankrekeningen?

Als College van Kerkrentmeesters gebruiken we verschillende bankrekeningen. Dit doen we om de administratieve verwerking te vergemakkelijken. Zoals vorige maand al vermeld gebruiken we voor Kerkbalans een aparte rekening:

NL75 INGB 0002 9756 00: Alle ontvangsten op deze rekening worden in principe verwerkt als ontvangst voor **Kerkbalans**.



Daarnaast hebben we een rekening waar we graag alle giften voor de **andere acties** zoals Paascollecte, Bouwen aan de Kerk en Solidariteitskas op ontvangen. Ook giften voor de **collecte** ontvangen we graag op deze rekening: **NL12 INGB 0000 0316 20**.

Als derde is er nog de betaalrekening waar wij onze betalingen van doen en waar de huurders op betalen.

Wij ontvangen regelmatig bedragen op onze actierekening die bedoeld zijn voor de Diaconie. Deze bedragen storten wij natuurlijk netjes door. Maar het is efficiënter als ze rechtstreeks op de bankrekening van de **Diaconie** overgemaakt worden. Dit kan op bankrekeningnummer: **NL30 INGB 0002 7781 42**.

Wij zouden het op prijs stellen als u bij het geven van giften aan ons of aan de Diaconie bovenstaande bankrekeningen zou willen gebruiken zoals omschreven. Dit maakt de administratieve verwerking voor ons zoveel eenvoudiger en overzichtelijker.

Alvast bedankt.
College van Kerkrentmeesters

Overledenen

Datum	Naam	Leeftijd
8 februari	Mw. M. Heus-van der Heijden	88 jaar
15 februari	Dhr. T.J. Jansens	90 jaar
20 februari	Dhr. H.N. Verbaas	86 jaar
25 februari	Mw. J. Bakker-Oosterman	83 jaar
27 februari	Mw. J.L. van Bronckhorst	89 jaar
7 maart	Mw. J.C. Giljam	95 jaar
8 maart	Mw. C. de Korte-van der Borden	90 jaar



Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de QR code scant, komt u bij 'geven' in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen

Februari	Kerkapp	Bankrekening	Totaal
Collecte diaconie	€ 681,88	€ 100,50	€ 782,38
Collecte kerk	€ 771,88	€ 166,50	€ 938,38

Voor de collecte-inkomsten in de kerkdiensten wordt verwezen naar de pagina's van de Adriaen Janskerk en de Pelgrimskerk in dit kerkblad.



Scan de QR code met de camera van uw telefoon of tablet.



Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, IJsselmonde

Van de predikant

Rondom de diensten

We hebben onlangs Pasen mogen vieren, het feest van Jezus' opstanding uit de dood dat het kloppend hart mag zijn van ons christelijk leven en van ons kerk-zijn. In de aanloop naar Hemelvaart en Pinksteren staan we stil bij de kracht van Pasen en spreken we onze verwachting uit naar Gods leven-gevende aanwezigheid in ons leven, door zijn Geest.

Zondag 7 april, de eerste zondag na Pasen, mag ik zelf voorgaan. Zondag 14 april is mw. Karen Koppenaar onze voorganger. Zondag 21 april en 28 april mag ik zelf weer voorgaan.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Overlijden

Op 25 februari overleed mw. Iréne Bakker-Oosterman op de leeftijd van 83 jaar. De laatste maanden verbleef ze in Laurens Antonius Binnenweg, waar ze ook overleden is. Ze is begraven op vrijdag 1 maart op de begraafplaats IJsselmonde, na een afscheidsdienst in de kerk.

Bovenaan de kaart staat de tekst uit 2 Timoteüs 4:7-8a: *"Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de erekrans van de gerechtigheid."*

In de dienst stonden we stil bij Psalm 116, waarin heel diverse emoties naar voren komen – emoties die ook herkenbaar waren in het leven van Iréne Bakker. Ze is nu geborgen in de hand van God die ook in haar aardse leven naar haar heeft omgezien. We leven mee met haar man, de kinderen en kleinkinderen. We wensen dhr. Herman Bakker in het bijzonder Gods troost en kracht toe in het grote gemis.

Nieuwe gastheer

Jorian de Ron (21) zal gaan meedraaien in het team van gastheer/gastvrouw die het eerste stukje van de dienst voor hun rekening nemen. Hij vertegenwoordigt – samen met onze jonge zangeressen en muzikanten – een nieuwe generatie die wil bijdragen aan de opbouw van de gemeente en daar zijn we heel dankbaar voor!



Wekelijks gebedsmoment

Welkom om aan te haken bij het wekelijks gebedsmoment op woensdagavond: van 19:30 – 20:00 uur in de consistorie van de Adriaen Janszkerk. Iedereen die wil is van harte welkom om mee te bidden, voor persoonlijke gebedspunten, voor de buurt en voor de wereld.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 in de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Dinsdag 2 april gaan we weer verder met de Bijbelmorgen over de eerste hoofdstukken van Genesis. Iedereen van harte welkom.

Uw dienaar, Hans Schaap



Advertentie

'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen Beverwaard, Groot-en Oud-IJsselmonde, Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



www.wbgij.nl



Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden. De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag. *Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->* **010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com**

Jubileumviering Adriaen Janszkerk 575 jaar

De prachtige Adriaen Janszkerk bestaat 575 jaar. Dit is het oudste monument van IJsselmonde en één van de oudste monumenten/kerken van Rotterdam. Daarnaast is de kerk 100 jaar geleden uitgebreid en grootscheeps gerestaureerd, dubbel feest!

Deze gebeurtenis wil de Stichting Behoud Adriaen Janszkerk niet zomaar voorbij laten gaan. Officieel waren deze jubilea vorig jaar al, maar doordat vorig jaar net een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden bij de Stichting Behoud Adriaen Janszkerk, werd besloten de jubilea dit jaar te vieren.

Op zaterdag 8 juni wordt met de buurt en alle andere belangstellenden het jubileum van 14:30 tot 19:00 uur uitgebreid gevierd. Er zijn dan in de kerk en op het kerkplein tal van activiteiten voor jong en oud. Insula Mundi en het Streekarchief IJsselmonde verlenen hun medewerking aan dit jubileum.

Op zondag 9 juni zullen wij een feestelijke dankdienst hebben waarbij wij stilstaan wat God in al die jaren heeft gedaan. Na afloop is iedereen uitgenodigd voor een gezamenlijke maaltijd.

Iedereen is van harte uitgenodigd, dus schrijf deze datum alvast in uw/jouw agenda.



Restauratie van de Adriaen Janszkerk in 1923

Felicities

21 februari mocht mevr. G. von Rotz - Revet haar 85ste verjaardag vieren.

Op 4 maart waren dhr. en mevr. Husaarts - Patijn 60 jaar getrouwd.

Graag willen we U hiermee van harte feliciteren en u Gods' Zegen toewensen namens de gemeente van de Adriaen Janszkerk.



Bedankt

Graag wil ik, mede namens de familie, iedereen bedanken voor zijn of haar medeleven rond de ziekte en het overlijden van mijn vrouw.
Dhr. H. Bakker

Voor de kinderen

- Elke week is er oppas
- Kinderprogramma 7, 21 en 28 april
- Tienerdienst 14 april



Collecteopbrengsten

Zondag	Diaconie	Kerk
4 feb	€ 18,50	€ 18,50
11 feb	€ 10,00	€ 7,95
18 feb	€ 27,60	€ 27,60
25 feb	€ 5,00	€ 5,00
Totaal	€ 61,10	€ 59,05

Vervoer naar de kerk

7 april	Roelof
14 april	Aad
21 april	Aad
28 april	Roelof

Nieuwe aanmeldingen bij
Wil Schuijjer: 0180 412141

Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
Roelof Hazewindus
06 578 55 400
Bastiaan de Ruiter
06 229 32 635
Aad Schuijjer
06 286 26 274



Pelgrimskerk

Reyerdijk 51, IJsselmonde

Onderweg – bij de diensten

Zeer waarschijnlijk is het nog voor Pasen als u, jij dit kerkblad leest. Wellicht dat zelfs de vespers nog aanstaande zijn. Dan nogmaals hele goede, gezegende diensten en vieringen toegewenst. Daar het volgende kerkblad nog voor Hemelvaartsdag verschijnt, stempelen de veertig dagen die de HERE Jezus na Zijn opstanding nog in deze wereld was de komende diensten.

'Daarop zeiden ze [de Emmaüsgangers] tegen elkaar: 'Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?' Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: 'De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is aan Simon verschenen!' De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het

In de kinderkerk lezen we over Paulus, die vanuit zijn ontmoeting met de opgestane, levende Heer, opgewekt wordt om het Evangelie te verkondigen. Dat mag ook ons verlangen zijn: het Evangelie van de gekruisigde en opgestane Jezus Christus door onze woorden en daden zichtbaar maken in onze omgeving.

Omzien naar elkaar

Bij dhr. **A. (Arie) Neele** werd in de afgelopen maand een nieuwe pacemaker ingebracht. Dat ging met pijn en moeite, maar gelukkig weer "snel" thuis en in de kerk. We danken God.

Hanna den Ouden, de dochter van Michael en Marielle, heeft veel meegemaakt. Wat begon als griep, werd een longontsteking en na een heel korte periode van 'schone' longen, kreeg ze opnieuw een dubbele longontsteking, aansluitend ook nog eens bronchitis. We hopen dat je ondertussen steeds weer verder opknapt.

Als het goed is verlopen heeft dhr. **F. (Frans) Bouman** zijn bestralingen "achter de rug". We bidden dat het afdoende is. Het is nu (af)wachten op het verdere onderzoek.

Aline Paul (28 Korporaalweg, Willemstad, Curaçao) heeft, met een aantal studiegenoten, op Curaçao dengue opgelopen en is sinds verleden week ziek. De heftige

hoofdpijn en hoge koorts is gelukkig al iets minder, maar conditioneel heeft het veel impact. De giga afstand naar haar toe is dan heel vervelend; gelukkig konden Helma, Laura, Joran, grootouders er naar toe. Sterkte, Aline, bij het op krachten komen!

De uitslagen van de onderzoeken die mevr. **J. Lems-Henstra** heeft ondergaan zijn vrij positief. In april komt er nog een vervolg. Houd moed! 'U zult mijn gids zijn, ...'

Dhr. en mevr. D. (Duurt en Tiny) Kampen hebben een woning toegewezen in Sonneburgh. Sterkte bij alle dingen die nu "geregeld" moeten worden, maar ook bij het loslaten.

De kracht en nabijheid van God toegebeden voor een ieder die te maken heeft met zorgen, ziekte of verdriet.

In memoriam: Ton Jansens

Op donderdag 15 februari overleed op 90 jarige leeftijd **Teunis Jacob Jansens**. Hij woonde samen met zijn vrouw Emma aan het Kreileroord in Rotterdam. In zijn werkzame leven was Ton beheerder van een aantal wijkgebouwen, zoals de Klimmende Bever hier in IJsselmonde. Verbonden, samen met zijn vrouw, met ons o.a. via de PCOB, het lunch café. Op vrijdag 23 februari was er een afscheidsplichtigheid, aansluitend de crematie. We leven mee met zijn vrouw Emma, het gezin, de familie. Opnieuw Gods troost toegewenst.

Bijbelochtend

Op woensdagochtend 17 april hopen we weer bij elkaar te komen. Op de Bijbelochtend van maart is besproken welk Bijbelgedeelte of Bijbelboek we met elkaar verder gaan lezen. Maar dat is op dit moment van schrijven dus nog niet bekend. In elk geval welkom in de Pelgrimskerk op die 17e april, aanvang 10:00 uur. Om 09:45 uur staat de koffie klaar.

Stage – Gideon Slingerland

In de komende periode, maar ook in het najaar, hoopt Gideon Slingerland stage in onze gemeente te lopen. Hij volgt momenteel de opleiding 'master theologie (gemeentepredikant)' van de Protestantse Theologische Universiteit. In de ochtenddienst van 24 maart hebben we als gemeente hem al even ontmoet, maar hieronder stelt hij zich aan u/jou voor. We hopen en bidden om een mooie, gezegende periode met elkaar.

Tenslotte

Wij zijn vrij/afwezig vanaf 24 april tot en met 7 mei. Mochten er dringende pastorale zaken leven, neem dan contact op met de scriba of met één van de leden van het pastorale team. Daarnaast is in deze periode collega Hans Schaap achterwacht.

Een hartelijke groet, in Christus verbonden, Jeannette en Dirk van Vreeswijk.



Collecte opbrengsten

zondag	diaconie	Kerk
11-feb-24	€ 49,25	€ 55,80
18-feb-24	€ 44,70	€ 42,50
25-feb-24	€ 61,95	€ 99,35
3-mrt-24	€ 56,00	€ 35,55

Even voorstellen

Hallo allemaal,
Mijn naam is Gideon Slingerland en dit voorjaar en komend najaar mag ik een aantal weken bij jullie stagelopen. Ik studeer theologie aan de PThU in Amsterdam en zit ondertussen in het tweede jaar van de master tot gemeentepredikant. Dit voorjaar zal ik meer op de achtergrond aanwezig zijn, in het najaar zal ik meer naar voren treden en mag ik bijvoorbeeld een aantal keer preken.

Ik ben 24 jaar oud en sinds anderhalf jaar getrouwd met Annemiek. Samen zijn we in Charlois gaan wonen waar we het erg naar ons zin hebben. Ik kijk er naar uit om jullie persoonlijk te gaan ontmoeten. Voel je vrij om mij aan te spreken als je me ziet lopen, daar word ik blij van.

Vriendelijke groet, Gideon



Bloemen:

De bloemen zijn de afgelopen weken met een groet en ter bemoediging namens de gemeente van de Pelgrimskerk gegaan naar;

17 feb	fam. Polinder
25 feb	mw. Jansens-Boon
3 maart	dhr. Van Heede
10 maart	dhr Bouman



Samen

Oplossing puzzel



Zangdiensten Breepleinker "Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

zondag 14 april

Voorganger is ds. Wout van Herwijnen.

Organist: Martin Mans.

M. m. v. Chr. Reiskoor "Holland zingt".

zondag 28 april

Voorganger: ds. Elise Jansen.

Organist: Martin Mans.

M.m.v. "Bethelkerkkoor"; o.l.v. Wim de Penning.

Zie <http://www.breepleinker.nl/zingenmaaktblij>



HEE KEREL,

LEUK DAT JE ONS GEVONDEN HEBT!

Mannendag Delft

Op 13 april 2024 wordt de 26e Mannendag Delft gehouden in het Kerkelijk Centrum in Delfgauw. Sprekers Kees Slootweg en Mart-Jan van der Maas zullen spreken over 'OverLeven'.

Inloop kan vanaf 08:00 uur waarna het gezamenlijk ontbijt begint om 08:30 uur. De dag duurt tot circa 14:00 uur. De kosten bedragen €25,-.

Aanmelden kan via www.mannendagdelft.nl.



WAAR BOUW JIJ OP?

WAARIN VIND JIJ RUST

A Mee-Zing Gospel

ZONDAG 7 APRIL 2024

Gospel verbindt en geeft hoop! Kom deze middag meezingen en luisteren naar muziek met een lading die je niet kan en mag vergeten.

DOOR: Koor Intercession i.s.m. ds Dick Pranger

DATUM EN TIJD: 7 april 2024 om 16.00 uur

LOCATIE: Grote kerk Overschie
Overschie Dorpsstraat 95, Rotterdam



Intercession
ZANGKOOR

www.intercessionkoor.nl



Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerkerk: 010 - 482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af te halen in de hal van de kerk.

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijsjelmonde.nl

Niet ontvangen:

Groene Tuinkerkerk

Dhr. Gerrit Buizer 010 - 483 07 64

Adriaen Janszkerk

Dhr. Jack van Balen 06 - 53 535 669

Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter 06 - 31 96 94 86

Redactie:

Groene Tuinkerkerk

Mw. Corrie Melenberg-Schop en

Dhr. Gerrit Buizer

redactie.gtk@hotmail.com

Adriaen Janszkerk

Mw. Annet de Ruiter

redactie.ajk@gmail.com

Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad.pk@kerkinijsjelmonde.nl

Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

06 - 246 931 87

redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD IJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NL09 RABO 0159096480

o.v.v. 'abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: dhr. Krijn Telleman

Koninginneweg 169, 3078 GM,

010 - 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD IJsselmonde

NL12 INGB 0000031620

o.v.v. 'Bijdrage kerkblad'

Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt u zich wenden tot dhr. Jaap Pols

advertentie@kerkinijsjelmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 19 april 2024

18.00 uur voor het magazijn van mei

2024 met het thema:

De geest krijgen

druk: Veldhuis Media, Raalte

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,

010 - 482 49 56

kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Kosters: Mw. Hennie Kranenburg, 010 - 479 02 94

Dhr. Piet van Rikxoort, 06 - 27 31 40 93

Scriba: scriba.groenetuinkerkerk@gmail.com

bijdragen kerk (o.a. VVB).....NL10 INGB 0000 1886 02

ofNL09 RABO 0159 0964 80

Diaconie.....NL61 INGB 0000 2056 29

Zending.....NL32 INGB 0000 5634 99

Project Werelddiaconaat.....NL61 INGB 0000 2056 29

Bloemendienst.....NL02 INGB 0003 8639 79

t.n.v. J. Busse - Dekker en/of M.K.J. van der Meer - Koole

Kerkradio.....NL10 INGB 0000 1886 02

Collectebonnen.....NL05 INGB 0000 2864 68

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsjelmonde.nl)

Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)

Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62

Preses kerkenraad: Mw. Jonna van den Berge-Bakker

Scriba: Dhr. Ivo van Bennekom 06 - 515 01 803

Dhr. Henk de Jong 06 - 181 30 047

scriba@kerkinijsjelmonde.nl

Vertrouwenspersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06 - 450 12 434) en

Dhr. Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635),

internevertrouwenspersoon@kerkinijsjelmonde.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsjelmonde.nl

Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

Diaconie: diaconie@kerkinijsjelmonde.nl

NL30 INGB 0002 7781 42

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. Harro den Hartog

voorzitter.cvk@kerkinijsjelmonde.nl

Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijsjelmonde.nl

Penningmeester: Mw. Annet de Ruiter

penningmeester.cvk@kerkinijsjelmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.....NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften.....NL12 INGB 0000 0316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)

Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 -135 565 85 en 010 - 483 14 13

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam

IJsselmonde

Beheerder: Dhr. Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27



Licht



KIK

De muizen zitten verstopt onder de piano. Ze kijken hoe vier vrijwilligers met emmers witte verf de muren van het zaaltje opknappen. 'Kijk nou hoe mooi LICHT het wordt!' roept de ene dame. De andere valt in: 'Eindelijk die SMERIGE nicotinevlekken weg! BĀH, wat hebben JULLIE hier zitten roken! Jarenlang!' Een man zegt beteuterd: 'Ik wist niet dat het zo'n grauwe aanslag zou geven!'. 'Precies!' zegt de andere, 'Ook in onze longen natuurlijk! Wisten wij veel dat het dodelijk was!' 'Gelukkig LEVEN jullie nog!' roept de mevrouw, 'En hier is het ook weer LICHT! Helemaal in de sfeer van Pasen!' 'Net op tijd!' juicht de andere. Na het laatste stukje plafond gaan ze pauzeren. De muizen kruipen nieuwsgierig naar de verfbakken.

Het is er verblindend licht. Ze proberen over de rand te kijken, klauteren omhoog, en ineens, HUP, kantelt de bak om en zitten ze onder de witte smurrie. Ze proberen de verf af te vegen, rollen over de grond, niets helpt. 'We moeten naar huis. Douchen!' zegt de oudste. 'Wat zal mama boos zijn!' De volgende avond is de paaswake. Het is zo donker in de kerk dat je niet ziet hoe ontzettend veel mensen er zitten. Dan gaat er een vuur aan. Een paaskaars gaat door het middenpad, en iedereen krijgt een vlammetje van dat licht, dat NIEUW LEVEN betekent. Vanonder de kerkbanken kijkt de familie Muis toe, op hun paasbest. En sommigen lijken wel een beetje ... lichtgevend!



Paasversje

Heer Jezus is de h le weg gegaan.
Wij hebben langs zijn lijdensweg gestaan.
Maar na die nacht spreekt ons een engel aan:
't is Pasen, jullie Heer, Hij leeft voortaan!

Dus keer je hart naar licht, geloof het maar
en zeg 'Gezegend Pasen!' met elkaar.
De dood is weg, het leven zonneklaar
en Pasen het lichtste feest van heel het jaar!



Uit de Bijbel

Binnengestapt in het graf zagen ze tot hun schrik rechts een jongeman zitten in een wit gewaad. Maar hij zei hun: Schrik niet. Jullie zoeken Jezus van Nazareth die gekruisigd is. Hij is tot leven gewekt.'

Uit Marcus 16,5-6a



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Jurri ns