



Protestantse
Kerk

Juli/augustus 2023

Kerk in IJsselmonde

Adriaen Janszkerk

Groene Tuinkerkerk

Pelgrimskerk

Vrije tijd

**Ga je mee op
reis naar Israël?**

**Afvalarm leven:
een uitdaging
voor jou?**



<i>ko=kinderoppas kn=kinderdienst tn=tienerdienst</i>	Zondag 6 augustus	Zondag 13 augustus	Zondag 20 augustus	Zondag 27 augustus	
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	Gezamenlijke dienst in de PK om 10.00 uur!	10.30 uur: <i>ko</i> mw. Karen Koppenaal	10.30 uur: <i>ko + kn?</i> ds. J. Schaap	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. Niels de Jong	Zie blz. 8 voor de diensten van 16, 23 en 30 juli.
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Mw. K. Koppenaal (gezamenlijke dienst met AJK)	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. D. van Vreeswijk	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. D. van Vreeswijk	10.00 uur: Ds. D. van Vreeswijk	Zie blz. 8 voor de diensten van 16, 23 en 30 juli.
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10.00 uur: Mw.ds. H. Hummel Collecte: Kerk + Kerkelijke activiteiten	10.00 uur: Ds. J. H. Langelaar Collecte: Diaconie	10.00 uur: Ds. E. Bijl Collecte: Kerk	10.00 uur: Mw. ds. H. Hummel Collecte: Diaconie	Zie blz. 8 voor de diensten van 16, 23 en 30 juli.
Nw. SONNEBURGH Ravenswaard 5	10.00 uur: Dhr. A.A. Hofland	10.00 uur: Mw. G. de Kwant-van der Vlist	10.00 uur: Dhr. G. Laheij	10.00 uur: Ds. A.L.A. den Besten	Zie blz. 8 voor de diensten van 16, 23 en 30 juli.
MEERWEIDE	10.30 uur Dhr. J. Bosch		10.30 uur Ds. E.A. van Halsema		Zie blz. 8 voor de diensten van 16, 23 en 30 juli.
MAASSTAD Ziekenhuis	10.00 uur: Emile	10.00 uur: Ad Besems	10.00 uur: Henry	10.00 uur: Joke van Rosmalen	Zie blz. 8 voor de diensten van 16, 23 en 30 juli.
SMEETSLAND	11.00 uur: dhr. Heester				Zie blz. 8 voor de diensten van 16, 23 en 30 juli.

Predikanten

Groene Tuinkerkerk
Mw. ds. H.P. Hummel
06 - 15 86 64 02
predikant.groenetuinkerkerk@gmail.com



Adriaen Janszkerkerk
Ds. J. Schaap
010 - 304 02 33
06-36 43 83 98
schaapherder@solcon.nl



Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19 63 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@kerkinijssselmonde.nl



Geestelijk verzorgers

Meerweide
Ds. E.A. van Halsema
06-46 64 22 98
rienne.van.halsema@aafje.nl



Smeetsland
Mw. Karin Bos
karin.bos@aafje.nl
Debbie Schröder
dschroder@aafje.nl

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
06 - 36 58 64 96
Gea de Kwant-van der Vlist
gea.dkwant@sonneburgh.nl
dinsdag en woensdagochtend aanwezig



Kerkelijk werker

Groene Tuinkerkerk
Mw. M. van Weerden
06 - 140 509 68
groenetuin.kerkelijk@gmail.com



Contact pastoraat

Adriaen Janszkerkerk
Ferdy van Mastrigt
06 - 36541515



Pelgrimskerk
mw. Louise den Hartog
06 - 49 74 73 56
pastoraat@kerkinijssselmonde.nl



Van de redactie

Vrije tijd!

Dat is de tijd die we niet hoeven te besteden aan verplichte of noodzakelijke activiteiten zoals werk, zorg en studie. Het is de tijd die we kunnen invullen naar eigen wens en voorkeur, met activiteiten die ons plezier, ontspanning of voldoening geven. Maar hoeveel vrije tijd hebben we eigenlijk? En hoe besteden we die? Je hoeft ineens 'helemaal niets', maar versta je ook de 'kunst van het nietsdoen'? Vrije tijd is belangrijk voor ons welzijn. Het biedt ons de mogelijkheid om ons te ontwikkelen, te ontspannen, te genieten en te verbinden met anderen. Het is ook een manier om onze identiteit uit te drukken en onze autonomie te ervaren. Daarom is het goed om bewust om te gaan met onze vrije tijd en er het beste van te maken.

De Bijbel spreekt ook over vrije tijd, maar niet in de zin van tijd die we naar eigen inzicht kunnen invullen. Vrije tijd is voor de Bijbel vooral een geschenk van God, een tijd om te rusten, te genieten en te groeien in onze relatie met Hem en met anderen. De Bijbel leert ons dat God zelf rustte op de zevende dag na de schepping en dat Hij die dag heiligde. Hij gaf ook het gebod om de zondag te onderhouden als een dag van rust en aanbidding. Hij nodigt ons uit om bij Hem te komen als we vermoeid zijn en rust nodig hebben.

De Bijbel spreekt over twee soorten tijd: . *Chronos* is de meetbare tijd, de tijd die we zien op de klok. *Kairos* is de kwalitatieve tijd, de tijd die te maken heeft met Gods plan en doel. De Bijbel moedigt ons aan om wijs om te gaan met onze tijd, dus ook in je verdiende vakantie!

Veel leesplezier!

Gerrit Buizer



Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u iets leuks te melden of wilt u in een van de rubrieken? Mail dit dan naar redactie.ajk@gmail.com

Inhoud

<i>Rooster kerkdiensten</i>	2
<i>Van de redactie / inhoudsopgave</i>	3
<i>Stiltepagina</i>	4
<i>Overdenking</i>	5
<i>Kunst en het verhaal</i>	6
<i>Interview nieuwe leden</i>	7
<i>Diensten en bijbelrooster 2e helft juli</i>	8
<i>Groen geloven</i>	9
<i>Muziek</i>	10
<i>Gedichten</i>	11
<i>Bijbelleesrooster/puzzel</i>	12
<i>Gezamenlijke berichten</i>	13
<i>Groene Tuinkerker</i>	14
<i>Hervormd IJsselmonde</i>	18
<i>Adriaen Janszkerker</i>	19
<i>Pelgrimskerker</i>	21
<i>Servicepagina</i>	23
<i>Kinderpagina</i>	24

Pag. 5



Pag. 11



Pag. 7



Pag. 13



*H*eer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.



Overdenking

Maak werk van je vrije tijd!

Voor velen is het aftellen naar de zomervakantie. 'Ik ben er echt aan toe.' hoor ik mijn dochter verzuchten. Na een lange periode van school, (huishoudelijk)werk en zorg, is er behoefte te ontsnappen aan de noodzakelijk dagelijkse bezigheden. De periode waarin we ons patroon tijdelijk mogen doorbreken, noemen we 'vrije tijd'. Het geeft ruimte om te ontspannen, jezelf te ontplooien, je bent niet gebonden aan afspraken of een volle agenda.

Wat maakt dat vrije tijd als kostbaar en noodzakelijk wordt ervaren? Het is niet te koop. Is het voor iedereen beschikbaar of vanzelfsprekend? Hoe beleven wij de 'vrije tijd' die ons is gegeven? Had Jezus vrije tijd? In hoeverre is 'vrije tijd' inlassen als 'tijd voor onszelf' een Bijbelse opdracht? Zomaar enkele vragen die tijdens het voorbereiden van deze meditatie bij mij naar boven komen.

'Vrije tijd' is subjectief, het is afhankelijk van je routine en dagelijkse invulling. Als je niet naar school gaat, je geen (huishoudelijk)werk of zorgfunctie hebt, kun je dan nog wel van 'vrije tijd' spreken? In de tijd van Jezus waren het voornamelijk de Joodse rijken die zich 'vrije tijd' konden veroorloven en dit doorbrachten met het bestuderen van de schrift. In het nieuwe testament komen we de combinatie 'vrije tijd' als zelfstandig naamwoord slechts één keer tegen (Hand. 19:9) waar het wordt gebruikt als de plaats waar vanuit Paulus dagelijks onderwijs gaf, in de school van Tyrannus. Verrassend om te ontdekken dat studeren, discussiëren en naar schoolgaan toendertijd waarschijnlijk in de top vijf van vrijetijdsbesteding hebben gestaan.

Het 'rust nemen, geven of krijgen' vinden we terug in het Griekse 'anapaúō' waarvan het woord 'pauze' is afgeleid. Jezus geeft zijn apostelen opdracht om rust te nemen als zij terugkomen van het evangelisatiewerk (Marc. 6:31-32) en Hij laat hen slapen als zij door vermoeidheid overmand niet wakker kunnen blijven in de Hof van Getsemané (Mat. 26:45). Hieruit kunnen we afleiden dat Jezus het rusten noodzakelijk vindt om op krachten te komen na een flinke inspanning. Laten we daarbij voor ogen houden dat de apostelen dagelijks in Jezus nabijheid verkeerden. Wij als gelovigen anno nu, mogen in Christus vervuld met de Heilige Geest dagelijks uitzien naar Jezus want zo is de belofte: 'wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht' (Jes. 40:31, vertaling: NBV). Vrije tijd of niet

Jazeker, vrije tijd helpt ons in de rust te treden. Ook wij mogen opladen om ons werk fris en krachtig te hervatten. Tegelijkertijd een goed moment om de ruimte en gelegenheid te gebruiken om de relatie met de hemelse Vader en de banden onderling te versterken. Dit herinnert mij aan een tegeltjeswijsheid: 'Maak werk van je vrije tijd!'

Allen een gezegende zomerperiode en (vrije) tijd toegewenst!

Vaya con Dios!

Marijke Roodnat
(Stagiair Pastoraal werker AJK)



Compositie nummer VI

Wassily Kandinski
anno 1913

Hermitage museum st. Petersburg

bron: Artwkipedia • microsoft Bing AI



Dit is een groot olieverfschilderij op doek dat in 1913 werd gemaakt door de Russische kunstenaar Wassily Kandinsky. Het schilderij is nu te zien in het Hermitage Museum in Sint-Petersburg. Het schilderij is het resultaat van 24 studies en het kostte de schilder acht maanden om het af te maken. Hij wilde de **Zondvloed, de doop** en het thema van vernietiging en wedergeboorte uitbeelden.

Het schilderij bestaat uit een complexe compositie van kleurvlakken, lijnen, vormen en symbolen die een dynamisch en chaotisch geheel vormen. De kleuren variëren van warme tinten zoals rood, oranje en geel tot koele tinten zoals blauw, groen en paars. Er zijn ook veel witte en zwarte elementen die contrast en spanning creëren. Sommige delen van het schilderij lijken op landschappen, water, vuur, wolken of dieren, terwijl andere delen meer abstract of geometrisch zijn. Het schilderij nodigt de kijker uit om zijn eigen interpretatie te geven aan de betekenis en emoties die het oproept.

Tijdens de Beierse abstract expressionistische jaren werkte Kandinsky aan zijn Compositie VI. Nadat hij het werk op een houten paneel ter grootte van een muurschildering had geschetst, raakte hij geblokkeerd en kon hij niet verder. Zijn assistente Gabriëlle Munter vertelde hem dat hij gevangen zat in zijn intellect en niet tot het ware kwam in het onderwerp van zijn schilderij. Ze stelde voor dat hij gewoon het woord uberflut ("zondvloed" of "overstroming") herhaalde en zich concentreerde op de klank ervan in plaats van op de betekenis ervan. Door dit woord als een mantra te herhalen, schilderde en voltooide Kandinsky het monumentale Werk in een periode van drie dagen.

Kleur is de sleutel. Het oog is de hamer. De ziel is de piano met zijn vele akkoorden. De kunstenaar is de hand die, door deze of gene toets aan te raken, de ziel automatisch laat trillen.

- Wassily Kandinsky

Tekst: Gerrit Buizer

Interview met nieuwe leden

Deze keer een interview met **Lucas en Inus Mandemaker** die lid zijn geworden van de Pelgrimskerk.

Kunnen jullie uzelf voorstellen?

Wij, Lucas en Inus Mandemaker-Budding zijn afgelopen september in de Reyertoren komen wonen in het voormalige appartement van mijn moeder/schoonmoeder.

Het wiegje van Lucas heeft op een binnenvaartschip gestaan en van mij in Lienden waar ik opgegroeid ben op een gemengd boerenbedrijf. Ons getrouwe leven zijn we gestart in Goedereede, waar ook onze zoon en dochter zijn geboren. Later zijn we naar Dirksland verhuisd waar Lucas werkte als hoofd technische dienst in het ziekenhuis en later als machinist in de havendienst van Rotterdam. Ik ben in het zelfde ziekenhuis verpleegkundige op de kraamafdeling geweest en later bij Buurtzorg in Middelharnis.



Inmiddels zijn we allebei met pensioen maar drukker dan ooit, Lucas runt nog een zzp bedrijf in het onderhoud van boten, waardoor we nu nog veel op Flakkee zijn. We verblijven dan op ons boot in Herkingen. Ons zoon en dochter zijn al vele jaren uitgevlogen, inmiddels hebben we 3 kleinkinderen.

Hoe zijn jullie bij de Pelgrimskerk terecht gekomen?

De Pelgrimskerk is voor ons een logische praktische keuze, we vinden allebei het belangrijk om in de omgeving van je woon adres je kerk te hebben. Zo kunnen we hopelijk in de toekomst steeds meer betekenen voor de kerk en omgeving.

In het begin moesten we wennen, de kerk van Dirksland is traditioneler. Ds Vreeswijk heeft veel van onze vragen beantwoord, geeft ook gelijk een gevoel van verbondenheid.



Wat vinden jullie fijn aan onze gemeente?

Wat fijn is in de Pelgrimskerk, dat er een grote jonge groep is met veel enthousiasme voor God en zijn gemeente en heel veel kinderen. Wat een feest om de kinderen elke zondag te zien. Respect hoe er met de kinderen wordt omgegaan en wat er voor georganiseerd wordt. Er is heel goed in beeld dat kinderen de toekomst zijn van onze gemeente en verspreiding van het evangelie.

Is er een bepaalde bijbeltekst of lied dat jullie in het bijzonder aanspreekt?

Een tekst die we erg belangrijk vinden en een enorm houvast is in ons leven is Romeinen 8 vers 38-39. Er zijn veel prachtige liederen die in de kerk worden gezongen, ook onze lievelingsliederen: "Ik zal er zijn" van Sela, "10.000 redenen" en "Heer U bent mijn leven". Ze hebben in tijden van ziekten een speciale betekenis gekregen.

Wat zou u aan de lezers willen meegeven?

We hopen voor de toekomst de gemeente steeds beter te leren kennen en dat we kunnen bijdragen om Gods naam groot te maken.

Met vriendelijke groet,
Lucas en Inus

Advertentie

'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen Beverwaard, Groot-en Oud-IJsselmonde, Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



www.wbgij.nl



Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden. De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag. Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? -> 010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com



Juli (tweede helft)

Kerkdiensten

<i>ko=kinderopas kn=kinderdienst</i>	Zondag 16 juli	Zondag 23 juli	Zondag 30 juli		
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: <i>ko + kn</i> Dhr. Johan Bos	Gezamenlijke dienst in de PK om 10.00 uur	Gezamenlijke dienst in de PK om 10.00 uur		
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. P. de Jong	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Dhr. R.L. Antes (gezamenlijke dienst met AJK)	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. J. Breure (gezamenlijke dienst met AJK)		
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10:00 uur: Ds. J. Bruijn Collecte: Kerk in actie	10:00 uur: Dhr. M. van Welie Collecte: Kerk	10.00 uur: Dhr. G. Heester Collecte: Diaconie		
Nw. SONNEBURGH Ravenswaard 5	10:00 uur: Dhr. D. van Dijk	10:00 uur: Dhr. M. Ligthart - v.b. H.A.	10.00 uur: Ds. A.L.A. den Besten - H.A.		
MEERWEIDE		10:30 uur: Ds. J. de Vries			
MAASSTAD Ziekenhuis	10:00 uur: ???	10:00 uur: Henry	10:00 uur: Joke van Rosmalen		
SMEETSLAND					

Bijbelleesrooster juli (2e helft)

zo 16	Matteüs 13:1-23	De zaaijer en het zaad
ma 17	Matteüs 13:24-33	Het onkruid en de oven
di 18	Matteüs 13:34-43	Tekst en uitleg
wo 19	Matteüs 13:44-58	Verborgen schatten
do 20	Psaln 119:41-48	Ik heb uw geboden lief
vr 21	Spreuken 28:1-9	Geef gehoor aan de wet
za 22	Spreuken 28:10-20	Goed leiderschap
zo 23	Spreuken 28:21-28	Eerlijk en rechtvaardig
ma 24	Psaln 119:49-56	Uw belofte doet mij leven
di 25	Spreuken 29:1-9	Kies rechtvaardigheid
wo 26	Spreuken 29:10-18	Berisping geeft wijsheid
do 27	Spreuken 29:19-27	Zoek het bij de HEER
vr 28	Psaln 119:57-64	De aarde is vol van uw trouw
za 29	Spreuken 30:1-9	Gods woord is genoeg
zo 30	Spreuken 30:10-14	Een gewaarschuld mens...
ma 31	Psaln 119:65-72	De wet is beter dan een schat



Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon.
Mattheüs 13:43

DAGELIJKSEBROODKRUMELS



AFVAL-ARM LEVEN

Een spiritueel avontuur

“Te gast in Gods schepping doen we dingen die we op bezoek bij mensen ronduit onfatsoenlijk zouden vinden. Je schrikt je kapot van de hoeveelheid rotzooi die wij overal achterlaten.” Jeroen Sytsma, gereformeerd predikant in Zwolle, probeert te leven zonder afval. “Het is dieptreurig hoeveel miljoenen kilo’s plastic legaal over ons land uitgestort worden en hoe normaal we dat vinden. Waarom flesjes water verkopen in een land met prima kraanwater?”

Zijn houdbare boodschappen bestelt hij bij Pieter Pot. Deze online kruidenier vermijdt plastic verpakkingen en levert in glazen potten die steeds opnieuw worden gebruikt. “Plastic wordt gemaakt van olie, dat kost veel energie, en het recyclen ervan is een grote leugen”, weet Sytsma. “Maar een heel klein percentage wordt effectief hergebruikt. De rest wordt verwerkt tot minder hoogwaardig kunststof, wordt verbrand of komt terecht in de natuur waar het verbrijzelt tot microplastics.”

Bij een kopje *zero waste*-koffie legt hij uit hoeveel voldoening het geeft om te leven vanuit een principe. “Afval-arm leven vergroot m’n verbon-

denheid met de Schepper die ik liefheb. Ik leef niet meer vanuit gemakzucht die een aanslag doet op zijn schepping. Dat vormt een tegenkracht tegen de wanhoop die me kan overvallen als ik me realiseer wat er met de schepping gebeurt momenteel. Daarbij verrijkt het je geloof wanneer je een deel van je leven in het licht van de schepping zet. Het heeft diepe spirituele dimensies: kunnen afzien van iets, ergens moeite voor doen, gemakzucht en verleiding kunnen weerstaan. *Zero waste* leven is daardoor ook een soort oefening voor andere terreinen van het leven. Er komen allerlei deugden aan te pas.” Natuurlijk kost omschakelen de nodige tijd. “Het is een groot avontuur, want voor veel producten moet je een alternatief vinden. De andere kant is dat je heel veel niet meer koopt. Veel van wat er verkocht wordt is pure luxe – en het zit allemaal in plastic.”

*Er komen allerlei deugden
aan te pas*

Muziek

Een zangeres en een dominee - deel 1

Zoals vaker in de muziek bij soul en r&b artiesten speelt het geloof een rol en ze begonnen vaak te zingen in een kerkkoor. Daar liggen hun roots.

De vaders van Aretha Franklin en Marvin Gaye waren dominee. Over de zangeres waarover het nu gaat, bekijken we alleen de religieuze kant: de op 24 mei jl. overleden Queen of the Rock and Roll, Tina Turner.

Tina Turner werd geboren als Anna Mae Bullock op 26 november 1939 in Brownsville Tennessee. Ze was de jongste dochter en had nog 2 zussen Evelyn en Juanita. Het gezin woonde in de nabijgelegen landelijke gemeenschap onder Nutbush waar haar vader werkte als opzichter van de deelpachters op Pointdexter Farm.

Als jonge kinderen werden de 3 zussen, tijdens de Tweede Wereldoorlog van elkaar gescheiden omdat hun ouders naar Knoxville verhuisden en hun vader ging werken bij defensie.

Anna Mae ging logeren bij haar streng religieuze grootouders van vaders kant die beiden diaken waren in de Woodlawn Missionary Baptist Church. Na de oorlog werden de zussen herenigd en gingen ze opnieuw verhuizen.

Als jong meisje zong Anna Mae in het kerkkoor van Nutbush Spring Hill Baptist Church. Later zong ze in nachtclubs en daar speelde The Band of Rhythm waar Ike Turner, haar latere man in speelde.



Tina Turner, zoals ze daarna heette, noemde zichzelf soms een boeddhistische baptist verwijzend naar haar opvoeding in de baptistenkerk waar haar vader diaken was (net als zijn vader) en haar latere bekering tot het boeddhisme als volwassene.

Ze nam ook 3 albums met gebeden op van elke religie. Met Ike Turner heeft ze ook een album met bekende religieuze nummers gemaakt, The Gospel According To Ike and Tina Turner in 1974:

Father Alone
Walk With Me (I Need You Lord To Be My Friend)
Glory, Glory
Just A Closer Walk With Thee
What A Friend We Have In Jesus
Amazing Grace
Take My Hand Precious Lord
Nearer The Cross
Our Lord Will Make A Way
When The Saints Go Marching In



Het andere album komt de volgende keer. Een van haar bekendste nummers is Lets stay together. Dit was geschreven voor Al Green en ze zingen het ook eenmaal als duet. Al Green werd dominee en over hem volgende keer meer.

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl

Advertentie



VAN DER WIEL
We maken 't rond

Uw woning in omgeving Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
010 - 497 84 41



www.wielmak.nl | info@wielmak.nl | Bredenoord 2, Rotterdam

Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Ronald van Pelt

Allemaal water

Water uit een fles
Water zoet of zout
Water uit de Bron
Water met golven
Watermerk op bankbiljetten
Water met kracht
Water met macht
Water om te drinken
Water waarin je kan verdrinken
Water om in te zwemmen
Water uit een put
Water uit een kraan
Water vervuilen
Water doorzichtig
Water in de vorm van regen
Water om te verkoelen
Stilstaand water

Noach's ark dobberde op het water
De Farao werd verzwolgen door het water
Het volk van Israel liep door het water
Jezus liep op het water
Jona zat in een grote vis in het water
Mozes in een mandje in het water
Jezus Christus is het Levende Water



Waar zal ik zijn (als Hij terugkomt)?

Misschien zit ik in de auto
Of maak ik net een foto
Of zit ik misschien in de trein?
Waar zal ik dan zijn?

Misschien zit ik op de grond
Of kijk ik net wat in het rond
Of ben ik thuis
En zit dan voor de buis

Misschien ben ik dan bij jou
Of loop ik buiten in de kou
Misschien loop ik aan het strand
Met jou hand in hand

Misschien ben ik al jaren dood
Of eet ik net mijn brood
Of onderga ik een operatie
Of ben ik op vakantie

Waar zal ik zijn
Als iedereen Hem op de wolken kan zien
Waar zal ik zijn als Hij zal terug komen
Behoor ik nog bij de levenden
Of bij de doden
Ik weet het niet

Wel weet ik dat iedereen Hem dan ziet



Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com

Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Vertaling van het Griekse woord 'ecclesia' **5** Verrader **10** Gehakte biefstuk **12** Behoeftig **14** Nederlandse topschaker (1901-1981) **16** Vorm van boeddhisme **17** Spie **19** Ook **20** Brandafval **21** Deel van het schilderij 'Het Laatste Avondmaal' van Leonardo da Vinci **23** Voegwoord **24** Behaagziek **26** Groep aangezichtshaartjes **28** Plaats in Overijssel **29** Hoofdrolspeelster van de zondeval **30** Doemproofet (1503-1566) **32** Staat in de VS **39** Europese vrouw **40** Byzantijnse voorstelling van Christus **42** Jeremy de Britse acteur die de rol van paus Alexander VI speelde in 'The Borgias' **44** Buislamp (Fr. afk.) **45** Bijtend gezegde **47** Bijbeldeel (afk.) **48** Zachte stoot **50** Niet contra **51** Leer van het heldendicht **54** Vertraagde weergave **56** Kaasstof **57** Het niet-stoffelijke van een mens **58** Godvrezend.

Verticaal

2 Elitaire kostschool in Engeland **3** Scheepsstuur **4** Symbool voor krypton **5** Huwelijksuitroep **6** Verenigde Arabische Emiraten (op auto's) **7** Slaginstrument **8** Hinderlijk iets of iemand naar 1 Petrus 2:7 en Jes. 8:14 **9** Geheel ontmoedigd zijn naar Est. 4:1, 3 en Dan. 9:3 **11** Vrouwtjeshond **13** Economisch overlegorgaan van westerse landen (afk.) **15** Stemmingmaker **17** R.-k. ordesgeestelijke **18** Hiervoor wordt de orantehouding vaak gebruikt **21** Kampeergerei **22** Gesteente in vloebare vorm **25** Geldkoffertje **27** Oude vochtmaat **31** Franse rivier en departement **33** Vliegende schotel **34** Bundel bananen **35** Tip, wenk **36** Continent **37** Kapitein uit de eerste reeks van 'Star Trek' **38** Windrichting (afk.) **41** Sierspeld **43** Standaard **46** Internetextensie van Spanje **49** Stuk fruit **50** Eerste startpositie (Eng.) **52** Roem **53** Toverheks **54** Politieke partij (afk.) **55** Dakplaat.

©Wim De Weerd - www.crossworldcommunication.com



Bijbellesrooster augustus

di 1	Spreuken 30:15-23	Nooit genoeg
wo 2	Spreuken 30:24-33	Buitengewone dieren
do 3	Spreuken 31:1-9	Bescherm het recht
vr 4	Psalms 119:73-80	Schenk mij inzicht
za 5	Matteüs 14:1-12	Johannes onthoofd
zo 6	Matteüs 14:13-21	Eten in overvloed
ma 7	Matteüs 14:22-36	Wees niet bang
di 8	Spreuken 31:10-20	Een sterke vrouw (1)
wo 9	Spreuken 31:21-31	Een sterke vrouw (2)
do 10	Psalms 119:81-88	Uw wetten vergeet ik niet
vr 11	2 Koningen 16:1-9	Achaz in het nauw
za 12	2 Koningen 16:10-20	Een nieuw altaar
zo 13	Romeinen 9:1-5	De Israëlieten, Gods kinderen
ma 14	Romeinen 9:6-18	Gods belofte
di 15	Romeinen 9:19-29	Gods baruhartigheid
wo 16	Romeinen 9:30-10:4	Gods gerechtigheid
do 17	Romeinen 10:5-13	Geloof met je hart
vr 18	Romeinen 10:14-21	Luister en kom tot geloof
za 19	Romeinen 11:1-12	Door Gods genade uitgekozen
zo 20	Romeinen 11:13-24	Goed én streng
ma 21	Romeinen 11:25-36	Een goddelijk geheim
di 22	Matteüs 15:1-20	Het is het hart dat telt
wo 23	Matteüs 15:21-28	Een groot geloof
do 24	Matteüs 15:29-39	Brood en vis
vr 25	Matteüs 16:1-12	Een ander zuurdesem
za 26	Matteüs 16:13-20	Wie ben ik?
zo 27	Matteüs 16:21-28	Wat God wil
ma 28	2 Koningen 17:1-12	Tegen Gods wil in
di 29	2 Koningen 17:13-23	Verworpen en verloten
wo 30	2 Koningen 17:24-33	God én andere goden
do 31	2 Koningen 17:34-41	Het slechte voorbeeld





Israëltreis met gemeenteleden uit IJsselmonde

Nadat ik vorig jaar (2022) een reis heb gemaakt naar Israël voor predikanten en voorgangers, heb ik het voornemen om in mei 2024 (in de meivakantie) een gemeentereis naar Israël te organiseren. De afgelopen weken heb ik samen met reisorganisator Drietour, die veel ervaring heeft met op maat gemaakte reizen naar Israël, een concreet voorstel gemaakt. Bij deze leg ik dat voorstel aan u en jou voor, in de hoop dat er een mooie diverse groep mensen belangstelling heeft om deze reis – samen met andere gemeenteleden – mee te maken. Ik hoop zelf als reisleader mee te gaan en ook Hanneke en onze jongste zoon Hanjo van 14 willen als deelnemer meegaan.

Het betreft een 9-daagse reis (8 overnachtingen) met een lekker actief programma met de volgende hoogtepunten:

- Bezoek aan de **Negev**, gelegenheid om te drijven in de **Dode Zee**, via Masada en Qumran naar Jeruzalem.
- In **Jeruzalem** bezoek aan de Olijfberg, Getsémané, de oude stad, Klaagmuur, City of David, tunnel van Hizkia en de Graftuin.
- Via de doopplaats in de **Jordaan** Qasr el Yahud naar **Nazareth** en vervolgens enkele overnachtingen aan het **Meer van Tiberias**. Boottochtje op het meer, bezoek aan de Berg der Zaligsprekingen, Tabgha en **Kapernaüm**. Vanuit Tiberias maken we dan nog een dagtochtje naar het noorden, o.a. de **bronnen van de Jordaan**.
- Het laatste stukje van de reis is naar de kust: bezoek aan de kruisvaarderstad **Akko**. Dan via het Karmelgebergte met het klooster Muhraka naar **Caesarea**. Caesarea ligt prachtig aan de kust. Paulus zat hier twee jaar gevangen. Tenslotte door naar Netanya.



Data: 3 t/m 11 mei 2024 (tijdens Hemelvaart)

Voor wie: iedereen die wil en redelijk ter been is, ongeacht leeftijd. Gemeenteleden uit de AJK, PK en Groene Tuinkerkerk en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Kostenindicatie: Afhankelijk van het aantal deelnemers. €2.290 p.p. bij 20 deelnemers, €2.060 bij 31-35 personen. Prijzen zijn gebaseerd op een reële schatting (door Drietour) van de kosten op dit moment. De exacte prijs kan hier wat van afwijken, maar zal daarbij in de buurt liggen. In dit bedrag zijn inbegrepen: de heen- en terugvlucht inclusief luchthavenbelasting, ruimbagage 20 kg, vervoer ter plaatse, verblijf in 3-of 4-sterren accommodatie o.b.v. 2-persoonskamer met ontbijt en diner (buffet). Excursie- en entreegelden, een Nederlands sprekende gids en een fooienbedrag. *Niet inbegrepen* zijn de lunches (elke dag lunchen we ergens low budget naar keuze), reis- en annuleringsverzekering.

Als u/jij interesse hebt, ook als je nog niet zeker weet of je mee kunt, stuur me dan een berichtje via schaapherder@solcon.nl of 06-36438398. Ik kan dan meer info geven en eventuele vragen beantwoorden. Graag zou ik de komende maanden een inschatting willen maken of het haalbaar is, dus laat a.u.b. wat van u horen als u interesse heeft!

Hopelijk tot ziens in Jeruzalem!

Ds. Hans Schaap



Oplossing puzzel

K	E	R	K	J	U	D	A	S
I	T	A	R	T	A	A	R	T
N	O	O	D	E	E	U	W	E
Z	E	N	P	E	G	M	E	E
A	S	T	A	F	E	L	E	N
K	O	K	E	T	B	A	A	R
E	A	N	E	E	V	A	E	E
N	O	S	T	R	A	D	A	M
A	U	A						
S	O	U	T	H	D	A	K	O
Z	F	R	I	E	Z	I	N	N
I	C	O	O	N	I	R	O	N
T	L	S	T	E	E	K	O	T
T	I	K	S	P	R	O		
E	P	I	E	K	S	L	O	M
N	W	R	O	N	G	E	L	T
Z	I	E	L	P	I	E	U	S



Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, IJsselmonde



VANAF HET DIJKJE

Juli – augustus

De zomer is begonnen, we hebben het trouwens eerder al volop gemerkt aan de hoge temperaturen! De zomervakantie staat voor de deur, en dit is dan ook het zomer-nummer 2023 van het kerkblad. Het kerkelijk leven staat even op een wat lager pitje, - tussen twee seizoenen in - een gelegenheid om terug te blikken en vooruit te blikken.

Even terugblikken...

Op zondag 28 mei vierden we pinksteren, het feest van de Geest. Dit keer was het thema 'In alle talen', over het talenwonder uit Handelingen 2 en ook over de spraakverwarring (Babel). Voor in de kerk stond weer een mooie vlammend-rode schikking.



Pinksterschikking, foto Joke Kooiman

En de kerkdienst van zondag 25 juni was ook bijzonder: deze begon een uur later én we vierden het heilig Avondmaal zittend aan tafel. Dat was een indrukwekkend gebeuren; degenen die in de kerk waren konden net aan één lange tafel zitten die voor in de kerk stond opgesteld...



Zondag 25 juni, screenshot Sjaak van Dorsten

Met de slotdienst op zondagmorgen 9 juli sluiten we het jaarthema 'Aan tafel!' af, en daarmee het seizoen 2022-2023. Een dag eerder, zaterdag 8 juli, is er gelegenheid om bij een dinerbuffet in de kerk 'aan tafel' te gaan.

...en een vooruitblik

In september start er bij leven en welzijn weer een nieuw seizoen, ook al blijven de zondagse kerkdiensten ook tussen de twee seizoenen in gewoon doorgaan (zie hieronder)! De **startdienst** bij ons in de kerk is op zondag 17 september. Daar kan ik nu, eind juni, nog niet zo veel concreets over schrijven.

Op zondag 17 september begint ook de jaarlijkse vredesweek, en daar hopen we samen met de parochie enige aandacht aan te geven.

Kerkdiensten tweede helft juli en augustus

Na zondag 9 juli sta ik voor zondag 6 augustus weer ingeroosterd om bij ons in de kerk voor te gaan. De datum van 6 augustus is onlosmakelijk verbonden met het eeuwenoude kerkelijke feest van de Gedaanteverandering (door de evangelisten Mattheus, Marcus en Lucas beschreven) en sinds 1945 ook met de bom op Hiroshima. Ik stel me zo voor dat het er in de dienst die zondag vast over zal gaan. En dan drie weken daarna, op 27 augustus. Het kan zijn dat we dan 'gewoon' de leesroosterlezing(en) lezen, maar dat weet ik het nog niet. Dan zijn inmiddels in elk geval de schoolvakanties voorbij.

Gesprekkring en gebedskring

Op woensdag 28 juni hadden we weer gesprekkring. We blikten met elkaar terug nog even op de bijzondere Avondmaalsviering van de zondag ervoor. (Of de gesprekkring eind juli doorgaat hoort u nog, en ditzelfde geldt voor de gebedskring op 12 juli).

Voor de maand augustus zijn de data: woensdag 9 augustus om 12.00 uur **gebedskring** en woensdag 30 augustus om 10.30 uur **gesprekkring**.

Pastoralia

Pastoraat is er in soorten en maten, van omzien naar elkaar tot crisis. In onze gemeente hebben we sinds kort een contactlijst waarop het één en ander in kaart wordt gebracht. Deze zomer kijk ik zelf, buiten mijn vakantie-weeken om, in eerste instantie naar de 'blinde vlekken' die ik nog op de contactlijst zie.

Gezamenlijk met Kerk aan de Maas (Bolnes)

Terugkijkend op het seizoen dan springt de 'gezamenlijkheid' met de kerk van Bolnes toch wel in het oog, in allerlei geledingen. Op zondagmorgen 2 juli nam collega Ria Keijzer daar afscheid. We wensen haar alle goeds toe voor de toekomst en Gods zegen, en ditzelfde geldt ook voor de kerkenraad en de gemeente daar! Lees elders in dit blad over een volgende gezamenlijke leuke dag!

De gezamenlijke **gesprekkring** over Vergeving van donderdag 25 mei ligt achter ons. De opkomst was die middag (door omstandigheden) niet zo groot, maar toch kwam er een mooi gesprek op gang naar aanleiding van teksten van en over Corrie ten Boom uit het kleine boekje Vergeving.

Voor het komende seizoen zijn er (op het moment van schrijven) nog geen concrete plannen, dat komt nog wel!



Wel kan ik nu alvast melden dat ik in februari 2024 twee lesochtenden hoop te verzorgen over het boek van Arjan Plaisier "**Zorg voor de ziel**", als korte cursus van de TVG Rotterdam, in de Alexanderkerk. En de dit seizoen voorgestelde 'kloosterdag' zit ook zeker nog in het vat...

(Vervroegd) deeltijdpensioen

Eind juni had ik mijn laatste werkdag in verpleeghuis De Burcht, donderdagmiddag 29 juni was er een afscheidsmoment (dat is nog maar net een dag geleden terwijl ik dit schrijf) waarbij ik behoorlijk in de bloemetjes ben gezet! Nu gaat er een verlofperiode in, en daarna zal ik daar eind november uit dienst gaan - na een dienstverband van ruim 24 jaar...

Mijn werkdagen in en voor onze kerk wijzigen hierdoor in principe niet, ze blijven door de week vooral geconcentreerd op de maandag, de woensdag(ochtend) en de donderdag.

Tot slot

Eind mei mocht ik een gift ontvangen van mw B t.w.v. € 100,- bestemd voor de Zending. Onze hartelijke dank hiervoor.

Ik heb mijn zomervakantie gepland van 10 tot en met 30 juli. Daarna is Marjan drie weken vrij. We zijn (op één weekend na) elkaars vervanger, en twee weken in juli is er ook nog een tweede achterwacht. De beide andere leden van het dagelijks bestuur zijn op de hoogte. Ik sluit nu af met het eerste couplet van lied 981, Zolang er mensen zijn op aarde, een lied van Huub Oosterhuis:

*Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft...*

Met vriendelijke groet, en alle goeds voor een mooie ZOMER!

ds Hermie Hummel



Bedankjes

Allereerst wil ik iedereen die tijdens of na mijn ziekenhuisopnames een kaart stuurde of op een andere manier zijn belangstelling heeft getoond heel erg bedanken. Dat geeft een enorme steun dat zoveel mensen aan je denken.

Mijn herstel zal nog de nodige maanden gaan duren. Ook wil ik nog bedanken voor 't prachtige boekje wat ik op zondag 26 maart van de kerk ter bemoediging mocht ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Nel van Schaik.

Ik wil u hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen welke ik zondagmorgen kreeg omdat ik na 2 maanden ziekenhuis/zorghotel weer thuis was.

Heel hartelijk dank daarvoor,
Jaap Mudde Veenoord 400

BLOEMENDIENST

Zondag 21 mei

Vandaag gingen de bloemen naar Mevr. Valster zij mocht op 26 mei 96 jaar worden.

Zondag 28 mei

Vandaag kreeg Mathea van Dam de bloemen voor het werk dat zij doet voor de kerk o.a. preekrooster.

Zondag 4 juni

Mevr. Smeding uit Meerweide werd vandaag 97 jaar

Zondag 11 juni

Op 12 juni waren Karin en Cor de Rooij 25 jaar getrouwd, namens de gemeente van harte gefeliciteerd.

Zondag 18 juni

Hr. Mudde van de Veenoord mocht thuiskomen uit het ziekenhuis.

Zondag 25 juni

De familie Gille uit Sonneburgh waren op 26 juni 65 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd.

Op 11 juni heb ik het bloemenkistje weer geleegd, er zat een mooi bedrag in van € 98,85

Giften

Ook mocht ik weer enkele giften ontvangen.

Op 2 juni kreeg ik een gift van € 20,--

Op 20 juni kreeg ik een gift via Reini van € 10,--

Alle gevers hartelijk dank

Met vriendelijke bloemengroeten,

Reini van der Meer 06 2194 7617

Joke Busse 06 4869 6235

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs vervoeren: mw. Fisscher, mw. Los en mw. Harmsen.

09-07: Dhr. G.J. Buizer

06-08: Dhr. A. van Splunter

16-07: Dhr. J. Verschoor

13-08: Dhr. R.A. de Bruin

23-07: Mw. D. van Hengel

20-08: Dhr. J. Jongenotter

Dhr. A.J. Kooiman

27-08: Dhr. A.J. Kooiman

30-07: Dhr. J.F.K. Jungheim

03-09: Dhr. G.J. Buizer

KERKELIJKE STAND

Verhuisd:

Dhr. H. Kruithof, naar Smeetsland, Pietersdijk 60.

Mw. L. Kruithof, blijft woonachtig op de Baronie 180,



GEZAMENLIJKE BUSREIS MET PG BOLNES.

Op **woensdag 13 september** wordt er voor de leden van de Groene Tuinkerkerk en de Kerk aan de Maas een gezamenlijke dagtocht georganiseerd.

Als u hieraan wilt deelnemen zijn er binnenkort intekenlijsten in de kerk alwaar u zich op kan inschrijven voor deze dagtocht.

De eigen bijdrage voor deze geheel verzorgde dag is vastgesteld op € 55,- per persoon.

De dagindeling van deze dagtocht is als volgt:

Vtrekdatum: Woensdag 13 september

Vertrekplaats 1 : Protestantse Gemeente Bolnes,

Vertrekplaats 2 : Groene Tuinkerkerk,



08.45 uur: Bus 2 staat voor bij de Groene Tuinkerkerk, Rotterdam/IJsselmonde, Groene Tuin 353.

09.00 uur: Als iedereen is ingestapt vertrekken de beide touringcars richting Dussen.

10.00 uur: Ontvangst bij **Klompemaker Den Dekker in Dussen**

In de gezellige ontvangstruimte gaat u genieten van een kopje koffie of thee met een gebakje. Na de koffie volgt in 2 delen de presentatie en demonstratie van de klompemaker in zijn werkplaats.

12.30 uur: Rond deze tijd gaat u genieten van een **heerlijke lunch**, bestaande uit: brood en broodjes wit en bruin, krentenbrood, ontbijtkoek, kaas, diverse vleeswaren, diverse zoetwaren, kroket, koffie, thee, melk, jus d'orange en water.

14.00 uur: Na deze leuke ochtend stappen we weer in de touringcars en rijden we van Dussen naar Drimmelen.

14.45 uur: In Drimmelen ligt een mooie rondvaartboot van Rederij Zilvermeeuw voor uw gezelschap klaar. Hier gaat u aan boord voor een **mooie rondvaart door de Nationaal Park de Biesbosch**.

15.00 uur: Afvaart van de 2-uur durende rondvaart. Aan boord zijn tegen betaling diverse consumpties te koop. Tijdens de rondvaart zal de kapitein u vertellen over de omgeving en de bezienswaardigheden.

17.00 uur: Einde van de rondvaart, de boot meert weer af in Drimmelen. Hier staan de touringcars gereed om u weer huiswaarts te brengen.

18.00 uur: Verwachte terugkomst in Rotterdam en Ridderkerk.

Voor eventuele vragen omtent deze busreis kunt u terecht bij onderstaande personen.

Namens de **organisatiecommissie GTK**,
Ton den Hartog en Dikkie van Hengel.

Vanuit de historie:

DE GEREFORMEERDE KERK TE ROTTERDAM -IJSSELMONDE (Deel 1 vervolg)

De kerkenraad gekozen.

Vervolgens werd overgegaan tot de samenstelling van een kerkenraad. Alle aanwezigen erkenden de drie gereformeerde belijdenisgeschriften (de Drie Formulieren van Eenigheid) als akkoord van kerkelijke samenleving. Met meerderheid van stemmen werden daarna zes ambtsdragers gekozen. Vier ouderlingen (R. van Yperen, W. van Meteren, J.A. Buitenhuis en J. Meulendijk) en twee diakenen (T. de Waard en A. van der Waal).

Ouderling Van Meteren was tot aan zijn benoeming als ambtsdrager in IJsselmonde lid geweest van de Christelijke Afscheidene Gemeente in het naburige Bolnes, die op 10 december 1878 geïnstitueerd was, maar hij voegde zich nu bij de Dolerende Kerk van IJsselmonde.



Oude kaart met het dorp IJsselmonde en het dorp West-IJsselmonde. Beide Gereformeerde Kerken zouden later worden samengevoegd.

De Dolerende kerk geïnstitueerd (1887).

Op 30 oktober 1887 kwamen de pas verkozen kerkenraadsleden samen in de woning van broeder Van Meteren. Ook ds. Fortuin was weer aanwezig, samen met een Barendrechtse ouderling. Daar werden de zes gekozen ambtsdragers in het ambt bevestigd, waarmee de kerk geïnstitueerd was. Besloten werd toen 'opnieuw kracht en geldigheid te verlenen' aan de aloude gereformeerde Dordtse Kerkorde, en het Algemeen Reglement van de Hervormde Kerk, in 1816 door de regering in de hervormde kerk ingevoerd, terzijde te stellen. De aloude naam van de 'Kerk der Hervorming van de Zestiende eeuw' werd opnieuw in gebruik genomen: Nederduitse Gereformeerde Kerk, met als voorlopige toevoeging 'doleerende', d.i. 'klagend over de toestand van de hervormde kerk'.



De hervormde kerk van IJsselmonde, zoals deze er destijds uitzag

Wordt vervolgd in het volgende kerkblad. De hele geschiedenis is te lezen op onze website in 3 delen.



Gereformeerde Kerk IJsselmonde



Beknopt overzicht van de samenwerking

Onze twee kerken werken al geruime tijd samen. Er zijn gezamenlijke activiteiten en naast de dagelijkse besturen vergaderen ook de Diaconieën, Colleges van Kerkrentmeesters en Kerkenraden met enige regelmaat met elkaar. De pastores hebben onderling contact. In september vorig jaar zijn de beide kerkenraden akkoord gegaan met de tekst van een Intentieverklaring waarin wordt afgesproken om die samenwerking te intensiveren en te concretiseren.

Deze intentie is ook verwoord in de beleidsplannen van onze beide kerken. In genoemde verklaring is te lezen dat onze samenwerking uiteindelijk kan leiden tot stappen die meer behelzen dan samenwerking alleen. Overigens met de bedoeling om beide locaties, lees: kerkgebouwen, zo lang als mogelijk is te behouden.



Naast de ontmoetingen tijdens activiteiten en tijdens alle vergaderingen, wordt er inmiddels concreet gewerkt aan de uitvoering van het plan om gezamenlijk een predikant te beroepen. In Bolnes ontstaat deze zomer een vacature en in IJsselmonde de komende zomer. Voordat er een beroepingsprocedure kan worden gestart, moeten er eerst profielschetsen van de gemeente en van de te beroepen predikant worden opgesteld. Ook de PKN speelt een rol van belang. Die moet op basis van onze meerjarenbegrotingen toestemming geven voor het beroepen van een predikant voor een x-aantal uren. Kortom, er is in deze periode veel werk te doen. Door middel van gemeenteberaden worden de leden van onze twee gemeenten steeds op de hoogte gehouden van het gehele verloop van het proces. Wie vragen of opmerkingen heeft kan een mail sturen naar: scriba.groenetuinker@gmail.com
Bellen kan ook: 06-52432530.
Namens het dagelijks bestuur,
Karel Jungheim

FLUITEND TEGEN DE WIND IN

"Hoe houd je het vol?" vroeg ik aan iemand die met beperkingen moet leven. Hij vertelde *dat hij, als het leven hem zo nu en dan zwaar valt, moed put uit een jeugdherinnering. "Ik was een jaar of tien en met mijn ouders en een vriendje op vakantie op Terschelling. We maakten een lange wandeling over het strand toen er plotseling een zwaar noodweer losbrak. Door de harde wind kwam de vloed veel hoger op dan normaal, helemaal tot aan het duin. We konden niet meer langs het strand teruglopen. Gelukkig stond er in die tijd nog een schipbreukelingenhuisje op palen op het strand. Het bood niet veel bescherming. Er zaten geen ramen of deur in, maar mijn ouders hielden een oliejas voor de deuropening om de regen zoveel mogelijk buiten te houden. Toen de wind een beetje was gaan liggen en het water zakte, gingen we terug. Ik mocht de oliejas aan. Zo liep ik, tegen de wind in, over het strand. Mijn vriendje liep te klagen, maar ik probeerde fluitend boven het lawaai van de wind uit te komen. Dat is inmiddels zo'n 50 jaar geleden. Maar vaak als ik met tegenwind in mijn leven te maken heb, denk ik terug aan dat jongetje in die veel te grote oliejas en dan probeer ik die houding van toen aan te nemen: fluitend tegen de wind in."*



Ik wens iedereen – hoe het weer ook zal zijn – een mooie zomertijd toe. Of u gaat uitwaaien aan zee of thuis blijft en van de zon geniet, rust goed uit!

Hartelijke groet,

Marjan van Weerden, Kerkelijk werker





Hervormd IJsselmonde

Protestantse kerk in Nederland

De Alpha cursus

33% van de Nederlanders denkt nu meer na over de zin van het leven dan voor de coronacrisis.

De Alpha-cursus is iets voor jou als je...

- ...meer wilt weten over het christelijk geloof
- ...wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde
- ...nieuwe mensen wilt ontmoeten
- ...je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen



In de cursus worden verschillende thema's van het christelijk geloof besproken, zoals: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? Hoe relevant is het christelijk geloof? Hoe leidt God ons?

Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis. Je maakt in tien weken tijd kennis met het christelijk geloof.

Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door.

Kom de eerste keer gewoon eens vrijblijvend kijken bij de introductie avond op 30 augustus 19.00 uur. We hopen dan meerdere mensen van voorgaande cursussen ook uit te nodigen, zodat je ervaringen van anderen kunt horen. Dit alles willen we doen tijdens een lekkere maaltijd. Het is fijn als je laat weten of je komt.

De alpha cursus start 20 september om 19.00 uur (inclusief maaltijd) op het adres Hordijk 10, Rotterdam IJsselmonde. Van harte welkom namens Gerdien Engelbracht, Dylan van Goor, ds. Dirk van Vreeswijk, Diane Bontenbal en Johanna de Sterke! Meer informatie? Contactpersoon: Diane Bontenbal, Tel. nr. 0650890846, E-mailadres: info.alpha.ijsselmonde@gmail.com, www.alpha-cursus.nl.

Werkgroep financieel beheer

Al vele jaren heeft de Hervormde gemeente Rotterdam-IJsselmonde een tekort op de begroting. Er is al veel gedaan om de kosten te beperken en de inkomsten te verhogen. Op dit moment wordt ingeteerd op het vermogen. Deze situatie kan echter niet langjarig voortbestaan. Ingrijpende maatregelen zijn dan ook onvermijdelijk. Het College van Kerkrentmeesters heeft een werkgroep ingesteld om de mogelijkheden te

onderzoeken. De werkgroep heeft opdracht gekregen om in kaart te brengen hoe structureel de uitgaven en de inkomsten in balans kunnen worden gebracht en is gevraagd hierover uiterlijk juli 2024 een advies uit te brengen. De werkgroep bestaat uit Bastiaan de Ruiter, Dirk van Vreeswijk, Annet de Ruiter en Karel Koffijberg. We wensen hen veel wijsheid en zegen toe in hun werk. Voor vragen kunt u terecht bij Harro den Hartog (06-41701550) of William van Wijngaarden (06-45639556).

Overledenen

Naam	Leeftijd	Overleden
Mw. C. Schreuders-de Baat	89 jaar	20 mei
Mw. A.W.C. Verduijn	62 jaar	26 mei
Mw. W.H. van Meeuwen-Sonnevelt	94 jaar	6 juni
Mw. S.S.C. Boeter	52 jaar	7 juni
Mw. P.A. van der Kaaden-de Vries	90 jaar	8 juni
Dhr. C. Oostrijk	91 jaar	19 juni
Mw. C. van der Linden-van den Berg	87 jaar	24 juni
Mw. M. Kreukniet-van Zuilenkom	89 jaar	25 juni



Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de QR code scant, komt u bij 'geven' in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaard worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor h

Mei	Kerkapp	Bankrekening	Totaal
Collecte diaconie	€ 483,50	€ 210,50	€ 694,00
Collecte kerk	€ 571,50	€ 226,50	€ 798,00



Scan de QR code met de camera van uw telefoon of tablet.

Voor de collecte-inkomsten in de kerkdiensten wordt verwezen naar de pagina's van de Adriaen Janszkerk en de Pelgrimskerk in dit kerkblad.



Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, IJsselmonde

hem geloven thuis brengt in zijn eeuwige toekomst. Ze is begraven op de begraafplaats IJsselmonde. Ze zal als trouwe kerkganger in de Adriaen Janszkerk gemist worden en ook bij de inloop op dinsdagmorgen. We wensen haar kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid en troost toe in het gemis van een lieve moeder en oma.

Van de predikant

Rondom de diensten

In de zomerperiode zijn er geen maandthema's. Ook is de Adriaen Janszkerk drie zondagen dicht. Houdt het rooster van de kerkdiensten goed in de gaten!

Zondag 16 juli zal dhr. Johan Bos in de Adriaen Janszkerk voorgaan, een oude bekende voor ons.

De zondagen 23 en 30 juli en 6 augustus is er GEEN dienst in de Adriaen Janszkerk. U/jij bent van harte welkom in de Pelgrimskerk. Houd in de gaten dat de diensten daar een halfuurtje eerder beginnen, om 10:00 uur.

Zondag 13 augustus is er weer dienst in de Adriaen Janszkerk. Onze oud-stagiair mw. Karen Koppenaar zal dan spreken (zij zal de week ervoor op 6 augustus ook in de gezamenlijke dienst in de Pelgrimskerk voorgaan). Zondag 20 augustus hoop ik na mijn vakantie zelf weer voor te gaan.

Zondag 27 augustus is ds. Niels de Jong van Noorderlicht onze voorganger.

Een goede ontspannen zomertijd gewenst en gezegende diensten gewenst!

Overlijden

Op 24 juni overleed mw. Catharina (Rini) van der Linden-van den Berg op de leeftijd van 87 jaar. Achteraf bleek ze al een half jaar ernstig ziek te zijn, maar pas enkele weken voor haar overlijden deelde ze dat in haar omgeving. Toen het eenmaal bekend was, ging het ook heel snel. Ze overleed vredig in haar huis aan de Kromme Hagen, omringd door haar dierbaren. Bovenaan de kaart stond de tekst: "Ik heb u bij uw naam geroepen, Gij zijt mijn," uit Jesaja 43:1, de tekst die ze bij haar belijdenis in de jaren '90 in de

Adriaen Janszkerk had ontvangen en die haar houvast gaf. In de afscheidsdienst op 30 juni stonden we stil bij de God die ons bij name kent en liefheeft, die degenen die in



Meeleven

Op 20 mei jl. overleed mw. Corrie Schreuders-de Baat op de leeftijd van 89 jaar. Mw. Corrie Schreuders was betrokken in de Pelgrimskerk, maar heeft in het verleden ook voor de Adriaen Janszkerk een aantal jaar de

preekbeurten (gastvoorgangers) geregeld. Bovenaan de kaart staat de tekst uit Psalm 27:14 "Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd. Ja, wacht op de Here." We leven mee met de nabestaanden en wensen hen Gods kracht toe in het gemis.

Geslaagd

We feliciteren Luuk Riedijk, Thijmen de Ruiter en Rinske Schaap die onlangs geslaagd zijn! Ze hebben hun middelbare school afgerond en gaan beginnen aan een nieuwe studie of tussenjaar. Afgezien van zijn slagen, leven we ook met Luuk mee nadat hij bij het sporten zijn enkel verkeerd gebroken had en een operatie moest ondergaan.



Doop

Op zondag 2 juli jl. is de doop bediend aan Mats Geervliet, het derde kindje van Bart en Geraldine Geervliet. We wensen Bart en Geraldine en hun kinderen Gods nabijheid en zegen toe.

Overstap

Een aantal kinderen uit de AJK maken deze zomer de overstap naar de middelbare school en dus ook van het kinderwerk naar het tienerwerk. Het zijn Aysun, Emily, Tess, Lotta en Judah. We wensen hen een goede start op de middelbare school toe en wensen hen van harte welkom bij het tienerwerk van de kerk!

Belijdenisdienst verplaatst

In het vorige kerkblad had ik aangekondigd dat er in juni een belijdenisdienst zou zijn. Deze is om persoonlijke redenen verschoven tot ná de zomervakantie. Meer info volgt.



Giften

Via stagiair Marijke Roodnat zijn giften ontvangen van €40 voor de kerk algemeen en €20 voor bloemen.

Vakantie

In de zomervakantie hopen we als gezin ook een poosje vakantie te hebben. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met één van de ambtsdragers. Zij weten wie er gedurende de zomertijd als vervanger beschikbaar is.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt in principe iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Na de zomervakantie zal er een nieuwe start met de Bijbelmorgen gemaakt worden. Iedereen is van harte welkom.

Uw dienaar, Hans Schaap



Felicitering

Op 23 mei mocht dhr. J.J. van der Horst zijn 90ste verjaardag gedenken.

Namens de gemeente van de AdriaenJansKerk is er een felicitatiebezoek gebracht.

Ook langs deze weg nogmaals van harte gefeliciteerd en Gods Zegen voor de toekomstige tijd!

Collecteopbrengsten

Zondag	Diaconie	Kerk	
7 mei	€ 15	€ 11	
14 mei	€ 12	€ 12	
21 mei	€ 10	€ 9,20	
28 mei	<u>€ 17,50</u>	<u>€ 17,50</u>	
Totaal mei	€ 54,50	€ 49,70	
4 juni	€ 21,85	€ 21,85	Zending
11 juni	€ 12,50	€ 12,50	
18 juni	€ 21	€ 21	
25 juni	<u>€ 4,75</u>	<u>€ 4,75</u>	
Totaal juni	€ 60,10	€ 60,10	

Vervoer naar de kerk

16 juli	Aad
23 juli	Roelof
30 juli	Aad
6 aug	Aad
13 aug	Roelof
20 aug	Bastiaan
27 aug	Aad

Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
Roelof Hazewindus
06 5785 5400
Bastiaan de Ruiters
06 22932635 of 010 413 7669
Aad Schuijjer
06 2862 6274

Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijjer: 0180 412141

Advertentie



TIMMERMAN NATUURSTEEN

Grafgedenkenstenen

Traditioneel en eigentijds
In alle prijsklassen
Natuursteen of glas/RVS
Deskundig advies

Nieuwerkerk (Zeeland),
Hellevoetsluis, **Rotterdam**,
Berkel en Rodenrijs, Goes

Nieuwe Crooswijkseweg 66b
3034 PS Rotterdam
telefoon 010-4136910



TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

Vakmanschap sinds 1839



Pelgrimskerk

Reyerdijk 51, IJsselmonde

of nog moeten worden en waarna een ingrijpend vervolgtraject wacht. Ook Gods nabijheid voor een ieder die verdriet heeft.

Gedoopt: Lilly



Op

Het is zomer!

Geen bijzondere diensten in de komende maand. Het is zomer. Dat konden we merken in Nederland door de warme, droge juni maanden. Ik kijk terug op een afgelopen maand waarin toch heel veel gebeurde: de serve-the-city activiteiten rondom Hemelvaartsdag en een doopdienst. Maar ook een samendienst waarin een aantal jongeren afscheid namen van de kinderkerk. Ook op andere momenten werd een seizoen op een gezellige manier afgesloten. Veel redenen om God, maar ook elkaar, te danken voor al het Goede in het afgelopen winterseizoen.

Het thema van dit kerkblad is 'vrije tijd'. Daar hebben we allemaal wel onze gedachten bij (en plannen). In de Bijbel zegt de HERE Jezus, na een hele intensieve tijd, dit: 'Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.' Voor Jezus betekende dit uitrusten vooral dit: je richten op God. Vrije tijd helpt ons daarbij. Ondertussen blijven elke zondag de deuren van de kerk geopend staan om de lofprijzing 'gaande te houden', om te bidden, om het Woord van God te horen. Elders in dit Kerkblad zijn alle gegevens over de kerkdiensten te vinden. Goede, gezegende diensten toegebeden. En om alvast te noteren in uw, jouw agenda: **de startzondag is op 27 augustus**. Na de (samen)dienst is er een maaltijd.

Omzien naar elkaar

We leven mee met **Anna en Evert Jan Romijn**. In de laatste samendienst lieten zij door middel van een kort filmpje van zich horen. We willen voor hen, voor hun werk en situatie dan ook bidden. In de afgelopen weken was er (ook) in Rusland heel veel onrust. 'Geef vrede Heer..., geef vrede ...'

Mevr. J. van Prooijen-Leeuwenburgh is afgelopen week overgebracht vanuit Sonneburgh Ravenswaard naar het hospice Laurens Cadenza Zuid (Oosterhagen 239, 3078 CL Rotterdam / 1e verd.; kamer 9). Wat ik eerder al schreef op de zondagsbrief: haar leven is broos. We bidden om Gods nabijheid voor haar. Dat bidden we ook mevr. **J.P. van Zweden** toe. Ze kreeg in het ziekenhuis een slechte uitslag te horen. Op dit moment van schrijven is nog niet duidelijk welke verdere behandelingen zij moet ondergaan. We bidden om Gods kracht, naast bovengenoemden, ook voor hen die zorgen kennen vanwege hun gezondheid of van één die je zeer lief is. En voor hen die geopereerd zijn

zondagochtend 4 juni werd in de Pelgrimskerk de Heilige Doop te "bediend" aan **Lilly van der Leeuw**. De doop als teken, sacrament, van Gods verbond: dat Hij de eerste is in ons en haar leven. Lilly is de dochter van Ryan en Sjanne van der Leeuw-Schrijvershof.

Lilly kreeg de volgende tekst mee bij haar doop, '... mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar – zegt de HEER, die zich over je ontfermt.' (Jesaja 54:10).

Twee berichten van overlijden

"Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here". Op zaterdagmiddag 20 mei, haar huwelijksdag, overleed in de leeftijd van 89 jaar **Cornelia Schreuders – de Baat**. Weduwe van Jan sinds 2020. Ze woonden lange tijd aan de Tiesselinswaard. Corrie nam, samen met Jan, een nadrukkelijke plek in in onze gemeente, ook in het geloof. Jarenlang de preekvoorzienaar van deze gemeente, jarenlang zeer betrokken bij het bezoekwerk, het verjaardagsfonds. De dankdienst voor haar leven heeft plaats gevonden op zaterdag 27 mei in de Pelgrimskerk aan. Aansluitend was er de begrafenis op de Hervormde begraafplaats IJsselmonde aan de Benedenrijweg.

'De Heer kent de zijnen.' Op zondag 25 juni overleed op 89 jarige leeftijd mevr. **Maria Kreukniet-van Zuijlekom**. Weduwe van Willem Kreukniet, eerder weduwe van Barend Kreukniet. Een zelfstandige, directe en gelovige vrouw en moeder met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Haar laatste jaren waren door o.a. haar kortademigheid niet eenvoudig. Op vrijdag 30 juni vond de begrafenis plaats na een afscheidsdienst in de aula van Zuiderbegraafplaats.

We leven mee met en doen voorbede voor de rouwdragenden: voor beide families, maar ook voor een ieder die hen zal missen.

Serve the City Hemelvaartsactie in IJsselmonde. Een terugblik.

Mensen blij maken, daar word je zelf ook blij van! Dat is de ervaring van de 425 vrijwilligers die meegedaan hebben met de Serve the City Hemelvaartactie. In 13 Rotterdamse wijken hebben ruim 60 lokale kerken zich samen ingezet voor hun wijk door rond de 36 mooie buurtacties te organiseren rondom Hemelvaart. In IJsselmonde hebben de lokale kerken zich samen ingezet voor een High Tea rondom de Pelgrimskerk. Dank aan alle vrijwilligers voor hun betrokkenheid en de goede samenwerking. Het is een feest om met christenen uit zoveel verschillende kerken tot zegen te mogen zijn in deze mooie stad! Bekijk de foto's van de acties op de website of Facebookpagina van Serve the City: www.servethecityrotterdam.nl | Wijknetwerk in IJsselmonde: Casa de Restauracion Sinai, Glorious Chapel, Groene Tuinkerk, Pelgrimskerk, PERKI Rotterdam, R.K. de Emmaüsgangers, Talentz Skool, Youth for Christ.

Tenslotte

Afsluitend, voor degenen die geslaagd zijn voor een examen of 'bevorderd zijn': een hartelijke felicitatie. Geniet ervan. Mocht je niet tot die gelukkigen behoren: sterkte bij de volgende poging! Voor een ieder: een zomer toegewenst onder Gods zegen voor als je op reis gaat, maar ook als u/jij thuis blijft. Op de zondagsbrief kunt u, kun je lezen wie de pastorale aanspreekpunten zijn in onze vakantie. Zij weten ook welke predikant de achterwacht is.

Een hartelijke groet, in Christus verbonden, Jeannette en Dirk van Vreeswijk



Collecten

Zondag	Diaconie	Kerkrentmeesters
18 mei 2023	€ 0,00	€ 21,00
21 mei 2023	€ 16,50	€ 20,10
28 mei 2023	€ 27,50	€ 25,80
4 juni 2023	€121,32	€ 101,40
11 juni 2023	€ 25,60	€ 33,26
18 juni 2023	€ 67,10	€ 33,00
25 juni 2023	€ 32,10	€ 31,20

Kopieerbusje: €26,30

De bloemen zijn de afgelopen weken met een groet en ter bemoediging namens de gemeente van de Pelgrimskerk gegaan naar:



21 mei mw. W. de Vroome
28 mei mw v. Prooijen-Leeuwenburgh
4 juni mw. Dörr
11 juni fam. J. Koudstaal
18 juni mw. H. de Vlieger-Sprokholt
25 juni dhr. Pheijffer
2 juli mw J. Kuijper

De Apha cursus start weer! Wil je meer weten over het christelijk geloof en het doel van je leven? Kijk voor meer informatie bij de gezamenlijke berichten van Hervormd IJsselmonde.





Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerkerk: 010-482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af te halen in de hal van de kerk.

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Niet ontvangen:

Groene Tuinkerkerk

Dhr. Gerrit Buizer 010 - 483 07 64

Adriaen Janszkerk

Dhr. Bastiaan de Ruiter 010 - 413 76 69

Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter 06 - 31 96 94 86

Redactie:

Groene Tuinkerkerk

Mw. Corrie Melenberg-Schop en

Dhr. Gerrit Buizer

redactie.gtk@hotmail.com

Adriaen Janszkerk

Mw. Annet de Ruiter

redactie.ajk@gmail.com

Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad.pk@kerkinijssemonde.nl

Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

010- 4137 669

redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD IJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NL09 RABO 0159096480

o.v.v. 'abonnement kerkblad'.

V.V.B. administratie: K. Telleman

Koninginneweg 169, 3078 GM,

010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD IJsselmonde

NL12INGB 0000031620

o.v.v. 'Bijdrage kerkblad'

Advertenties :

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt u zich wenden tot dhr. Jaap Pols

advertentie@kerkinijssemonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 18 augustus 2023

18.00 uur voor het magazin van

september 2023 met het thema:

Samenwerken

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,

010 - 482 49 56

kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Kosters: Mw. H. Kranenburg, 010 - 479 02 94

Dhr. Piet van Rikxoort, 06 - 27 31 40 93

Scriba: scriba.groenetuinkerkerk@gmail.com

bijdragen kerk (o.a. VVB).....NL10 INGB 0000 1886 02

ofNL09 RABO 0159 0964 80

Diaconie.....NL61 INGB 0000 2056 29

Zending.....NL32 INGB 0000 5634 99

Project Werelddiaconaat.....NL61 INGB 0000 2056 29

Bloemendienst.....NL02 INGB 0003 8639 79

t.n.v. J. Busse - Dekker en/of M.K.J. van der Meer - Koole

Kerkradio.....NL10 INGB 0000 1886 02

Collectebonnen.....NL05 INGB 0000 2864 68

Hervormde Gemeente (www.kerkinijssemonde.nl)

Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)

Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62

Preses kerkenraad: Mw. Jonna van den Berge-Bakker

Scriba: Dhr. Ivo van Bennekom 06-51501803

Dhr. Henk de Jong 06-18130047

scriba@kerkinijssemonde.nl

Vertrouwenspersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06-45012434) en

Dhr. Bastiaan de Ruiter (010-4137669),

internevertrouwenspersoon@kerkinijssemonde.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

Diaconie: diaconie@kerkinijssemonde.nl

NL30 INGB 0002 7781 42

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. Harro den Hartog

voorzitter.cvk@kerkinijssemonde.nl

Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijssemonde.nl

Penningmeester: Mw. Annet de Ruiter

penningmeester.cvk@kerkinijssemonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.....NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften.....NL12 INGB 0000 0316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)

Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135 565 85 en 010-483 14 13

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam

IJsselmonde

Beheerder: Dhr. Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27



Het is zondag. De muizenkinderen luisteren goed naar een verhaal van Jezus. Het gaat over een landman die gaat zaaien, vertelt de dominee. Sommige korrels ontkiemen in rotsige grond en verdorren meteen in de zon, want ze hebben te weinig wortels. Andere korrels vallen tussen de distels en kunnen niet goed opgroeien. Weer andere komen in goede aarde en krijgen aren met nieuwe graankorrels! "Zo is het ook met mensen," zegt de dominee. "Sommigen willen Jezus volgen, maar het zit niet diep. Anderen hebben te veel aan hun hoofd en groeien niet. Maar sommigen pakken Jezus' boodschap op en daaruit groeit veel goeds!" Ricardo Muis springt op. "Dát gaan we proberen!" fluistert hij tegen zijn zus. Ze trippelen naar huis en halen wat graankorrels uit de voorraadpot.

"Wat gaan jullie doen?" vraagt Kik, die ze langs ziet komen. "We gaan zaaien!" roept Ricardo. "Dan worden het nog méér korrels!" piept Florans. Een uur later gaat Kik een kijkje nemen. De twee zitten naast een stukje omgewoelde aarde. "Kik!" roept Ricardo, "Er gebéurt maar niks. Nou... doe!" Hij sprint weg. Florans kijkt somber. "Ik heb het zeker fout gedaan," zegt ze. Kik gaat zitten. "Welnee," zegt hij, "De korrels moeten heel lang rusten in de aarde. Anders ontkiemen ze niet." "Daar heb ik het te druk voor..." zucht Florans. Zo blijft Kik alleen achter. Hij gaat naar de vijver, zuigt zijn wangen vol water en sproeit het over de graankorrels. "Rust is belangrijk," zegt hij. "Maar gieteren ook."



Puzzel



Jij hebt een handje graankorrels om te zaaien. Wat is nu het beste tuintje om ze in te zaaien? Op de zeven bordjes staat te lezen wat er in elk tuintje in de grond zit. Maar er staan alleen klinkers!

Vul de lege bordjes in met de letters die eronder staan. Het is even puzzelen, tip: elk woord heeft te maken met het verhaal dat de muizen hebben gehoord. Je moet RUST nemen om het op te lossen!

<p>□ E I □ E □</p> <p>J S K T</p>	<p>□ O □ □ □ U I □</p> <p>R N K D</p>	<p>□ O □ □ □ O □ □</p> <p>M T S C P</p>
-----------------------------------	---------------------------------------	---

Uit de Bijbel

Jezus vergeleek het koninkrijk met ontkiemend zaad. 'Soms valt zaad in goede grond. Dat zaad vormt aren met wel honderd of zestig of dertig graankorrels. Uit één graankorrel! Denk daar maar eens over na! (Naar Matteüs 13:8-9)



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns