



Protestantse
Kerk

Juni 2023

Kerk in IJsselmonde

Adriaen Janszkerk

Groene Tuinkerkerk

Pelgrimskerk

Bidden

**Doe jij al mee met
een gebedskring?**

**Uitgelicht: de taken
van de kerkenraad**



<small>ko=kinderopvas kn=kinderdienst tn=tienerdienst</small>	Zondag 4 juni	Zondag 11 juni	Zondag 18 juni	Zondag 25 juni	
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: ko + kn ds. J. Schaap <i>Heilig Avondmaal</i>	10.30 uur: ko ds. D. van Vreeswijk	10.30 uur: ko + kn ds. J. Schaap	10.30 uur: ko + kn ds. Arenda Haasnoot	<i>Zie blz. 8 voor de diensten van 2 en 9 juli.</i>
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: ko + kn Ds. D. van Vreeswijk	10.00 uur: ko + kn Ds. H. Schaap	10.00 uur: ko + kn Ds. D. van Vreeswijk	10.00 uur: Ds. D. van Vreeswijk <i>Heilig Avondmaal</i>	<i>Zie blz. 8 voor de diensten van 2 en 9 juli.</i>
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10.00 uur: Dhr. M. Padmos Collecte: Diaconie + Kerkelijke activiteiten	10.00 uur: Drs. mw. M. Pieterse Collecte: Kerk	10.00 uur: Ds. mw. T. Hiemstra Vaderdag Collecte: Diaconie	11.00 uur: Mw. ds. H. Hummel "Late dienst met Avondmaal aan tafel" Collecte: Kerk + Werelddiaconaat	<i>Zie blz. 8 voor de diensten van 2 en 9 juli.</i>
Nw. SONNEBURGH Ravenswaard 5	10.00 uur: Ds. A.L.A. den Besten	10.00 uur: Dhr. A.A. Hofland	10.00 uur: Dhr. M. van Werkhoven	10.00 uur: Ds. J.J. Verhaar	<i>Zie blz. 8 voor de diensten van 2 en 9 juli.</i>
MEERWEIDE	10.30 uur Dhr. M. Boot			10.30 uur Ds. E.A. van Halsema	<i>Zie blz. 8 voor de diensten van 2 en 9 juli.</i>
MAASSTAD Ziekenhuis	10.00 uur: Emile	10.00 uur: Joke van Rosmalen	10.00 uur: Emile	10.00 uur: Ad Besems	<i>Zie blz. 8 voor de diensten van 2 en 9 juli.</i>
SMEETSLAND	11.00 uur: mw. Van Weerden				<i>Zie blz. 8 voor de diensten van 2 en 9 juli.</i>

Predikanten

Groene Tuinkerkerk
Mw. ds. H.P. Hummel
06 - 15 86 64 02
predikant.groenetuinkerkerk@gmail.com



Adriaen Janszkerkerk
Ds. J. Schaap
010 - 304 02 33
06-36 43 83 98
schaapherder@solcon.nl



Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19 63 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl



Geestelijk verzorgers

Meerweide
Ds. E.A. van Halsema
06-46 64 22 98
rienne.van.halsema@aafje.nl



Smeetsland
Mw. Karin Bos
karin.bos@aafje.nl
Debbie Schröder
dschroder@aafje.nl

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
06 - 36 58 64 96
Gea de Kwant-van der Vlist
gea.dkwant@sonneburgh.nl
dinsdag en woensdagochtend aanwezig



Kerkelijk werker

Groene Tuinkerkerk
Mw. M. van Weerden
06 - 140 509 68
groenetuin.kerkelijk@gmail.com



Contact pastoraat

Adriaen Janszkerkerk
Ferdy van Mastrigt
06 - 36541515



Pelgrimskerk
mw. Louise den Hartog
06 - 49 74 73 56
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl



Van de redactie

Zoals u op het voorblad kunt lezen is het thema voor deze uitgave "BIDDEN".

Wat is bidden?

Bidden is simpel gezegd: praten met God. Best gek misschien. Het is niet alsof je met iemand een kop koffie drinkt aan de keukentafel. Er zit geen persoon tegenover je, die je in de ogen kan kijken, terug praat en vragen stelt – niet in letterlijke zin.

Bidden wordt volgens de Van Dale omschreven als het aanroepen van (het om hulp vragen aan) een hoger wezen. Ik denk dat dit slechts één aspect van bidden is. Je mag God vertellen wat je bezighoudt: welke mooie dingen heb je meegemaakt? Waar maak je je zorgen over? Tegen God mag je eerlijk en specifiek zijn. Ook mag je bidden voor jezelf en voor anderen. Je mag ook dingen zeggen die niet goed gingen. Tegen God kun je zeggen wat je wilt!

Bidden is een vanzelfsprekend onderdeel van veel bijbelverhalen. Denk maar eens aan Hanna. Zij bidt bij de tempel om een kind. Of Jona. Hij bidt in de buik van de vis om redding.

In het Oude Testament bidden profeten soms voor het volk, maar ook gewone mensen mogen tot God bidden, op elk moment en vanaf elke plek.

Bidden is spreken met God: om hem te danken, om hem iets te vragen, of om hem gewoon te betrekken bij je leven. In de Bijbel staan veel verschillende voorbeelden van gebeden. Bij alle verschillen is er wel een gemeenschappelijk uitgangspunt: de overtuiging dat God luistert naar mensen die oprecht tot hem bidden.

Een hartelijke groet,
Corrie Melenberg
Redactielid



Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u iets leuks te melden of wilt u in een van de rubrieken? Mail dit dan naar redactie.ajk@gmail.com

Inhoud

Rooster kerkdiensten	2
Van de redactie / inhoudsopgave	3
Stiltepagina	4
Overdenking	5
De taken van de kerkenraad	6
Gebedskring	7
Diensten en bijbelrooster 1e helft juli	8
Groen geloven	9
Muziek	10
Gedichten	11
Kunst en het verhaal	12
Bijbelleesrooster/puzzel	13
Groene Tuinkerker	14
Hervormd IJsselmonde	17
Adriaen Janszkerker	18
Pelgrimskerker	20
Samen	21
Servicepagina	23
Kinderpagina	24

Pag. 6



Pag. 7



Pag. 10



Pag. 12





*H*ijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden.

Lucas 5:16

Bron: Nieuwe Bijbelvertaling 21

Bidden



Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers...

(Handelingen 1, 14).

In het kerkblad van maart schreef ik over 'soberheid', en daarin noemde ik ook al even 'bidden', in samenhang met vasten en solidariteit (Mattheus 6).

Nu is er in de loop van de tijd heel veel geschreven over bidden, en we hebben er in het kerkelijk jaar ook zelfs een speciale zondag voor: zondag Rogate, zondag Bidt, de 5e zondag na Pasen, een paar dagen voor Hemelvaartsdag...

Wat is bidden?

Aan het begin van het seizoen las ik het boek *"Zorg voor de ziel"* (Utrecht 2020) van Arjan Plaisier. Het is een boek over spiritueel leven vanuit de christelijke traditie, en de moeite van het lezen waard! Hoofdstuk 6 van het boek gaat over (de weg van) het gebed, over de praktijk van het bidden. Hij schrijft daar over vier patronen van bidden: het vrije gebed, het gebed volgens een vaste opbouw, het gebed 'met de kerk mee' met vaste gebedsteksten, en het gebed 'door de Geest'.

Onder het kopje **'wat is bidden?'** begint Arjan Plaisier met een eenvoudige definitie van het gebed van Teresa van Lisieux (blz 115), uit het engels vertaalt.

Teresa schreef in haar auto-biografie:

"Voor mij is gebed een opwaarts bewegen van het hart, het is een eenvoudige blik naar de hemel, het is een schreeuw van dankbaarheid en liefde zowel temidden van beproeving als van vreugde, Kortom, het is iets groots, verhevens en bovennatuurlijks, dat mijn hart wijd maakt en me met Jezus verenigt..."

Plaisier schrijft dat hij deze definitie van gebed raak en treffender vindt, en dat deel ik met hem. In deze paar regels van Teresa staat veel!

Allereerst wordt gebed met 'opwaarts bewegen' (upward rising) verbonden, is het verticale in een horizontaal bestaan. Het is een 'eenvoudige blik naar boven' (simple glance): de hemel is er altijd, maar wij moeten er oog voor krijgen!

Verder is gebed naast het opwaartse ook een 'verwijding', een verruiming van het hart (expands my heart), door verbondenheid met Jezus.

Gebed kan stil, sereen en meditatief zijn maar gebed is ook menselijk als een roep, een schreeuw, van dankbaarheid en liefde in een leven van beproeving en vreugde.

Gebed is een eenvoudig gebaar (simple glance), maar daarin groot en verheven, bovennatuurlijk zelfs (supernatural).

Het gebed komt van God, het is een gave die van God komt en naar God leidt – en daarom groot...

Luisteren

Een uitspraak die me bijzonder dierbaar is, en die voor zover ik weet uit de vroege kerk komt, is deze: *"Bidden is voor negentig procent luisteren, en slechts voor tien procent spreken"*. Ik haal 'm regelmatig aan in gesprekskringen of in bijvoorbeeld een les in het kader van de theologische vorming voor geïnteresseerden (TVG) wanneer het over bidden gaat.

En ik herken het ook bij mezelf hoe belangrijk het is om te luisteren: ja, ik kan en mag iets neerleggen voor God, maar hoe ontvankelijk ben ik voor Zijn aanwezigheid, voor Zijn handelen, voor Zijn antwoord?



Hoe 'luisterend' is mijn gebed eigenlijk,
hoe 'stil' is mijn gebed eigenlijk?

Tot slot nog een klein verhaal hierbij, over een man die een meisje ontmoet en haar groet. Ze reageert eerst niet, want ze lijkt in gedachten verzonken en groet pas later terug. "Sorry", zegt ze, "ik was aan het bidden". "Bidden?", vraagt de man. "Ja" zegt ze, "praten met God". "God?" vraagt de man, "de schepper van hemel en aarde?". "Ja", zegt het meisje. De man: "en jij voert het woord?"

*Rondom wie bidden dag aan dag,
zijn wond'ren die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door 's Geestes doop...*

(lied 215, couplet 2)



ds Hermie Hummel

Wat zijn de taken van de kerkenraad?

Binnen de kerk zijn vele vrijwilligers werkzaam in diverse functies. Een aantal van deze functies is kerkordelijk vastgelegd. In deze serie artikelen willen we meer informatie geven over de inhoud van deze functies. De (jeugd) ouderling, diaken, kerkrentmeesteren scribe zijn in eerdere maanden geweest. Deze maand is de kerkenraad aan de beurt.

De leden van de ... kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De Protestantse Kerk is een presbyteriale kerk waarin de leiding van een gemeente is toevertrouwd aan het presbyterium, letterlijk 'vergadering van oudsten' ofwel de kerkenraad. Daar komen de ambten bijeen. Samen geven zij leiding aan de gemeente. Besluiten worden in gemeenschappelijk beraad genomen.

Om aan alle basistaken van een gemeente inhoud te kunnen geven, dient een kerkenraad te bestaan uit alle ambten. Er zijn er vier: het ambt van predikant, van ouderling, van diaken en van ouderling-kerkrentmeester. In de kerkenraad moeten deze vier ambten worden vervuld. Dan kan aan alle **basistaken** van een gemeente inhoud worden gegeven: **prediking van het Evangelie, viering van de sacramenten in de eredienst, dienst van de gebeden, missionaire arbeid, diaconaat, herderlijke zorg, geestelijke vorming en de zorg voor de financiën.**

Gezien het takenpakket van een gemiddelde gemeente is vier ambtsdragers als 'leiders van de gemeente' echter te weinig. Het kerkordelijk minimum voor de kerkenraad is daarom gesteld op zeven: een predikant, twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeesters en twee diakenen.

**op alle leden van de gemeente
wordt een beroep gedaan**

Relatie met de gemeente

"De gemeente is de draagster van de bedoelingen van de Kerk" – zo klonk het tientallen jaren geleden al. Het was een reden om in de gereformeerde kerkorde ruimte te maken voor de 'kerkenraad met werkgroepen'. In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is die mogelijkheid dankbaar overgenomen. Simpel gezegd: niet alles hoeft op het bordje van de kerkenraad te liggen, want de gemeente is er ook nog. Niet de kerkenraad, maar de gemeente 'draagt de bedoelingen van de Kerk'. **Samen zijn we ervoor verantwoordelijk** dat het gemeentelven – althans zoveel mogelijk – beantwoordt aan wat Christus met zijn Kerk wilde.

De bedoeling is duidelijk: op alle leden van de gemeente wordt een beroep gedaan, en ze hebben ook allen het recht



hun eigen bijdrage te leveren aan wat Christus van zijn gemeente verwacht. De kerkenraad kan de inbreng van gemeenteleden extra honoreren door te werken met werkgroepen waaraan een deel van de taken van de kerkenraad wordt gedelegeerd. De kerkenraad heeft daarbij de leiding om te voorkomen dat we langs elkaar heen (of zelfs tegen elkaar in) werken. En in dat alles gaat het om die twee fundamentele intenties: de lofprijzing van God, en de dienst in de wereld.

Taken kerkenraad

In de kerkorde staan de verantwoordelijkheden van de kerkenraad omschreven:

- * de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten; het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
- * de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
- * het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
- * het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen;
- * de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
- * het in samenwerking met andere gemeenten bevorderen van de vitaliteit van de betrokken gemeenten en in stand houden dan wel verkrijgen van formatieplaatsen van voldoende omvang voor predikanten;
- * het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;
- * het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld;
- * het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente;
- * het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.

Bron: <https://protestantsekerk.nl/thema/kerkenraad/>

Gebedskring

*Gij die het sprakeloze bidden hoort achter de woorden die wij tot U roepen.
Gij die de mensen ziet zoals geen mens.
Gij die uw woord in ons hebt neergelegd in den beginne als een bron van weten.
Gij die ons hebt geschapen naar U toe.
Wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan, heradem ons dat wij in U volharden.
Doe lichten over ons uw lieve Naam.*

(Lied 197)

We komen als gebedskring, als voorbedegroep al een aantal jaren in de kerk bij elkaar om te bidden voor alles wat ons bezighoudt: het wereldnieuws, ons land en onze stad Rotterdam, IJsselmonde, onze wijk en kerkelijke gemeente(n), en allerlei andere zaken die zich verder weg en dichtbij in onze levens voordoen.

De data zijn te vinden op de website en in het kerkblad bij de wijkkolommen van de Groene Tuinkerkerk.

Het is goed te bidden, met elkaar en voor elkaar, voor gemeenteleden. We doen dit met een kleine groep rond het licht van een (paas)kaars, meestal in de zaal beneden. We komen doorgaans bijeen iedere

tweede woensdag van de maand om 12.00 uur.

Wilt u of wil je graag gebed, voor jezelf of een ander, bel of mail ons gerust. Of spreek een van ons aan zondagmorgen na de kerkdienst. De predikant of kerkelijk werker, een van de andere deelnemers, we horen het graag als er gebedsintenties zijn. We bidden ook zonder namen te noemen. Welkom, ook om eens een keer mee te doen!



***Heer,
zoals het licht doorbreekt uit de nacht,
zich verspreidt en alle dingen aanraakt,
zo breekt uw liefde voor ons door uit de donkerste dagen.
Geef ons de kracht het warme licht van uw liefde op te vangen,
en de dag zal gezegend zijn.***

naar: Toon Hermans

Marjan van Weerden,
kerkelijk werker Groene Tuinkerkerk





Juli (eerste helft)

Kerkdiensten

<i>ko=kinderopvang kn=kinderdienst</i>	Zondag 2 juli	Zondag 9 juli			
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: <i>ko + kn</i> Ds. J. Schaap	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. J. Schaap			
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. J. Slager 16.00 uVerdieping René van Loon	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. D. van Vreeswijk <i>Samendienst</i> <i>Afscheid groep 8</i>			
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10:00 uur: Mw. M. van Weerden <i>Collecte: Diaconie + Kerkelijke activiteiten</i>	10:00 uur: Mw. ds. H. Hummel <i>Collecte: Kerk</i>			
Nw. SONNEBURGH Ravenswaard 5	10:00 uur: Ds. A.L.A. den Besten	10:00 uur: Dhr. R.L. Antes			
MEERWEIDE		10:30 uur: Dhr. M. Boot			
MAASSTAD Ziekenhuis	10:00 uur: Emile	10:00 uur: Janny van Bockel			
SMEETSLAND	11:00 uur: Dhr. Ger Heester				

Bijbelleesrooster juli (1e helft)

za 1	Matteüs 10:21-33	Schreeuw het van de daken
zo 2	Matteüs 10:34-11:1	Neem je kruis op je
ma 3	Matteüs 11:2-19	Goed luisteren
di 4	Matteüs 11:20-30	Kom allen bij Mij
wo 5	Spreuken 26:1-12	Over dwazen
do 6	Spreuken 26:13-19	Over luiaards
vr 7	Spreuken 26:20-28	Over kwaadsprekers
za 8	Psalm 79	Wij zijn uw kudde
zo 9	Spreuken 27:1-10	Ware vriendschap
ma 10	Spreuken 27:11-18	Wees wijs en verstandig
di 11	Spreuken 27:19-27	Zorg goed voor je kudde
wo 12	Matteüs 12:1-21	Heer over de sabbat
do 13	Matteüs 12:22-32	Innerlijke verdeeldheid
vr 14	Matteüs 12:33-42	Goede en slechte vruchten
za 15	Matteüs 12:43-50	Ware familie





BIDDEN OP SCHIPHOL

Christian Climate Action

"Deze plek staat voor het systeem waarin vliegen doodnormaal geworden is. Dat is schadelijk voor de schepping en dat moet veranderen. Daarvoor kun je bidden." Thea de Ruijter is predikant en een van de organisatoren van het Schipholgebied dat *Christian Climate Action (CCA)* in de vertrekhal houdt. Ze vindt het belangrijk om zich uit te spreken tegen onrecht. "Ook als dat weerstand oproept."

Veertien mensen vormen een kring, in het midden voorwerpen die de schepping symboliseren. "We worden stil en openen ons hart voor de pijn van de schepping die geen bestaansrecht lijkt te hebben tussen het lawaai, de haast en de kerosinedampen van deze plek." De Bijbel wordt doorgegeven en ieder leest een couplet van Psalm 104, over de schoonheid van de schepping. Uit Micha volgen teksten over valse profeten en leiders. Maar eens zal een andere dag komen! Op deze plek krijgen deze teksten een nieuwe lading.

Afwisselend spreken de deelnemers hun gebed uit. 'Voor wie de opwarming van de aarde aan den lijve ondervinden - vanwege honger door droogte, of vanwege het water dat stijgt.' 'Dat we

ons bekeren van de weg die leidt naar vernietiging.' 'Leer ons dat groei eindig zou moeten zijn, omdat de aarde eindig is - leer ons leven van genoeg.' 'Dat politici doordrongen zijn van de humanitaire crisis die ons handelen veroorzaakt - dat ze actie ondernemen.' 'Voor wie hierlangs lopen: dat er zaadjes van onrust in hen geplant worden.'

Eens in de maand houdt CCA online een gebed voor de schepping. Op locatie is het heel anders. "Dat doet dan iets met jezelf en ook met degenen die je zien", weet Thea. Een paar reizigers reageren begrijpend als ze vernemen wat hier gedaan wordt. Negatieve reacties zijn er niet dit keer. Ook de franciscaanse zegenbede, op het liturgieblaadje afgedrukt in de berijming van *Opwekking 805*, klinkt anders. 'Maak ons hart onrustig, God - Laat ons dwaas en koppig zijn - Steek in ons uw woede aan, om het onrecht te weerstaan'.

www.christianclimateaction.nl

*Leer ons leven
van genoeg*

Muziek

Harry Belafonte

Op 25 april jl. overleed de Amerikaanse zanger en acteur Harry Belafonte. Hij werd geboren als Harold George Bellanfanti op 1 maart 1927 in Harlem, New York. Zijn geboortenaam was afkomstig van zijn Joodse grootvader Belinfante, die als Nederlandse Jood naar de Caraïben geëmigreerd was. Later is de spelling bijgesteld tot Belafonte. Hij kreeg de bijnaam King of Calypso omdat hij calypsomuziek internationale bekendheid gaf. Harry woonde van 1935 tot 1940 bij zijn grootmoeder in Jamaica.



Na zijn terugkeer in New York volgde hij les op de George Washington High School. Vervolgens ging hij naar de Amerikaanse marine, waar hij diende tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan het eind van de jaren 40 nam hij acteerlessen en begon zijn carrière als jazz zanger in nachtclubs waarin ook Miles Davis, Max Roach en Charlie Parker actief waren. Met zijn goede vriend Miljard Thomas maakte hij zijn debuut in de Village Vanguard. Hij interesseerde zich ook voor de volksmuziek. In 1952 tekende hij zijn eerste contract bij het RCA Victor label en in 1953 maakte hij zijn eerste single Mathilda. Drie jaar later werd zijn debuut album Calypso. De eerste plaat in een jaar tijd waarvan er meer dan 1 miljoen verkocht werden. Hij werd bekend in 1956 met zijn hit Day-O (Banana Boat Song), een Jamaicaans volksliedje. Ook heeft hij het Kerstlied Mary's boy child in 1957 als single uitgebracht.

Begin jaren 50 was hij een vroeg lid van de burgerrechtenbeweging. Dit leidde tot een diepe en blijvende vriendschap met Martin Luther King (ook na zijn dood met de familie van King). Toen Belafonte in 1968 The Tonight Show organiseerde, stond hij erop dat King te gast kwam.

Later in een show kwam de Britse zangeres Petula Clark optreden. Zij lachte tijdens het zingen en raakte Belafonte's arm aan. In die dagen was dat beeld op de Amerikaanse televisie uitzonderlijk, vriendschappelijke aanrakingen tussen twee rassen waren "not done". Het leidde tot veel ongenoegen bij de sponsor. Toch ging The Tonight Show door.

Harry Belafonte was in 1985 medeorganisator van het Live Aid concert en van de single We are the world van USA for Africa. Dat was een poging van talloze bekende artiesten om geld in te zamelen om de honger in Afrika te bestrijden.

In 1987 werd hij benoemd tot Goodwill Ambassadeur bij Unicef. Hij weidde een lied aan King op zijn album Belafonte '89. Harry won 3 Grammy Awards voor zijn werk. Hij is drie keer getrouwd geweest en heeft vier kinderen. Hij bracht 30 albums uit, drie verzamelalbums en acht albums als duo of met andere artiesten. Met Nana Mouskouri nam hij het duetalbum An evening with Nana en Harry op. Ook maakte hij een album met religieuze nummers, My Lord what a morning, in 1960 en een Kerstalbum Have a Merry Christmas.

De nummers op My lord what a morning zijn: Wake up Jacob, My lord what a mornin, Ezekiel, Buked and scorned, Stars shine by n by, Oh freedom, Were you there when they crucified my Lord, Oh let me fly, Swing low sweet chariot, March down to Jordan, Steal away, All my trials, Michael row the boat ashore, Go down Emanuel road, In my father's house, Goin down Jordan.

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl



Advertentie

'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen Beverwaard, Groot-en Oud-IJsselmonde, Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



www.wbgij.nl



Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden. De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag. Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? -> 010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Ronald van Pelt

Zomaar wat mensen

Noach en zijn zonen
Wisten dat er een zondvloed zou komen
Hij bouwde een ark, de dieren kwamen 2 aan 2
En mochten in de ark met hem mee

Simson was heel erg sterk door zijn haar
Hij werd verliefd en verleid
Door Delila, een mooie Filistijnse meid
Zij knipte zijn lokken af met een schaar

Goliath de Filistijn
Was heel erg groot en David maar klein
Die slingerde een steentje tegen zijn hoofd
Zo werd hij verslagen en van het leven beroofd

Het verhaal van Jona en de vis
Hij vluchtte weg voor de Heer
Was ongehoorzaam, er was iets met hem mis
Zijn schip kwam daardoor in noodweer

De banneling in Babylon heette Daniël.
Die ken je natuurlijk wel
Zij gooiden hem in de leeuwenkuil
Gods engel sloot van iedere leeuw de muil

De drie vrienden van dezelfde Daniël
Die ken je natuurlijk ook wel
Zij werden geboeid en gegooid in de oven
Er gebeurde met hen niets door in God te
blijven geloven



Belangrijk

Johannes zat gevangen op het eiland Patmos
Hij kreeg visioenen over de toekomst te zien
Hij schreef ze op bovendien
Het maakte veel in hem los

Hij kreeg opdracht
Om brieven te schrijven
Aan de zeven engelen
Van de zeven gemeenten

Hij zag en hoorde een luide stem
Hij herkende Hem
Ik ben de Alpha
En de Omega
Ik ben dood geweest
Maar nu leef ik voor altijd en eeuwig

Ik ben de eerste
En de laatste
Wie oren heeft om te horen
Wordt ook opnieuw geboren

Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com

Het gebed voor de maaltijd

Jan Steen
Anno 1660

Prive collectie fam. Hubert Den Haag
Bron: Art Wikipedia



De schilderijstijl van Jan Steen behoort tot de barok. Het dagelijks leven was Steens belangrijkste onderwerp. Veel van de taferelen waren levendig, zelfs chaotisch en wellustig. Dergelijke taferelen waren zo kenmerkend, dat 'een huishouden van Jan Steen' een veelgebruikt Nederlands gezegde is geworden.

Subtiele hints en vele symbolen in zijn schilderijen maken aannemelijk dat Steen de kijker niet zozeer wilde uitnodigen om het getoonde na te bootsen, als wel wilde vermanen.

Veel van Steens schilderijen refereren aan oude Nederlandse spreekwoorden of literatuur. Familie van de schilder fungeerde vaak als model. Deze doeken geven geen blijk van al te veel ijdelheid.

Steen heeft zich met veel thema's ingelaten: hij schilderde historische, mythologische en religieuze scènes, portretten, stillevens en natuurtaferelen. Zijn afbeeldingen van kinderen worden geroemd, evenals zijn beheersing van licht en aandacht voor detail, met name in het afgebeelde textiel.

De tekst van het gebed hangt aan de muur en gaat als volgt:

***Drie dingen wensch ick en niet meer.
Voor al te minnen Godt den heer,
Geen overfloedt van Rijkdoms Schoot
Maar wens om tgeen de wijste badt
Een eerlyck leven op dit dal-
In deze drie bestaet het al.***

Tekst: Gerrit Buizer

Puzzelen en lezen

Horizontaal

2 Zanggroep 8 Toebehorend aan 10 Traag 12 Gravin van Holland 13 Gebakje 14 Juweel van Fabergé 15 Richtsnoer 16 Uilpapegaai 18 Middel voor positiebepaling (Eng. afk.) 19 Eigendom 20 Tafelgast 23 Nederlandse zangeres (1941-2020) 24 Lijnvormig 27 Italiaanse schrijver (1932-2016) 28 Id est (afk.) 29 Abrahamitische religie 31 Bokswedstrijd 32 Symbool voor lood 34 46^e president van de VS 36 Onvervalst 38 Bladzijde (afk.) 40 Voornaamwoordelijk bijwoord 41 Muze van de geschiedenis 42 Stippel 43 Stelling 44 Kruisopschrift 45 Psychische wond 46 Papegaai 47 Belgische zanger (1929-1978) 48 En andere (afk.) 49 Europese tegenhanger van de NASA 50 Elkeen 52 Voorspelling.

Verticaal

1 Geloofsverkondiger 2 Een onaangenaam aandoend geluid voortbrengen 3 Basis voor Eva 4 Brekend geluid 5 Turks vleesgerecht 6 Godsspraak bij de oude Grieken 7 Bijbeldeel (afk.) 9 Aanneming 11 Italiaanse schilder (1266/7-1337) van doorgaans religieuze taferelen 14 Het streven om aan bisschoppen het hoogste gezag toe te kennen 17 Continent 21 Koordans 22 Verlengen 25 Gelatinegerecht 26 Projectiel 30 Eiland in de Ierse Zee 33 Adellijke dame 34 Deel van een ambtsgewaad 35 De heer (afk.) 37 Heerszuchtige mens 38 Onervaren (Fr.) 39 Oude pauselijke soldaat 41 Berghuis 43 Opstapje 45 Meevaller 47 Levensbeschrijving 51 Romanum Imperium (afk.).

www.wimdeweerd.com



Bijbelleesrooster juni

do 1	Spreuken 24:1-12	De kracht van een wijze
vr 2	Spreuken 24:13-22	Sta telkens weer op
za 3	Spreuken 24:23-34	Doe eerst je werk
zo 4	Psalms 119:17-24	Verlangen naar de wet
ma 5	Spreuken 25:1-10	Eer aan God en de koning
di 6	Spreuken 25:11-20	Kalme woorden
wo 7	Spreuken 25:21-28	Zorg voor je vijand
do 8	Psalms 119:25-32	Onderwijs mij
vr 9	1 Timoteüs 1:1-11	De wet goed gebruiken
za 10	1 Timoteüs 1:12-20	Genade in overvloed
zo 11	Psalms 13	Zie naar mij om
ma 12	1 Timoteüs 2:1-7	Als losgeld voor allen
di 13	1 Timoteüs 2:8-15	Een heilige levenswijze
wo 14	1 Timoteüs 3:1-13	Waardevolle leiders
do 15	1 Timoteüs 3:14-4:10	De juiste leer
vr 16	Psalms 119:33-40	Leven in uw gerechtigheid
za 17	Matteüs 7:13-8:1	Bouw op de rots
zo 18	Matteüs 8:2-13	Een groot geloof
ma 19	Matteüs 8:14-22	Hij neemt onze ziekten weg
di 20	Matteüs 8:23-34	Jezus heeft de macht
wo 21	1 Timoteüs 4:11-16	Hou je aan de leer
do 22	1 Timoteüs 5:1-16	De zorg voor weduwen
vr 23	1 Timoteüs 5:17-25	Goede daden blijven niet verborgen
za 24	1 Timoteüs 6:1-10	Tevredenheid is goud waard
zo 25	1 Timoteüs 6:11-21	De goede strijd
ma 26	Psalms 49	God zal mij vrijkopen
di 27	Matteüs 9:1-17	Volg de bruidegom
wo 28	Matteüs 9:18-24	Geloof redt
do 29	Matteüs 9:35-10:10	Extra arbeiders
vr 30	Matteüs 10:11-20	Als schapen onder de wolven





Groene Tuinkerkerk

Groene Tuin 353, IJsselmonde



De volgende data voor de **gesprekskring** zijn de woensdagochtenden 31 mei en 28 juni, om 10.30 uur in de kerkenraadskamer. U bent welkom. In de zomer gaat deze 'kring' in principe door.

VANAF HET DIJKJE

Juni

Terwijl ik deze regels schrijf is het vrijdagavond 19 mei, en net één dag na Hemelvaartsdag. De regels zijn voor de maand juni en voor de eerste beide zondagen van juli en dan beginnen de schoolvakanties. Veel mensen die buiten het hoogseizoen op vakantie gaan kiezen daarvoor de maand juni uit, met z'n lange dagen en van alles in bloei. Ja, we gaan richting de zomer en het eind van het kerkelijke seizoen!

Na Pinksteren

Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, valt dit jaar op 28 en 29 mei. Bij het verschijnen van dit kerkblad is dat net geweest; de zondagen in juni tellen we 'na pinksteren'. De liturgische kleur groen keert terug in de kerk.

Het thema van de pinksterviering dit jaar bij ons in de kerk:



In alle talen

Kerkdiensten in de maand juni en begin juli

Na de Pinksterviering op 28 mei hoop ik op de laatste zondag van juni weer bij ons in de kerk voor te gaan – zondag 25 juni – in een Avondmaalsviering. Het is dan inmiddels de vierde zondag na Pinksteren. Even verderop in deze kolommen kunt u hier meer over lezen.

Ook voor zondag 9 juli sta ik op het voorgangersrooster; dan hopen we het seizoen af te sluiten met het jaarthema *Aan tafel!* (En over de zaterdag daarvoor, over 8 juli dus, wordt u waarschijnlijk nog apart geïnformeerd).

Gesprekskring

Op woensdag 26 april hadden we het over het thema van het kerkblad van mei, over het missionair-zijn. Zijn we dat, en hoe zijn we dat dan? Er is elke keer weer genoeg om over te praten!

Pastoralia

We melden in deze kolommen dit keer het overlijden van mevrouw **Corrie Jumelet**. Zij overleed in de nacht van 4 op 5 mei. Ze was formeel dan wel geen gemeentelid van de Groene Tuinkerkerk, maar ze was wel op onze gemeente betrokken en lid van het koor. Haar afscheidsdienst en begrafenis vonden plaats vanuit de Adriaen Janszkerk op donderdagmiddag 11 mei. Dat mevrouw Jumelet moge rusten in vrede bij God, en laat haar nagedachtenis haar man, haar naaste familie en ons allen tot zegen zijn.



'Het zijn de kleine dingen die het doen...'; zeggen we zo vaak. En dat is waar, ook in het omzien naar elkaar binnen de gemeente, of door te bidden voor elkaar of voor nog anderen. U weet: we hebben een voorbedeboek, en we hebben een (kleine) maandelijkse **gebedskring** die in principe op de tweede woensdag van de maand bijelkaar komt (in juni is dat op woensdag 14 juni, in werkkamer De Zaaier, zaal 2), om 12.00 uur.

Vervolg gezamenlijke gesprekskring

'Op zoek naar God' (2) e.a.

Bij het verschijnen van dit kerkblad is het donderdag 25 mei geweest, de geplande tweede datum van de gezamenlijke gesprekskring rond het thema *Vergeving*.

Dit seizoen zijn er verschillende activiteiten geweest om elkaar als gemeenteleden uit onze kerk en de Kerk aan de Maas over en weer te ontmoeten en te leren kennen. Deze gesprekskring was daar één van. Begin juni ontmoeten de beide kerkenraden elkaar nog, en het is de bedoeling dat er op zondag 11 juni na de kerkdienst weer een gemeenteberaad is bij ons in de kerk.

Voor begin juli staat er een oriënterend overleg in de agenda van onze liturgie-commissie met de werkgroep eredienst uit Bolnes...

KERKDIENST ZONDAG 25 JUNI

Graag vragen we deze keer uw speciale aandacht voor de kerkdienst op zondag 25 juni. Deze begint niet zoals gebruikelijk om 10.00 uur maar voor een keer een uur later, om **11.00 uur**.

En het tweede bijzondere is de vorm waarin we die ochtend het Heilig Avondmaal hopen te vieren: niet 'lopend' zoals we gebruikelijk doen bij ons in de kerk, maar voor een keer **'zittend' aan tafel**. Dit laatste ook vanwege het PKN-jaartheme 'Aan tafel!'

Dus: zou u graag weer eens naar de kerk willen op zondagmorgen, maar is 10.00 uur voor u doorgaans te vroeg? Dan is zondag 25 juni wellicht een mooie mogelijkheid.

En / of zou u graag weer eens het Heilig Avondmaal zittend aan tafel willen vieren? Ook dan is zondag 25 juni wellicht een mooie mogelijkheid.

(Vervoer hoeft op zich op voorhand geen probleem te zijn, we gaan ons best doen om daar voor te zorgen). Informatie en opgave bij ds Hermie Hummel.

En houdt u wat dit betreft ook de zondagse afkondingen in de maand juni in de gaten (en de website van de kerk).



Tot slot

Wanneer het eind van het seizoen in zicht komt gaan we ook terugblikken op hoe het seizoen was, en vooruitblikken naar (het begin van) het komende seizoen. Daarover meer in het zomerkerkblad van juli/augustus...

Dit kerkblad heeft als thema BIDDEN. Ik schreef er al het één en ander over in de overdenking vooraan in het kerkblad. Graag sluit ik nu af met het refrein uit het mooie voorbede-lied van Huub Oosterhuis 'Groter dan ons hart' (ze klonken ook in de kerkdienst van zondag 7 mei):

*Omdat Gij het zijt,
groter dan ons hart,
die mij hebt gezien,
eer ik werd geboren...*

Met vriendelijke groet, en alle goeds voor een mooie juni-maand,

Met vriendelijke groet,
ds. Hermie Hummel



BLOEMENDIENST

Zondag 16 april

Vandaag gingen de bloemen naar Mevr. Los, die sinds kort in Sonneburgh Ravenswaard woont.

Zij was blij verrast toen ze haar naam hoorde noemen bij de afkondingen.

Zondag 23 april

Mevr. Bax-Spek mocht op 28 april 90 jaar worden. Hartelijk gefeliciteerd door onze gemeente.

Zondag 30 april

De bloemen gingen naar dhr. Hess in de Koningshof die op 29 april jarig was.

Zondag 7 mei

Deze week 2 jarigen 11 mei mevr. Oudenaarden in Smeetsland en op 12 mei mevr. Boertje in Meerweide.

Zondag 14 mei

Mevr. Hoest werd op 13 mei 92 jaar. Ze werd hartelijk gefeliciteerd en op deze ruiker getraceerd. Ook ging er een boeket naar dhr. van der Meer van de Veenoord na een ziekenhuis opname.

We mochten ook weer enkele giften ontvangen .

Op 23 april via Reini van der Meer een gift van € 50

Op 8 mei via Leny Telleman € 10,--

Op 10 mei via Elly Oorebeek € 10,--

Via Piet van Rikxoort een gift van huurders van de kerk € 17,- voor de Diaconie.

Alle gevers hartelijk dank!

Reini van der Meer en Joke Busse 06 4869 6235

KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam,
of: kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Verhuisd, (binnen de gemeente):

Dhr. G.E. Tims, Kimbrenoord 42,
naar Hordijk 135.

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs vervoeren: mw. Fisscher, mw. Los en mw. Harmsen.

04-06: Dhr. J.F.K. Jungheim

11-06: Dhr. A. van Splunter

18-06: Dhr. R. A. de Bruin

25-06: Dhr. J. Jongenotter + diverse chauffeurs vanwege de "late kerkdienst"

02-07: Dhr. A.J. Kooiman



VOEDSELBANK IJSSELMONDE

De voedselbank heeft haar activiteiten vanuit de parochie 'de Emmausgangers' beëindigd. Per eind mei kunnen de cliënten de benodigde voedselpakketten zelf samenstellen in de winkel van de voedselbank Rotterdam, aan de Groene Hilledijk.

De cliënten van de voedselbank zijn qua samenstelling heel divers, en dat gaf problemen bij het samenstellen van de voedselpakketten. Er zaten soms producten in die men niet gebruikte of men had behoefte aan andere producten die niet in de pakketten kwamen. De cliënten krijgen nu een eigen boodschappenpas, met een wekelijkse bijdrage, waarmee men in de winkel zelf een pakket kan samenstellen.

Hiermee is er -na vele jaren- een einde gekomen aan de werkzaamheden van voedselbank IJsselmonde vanuit de gezamenlijke diaconieën. **In onze kerk wordt de offerkist voor de voedselbank per juni niet meer geplaatst.** Over het batig saldo van de voedselbank bij de gezamenlijke diaconieën wordt nog overlegd op welke wijze dit tegoe kan komen aan de cliënten van Voedselbank IJsselmonde.



Vanuit de historie:

DE GEREFORMEERDE KERK TE ROTTERDAM -IJSSELMONDE (Deel 1)

18 APRIL 2023 door G.J. KOK

De website <https://GereformeerdeKerken.info> heeft een compleet beeld afgerond van de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van IJsselmonde.

Dit goed beschreven en mooi geïllustreerde overzicht begint in november 1887 en eindigt in april 2023.

Inleiding.

Op 30 november 1887 werd in het Zuid-Hollandse IJsselmonde de Nederduitse Gereformeerde Kerk (doleerende) geïnstitueerd, die zich in 1892 bij De Gereformeerde Kerken in Nederland aansloot.

De Gereformeerde Kerk te IJsselmonde werd op 15 februari 1963 samengevoegd met de ruim 25 jaar eerder (op 21 mei 1936) geïnstitueerde Gereformeerde Kerk te West-IJsselmonde; samen vormden ze in het vervolg De Gereformeerde Kerk te Rotterdam-IJsselmonde.

Het ontstaan van de kerk te IJsselmonde (1887).

Ook in de hervormde gemeente in het kleine dorp IJsselmonde, gelegen aan de Nieuwe Maas, bestond onvrede over de vrijzinnige prediking en de grote macht van de synode, die al gauw ook hier 'synodale hiërarchie' genoemd werd. Een ouderling en een oud-ouderling van de hervormde gemeente hadden er met elkaar over gesproken, en besloten een vergadering te beleggen met de overige leden van de plaatselijke hervormde gemeente. Deze twee (oud-) ambtsdragers zouden de eerste stoot geven tot het uittreden uit de plaatselijke hervormde gemeente, die ook op veel plaatsen elders in het land al had plaatsgevonden en de *Doleantie* genoemd werd. Het waren ouderling R. van Yperen en oud-ouderling J.A. Buitenhuis.

De bijeenkomst vond plaats op 1 november 1887 in de 'Oude Bewaarschool' en **ds. F. Fortuin** (1853-1928) van



Barendrecht was gevraagd de bijeenkomst te leiden. Hij was destijds de consulent van IJsselmondes hervormde gemeente. Ds. Fortuin had ongeveer negen maanden eerder in Barendrecht de leiding gehad bij de uittreding uit de plaatselijke hervormde gemeente. Daar

was namelijk op 29 januari 1887 onder zijn leiding de *Nederduitse Gereformeerde Kerk* (doleerende) geïnstitueerd.

Drieëndertig hervormde gemeenteleden gaven aan de uitnodiging gehoor en vulden het lokaal van de Bewaarschool. Ds. Fortuin legde uit waarom de bijeenkomst gehouden werd: de bedoeling was de 'reformatie der kerk' te IJsselmonde te doen plaatsvinden 'overeenkomstig het ambt der geloovigen'. Want de kerkenraad – hoewel door Van Yperen en



Buitenhuis daartoe opgeroepen – weigerde onder leiding van **ds. J.F.L.A. de Jagher** tot de 'reformatie der kerk' over te gaan; ouderling Van Yperen kon zich als voorstander van de reformatie der kerk niet bij dat kerkenraadsbesluit neerleggen.

Ds. Fortuin merkte op dat alle gemeenteleden er schuldig aan waren dat de ongerechtigheden van de vrijzinnige prediking en de overmacht van de synode in de hervormde kerk zo lang hadden kunnen voortduren. Daarom riep de predikant de aanwezigen op tot berouw en schuldbelijden en nu gezamenlijk over te gaan niet tot afscheiding van de kerk, maar 'door van de kerk af te snijden wat niet tot haar behoorde'.

Wordt vervolgd in het volgende kerkblad. De hele geschiedenis is te lezen op onze website in 3 delen.



Hervormd IJsselmonde

Protestantse kerk in Nederland

Nieuwe scriba's

Als opvolgers van Hans van Iersel zijn er in de afgelopen maanden inmiddels 2 scriba's aangesteld: Ivo van Bennekom is de scriba voor de kerkenraad van Hervormd IJsselmonde en de taakgroep Adriaen Janskerk; Henk de Jong is scriba geworden van de taakgroep Pelgrimskerk. Het emailadres is ongewijzigd: scriba@kerkiniijsselmonde.nl. We wensen hen Gods zegen en wijsheid toe in het uitvoeren van hun taak.



Ivo van Bennekom



Henk de Jong

De leden van het moderamen van Hervormd IJsselmonde voor 2023 zijn nu als volgt:

Jonna Bakker (voorzitter en diaconie)
Ivo van Bennekom (1e scriba)
Henk de Jong (2e scriba)
Dirk van Vreeswijk
Hans Schaap
Bart Geervliet (college van kerkrentmeesters)

Even vergeten wat een scriba doet?

In ons kerkblad van mei is dit uitgelegd. Of kijk op

<https://protestantsekerk.nl/verdieping/wat-zijn-de-taken-van-de-scriba-van-een-kerkenraad/>

Overledenen

Naam	Leeftijd	Overleden
Mw. L. Pols-Potse	83 jaar	09-04-2023
Mw. W. in 't Velt-Zwijnenburg	88 jaar	13-04-2023
Dhr. H.J. Bretveld	86 jaar	22-04-2023
Dhr. M.W. van de Werken	96 jaar	23-04-2023
Mw. A. Castermans- Apon	92 jaar	27-04-2023
Mw. J.E. Wolff – Tomassen	90 jaar	03-05-2023
Mw. C. Jumelet – Bunk	85 jaar	05-05-2023
Dhr. N.D. Meijer	88 jaar	15-05-2023



Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de QR code scant, komt u bij 'geven' in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen.

April	Kerkapp	Bankrekening
Collecte diaconie	€ 853,00	€ 155,00
Collecte kerk	€ 774,50	€ 260,00
Paasontbijt PK	€ 259,00	
Paascollecte	€ 668,00	€ 1.400,03
Totaal	€ 2.554,50	€ 1.815,03



Voor de collecte-inkomsten in de kerkdiensten wordt verwezen naar de pagina's van de Adriaen Janskerk en de Pelgrimskerk in dit kerkblad.

Scan de QR code met de camera van uw telefoon of tablet.



Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, IJsselmonde

Van de predikant

Rondom de diensten

Het (Alpha-)thema van de maand juni is: geneest God vandaag nog? We zullen stilstaan bij de heelheid van het koninkrijk waarin God ons wil laten delen, nu al als voorproefje in een wereld vol pijn en lijden en straks volledig. Het laatste Alpha-thema van dit seizoen is voor de maand juli: hoe zit het met de kerk?

Op 4 juni mag ik zelf voorgaan in een dienst waarin we ook het Avondmaal zullen vieren en na afloop met elkaar willen eten. Zondag 11 juni is ds. Dirk van Vreeswijk onze voorganger.

Zondag 18 juni hoop ik zelf te spreken. Enkele jongeren hopen in deze dienst belijdenis van het geloof te doen. Zondag 25 juni zal ds. Arenda Haasnoot weer bij ons voorgaan.

Zondag 2 juli mag ik zelf spreken. In deze dienst zal een kindje worden gedoopt. Zondag 9 juli hoop ik eveneens zelf voor te gaan. Het is de eerste zondag waarop de scholen in onze regio zomervakantie hebben.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Overlijden

Op 5 mei jl. overleed mw. Corrie Jumelet-Bunk op de leeftijd van 85 jaar, een maand nadat ze de diagnose alvleesklierkanker had gekregen. De laatste weken van haar leven verbleef ze in hospice Cadenza in Rotterdam-centrum. De afscheidsdienst vond plaats in de Adriaen Janszkerk op 11 mei jl., waarna ze is begraven op de begraafplaats IJsselmonde. We denken met dankbaarheid terug aan wat ze voor onze gemeente heeft betekend door de jaren heen, o.a. als koster, in het bezoeken van nieuw ingekomenen en als diaken. Wat een gemis voor haar man Jan, de kinderen en kleinkinderen. We wensen haar man Jan toe dat God ook nu

voor hem de weg baant, zoals hij belooft in Spreuken 3:6 – de trouwtekst die hen samen door het leven heen tot steun is geweest. We wensen hem en de verdere familie Gods nabijheid en troost toe.



Overlijden

Op 15 mei jl. overleed dhr. Nanno Meijer op de leeftijd van 88 jaar, "in het volste vertrouwen op zijn Heer en Heiland" zoals in de kaart staat afgedrukt. Samen met zijn vrouw Marrie kwamen ze jarenlang trouw bij de inloop in de Adriaen Janszkerk op dinsdagochtend, waar Nanno menigmaal getuigde van de goedheid en zorg van God in zijn leven. 's Zondags gingen ze naar de Pelgrimskerk. Een jaar geleden verhuisden ze naar Franeker, waar één van hun kinderen woont. De uitvaart heeft in Friesland plaats gevonden op 22 mei jl. We wensen zijn vrouw Marrie, de kinderen en verdere familie van harte Gods nabijheid toe.



Geboorte

Op 19 april is geboren Dane Overweg, 3e kindje van William en Jeanine Overweg in Ridderkerk. Dane is een broertje van Jev en Quin. Dane is geboren met 30 weken zwangerschap en moest enige tijd verblijven op de afdeling neonatologie van het MSZ. Hij sterkt goed aan. We feliciteren William en Jeanine van harte met hun kleine en wensen hen met de kinderen Gods zegen toe.



Geboorte

Op 27 april is geboren Mats Geervliet, 3e kind van Bart en Geraldine Geervliet in Ridderkerk. Mats is het broertje van Levi en Jinthe. *'Een geschenk uit Zijn hand aan ons gegeven. Samen hopen wij jou liefde, vertrouwen, een thuis te geven,'* staat er boven zijn geboortekaartje. Kort na zijn geboorte ging het even wat minder, maar inmiddels is hij weer opgeknapt. We feliciteren ook Bart en Geraldine van harte met hun kindje en wensen hen als gezin Gods zegen toe.

Welkom

We heten fam. Van Heiningen van harte welkom in de Adriaen Janszkerk, nu ze na een proces van afweging hebben besloten om vanuit de Pelgrimskerk de overstap te maken naar onze kerk. Er zijn al heel wat lijntjes over en weer, maar bij deze nadrukkelijk welkom aan Alco en Lydia met hun kinderen Daniël, Annemijn, Jedidja en Hananja. We hopen dat jullie je bij ons thuis voelen.

Belijdenis

Op zondag 18 juni zullen enkele jongeren openbare geloofsbelijdenis doen. We zullen in de volgende editie (dus achteraf) hun namen vermelden.

Stagiair

In de periode tot aan de zomervakantie zal Marijke Roodnat bij onze gemeente stage lopen. Marijke is betrokken bij PKN Carnisse-Haven in Barendrecht en doet een opleiding als pastoraal werker bij het Evangelisch College in Zwijndrecht. Ze zal in de periode tot aan de zomer aanwezig zijn bij enkele activiteiten en wat mensen bezoeken. We heten haar van harte welkom in deze maanden en wensen haar een goede tijd en nieuwe inspiratie toe!

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de consistorie-ruimte van de Adriaen Janskerk. Op dinsdag 6 juni is er weer Bijbelmorgen. Stagiair Marijke Roodnat zal deze bijeenkomst leiden. Iedereen van harte welkom.

Heilige Huisjes – kerk open

De Adriaen Janskerk doet dit jaar mee met de actie 'Heilige Huisjes' in Rotterdam. Gebedshuizen van verschillende religies zetten hun deuren open en heten wijkbewoners en andere geïnteresseerden van harte welkom om een kijkje te nemen. Ons "heilige huisje" is open op zaterdag 10 juni 12:00 – 16:00 uur. Iedereen is welkom!



Uw dienaar, Hans Schaap



Felicitaties

Op 27 april jl. werd mevrouw A. Samsom - Ardon 80 jaar En op 13 mei mocht mevrouw C.G.Gort - Wijnen 85 jaar worden.

Van harte gefeliciteerd namens de gemeente van de AdriaenJansKerk.
Wij wensen u Gods Zegen voor het nieuwe jaar.

Collecteopbrengsten

Zondag	Diaconie	incl. Zending Kerk
2 april	€ 14,03	€ 14,02
7 april	€ 5	€ 3,70
9 april	€ 14,25	€ 14,25
16 april	€ 5,50	€ 5,50
23 april	€ 41,50	€ 41,50
30 april	€ 16,63	€ 16,62

Vervoer naar de kerk

4 juni	Bastiaan
11 juni	Roelof
18 juni	Bastiaan
25 juni	Roelof
2 juli	Aad
9 juli	Bastiaan

Bij verhindering graag de chauffeur bellen:

Roelof Hazewindus
06 5785 5400
Bastiaan de Ruiter
010 413 7669
Aad Schuijjer
06 2862 6274

Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijjer: 0180 412141

Advertentie

Uw woning in omgeving Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
010 - 497 84 41

www.wielmak.nl info@wielmak.nl [Bredenoord 2, Rotterdam](#)

Hier uw advertentie?

Stuur een e-mail naar
advertentie@kerkinijssemonde.nl



Pelgrimskerk

Reyerdijk 51, IJsselmonde

Onderweg

Na Pinksteren breekt in het kerkelijk jaar de zomerperiode aan. Dat betekent dat er niet zo veel bijzondere diensten meer op het rooster staan. Hoewel, drie diensten hebben toch een speciaal karakter. Op 4 juni willen we de doop "bedienen" aan Lilly van der Leeuw; terwijl we op 25 juni het Heilig Avondmaal met elkaar hopen te vieren. Twee sacramenten die ons bepalen bij enerzijds dat God de eerste is in ons leven, maar ook dat Hij in Jezus Christus ons genadig is en wilt zijn. Dat hopen we met elkaar te vieren en te proeven. Ten slotte, op 9 juli is een samendienst waarin de kinderen uit de hoogste groep van het basisonderwijs afscheid nemen van de kinderkerk. In dit Kerkblad zijn alle gegevens over de kerkdiensten te vinden. Alvast hele goede, gezegende diensten toegewenst.



Het thema van dit kerkblad is 'bidden'. Of te wel je richten op God; dankend en biddend. In de Bijbel kun je zoveel leren van de gebeden van vrouwen en mannen, maar ook wat voor plek het gebed innam in het gemeentelven. Dat mag ook ons richting geven en stimuleren. Biddend je plek innemen; gericht op de Hoorder van de gebeden.



Bijbelovertend

De slotochtend van dit seizoen is op woensdag 21 juni. Opnieuw in de consistorie van de Pelgrimskerk. We lezen en bespreken dan **Handelingen 19**. Om 09:45 uur staat de koffie en de thee klaar. Van harte welkom.

Omzien naar elkaar

Op het moment van deze kopijsluiting wordt mevrouw **C. (Corrie) Schreuders-de Baat**, vanwege de pijn, slapend gehouden in haar laatste levensfase. Ze verblijft in het verpleeghuis 'De Twee Bruggen'. (Mw. is inmiddels overleden, red.)

Mevrouw **J. van Prooijen-Leeuwenburgh** kwam heel ongelukkig te vallen. Haar krachten nemen af; ze verlangt om heen te gaan. Voorbede is gevraagd voor de **schoon dochter van Loes en Jan Karels: Chiela**. Uit onderzoek bleek dat er toch nog een behandeling mogelijk is. Ondertussen is zij gestart met de kuren. Dhr. **W. (Wim) Klapwijk** kwam te vallen en heeft daarbij zijn pols gebroken. Naar omstandigheden gaat het nu goed met hem.

We bidden om Gods nabijheid voor hen die hierboven genoemd zijn, maar ook voor de langdurige zieken onder ons en voor een ieder die zorgen heeft. Ook voor hen die (psychisch) lijden aan het leven.

Drie berichten van overlijden

Op 22 april j.l. overleed op 86 jarige leeftijd **Hendrik Jan Bretveld**. Zijn afscheidsdienst en begrafenis vond plaats in besloten kring op Natuurbegraafplaats Zomerlanden in Heinenoord. De laatste periode in Smeetsland was voor hem (en zijn vrouw) een hele lijdensweg. Ze hebben zeer lang gewoond aan het Zevenbergsedijkje.

Op zondag 23 april 2023 overleed in de leeftijd van 96 jaar dhr. **Maarten Willem van de Werken**. Sinds 2010 weduwnaar van Mien van de Werken-van Steenberg. Jarenlang woonden zij aan de Reyerdijk in Rotterdam. De laatste periode werd hij echter verpleegd in 'De Twee Bruggen' aan de Pascalweg. Op maandag 1 mei vond in het rouwcentrum 'De Palm' een afscheidsdienst plaats. Aansluitend was er de begrafenis op de Ned. Herv. Begraafplaats 'IJsselmonde' aan de Beneden Rijnweg.

Na een leven dat gekenmerkt werd door levenslust, doorzettingsvermogen en liefde, zorg en toewijding voor zijn dierbaren, overleed in het volste vertrouwen op zijn Heer en Heiland op maandag 15 mei **Nanno Derk Meijer** in de leeftijd van 88 jaar. Tot de verhuizing naar Friesland, bijna een jaar geleden, namen Nanno en zijn vrouw Marrie een bijzondere plek in in de gemeente. In geloof omzien naar elkaar, naar jong en oud, typeerde hen beiden. In de rouwkaart staan woorden uit Psalm 103, hun huwelijkspsalm, *'Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen en Zijn gerechtigheid over kindskinderen.'* De uitvaart heeft op maandag 22 mei in besloten kring plaats gevonden in Andringastate te Marsum.

We leven mee met en doen voorbede voor de rouwdragenden, met name voor mevrouw Marie Bretveld-Karreman en haar gezin, voor het gezin en de familie van dhr. Van de Werken én voor mevrouw Marrie Meijer-Kamp en haar (klein)kinderen; maar ook voor een ieder die hen zal missen.

Tenslotte

De twee gespreksmomenten over 'de waardigheid van ons leven' werden goed bezocht. Dank voor alle inbreng. We zijn nog aan het evalueren, ook over de vraag 'hoe verder met dit thema'. Wellicht in het komende kerkblad.

Een hartelijke groet, in Christus verbonden, Jeannette en Dirk van Vreeswijk.



Oproep

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die een instrument kunnen bespelen en graag deel uit willen maken van de gemeente muziekgroep. We

willen graag nummers van onder andere Opwekking, Sela en vele andere artiesten ten gehore brengen.

Ben jij geïnteresseerd? Kom eens kijken op een oefenavond, elke woensdag om 20.00 uur in de kerk of neem contact op met Jos Domenie (06-23060967), Jet

Karreman (06-57885726) of Marinke Roos (06-44886031)
Hopelijk tot gauw!

Collecten

zondag	diaconie	kerkrentm.
16-apr-23	€ 32,40	€ 30,80
23-apr-23	€ 32,75	€ 28,30
30-apr-23	€ 28,90	€ 27,10
7-mei-23	€ 28,90	€ 29,45
14-mei-23	€ 27,00	€ 32,10



Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen weken met een groet en ter bemoediging namens de gemeente van de Pelgrimskerk gegaan naar:

23 april	de fam Klapwijk
30 april	mw. E. v.d Biezen_ Nijenhuis
7 mei	mw. Luteijn
14 mei	mw. Van Heemst- v.d. Waal

Samen

Zomeravondconcert
in Rotterdam-IJsselmonde

Christelijk Gemengd Koor
Deo Cantemus
o.l.v. Hans van Blijderveen

MET MEDEWERKING VAN
Jolanda den Houter, hobo
Arie van der Vlist, orgel

zaterdag 24 juni | 19.30 uur
Pelgrimskerk | Reyerdijk 51 | Rotterdam-IJsselmonde
toegang is vrij | er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten

Open avonden.



Wilt u/jij eens kijken hoe het toegaat op een oratoriumkoor? COV Ridderkerk houdt open avonden op 30 mei, 7 en 14 juni. U/jij bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen, mee te doen en het plezier van zingen in een koor te ervaren. Wij repeteren in de Levensbron, Jan Luijckenstraat 10, Ridderkerk en beginnen om 19.45 uur. We sluiten de avond om 22.00 uur af. Er ligt muziek voor u klaar.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de voorzitter: 06 83 56 48 77 of de secretaris: 06 20 92 36 91
Iedereen is van harte welkom.

Samen

Oplossing puzzel

E K E R K K O O R
V A N I N E R T G
A D A B A B A E I
N O R M K A K A P O
G P S B E Z I T
E T E R W L I S T
L I N E A I R E C O
I E I S L A M O
E P K A M P
P B B I D E N A
R A S E C H T B L Z
E R A F R C L I O
D O T T H E S E
I N R I T R A U M A
K E A B R E L E A
E S A I E D E R F
R P R O F E T I E

Zangdiensten Breepleinker "Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

zondag 4 juni

Voorganger: ds. Eric Versloot.

Organist: Wim de Penning.

Medewerking: Mannenensemble "MEN OF HOPE"; o.l.v. Martin Mans.

Zondag 11 juni

Voorganger: ds. Arenda Haasnoot.

Organist: Wim de Penning.

Medewerking: Samengesteld MK; o.l.v. Willem Nijhof.

Zondag 25 juni

Voorganger: ds. P. Vermaat.

Medewerking: Mannenensemble "Laudate", o.l.v. Adri Poortvliet.

Panfluit: Liselotte Rokyta.



Wij zoeken vrijwilligers! **Ikazia** ziekenhuis

Binnen het Ikazia Ziekenhuis geven wij extra aandacht aan verwarde patiënten in de vorm van de "Loving Care". Bij de "Loving Care" stellen speciaal opgeleide vrijwilligers deze patiënten gerust met een praatje, met muziek, door een stukje voor te lezen of door er gewoon te zijn. Dankzij hulp van de vrijwilligers van de

"Loving Care" en het betrekken van familie kunnen we vaak voorkomen dat patiënten gefixeerd (vastgelegd) moeten worden. Mocht deze oproep uw interesse gewekt hebben of heeft u vragen, neem dan gerust per mail contact op met de coördinator vrijwilligers:

C. (Rini) Ziere - Buis
Email: r.buis@ikazia.nl

Bent u liefhebber van de muziek van **Tom Parker en de New London Chorale?**

Dan is dit concert het zeker waard om naar toe te gaan.

Kaarten:
<https://muziekunie.nl/tom-parker>

Met vriendelijke groet, Hans Lujendijk

Zangeressen Pearl Jozefzoon en Sharon Kips zullen samen met het projectkoor de sterren van de hemel zingen. Ze worden begeleid door pianist Arjan Huizer met orkest en band. Dirigent: Martin Zonnenberg. Geniet mee van de mooiste muziek van Tom Parker tijdens het bijzondere Tribute concert op zaterdag 17 juni in

Theater Het Kruispunt Barendrecht!
Aanvang: 20.15 uur



Verborgen Oorlogsmonument en onze prachtige glas-in-beton ramen.

Als u de Verborgen Oorlogsmonument bezoekt, dan wordt u begeleid door de medewerkers van het museum. Het museum is gratis toegankelijk. Het museum is gratis toegankelijk. Het museum is gratis toegankelijk.

Adres: Reyerdijk 67, 3079 NC Rotterdam



Op vrijdag 9 juni en zaterdag 10 juni is onze kerk van 10:00 tot 17:00 uur open voor bezoekers van ons Verborgen Oorlogsmonument en de prachtige glas-in-beton-ramen. Er is ook een presentatie voor oorlogsveteranen en verzoening vrijwilligers. Kinderen kunnen onder begeleiding samen metzelen in de zaal.

Speciaal op vrijdag 9 juni
In de ochtend is er speciaal aandacht voor basisschool leerlingen. In de middag zijn er twee sessies van het programma "Oorlog Spanning" voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en MBO. Dit is in samenwerking met Museum Rotterdam.

Speciaal op zaterdag 10 juni
Om 13:00 en om 16:00 uur zijn er sessies van het programma "Oorlog Spanning" in samenwerking met het Museum Rotterdam. U kunt daarna meedoen aan de ontbijt-afsluiting, maar voor ons is het wel fijn als u zich vooraf aanmeldt via het mailadres:

Verzoening@ommausgangers.net

Tusschen de middag is er een eenvoudige lunch. U kunt dan met elkaar in gesprek over wat u gezien heeft en wat u bevalt.

Aan het eind van de middag zal het presentatie-afsluiting met het muziekprogramma brengen!

museum ROTTERDAM



Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerkerk: 010-482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af te halen in de hal van de kerk.

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Niet ontvangen:

Groene Tuinkerkerk

Dhr. G.J. Buizer 010 - 483 07 64

Adriaen Janszkerk

Dhr. B. de Ruiter 010 - 413 76 69

Pelgrimskerk

Dhr. J. Welter 06 - 31 96 94 86

Redactie:

Groene Tuinkerkerk

Corrie Melenberg-Schop en

Gerrit Buizer

redactie.gtk@hotmail.com

Adriaen Janszkerk

Annet de Ruiter

redactie.ajk@gmail.com

Pelgrimskerk

Germa van Veen en Heleen Maas

kerkblad.pk@kerkinijssemonde.nl

Eindredactie

Annet de Ruiter

010- 4137 669

redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD IJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NL09 RABO 0159096480

o.v.v. 'abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: K. Telleman

Koninginneweg 169, 3078 GM,

010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD IJsselmonde

NL12INGB 0000031620

o.v.v. 'Bijdrage kerkblad'

Advertenties :

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt u zich wenden tot dhr. Jaap Pols

advertentie@kerkinijssemonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 30 juni 2023

18.00 uur voor het magazijn van

juli/augustus 2023 met het thema:

Vrije tijd

druk: Veldhuis Media, Raalte

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,

010 - 482 49 56

kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Kosters: Mw. H. Kranenburg, 010 - 479 02 94

Piet van Rikxoort, 06 - 27 31 40 93

Scriba: scriba.groenetuinkerkerk@gmail.com

bijdragen kerk (o.a. VVB).....NL10 INGB 0000 1886 02

ofNL09 RABO 0159 0964 80

Diaconie.....NL61 INGB 0000 2056 29

Zending.....NL32 INGB 0000 5634 99

Project Werelddiaconaat.....NL61 INGB 0000 2056 29

Bloemendienst.....NL02 INGB 0003 8639 79

t.n.v. J. Busse - Dekker en/of M.K.J. van der Meer - Koole

Kerkradio.....NL10 INGB 0000 1886 02

Collectebonnen.....NL05 INGB 0000 2864 68

Hervormde Gemeente (www.kerkinijssemonde.nl)

Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)

Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62

Preses kerkenraad: Mw. J. van den Berge-Bakker

Scriba: Dhr. I. van Bennekom 06-51501803

Dhr. H. de Jong 06-18130047

scriba@kerkinijssemonde.nl

Vertrouwenspersonen: Marjolein Bol-Plaisier (06-45012434) en

Bastiaan de Ruiter (010-4137669),

internevertrouwenspersoon@kerkinijssemonde.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

Diaconie: diaconie@kerkinijssemonde.nl

NL30 INGB 0002 7781 42

College van Kerkrentmeesters:

Secretaris: William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijssemonde.nl

Penningmeester: Annet de Ruiter

penningmeester.cvk@kerkinijssemonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.....NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften.....NL12 INGB 0000 0316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)

Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135 565 85 en 010-483 14 13

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam

IJsselmonde

Beheerder: Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27



Bidden



KIK

'Ssst!' doen de muisjes tegen elkaar. 'Ssst! Kik slaapt!' Het is waar. Kik zit op zijn bloembakje en heeft zijn ogen dicht. De muizenkinderen kijken bezorgd toe. 'Als je slaapt, moet je toch liggen?' fluistert er één, 'Misschien kunnen we Kik even neerleggen'. 'En een kussentje maken voor onder zijn hoofd!' roept een ander. Ze slepen van overal pluus en spinrag bij elkaar, waar ze een verend kussen van maken. Dan beginnen ze Kik met kracht om te duwen. Kik schrikt! 'Wat ... doen jullie?' zegt hij terwijl hij zijn evenwicht probeert te bewaren. 'We helpen je met slapen!' roepen de muisjes. 'Ik sliep niet,' zegt Kik, 'Ik zat te mediteren. Dat betekent dat je stil bent, niet kwaakt of rondkijkt, alleen maar bij jezelf bent.'

'Oooohh,' knikken de muisjes, 'Mogen wij meedoen??' Ricardo muis doet zijn ogen dicht. Maar al gauw springt hij weer rond. 'Nee! Het lukt niet, metineren.' Hij heeft te veel gedachten en muizenissen die eruit moeten. 'Geeft niet,' zegt Kik. 'Je kunt ook bidden. Dan doe je óók je ogen dicht en geeft geen piep, maar ... je mag alles denken en zeggen wat je op je hart hebt. God luistert naar je. Als je uitgebeden bent, voel je je anders!' Dát proberen de muizen meteen. Ze hebben hun ogen dicht. Je ziet de muizenissen op hun gezicht. Dan worden ze rustiger. Heerlijk rustig. Kik pakt zijn nieuwe kussen erbij en gaat erop zitten. Dat heeft hij nou altijd willen hebben.



Bidden



Uit de Bijbel

Jezus zei: 'Gebruik bij het bidden geen massa woorden zoals sommige mensen. Die denken dat ze vanwege hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe ze niet na. Je Vader in de hemel weet wat je nodig hebt voordat je het Hem vraagt!' Naar Matteüs 6:7



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns