



Protestantse
Kerk

April 2023

Kerk in IJsselmonde

Adriaen Janszkerk

Groene Tuinkerk

Pelgrimskerk

Verrijzenis

**Uitgelicht: de taken van
een kerkrentmeester**

**Extra activiteiten in de
Stille Week**





ko=kinderopvas kn=kinderdienst tn=tienerdienst	Zondag 2 april	Zondag 9 april 1e Paasdag	Zondag 16 april	Zondag 23 april	Zondag 30 april
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: ko + kn ds. J. Schaap	10.30 uur: ko ds. J. Schaap	10.30 uur: ko + kn ds. Arenda Haasnoot	10.30 uur: ko + kn ds. Jos Slager	10.30 uur: ko ds. J. Schaap
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: ko + kn Ds. D. van Vreeswijk	10.00 uur: ko + kn Ds. D. van Vreeswijk 2e Paasdag 10.00 uur René Visser Paaspraise	10.00 uur: ko + kn Ds. H. den Dolder	10.00 uur: ko + kn Ds. D. van Vreeswijk	10.00 uur: Ds. J. van Reijm
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10.00 uur: Mw.ds. H. Hummel Palmzondag Collecte: Kerk + Kerkelijke activiteiten	10.00 uur: Mw.ds. H. Hummel 1e paasdag mmv "de Zaaiers" Collecte: Kerk	10.00 uur: Mw.drs. M. Pieterse Collecte: Diaconie	10.00 uur: Ds. C.L. de Rooij Collecte: Kerk	10.00 uur: Ds. H. Bouma Collecte: Diaconie
Nw. SONNEBURGH Ravenswaard 5	10.00 uur: Ds. A.L.A. den Besten Goede Vrijdag 10.00 Ds. J.J. Verhaar - H.A.	09.45 uur: Mw. G.A.C. de Kwant-van der Vlist	10.00 uur: Dhr. W.C. Baartman	10.00 uur: Ds. H. Schaap	10.00 uur: Dhr. A. Berkhout
MEERWEIDE	Goede Vrijdag 14.30 u Ds. E. A. van Halsema mmv.: Koor "de Zaaiers"	10.30 uur: Dhr. M. Boot		10.30 uur Dhr. J.L. den Toom	
MAASSTAD Ziekenhuis	10.00 uur: Emile	10.00 uur: Henry	10.00 uur: Janny van Bockel	10.00 uur: Ad Besems	10.00 uur: Gerrit Barendrecht
SMEETSLAND					

Predikanten

Groene Tuinkerk
Mw. ds. H.P. Hummel
06 - 15 86 64 02
predikant.groenetuinkerk@gmail.com



Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010 - 304 02 33
06-36 43 83 98
schaapherder@solcon.nl



Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19 63 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijssemonde.nl



Geestelijk verzorgers

Meerweide
Ds. E.A. van Halsema
06-46 64 22 98
rianne.van.halsema@aafje.nl



Smeetsland
Mw. Karin Bos

karin.bos@aafje.nl

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
06 - 36 58 64 96
Gea de Kwant-van der Vlist
gea.dkwant@sonneburgh.nl
dinsdag en woensdagochtend aanwezig



Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk
Mw. M. van Weerden
06 - 140 509 68
groenetuin.kerkelijk@gmail.com



Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk
Ivo van Bennekom
06 - 51 50 18 03



Pelgrimskerk
mw. Louise den Hartog
06 - 49 74 73 56
pastoraat@kerkinijssemonde.nl



Van de redactie

Op Paaszondag is het feest. Dan wordt gevierd dat Jezus opstond uit de dood. Wat betekent dit voor ons persoonlijk en de gemeente in de huidige tijd waarin wij leven? Hierover kunt u meer lezen in de meditatie van Dirk van Vreeswijk.

Jezus zegt: 'Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.' (Joh 11:25)

De opstanding van Jezus is het bewijs van de wijsheid en liefde in het plan van onze hemelse Vader (en Zijn Zoon) om dat plan uit te voeren.

In deze uitgave leest u ook een interview over de Boog, een pioniersplek binnen de PKN dat ontstaan is vanuit enkele gezinnen uit de Adriaen Janszkerk. Hoe is het zo begonnen, welke ontwikkelingen zijn er geweest en wat zien we er nu van terug als we bijv een dienst meemaken in de kerk.

Verder kunt u terugvinden welke vieringen we rondom Pasen mogen beleven, o.a. een passie en paasviering voor de ouderen en de vesperdiensten in de Stille week.

We wensen u en jou goede paasdagen en uiteraard veel leesplezier.

Heleen Maas,
redactielid Pelgrimskerk.



Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u iets leuks te melden of wilt u in een van de rubrieken? Mail dit dan naar redactie.ajk@gmail.com

Inhoud

Rooster kerkdiensten	2
Van de redactie / inhoudsopgave	3
Stiltepagina	4
Overdenking	5
De taken van een kerkrentmeester	6
Kunst en het verhaal	7
Groen geloven	8
Muziek	9
Gedichten	10
Bijbelleesrooster/puzzel	11
Gezamenlijke berichten	12
Groene Tuinkerker	13
Hervormd IJsselmonde	16
Adriaen Janszkerk	17
Interview De Boog	18
Pelgrimskerk	20
Diensten Stille Week	21
Samen	22
Servicepagina	23
Kinderpagina	24

Pag. 6



Pag. 10



Pag. 18



Pag. 23



A person is walking away from the camera on a wide, sandy beach. A long, straight line of footprints leads from the person back towards the foreground. The background shows a calm sea with gentle waves and a hazy, mountainous coastline under a soft, overcast sky.

Nu het leven is verschenen
en het licht is opgegaan,
rest ons nog met open ogen
in zijn voetspoor voort te gaan.

Uit: Voor onderweg, 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas

Overdenking

OPGEWEKT

'Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat Hij jullie gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was?' de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.' Toen herinnerden ze zich zijn woorden. [Lucas 24: 6-8]

We vieren binnenkort Pasen. Maar wat is Pasen? Is het alleen maar datgene wat destijds is gebeurd in Jeruzalem? De opstanding, de verrijzenis van Jezus Christus. Natuurlijk! Zeker! Maar we zijn toch niet alleen maar bezig met een herinnering in stand te houden? Paulus schreef, 'nu u met Christus bent opgewekt'. Dat betekent dat u, jij, ik, we vanochtend zijn opgestaan, met Christus opgewekt om een vernieuwd, zinvol leven te leiden. Een leven met hoop, een toekomst.

Maria van Magdala, Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus, en nog een aantal andere vrouwen; ze waren al heel vroeg die ochtend opgestaan.

Volgens Lucas vooral om de begrafenis van Jezus af te maken. Om Jezus' lichaam te balsemen. En balsemen betekent: conserveren, goed houden. Jezus is voor hen een herinnering geworden. Ze zullen nog veel aan Hem denken en napraten over wat er gebeurd is. Was het nog maar zoals vroeger. Waar moet je anders over praten, als er geen hoop meer is? Bij het graf aangekomen

vallen die drie vrouwen van de ene verbazing in de andere. De steen is afgewenteld, dat is één. En twee: in het graf is Jezus' lichaam nergens te vinden. 'Ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd.' Er staat in het Grieks een woord wat betekent: geen uitweg meer zien. Aan het einde zijn van je mogelijkheden.

Hoe God daar mee omgaat? Ineens, net zo plotseling als in de kerstnacht bij die herders buiten Bethlehem, ineens staan er engelen bij hen.

En wat zeggen die twee?

'Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt.' Hij is toch de Levende?! En deze plek, dit is een kerkhof, dat is toch een plek van de dood? Daar vind je toch geen levende?

'Herinnert u, hoe Hij, toen Hij nog in Galilea was, tot u gesproken heeft? 'En toen herinnerden ze zich Zijn woorden', ja, daar scharniert het! In een andere vertaling, 'zij werden indachtig wat Hij gezegd had.' Indachtig worden, gedenken. Ze worden je verkondigd van de andere kant. Op zo'n manier dat het voor én in je gaat leven. Gedenken betekent niet dat je met heimwee terugblijkt. Gedenken geeft hoop voor de dag van vandaag én de dag van morgen.

'Zij werden indachtig
wat Hij gezegd had.'

Dat is Pasen, niet alleen maar herinneren, maar gedenken.



Die vrouwen, en dat is voor ons denk ik ook de toepassing, de vrouwen, ze gaan daarna niet meer richting het graf, maar richting de wereld. Bij het graf vandaan. Ze gaan de kant op die Jezus ook opging: de wereld in. Om te getuigen van de Levende God! Opgewekt leven en getuigen van de hoop die in je is.

In Christus verbonden,
Jeanette en Dirk van Vreeswijk



Wat zijn de taken van een kerkrentmeester?

Binnen de kerk zijn vele vrijwilligers werkzaam in diverse functies. Een aantal van deze functies is kerkordelijk vastgelegd. In deze serie artikelen willen we meer informatie geven over de inhoud van deze functies. De (jeugd) ouderling en de diaken zijn in eerdere maanden geweest. Deze maand is de kerkrentmeester aan de beurt.

De taken van een ... kerkrentmeester

Kerkrentmeesters hebben een breed palet aan verantwoordelijkheden, waaronder het beheer van gebouwen, de verantwoordelijkheid voor betaalde en vrijwillige werkers in de kerk en het financieel beheer van de gemeente.

Verskil ouderling-kerkrentmeester en kerkrentmeester

Een ouderling-kerkrentmeester is een ambtsdrager die bevestigd is als ouderling met een kerkrentmeesterlijke opdracht. Hij/zij is ook lid van de kerkenraad en is daarmee verantwoordelijk voor de vorming en toerusting van de gemeente. Met andere woorden: geld en inhoud zijn met elkaar verbonden.

Daarnaast zijn er kerkrentmeesters die geen ambtsdrager zijn. Zij zijn geen lid van de kerkenraad. Wel zijn zij lid van het college van kerkrentmeesters.

Gebouwen

De meeste gemeenten beschikken over onroerende zaken (kerkgebouwen, begraafplaatsen, pastorieën, etc.) Kerkrentmeesters hebben de zorg en verantwoordelijkheid voor de onroerende zaken van de gemeente. Kerkrentmeesters dienen ervoor te zorgen dat de gebouwen en ruimtes passen bij de gemeente.

Mensen

Het zijn gemeenteleden, predikanten, andere beroepskrachten en vrijwilligers die samen werken aan gemeente-zijn. Het college van kerkrentmeesters zorgt ervoor dat er voldoende mensen en middelen op de juiste plaatsen en tijden zijn. Kerkrentmeesters hebben oprechte aandacht voor de mensen die in loondienst zijn en voor de vrijwilligers.

de gemeente ontzorgen

Geld

Om de kerk als organisatie met betaalde mensen en met gebouwen te kunnen laten floreren, is geld nodig. Een kerntaak van het college van kerkrentmeesters is dan ook geldwerving (Actie Kerkbalans of Vrijwillige Bijdrage en andere acties) en financieel beheer. Daarnaast zijn kerkrentmeesters - samen met diakenen en in overleg met de kerkenraad - verantwoordelijk voor het samenstellen van het collecterooster.



Bij het financieel beheer hoort uiteraard het opstellen van een begroting en jaarrekening, de ANBI-publicatie en het maken van een meerjarenraming. Inzicht in het vermogen is onderdeel van gezond financieel beleid.

Hoewel het hebben van geld belangrijk is voor het functioneren van de gemeenten, is het geen doel op zich om vermogen op te bouwen/beheren. Sterker nog: het kan heel verantwoord zijn om het vermogen van de gemeente te investeren ten bate van de toekomst van de gemeente.

Organisatie

Om het werk in de kerk in goede banen te leiden, is een goede interne organisatie noodzakelijk. Kerkrentmeesters hebben een belangrijke rol in het organiseren van bijvoorbeeld administratie, ICT, verzekeringen, archief en communicatiemiddelen. Uiteraard doen ze dit in overleg met de mensen die ermee moeten werken.

Kansen

- * Met je specifieke talenten en competenties op het gebied van financiën, hrm, juridische en bestuurlijke zaken of op bouwtechnisch gebied een belangrijke bijdrage leveren aan de kerk en aan het koninkrijk van God.
- * De gemeente ontzorgen door ervoor te zorgen dat de organisatie op rolletjes loopt.
- * Bezig zijn met de toekomst van de kerk door toekomstgericht financieel beheer.
- * De gemeente open en transparant informeren over de financiële situatie nu en in de toekomst.
- * Een schat aan ervaringen waarmee je de kennis kunt verrijken van collega-kerkrentmeesters in de regio of in het eigen college.

Cursus kerkrentmeester

De maandelijkse online training kerkrentmeester van de PKN geeft je handvatten die helpen jouw taak op een zinvolle manier op te pakken.

Bron: <https://protestantsekerk.nl/verdieping/wat-zijn-de-taken-van-een-kerkrentmeester/>

De drie Maria's uit 'DE NIEUWE VERMEER'

**Yvonne Heemskerk
2023**

Te zien in het Mauritshuis, Den Haag



De drie Maria's aan het graf van Christus is het grootste werk van de zes verdwenen schilderijen van Vermeer. Een grote groep creatievelingen probeert het enorme doek weer tot leven te brengen in het TV-programma.

De drie Maria's aan het graf van Christus is het grootste werk van de zes verdwenen schilderijen van Vermeer. Een grote groep creatievelingen probeert het enorme doek weer tot leven te brengen. En dat gebeurt in veel verschillende kunstvormen; van weven tot fotografie en van tuften tot schilderen. Meesterschilderes Yvonne Heemskerk krijgt ook de opdracht om in de huid van Vermeer te kruipen. Zij moet haar eigen stijl volledig loslaten en het schilderij maken zoals Vermeer dat zelf gedaan zou hebben. Alle deelnemers worden op weg geholpen én beoordeeld door Pieter Roelofs en Abbie Vandivere.

Het verhaal op 'De Drie Maria's aan het graf van Christus' speelt zich af op paasmorgen. Dat is het moment waarop moeder Maria, samen met twee andere vrouwen die ook Maria worden genoemd, het graf van haar aan het kruis

gestorven zoon Jezus bezoekt en leeg aantreft. Vermeer schilderde deze scene op een gigantisch groot doek van 120 x 160 cm.

De beoordeling en uitleg:

In de blauwe mantel is Maria, de moeder van Jezus, afgebeeld, die wordt getroost door Maria van Klopas. Daarachter, met de kan, staat, in het rood, Maria Magdalena. Het zijn zulke mooie Maria's die je zo zou kunnen plakken in een schilderij van Vermeer. De afbeelding is groot in de kleinheid van het gebaar en de emotie. Vermeer is juist ook van die ingehouden emoties, en dat zit er mooi in, ook hoe er gebruik wordt gemaakt van kijkrichtingen. Maria kijkt op naar de Engel, de troostende Maria kijkt weer terug naar haar, en de vrouw achterin kijkt weer naar de middelste figuur. Dat is wat zeventiende eeuwse schilders doen, ze weten dat je de blik kunt sturen. Ook het gebruik van licht is goed te zien. Het licht komt van links maar ook de engel straalt in licht uit. Er is dus licht van twee kanten. In de blauwe mantel van Maria zit mooi de glacietechniek die Vermeer ook toepaste, maar het mist de mooie krachtige draperie van Vermeer.

Tekst: MaxVandaag.nl

ALS KERK JE VOETAFDRIJK COMPENSEREN

De CO₂-calculator van Climate Stewards

“Om kerken te helpen hun CO₂-uitstoot in kaart te brengen, heeft Climate Stewards een instrument ontwikkeld, 3600carbon genaamd, waarmee je online je ecologische voetafdruk kunt berekenen. Je kunt erin opnemen hoeveel leden je hebt, hoeveel vergaderingen er zijn, hoe groot je gebouw is, of er een keuken is, dat soort data. Op basis daarvan wordt dan je uitstoot berekend. De eerste uitdaging is dan om die naar beneden te brengen. Liefst elk jaar een beetje meer natuurlijk. Wat overblijft, kun je via ons compenseren.”

Bert van der Woerd is coördinator van Climate Stewards Nederland, een zelfstandig onderdeel van A Rocha, de wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. “Om te compenseren planten we bossen aan in Afrika, die meer omvatten dan alleen bomen. De biodiversiteit moet toenemen en we willen er de lokale economie mee versterken en het onderwijs verbeteren. Het zijn aanvullende eisen die ons net iets duurder maken dan anderen die compensatiemogelijkheden bieden.” De schepping is niet van ons, weet Van der Woerd. “Die hebben we in bruikleen en we moe-

ten God ermee eren. We moeten er dus bewust mee omgaan. Als wij bidden en danken voor ons dagelijks brood, moeten we ons ook afvragen hoe dat op ons bord komt. Moeten we in december per se blauwe bessen eten uit Argentinië? Kijk eens wat voor impact dit heeft op onze aarde. Climate Stewards wil christenen daarvan bewust maken en mogelijkheden bieden er iets aan te doen. Maar éérst verminderen, alleen wat overblijft compenseren. Als je alleen compenseert, wordt het een aflaat.”

3600carbon is in Engeland ontwikkeld en zo'n 1200 kerken maken er daar gebruik van. Dit jaar wordt de CO₂-calculator in Nederland uitgerold onder kerken, kleine organisaties en goede doelen. Organisaties als Dorcas en Compassion Nederland maken inmiddels gebruik van de diensten van Climate Stewards om hun uitstoot intensief te monitoren.

www.climatestewards.nl / www.360carbon.org/nl-nl

*Compenseren mag geen
aflaat worden*

Muziek

The Impressions - deel 1 Amen

Deze keer gaat over een groep met 2 bandleiden en 2 gospelliedjes. Als eerste The Impressions. Dit was een groep uit Cincinnati, opgericht in 1958 en hun repertoire bestond uit r&b, doowop, soul en gospel. Voor die tijd heten ze The Roosters, een trio dat werd opgericht door de gebroeders Richard en Arthur Brooks en Sam Gooden. De twee broers vertrokken al in 1956 bij The Roosters en ze werden vervangen door Curtis Mayfield en Jerry Butler, die elkaar ontmoet hadden in een kerkkoor in Chicago. Ze hadden in lokale gospelgroepen gezongen. Later meer over hen. Jerry vertrok alweer na 2 jaar in 1960 om solo te gaan. Hij werd vervangen door Fred Cash.

The Impressions hadden 2 gospelhits in Amerika: Amen in 1964 en People get ready in 1965 (een album had de gelijknamige titel).

Allereerst iets over Amen. Dat was een traditional en populair gemaakt door The Impressions. De muziek is geschreven door Jester Hairston (1901-2000) die ook de Kerstklassieker Mary's boy child geschreven heeft. Hij was componist, schrijver en koorleider en was expert in zwarte gospels.



Amen kwam uit de film Lilies of the fields met Sidney Poitier. De eerste versie was in juni 1948 opgenomen maar uitgebracht in 1949 door het Wings Over Jordan Choir bij de film. Daar was Curtis Mayfield bij als bezoeker en hij werd geïnspireerd door Amen dat later ook een postume hit werd voor Otis Redding.

Amen is een simpel lied over Jezus: Amen 5x,
Zie de kleine baby gewikkeld in een kribbe op Kerstmorgen,
zie Hem in de tempel met de ouderen die zich verwonderen,
zie Hem onder bij de Jordaan waar Johannes alle zondaars doopte,
zie Hem bij de waterkant, Hij praat met de vissers en maakt ze tot discipelen enz.

Curtis Mayfield (1942-1999) werd geboren in Chicago en was 1 van 5 kinderen. Zijn ouders scheidden toen hij 5 jaar was en zijn moeder en oma vestigden zich binnen Chicago in de wijk Cabrini Green.

Hij ging daar naar school en zijn moeder leerde hem piano spelen en gospel te zingen. Toen hij 7 jaar was, zong hij openbaar in de kerk van zijn tante bij de Northern Jubilee Gospel Singers.

Toen hij 10 was, kreeg hij zijn eerste gitaar en toen hij 14 was, formeerde hij de groep The Alphas. Daarin speelde ook Sam Gooden. Omdat het koor vertrok naar een andere buurt van Chicago, bleef hij gospels zingen met zijn schoolvriend Jerry Butler.

In 1956 ging hij naar The Roosters die overgingen in de Impressions. Tot 1979 was hij bij The Impressions en daarna ging hij solo verder met soul. Hij was herkenbaar aan zijn hoge stemgeluid. Curtis overleed in 1999 aan suikerziekte op 57-jarige leeftijd.

Hij heeft 2 gospelalbums gemaakt: Preacher man in 1973 en Gospel. Op dat laatste album staan ook de hits Amen en People get ready.



The Impressions hadden totaal 39 hits in Amerika en twee Top 10 hits. Dat waren Amen op nummer 7 en It's alright op 4. Ze bleven nog tot 2018 bestaan met andere leden. Alleen Sam Gooden was er nog tot het laatste bij, hij overleed in 2022.

The Impressions hadden zoals gemeld nog een gospelhit: People get ready. Dat lied was een eigen compositie van Curtis Mayfield. Volgende maand meer hierover.

Ronald van Pelt
Ronaldvanpelt1959@gmail.com

Advertentie

VAN DER WIEL
We maken 't rond

Uw woning in omgeving Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
010 - 497 84 41

www.wielmak.nl | info@wielmak.nl | Bredenoord 2, Rotterdam

Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Ronald van Pelt



Wonderlijk maar waar

Henoch werd door God weggenomen
Om bij Hem te komen
Mozes werd door God begraven
De zoekers konden hem niet vinden
Jezus werd begraven
De vrouwen konden hem ook niet vinden
Maar de Opgewekte kwam Maria zelf
tegenmoet
Toen was haar verdriet weg en was het goed

Opgestaan

Jezus is ook doodgegaan
Maar Hij is opgestaan
En ons voorgedaan
Nu vangt het nieuwe leven aan
Dat is de zin van ons bestaan

Lazarus is twee keer doodgegaan
Maar een keer is hij opgewekt
En later gewoon weer dood gegaan
Om naar zijn vriend Jezus te gaan
De zin van zijn bestaan

Jezus is ook doodgegaan
Maar Hij is opgegaan
Hij had het gezegd en beloofd
Er is eeuwig leven voor wie in Hem gelooft

De zin van het bestaan
Is geboren worden en dood te gaan
Eens zullen alle gelovigen opstaan
Met een nieuw lichaam
Dat onsterfelijk is



Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com

Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Naam van dertien pausen 10 Zeepwater 11 Boterton 13 Luim 15 Showworstelen 17 Kluitenfijnmaker 19 Broer van Kain en Abel 20 Italiaanse staatsomroep 21 Motorrijtuigenbelasting (afk.) 23 Deel van een keyboard 25 Uitvindersroep 27 Bijbelse streek 28 Loofboom 29 Aanwijzend vnv. 30 Zitplaats 31 Ongevoon 37 Dikke stapel 39 Keukenkruid 40 Arabische vorst 42 Verwerven 43 Stad aan de Aire in Yorkshire 45 Baskische terroristen (1959-2018) 46 Opening 47 Grafheuvel 49 Intensive care (afk.) 50 Bouwval 52 Tentakel 54 Lied 56 Tijdsperiode 58 Aartsbisschop.

Verticaal

2 Spoorwegbedrijf 3 Kloosterzuster 4 Genummerd werk van een componist 5 Maanstand (afk.) 6 Betekenis van het Griekse woord 'nyx' dat 61x in het Nieuwe Testament voorkomt 7 Open strook in een bos 8 Plechtige inkomst 9 Kerkscheuring 12 Heerlijk 14 Ecclesiastisch 16 Romeinse politicus (234-149 v. Chr.) 18 Kruidenmengeling en voorganger van hop bij de bierbereiding 22 Tweede stad van Tsjechië 24 Uitroep 26 Gemeente in Gelderland 29 Volksverspreiding 32 Kikvorsachtige 33 Sierplant 34 Stad in Italië 35 Joods geschrift dat negenendertig Bijbelboeken bevat die ook in het Oude Testament voorkomen 36 Bedevaartganger 37 Vrome protestant 38 Duitse omroep 41 Nederlandse zangeres 44 Kortschrift 48 Ding van weinig waarde 51 Gevangenis 53 Diepte tussen zandbanken 55 Grand prix (afk.) 57 Muzieknoot.

www.wimdeweerd.com



Bijbellesrooster april

za 1	Numeri 27:12-23	Jozua wordt leider
zo 2	Matteüs 21:1-9	Je koning komt eraan
ma 3	Matteüs 21:10-17	Jesus in de tempel
di 4	Psalm 120	Bevrijd mijn ziel
wo 5	Matteüs 26:1-16	Gezalfd met olie
do 6	Matteüs 26:17-75	Uitgeleverd en verloochend
vr 7	Matteüs 27:1-56	Beschuldigd en gekruisigd
za 8	Matteüs 27:57-66	De achterblijvers
zo 9	Matteüs 28:1-15	Hij is niet hier
ma 10	Matteüs 28:16-20	Ga op weg
di 11	Psalm 139:1-12	U kent mij
wo 12	Psalm 139:13-24	Wonderbaarlijk gemaakt
do 13	Nehemia 1:1-11	Een nederig gebed
vr 14	Nehemia 2:1-10	Een verzoek aan de koning
za 15	Nehemia 2:11-20	Op zoek naar medestanders
zo 16	Nehemia 3:1-10	Aan de slag
ma 17	Nehemia 3:11-21	Samenwerken loont
di 18	Nehemia 3:22-32	Een bont gezelschap
wo 19	Nehemia 3:33-4:8	Verdedig Gods werk
do 20	Nehemia 4:9-17	Op je hoede
vr 21	Nehemia 5:1-13	Klachten en verwijten
za 22	Nehemia 5:14-19	Oubantzuchtig
zo 23	Psalm 23	Het ontbreekt mij aan niets
ma 24	Nehemia 6:1-9	Valse voorwendselen
di 25	Nehemia 6:10-19	Bangmakerij
wo 26	Nehemia 7:1-7a(-60)	Teruggekeerde ballingen
do 27	Nehemia 7:61-72a	Tijd om te vestigen
vr 28	Nehemia 7:72b-8:12	Voorlezing van de wet
za 29	Nehemia 8:13-18	Loofzangenfeest
zo 30	Nehemia 9:1-8	Boetedoening

U
BENT
DICHT
BIJ
MIJ.

PSALM 23:4 | DAGELIJKSEBROODKRUMELS.NL



PASSIE EN PAASVIERING voor ouderen

DINSDAG 4 APRIL

14:00-15:00 uur

inloop: 13:30 uur

**in de Groene Tuinkerkerk,
Groene Tuin 353, Rotterdam**

Na afloop is er thee, koffie en wat lekkers.

WELKOM

Een initiatief van de Adriaan Janszkerk,
de Groene Tuinkerkerk en de Pelgrimskerk



Op weg naar Pasen

Het is voorjaar. Voorzichtig zie je krokussen verschijnen, terwijl het buiten door de ruiten zichtbaar is: het is nat en het stormt, wolken schuiven voorbij. Er staan drie narcissen op het kastje naast het bed, twee bloeien, eentje is een beetje schuin gaan hangen. Ik zit op een stoel en luister. Bij een zieke aan het bed, een bekende van me. 'Ik weet niet hoe het verder gaat, ze moeten nog een paar onderzoeken met me doen. En daarna... Ik lig hier al zo lang, de tijd gaat maar door.'

Ik zie dat het is opgehouden met regenen, even wat zon. 'Nog even, misschien kan ik straks weer op een bankje in de zon...', maar misschien ook niet en is er niets meer aan te doen.' Hier is iemand die worstelt en twijfelt tussen hoop en vrees.

'Zie je die kaarten aan de muur en die bloemen?' Ik hoor verhalen over het leven, over de kinderen, over alle vrolijke en moeilijke passages in het leven.

'Ik kan nog geen afscheid nemen,' zegt ze. Ik vraag of er iets is dat blijft. Door al die grauwe wolken van het ziek zijn, door tegenslagen en verdriet. Als alles van je wordt weggenomen, uiteindelijk alles in het leven – alles wat je in je leven hebt opgebouwd en gekregen,

ja, je jeugd, je schoonheid als jong mens, vrienden, later je echtgeno(o)te, je werk, je levenslust – wat blijft er dan nog over?

Het blijft een tijd stil. Het waait buiten, binnen lopen verpleegkundigen over de gang, iemand hoest twee bedden verderop, het huis is een en al bedrijvigheid. 'Ik heb wel heel veel van het leven gehouden,' hoor ik haar zeggen.

Het blijft weer een lange tijd stil. Ondertussen worden er pillen gebracht, wordt de vloer gepoetst en wordt er een patiënt opgehaald.

'Er zijn zoveel mensen die me dierbaar zijn en dat blijft zo,' hoor ik.

Er zit een eigenaardige onderstroom in het leven, waar we als mensen niet helemaal bij kunnen, ja, de wisseling van de seizoenen buiten het ziekenhuis of binnen in een mens, ze zijn er niets bij. We worden geboren, groeien op, leven en uiteindelijk nemen we weer afscheid. En hoe steeds weer liefde over blijft en blijft voortleven is een groot mysterie en misschien wel anders dan wij hier en nu kunnen vermoeden...

Pasen heeft met dat mysterie te maken?

Marjan van Weerden
Kerkelijk werker





Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, IJsselmonde



VANAF HET DIJKJE

April

Terwijl ik dit schrijf is het vrijdag 17 maart, We gaan 'op weg naar Pasen', en de zomertijd gaat weer in. In de natuur is het mooi: voorjaarsbloemen, ontluikend groen, jong nieuw leven... Pasen valt (op ons halfrond) in de lente...

Palmzondag, de Stille Week en Paasmorgen

Op zondag 2 april is het Palmzondag, we lezen over Jezus' intocht in Jeruzalem (Mattheus 21) én over de zalving door een vrouw (Mattheus 26). Er zijn palmtakjes en de Stille Week begint, de altijd weer heel bijzondere week voor Pasen.

Op **donderdagavond 6 april** vieren we het Heilig Avondmaal (Witte Donderdag), we lezen uit het Mattheus evangelie over de instelling er van.

Op **vrijdagavond 7 april** lezen we het *lijden evangelie* volgens Mattheus (Goede Vrijdag).

Beide diensten beginnen om 19.30 uur.

Op zaterdagavond 8 april is er **geen** dienst bij ons in de kerk (Stille Zaterdag).

Zondag 9 april is het PASEN. De dag van Jezus' opstanding, het feest der feesten. De feestelijke paasmorgenviering begint om 10.00 uur, voorafgegaan door het zingen van enkele paasliederen. De nieuwe paaskaars van 2023 wordt de kerk binnengebracht, en we lezen het *Opstandingsevangelie* uit Mattheus 28.

Na de dienst is er een *paasbrunch* in de grote zaal.



Foto en schikking Joke Kooiman 4e zondag in de 40-dagentijd, 19 maart

Alle dagen is er een liturgische schikking, net zoals op de zondagen in de 40-dagentijd, en ons eigen koor "**de Zaaiers**" verleent medewerking aan de diensten op Goede Vrijdag en Paasmorgen.

Passie-paasviering

Op **dinsdagmiddag 4 april** is er een passie-paasviering bij ons in de kerk, georganiseerd samen met de Hervormde gemeente, net als in 2018 en in 2019. De aanvang is 14.00 uur. Na afloop, na ongeveer een uur, is er koffie of thee. U bent van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u terecht bij ds. Dirk van Vreeswijk, want hij is dit keer de coördinator.

Gesprekkring en gebedskring

De data voor de gesprekkring in en van de kerk zijn woensdagmorgen 29 maart en woensdagmorgen 26 april. Om 10.30 uur beginnen we. Welkom voor een groepsgebesprek van ongeveer een uur in een tamelijk ongedwongen sfeer, vaak aan de hand van het thema van het kerkblad van de maand.

Mogelijk komt de gebedskring in april (de woensdag in de paasweek) te vervallen.

Pastoralia

Er zijn ook deze maand weer twee berichten van overlijden: Op 21 februari overleed in Meerweide mevrouw **Johanna Schenk- van Vessem**, in de leeftijd van 91 jaar. Haar dankdienst in onze kerk en crematieplechtigheid daarna, waren op woensdagmiddag 1 maart. En op 8 maart overleed in het Maasstadziekenhuis de heer **Gerrit Ouwens** uit Sonneburgh, ook in de leeftijd van 91 jaar. Zijn dankdienst en begrafenis waren op vrijdagmiddag 17 maart op begraafplaats IJsselmonde.

Dat zij beiden mogen rusten in vrede bij God, en laat ook hun nagedachtenis hun naaste families en ons allen tot zegen zijn.

Van mevrouw Schenk volgt hieronder een 'in memoriam', net als van onze oud-koster Wolter Kranenburg .

In memoriam

Op 21 februari j.l. is mevrouw **Johanna Schenk – van Vessem** (Jo) in Meerweide overleden, 91 jaar oud.

Als enig kind mocht mevrouw Schenk naar de HBS en ze ging daarna op het laboratorium werken. Ze trouwde in 1958, kwam in 1965 in IJsselmonde wonen en werd onder andere actief in de vrouwenvereniging van de kerk. Ze kreeg één dochter en ze is lang weduwe geweest. Vanuit de Dadeluin verhuisde mevrouw Schenk in 2013 naar Meerweide.

In haar dankdienst op woensdagmiddag 1 maart bij ons in de kerk hebben we stilgestaan bij het 4e couplet van psalm 121, volgens haar eigen wens, en bij de woorden uit Jesaja 40 over '*Zij varen op met vleugelen als arenden...*'. Dochter Erna verwoordde haar levensloop. In de crematieplechtigheid klonk muziek van Bach en Händel, en ook die muziekstukken waren volgens haar wens.

In memoriam

Wolter Kranenburg

Op zondagavond 12 februari j.l. is onze koster **Wolter Jan Kranenburg** overleden in het Maasstad ziekenhuis, 'zacht en kalm', in de leeftijd van 72 jaar. Met zijn vrouw Hennie woonde hij aan de Baarschootsekreek 2L.



In de kerk was hij actief als koster en als diaken en lid van de liturgie-commissie. Veel en vaak was hij degene die van alles regelde, en dat deed hij graag, zolang het kon.

Hij had een technische opleiding gedaan, en werkte vervolgens 40 jaar bij 'Duijvelaar Pompen'.

Wolter was bijna 50 jaar getrouwd met Hennie, en samen kregen ze drie zonen. In de 80-er jaren kwamen ze in IJsselmonde wonen, aan de Hordijk. De Groene Tuinkerkerk werd hun kerk. Wolter zette zich in voor de kerk, voor de Rank, en ook voor buiten de kerk. Hij was gesloten waar het zichzelf aanging, maar erg behulpzaam...

Wolter's dankdienst was op dinsdag 21 februari in onze kerk. We stonden stil bij woorden uit psalm 139 over 'God die ons ziet zoals we zijn, Die ons kent, dieper dan wij onszelf kennen'. Verder werd gesproken door één van de zoons van Wolter en Hennie namens het gezin, één van zijn zwagers namens de schoonzussen en zwagers, en Roy de Bruin als voorzitter van de kerkenraad namens onze kerkelijke gemeente.

Tot slot

Na pasen hoop ik even wat vrije dagen op te nemen voor een korte vakantie. De andere leden van het dagelijks bestuur en collega Marjan zijn op de hoogte. Het wordt weer PASEN.

Daarom sluit ik hier nu graag af met de tekst van de eerste twee coupletten van een paaslied, lied 625 uit het liedboek: Groen ontluikt de aarde...

*"Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan,
nu de zon de zaden roept om op te staan.
Liefde staat op, wordt wakker uit de dood.
Liefde draagt, als koren, halmen, vol en groot.*

*Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten in de harde rots?
Diep in het graf is Hij de weg gegaan
van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan."*

Een gezegende (verdere) 40-dagentijd toegewenst en GEZEGENDE PAASDAGEN!

Met vriendelijke groet,
ds. Hermie Hummel



Boeren in Oeganda

Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Anglicaanse kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen.



De kerk helpt boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren beter samenwerken, samen sparen, hun oogst samen verkopen. Ze zetten alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, leren hout-besparende ovens bouwen. Zo veranderen hele dorpsgemeenschappen en durven ze weer te geloven in de toekomst van hun dorp.



De Anglicaanse Kerk van Oeganda stimuleert 1200 boeren en boerinnen om hun krachten bundelen in 40 sterke boerenorganisaties van 30

personen. De leiders van deze organisaties krijgen praktische trainingen op veldscholen met demonstratievelden. Zij geven hun kennis vervolgens door aan andere groepsleden. De kerk wil de mensen zo weerbaar maken tegen klimaatverandering en leert hen daarom:

- * over energiezuinige ovens en ovens op biogas om houtkap terug te dringen;
- * over zaden die sneller kiemen, of die juist langer kunnen doorgroeien zonder regen;
- * samen bomen planten om erosie te voorkomen;
- * hoe boeren samen een betere prijs kunnen vragen voor hun producten;
- * over andere bronnen van inkomsten dan houtskool verkopen;
- * hoe boeren kunnen worden opgeleid tot imker en hulp om bijenkasten aan te schaffen;
- * spaargroepen vormen om landbouw-investeringen te kunnen betalen.



De Diaconie van de Groene Tuinkerkerk steunt dit project met € 500,-.

Roy de Bruin, penningmeester Diaconie.

BLOEMENDIENST

Zondag 19 februari

Dhr. Kruithof werd op 19 februari 85 jaar en Dhr. Mudde werd op 20 februari 95 jaar. Beide heren van harte gefeliciteerd!



Zondag 26 februari

Vandaag gingen de bloemen naar onze kosten Hennie Kranenburg ter bemoediging.

Zondag 5 maart

Dhr. Tamse werd op 6 maart 85 jaar
Dhr. Bax werd op 7 maart 91 jaar
Beide heren van harte gefeliciteerd.

Zondag 12 maart

De bloemen gingen vandaag naar de fam. Poldermans voor hun 35-jarig huwelijk op 18 maart. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd.

Reini van der Meer en Joke Busse 06 4869 6235

Bedankje

Heel hartelijk bedankt voor het prachtige boeket dat ik kreeg voor mijn verjaardag.
Will Tamse.

Hartelijke groet, Renée & Wil Tamse.



JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2022, Groene Tuinkerkerk.

De jaarrekeningen van de Kerk en van de Diaconie zijn door de kerkenraad op 20 februari 2023 voorlopig vastgesteld.

Voor gemeenteleden bestaat de mogelijkheid om deze in te zien in ons kerkgebouw. Op verzoek zijn ze ook op te vragen via het e-mailadres:

scriba.groenetuinkerkerk@gmail.com.

Eventuele reacties graag uiterlijk 15 mei.

Namens de CvK: Karel Jungheim,
namens de Diaconie: Roy de Bruin.

KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam,
of: kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Overleden:

Mw. Johanna Schenk – van Vessem,

geboren 22 augustus 1931, overleden 21 februari 2023.
Mw. Schenk woonde in Meerweide, Grote Hagen 98 kamer 104.

Dhr. Gerrit Ouwens,

geboren 28 november 1931, overleden 8 maart 2023.
Dhr. Ouwens woonde in Sonneburgh, Ravenswaard 5, kamer 247.

Verhuisd binnen de gemeente:

Mw. Sarie Los - Beukelman, van Nieuwenoord 59, naar Sonneburgh, Ravenswaard 5, kamer 105.

WIE ?

Is beschikbaar om twee dagdelen per maand (één in de kerk, één thuis) wat administratief werk te doen (notuleren bijvoorbeeld).

Is beschikbaar om gemiddeld twee uur per week de verhuizingen van de kerk (thuis) bij te houden en te coördineren.

Is beschikbaar om een paar uurtjes per maand (thuis) wat licht financieel administratief werk te doen.

Is eens per maand op dinsdag of woensdag beschikbaar, overdag of (meestal) 's avonds om de koffie te verzorgen voor onze huurders.

Is eens per maand twee uurtjes beschikbaar om mee te helpen bij het verzorgen van het interieur van ons kerkgebouw.

Is eens per maand twee uurtjes beschikbaar voor het onderhoud van de buitenruimte van ons kerkgebouw.

Wie? Jij misschien?

Stuur dan een bericht naar:

scriba.groenetuinkerkerk@gmail.com of bel: 06-52432530.

Dank je wel!

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs vervoeren: mw. Fisscher, mw. Los en mw. Harmsen.

02-04: Dhr. A.J. Kooiman	06-04: Dhr. G.J. Buizer
07-04: Dhr. J. Verschoor	08-04: Mw. D. van Hengel
09-04: Dhr. J. F. K. Jungheim	16-04: Dhr. A. van Splunter
23-04: Dhr. R. A. de Bruin	30-04: Dhr. J. Jongenotter



Hervormd IJsselmonde

Protestantse kerk in Nederland

Intern Vertrouwens Persoon

(Seksueel) misbruik in de kerkelijke omgeving, dat is iets waar je liever niet over wilt denken.

Het is alleen niet goed om weg te kijken, want ongewenste omgangsvormen stoppen niet altijd vanzelf, en ook in kerkelijk verband kan misbruik voorkomen. Om te zorgen dat slachtoffers een luisterend oor vinden heeft de hervormde gemeente al jaren terug de rol van een vertrouwenspersoon ingesteld. Sinds eind 2021 zijn wij, Marjolein Bol en Bastiaan de Ruiter, door de kerkenraad benoemd als Interne Vertrouwens Personen. Mensen die zich niet comfortabel voelen bij bepaalde soorten aandacht of zich zorgen maken over een ander die dit mogelijk meemaakt kunnen dit in vertrouwen bespreken.

#MeToo

Er zijn verhalen rond misbruik in de kerk naar buiten gekomen, en een aantal jaren terug heeft #metoo ervoor gezorgd dat er in de gehele maatschappij aandacht voor misbruik is gekomen. De kerk moet juist een plaats zijn waar integriteit en veiligheid vooropstaan, maar ook in kerken komt misbruik voor. Dat kan

beschadigend zijn voor alle betrokkenen. In de eerste plaats natuurlijk het slachtoffer, dat soms al kwetsbaar was, maar ook de gemeente in haar geheel kan in een crisis terecht komen als misbruik aan het licht komt. Daarom is het goed als iemand die twijfelt of bepaald gedrag 'passend' is, terecht kan bij de vertrouwenspersoon. Gebleken is dat slachtoffers van misbruik zich wel eens schamen ('heb ik soms aanleiding gegeven?') of zichzelf niet als slachtoffer willen zien. We hopen dat er geen terughoudendheid is en we zijn er om te luisteren.

Zoals de naam al zegt is alles wat met de vertrouwenspersoon besproken wordt vertrouwelijk. We delen de informatie dus niet als de melder dat niet wil. We staan naast degene die iets wil melden en kunnen de melder eventueel doorverwijzen naar de juiste hulp. We worden hierin ondersteund door het landelijk meldpunt waarbij onze kerk is aangesloten. We zijn te bereiken via mail en telefoon (zie colofon) óf spreek ons aan in de Adriaen Janszkerk of de Pelgrimskerk.

Marjolein Bol en Bastiaan de Ruiter

Over de waardigheid van ons leven

In de afgelopen maanden hebben we in de kerkenraad, maar vooral in de werkgroep pastoraat van de Pelgrimskerk gesproken over het thema 'voltooid leven'.

In de gesprekken werd wel duidelijk dat de thematiek veelomvattend is, bijvoorbeeld 'hoe kun je op een positieve, waardige manier leven', maar dus ook 'op een waardige manier ouder worden en sterven'. En wat zegt de Bijbel ons daarover? En wat betekent dat voor ons als we steeds meer te horen krijgen dat elk mens volstrekt vrij is om zijn of haar eigen keuze te maken? En hoe moeten we omgaan met het (ondraaglijk) lijden?

Dat heeft geresulteerd in een paper, 'over de waardigheid van ons leven'. Een notitie die wij graag met u en jou willen bespreken. Dat kan op **dinsdagavond 18 april** (20:00 uur) en op **donderdagochtend 20 april** (10:00 uur), beide in de Pelgrimskerk.

We hopen dat het gesprek niet alleen plaatsvindt met de ouderen, maar ook met de wat jongere generatie. Zodat het gesprek, door de generaties heen gevoerd gaat worden: in de gemeente, in de gesprekken met je kinderen of met je ouders. Of te wel, wat kunnen we in deze van elkaar leren en wat kunnen we voor elkaar betekenen. Van harte welkom.



Overledenen:

Naam	Leeftijd	Overleden
mw G. de Ruiter van Overbeek	92 jaar	14 februari
dhr P.C. Cok	91 jaar	17 februari
dhr J.P. Prins	67 jaar	1 maart

Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de QR code scant, komt u bij 'geven' in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen.

Februari	Kerkapp	Bankrekening
Collecte diaconie	€ 487,00	€ 121,00
Noodhulp Syrië en Turkije	€ 881,00	€ 147,00
Collecte kerk	€ 667,25	€ 304,00
Totaal	€ 2.035,25	€ 572,00

Voor de collecte-inkomsten in de kerkdiensten wordt verwezen naar de pagina's van de Adriaen Janszkerk en de Pelgrimskerk in dit kerkblad.



Scan de QR code met de camera van uw telefoon of tablet.



Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, IJsselmonde

Van de predikant

Rondom de diensten

In de maand april is het thema: hoe overwin ik het kwade? Dit thema valt mooi samen met het vieren van de grote overwinning over het kwaad, de zonde en de dood die onze Heer Jezus heeft behaald! We staan in de diensten stil bij zijn overwinning en bij de vraag hoe zijn overwinning doorwerkt in onze levens. In zijn opstandingskracht vinden wij de kracht om op te staan tegen het kwaad dat ons naar beneden wil trekken.

Zondag 2 april, Palmzondag, mag ik zelf voorgaan. In de goede week zijn er op (witte) donderdag 6 april en (stille) zaterdag 8 april korte gezamenlijke diensten in de Pelgrimskerk. Deze beginnen om 19:30 uur. Op Goede Vrijdag 7 april, 19:30 uur, zullen we in een viering voor jong en oud stilstaan bij Jezus' kruisdood en vieren we ook het Heilig Avondmaal. Op 1e Paasdag 9 april is er een feestelijke dienst waarin ik zelf zal voorgaan. Op 2e Paasdag is er een Paaspraais in de Pelgrimskerk om 10:00 uur, waarin ds. René Visser zal spreken. Zondag 16 april is ds. Arenda Haasnoot onze voorganger. Zondag 23 april verwelkomen we ds. Jos Slager, voor het eerst na zijn vertrek uit IJsselmonde weer eens in onze kerk. Zondag 30 april hoop ik zelf weer voor te gaan.

Senioren Passie- en Paasviering

Op dinsdagmiddag 4 april is er in de Groene Tuinkerker een Passie- en Paasviering van de gezamenlijke (PKN-)kerken in IJsselmonde. De viering begint om 14:00 uur. Na afloop is er gelegenheid om koffie en thee te drinken met wat lekkers. Iedereen van harte welkom, opgave is niet nodig.

Meeleven

We leven mee met dhr. Ben Thommis, die al langere tijd met allerlei gezondheidsklachten heeft te kampen. Het valt allemaal niet mee. Ondanks dat weet hij zich gedragen door de hemelse Vader die hem kracht geeft.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Op dinsdag 18 april (let op: gewijzigde datum!) is er weer Bijbelmorgen over de brief van Jakobus: Leef je geloof! Iedereen van harte welkom.

Een heel aantal jaren was dhr. Gerrit Ouwens uit de Groene Tuinkerker betrokken bij de inloop-groep. Nu hij onlangs is overleden zal hij ook bij ons gemist worden... We wensen de nabestaanden Gods kracht en nabijheid toe.

Uw dienaar, Hans Schaap



Collecteopbrengsten

Zondag	Diaconie	Kerk
5 feb	€ 10,95	€ 10,95
12 feb	€ 58	Hulp Syrië/Turkije
19 feb	€ 12,50	€ 12,50
26 feb	€ 16,08	€ 16,07

Contante gift voor nieuwe beamers:
5 feb € 100, 26 feb € 36

Vervoer naar de kerk

2 april	Aad
9 april	Roelof
16 april	Aad
23 april	Aad
30 april	Roelof

Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
Roelof Hazewindus
06 5785 5400
Bastiaan de Ruiters
010 413 7669
Aad Schuijjer
06 2862 6274

Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijjer: 0180 412141

Oppas en kinderprogramma

Er is wekelijks kinderoppas in de ruimte met de glazen wand achter de koster.

Kinderprogramma 2, 16 en 23 maart.

Heb je hart voor kinderen en zou je bij het kinderwerk willen helpen, graag!
Aanmelden kan bij Renata van Mastrigt 06-24 916 845

Verantwoording 2022 van Stichting Behoud Adriaen Janszkerk



Staat van baten en lasten	2023	2022	2022	2021
	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
Baten				
Verhuuropbrengsten	16.000	14.562	12.000	10.013
Subsidies	1.500	1.475	1.500	0
Legaten	10.000	10.000	6.000	6.000
Giften	600	659	400	225
Collecten	250	247	50	59
	<u>28.350</u>	<u>26.943</u>	<u>19.950</u>	<u>16.302</u>
Lasten				
Kostprijs	2.300	2.001	2.100	1.230
Afschrijving inventaris	750	854	900	1.949
Huisvestingskosten				
Energie, water	12.000	14.003	10.000	3.691
Onderhoudskosten	500	15.802	2.000	1.095
Schoonmaakkosten	900	834	750	750
Toevoeging onderhoudsvoorziening	6.600	6.600	6.600	6.600
Kosten orgel	750	0	750	634
Overige huisvestingskosten	500	1.114	500	432
	<u>21.250</u>	<u>38.353</u>	<u>20.600</u>	<u>13.202</u>
Kantoorkosten	100	89	95	74
Marketingkosten	40	47	0	13
Verzekeringen	500	484	500	484
Bankkosten	200	206	150	141
Overige kosten	10	100	10	0
Som der bedrijfskosten	<u>22.100</u>	<u>39.279</u>	<u>21.355</u>	<u>13.914</u>
Baten - Lasten	<u>3.200</u>	<u>-15.191</u>	<u>-4.405</u>	<u>-791</u>

Het resultaat over 2022 is circa € 10.000 lager dan begroot. De twee belangrijkste oorzaken hiervan zijn de gestegen energiekosten en de extra kosten van onderhoud.

De tarieven van gas en electra zijn in 2022 enorm gestegen, maar door minder te verbruiken hebben we de stijging van de energiekosten enigszins kunnen beperken. De basistemperatuur in de kerkzaal is lager en bij diensten wordt later begonnen met opwarmen tot een lagere temperatuur dan voorheen. Dit heeft ervoor gezorgd dat het gasverbruik behoorlijk verminderd is.

In juni is groot onderhoud

uitgevoerd aan de toren. Hiervoor is een subsidie ontvangen van 50% van de inschatting die in 2018 is gemaakt van de kosten. De kosten zijn in de afgelopen jaren echter enorm gestegen, waardoor we meer zelf hebben moeten betalen. Hierdoor zijn de onderhoudskosten €14.000 hoger dan begroot.

Gelukkig is het aantal verhuringen weer gestegen zodat we meer baten hebben dan we begroot hadden.

Ondanks het slechte financiële resultaat was 2022 wel een mooi jaar voor de stichting.

Annet de Ruiter

Penningmeester SBAJK

Interview



Interview met Hans Schaap en Dylan van Goor over pioniersplek 'De Boog'.

Kunnen jullie vertellen wat deze pioniersplek inhoudt?

Graag wil ik eerst wat vertellen over de ontstaansgeschiedenis van 'De Boog'. In 2014 is het verlangen ontstaan om gezinnen met kinderen te bereiken in de wijk die het evangelie niet kennen en voor wie de kerk en haar tradities minder vanzelfsprekend zijn.

Daarbij is ook gedacht aan het toekomstperspectief van de Adriaen Janszkerk, omdat de Adriaen Janszkerk op dat moment klein, kwetsbaar en vergrijsd was. Wij zijn met 4 gezinnen begonnen om hier over na te denken en dit voor te bereiden. In 2016 is de Boog officieel een pioniersplek geworden. Wij hebben nagedacht of de Boog een nieuwe gemeenschap moest gaan vormen met aparte vieringen of dat de Boog opgenomen zou moeten worden in de bestaande gemeente. In 2018 is de knoop doorgehakt: Wij gaan niet apart, wij willen met de bestaande AJK gemeente verder gaan.

Hoe groot is jullie team nu?

Het team bestaat uit mijzelf en 4 echtparen/gezinnen. Dit zijn: Marja en Ferdinand de Ron, Rianne en Raymond van Mastrigt, Gardien en Mark Engelbracht en Dylan en Marjolein van Goor.

Welke activiteiten worden er door de Boog georganiseerd?

- Een jaarlijkse alpha cursus;
- De wekelijkse laagdrempelige diensten in samenwerking met de Adriaen Janszkerk;
- De evenementen van Koningsdag, Kerst met de wijk en St.Pannenkoek, zo mogelijk burendag;
- De maaltijden die georganiseerd worden met gemeenteleden en cliënten van het Leger des Heils. Waarbij de kerkdiensten echt ons primaire visitekaartje zijn.



Hoe komen jullie in contact met de gezinnen uit de wijk?

Wij komen in aanraking met mensen uit de wijk via onze evenementen, de Alpha cursussen en onze persoonlijke contacten. Ook komen ze vanuit zichzelf de kerk bezoeken. De bezoekers van de alphacursussen zijn ook binnengekomen door middel van netwerken. Hier heeft Dylan een grote rol in gespeeld.

Wat zijn de verschillen met de diensten nieuwe stijl, die nu de reguliere diensten zijn geworden met de traditionele kerkdiensten die jullie daarvoor hadden?

De diensten beginnen om 10.30 uur in plaats van om 10.00 uur. De liederen die gezongen worden zijn moderner. Het muziketeam verzorgt de muzikale begeleiding van de diensten. Voorheen werd de zang begeleid door het orgel. Er is een informelere sfeer. Om 10 uur is er inloop en wordt iedereen verwelkomd met koffie of thee.

De gastheer of gastvrouw heeft een rol aan het begin van de dienst. De predikant doet alleen de preek en het gebed en de rest van de dienst wordt door de gastheer of gastvrouw verzorgd. Er worden jonge predikanten uitgenodigd.

Weten de wijkbewoners de kerkdiensten te vinden of ervaren zij een drempel om de kerk binnen te stappen?

Ze weten de kerkdiensten te vinden, maar ervaren wel altijd een drempel. Ze vinden het spannend om de kerk binnen te stappen. Daarom staan er ook mensen bij de deur om de mensen welkom te heten.

Werken jullie ook samen met andere partners?

Ja wij werkten samen met de Van Brienoordschool en De Parel (basisschool in de Beverwaard). Marja de Ron en ik gaven wekelijks Godsdienst lessen op de van Brienoordschool. En we hebben plannen om dat weer op te gaan pakken. Basisschool De Parel vierde Pasen en Kerst in de Adriaen Janszkerk en daar werk ik in mee. Ook hebben we een samenwerking met de boksschool 'I believe', die naast de Adriaen Janszkerk is gelegen. Ook werken we samen met de gemeente. Zij geven ons de subsidies om de evenementen mogelijk te maken. Zij zien het ook als positief dat wij iets voor de wijk betekenen.

Wat vinden jullie mooi aan dit werk en zijn er ook moeilijke of zware aspecten aan dit werk?

Mooi:

Wij (Dylan en Marjolein) zijn zelf door De Boog terecht gekomen bij de Adriaen Janszkerk en bij De Boog. Het heeft mij zoveel gebracht en graag wil ik daarom ook andere mensen betrekken bij de kerk en bij het geloof.

Moeilijk en zwaar:

Er komen mensen met problemen en probleemgezinnen op onze weg door het werk van De Boog. Deze mensen kunnen wij niet allemaal helpen dus verwijzen we ze door. Het kan soms moeilijk zijn, want je wil ze wel helpen, maar hiervoor hebben we te weinig mankracht. Hierin moeten we dan onze grenzen aangeven en dit kan soms lastig zijn.

Verder is het een uitdaging voor ons om open te blijven staan voor mensen van buiten de kerk. De neiging is er om weer naar binnen te keren.

Zijn er wijkbewoners die door de activiteiten van De Boog God hebben leren kennen?

Ja zeker, onder andere via de Alpha cursussen. Door de jaren heen hebben diverse mensen hun geloof beleden en zijn gedoopt. In ieder geval 3 x in de Maas bij het strandje aan het IJsselmondse hoofd.





Pelgrimskerk

Reyerdijk 51, IJsselmonde

ook als u, jij er nog niet eerder erbij kon zijn.

Op weg naar Pasen

De eerste viering in de stille week is de passie- en paasviering voor ouderen in de Groene Tuin Kerk op dinsdagmiddag 4 april. Een mooi gezamenlijk initiatief van de Adriaen Janszkerk, de Groene Tuinkerkerk en de Pelgrimskerk. Na afloop is er thee en koffie met iets



lekkers. Aanvang van de viering is om 14:00 uur. De inloop is om 13:30 uur. Welkom!!

Daarnaast willen we ook dit jaar in de stille week, naast de "gebruikelijke" diensten op Goede Vrijdag en Pasen twee korte vespers houden: op Witte Donderdag en de Stille Zaterdag. U, jij van harte welkom in de Pelgrimskerk. Om zo nog meer stil te staan bij het unieke van Jezus Christus. Alle diensten in de avond beginnen om 19:30 uur.

In de vesper van Witte Donderdag willen we het Heilig Avondmaal vieren. Dus niet op de Goede Vrijdag, maar op de (donderdag)avond waarop de Here Jezus de maaltijd heeft gehouden met zijn discipelen. Daardoor is er ook wat meer tijd om op Goede Vrijdag na te denken over de kruisgang van de HERE Jezus.

Op Pasen, 9 april, mogen we ons verheugen dat onze God een levende God is. Het feest van de Opstanding mag ons leven stempelen: een herboren leven! Het is tevens een samendienst. Vooraf willen we als gemeente een paasontbijt houden. Op de zondagsbrief en via de app wordt u daar verder van op de hoogte gebracht. En fijn dat daags erna (2e Paasdag) een Paaspraise wordt gehouden.

Alvast hele goede, gezegende diensten toegewenst. Bijbelochtend

De eerst komende Bijbelochtend is op 26 april. We komen zoals gebruikelijk bij elkaar in de consistorie van de Pelgrimskerk. We lezen en bespreken dan Handelingen 17, het vervolg van de tweede zendingsreis. Om 09:45 uur staat de koffie en de thee klaar. Van harte welkom,

Omzien naar elkaar

Onze oud-predikant **Ds. K. Vogelaar** verblijft na een val in 'De Sterrenlanden' (Minnaertweg 4; 3328 HN Dordrecht. Sterkte en kracht toegebeden bij de revalidatie. **Mevr. M. (Riet) Kreukniet-van Zuijlekom** tobt nog altijd met de gevolgen van een zware longontsteking. Sterkte! **Mevr. E.W. (Liesbeth) Somers-Jeths** kreeg opnieuw te maken met heftige pijnen in haar rug. We hopen en bidden dat de (pijn)medicatie zal "aanslaan".

We leven mee met hen die een verdriet met zich meedragen. Op donderdag 2 maart overleed op 71 jarige leeftijd Neeltje Plonia (Nellie) Verkamman-van Waardenberg; een geliefde, gelovige vrouw, (schoon)moeder en oma. We bidden om Gods troost voor de gezinnen van **Antoinette Schram en Jet Karreman**, voor hun vader en zus Renate.

Dat doen we ook voor **Lucas en Inus Mandemaker** en zijn gezin, familie. Op vrijdag 17 maart overleed de moeder van Lucas. Maar ook voor mevrouw **Nel van Oers**; zij heeft afscheid moeten nemen van een schoonzus. Daarnaast willen we in de voorbede ook denken aan ds. Hans van Dolder en zijn gezin. Op dinsdag 7 maart overleed Marianne, vrouw van Hans en moeder van Mark en Bas. Hans is een aantal keren bij ons voorgedaan en is voorganger in de Johanneskerk in R'dam Lombardijen. We bidden om Gods nabijheid voor hen die hierboven genoemd zijn, maar ook voor de langdurige zieken onder ons en voor een ieder die zorgen heeft. Tenslotte, mevrouw **Yvonne van Kampen** is verhuisd naar de 'DrieMaasStede Argos Zorggroep (afd. Driekoornbloemen 1 A015; Voorberghlaan 35; 3123 AX Schiedam). Haar tel.nr. is niet gewijzigd. We hopen en bidden dat ze daar een goede tijd mag hebben.

Over de waardigheid van ons leven Elders in het kerkblad, onder het kopje 'Hervormd IJsselmonde' wordt u, jij uitgenodigd voor de gesprekmomenten 'over de waardigheid van ons leven' op dinsdagavond 18 april (20:00 uur) en op donderdagochtend 20 april (10:00 uur), beide in de Pelgrimskerk. Aanleiding en doel daarvan kunt u, kun jij in die rubriek lezen.

In Christus verbonden, Jeannette en Dirk van Vreeswijk.



Collecten

zondag	diaconie	kerkrentm.	Overig
19-feb-23	€ 29,20	€ 83,20	
26-feb-23	€ 28,00	€ 24,85	
5-mrt-23	€ 35,40	€ 45,00	€ 5,- Bloemen
8-mrt-23	€ 0,00	€ 96,00	
12-mrt-23	€ 25,90	€ 32,50	

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen weken met een groet en ter bemoediging gegaan naar:

19 februari	Mw. v.d. Valk
26 februari	mw Eekhout-Zwarter
5 maart	mw Schreuders- de Baat
12 maart	fam Schram en fam Karreman



Gift

Er is een gift van € 5,00 binnengekomen voor de bloemen van mw V.

Hartelijk dank hiervoor.



Oproep

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die een instrument kunnen bespelen en graag deel uit willen maken van de gemeente muziekgroep. We willen graag nummers van onder andere Opwekking, Sela en vele andere artiesten ten gehore brengen. Ben jij geïnteresseerd? Kom eens kijken op een oefenavond, elke woensdag om 20.00 uur in de kerk of neem contact op met Jos Domenie (06-23060967), Jet Karreman (06-57885726) of Marinke Roos (06-44886031) Hopelijk tot gauw!

Advertentie

'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen Beverwaard, Groot-en Oud-IJsselmonde, Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



www.wbgij.nl



Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden. De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag. Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? -> 010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com



Kerkdiensten en andere activiteiten in de Stille Week

ko=kinderopas kn=kinderdienst	Dinsdag 4 april	Woensdag 5 april	Donderdag 6 april Witte Donderdag	Vrijdag 7 april Goede Vrijdag	Zaterdag 8 april Stille Zaterdag
ADRIAEN JANSKERK Kasteelweg 50				19.30 uur Ds. Hans Schaap Viering Heilig Avondmaal	
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51			19.30 uur Ds. D. van Vreeswijk Vesper - Heilig Avondmaal	19.30 uur Ds. D. van Vreeswijk	19.30 uur Ds. D. van Vreeswijk Vesper
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	14.00 uur Paasviering voor ouderen		19.30 uur Mw.ds. H. Hummel Heilig Avondmaal	19.30 uur Mw. ds. H. Hummel mmv 'de Zaaiers'	



Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerkerk: 010-482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af te halen in de hal van de kerk.

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Niet ontvangen:

Groene Tuinkerkerk

Dhr. G.J. Buizer 010 - 483 07 64

Adriaen Janszkerk

Dhr. J. van Balen 010 - 483 82 37

Pelgrimskerk

Dhr. J. Welter 06 - 31 96 94 86

Redactie:

Groene Tuinkerkerk

Corrie Melenberg-Schop en

Gerrit Buizer

redactie.gtk@hotmail.com

Adriaen Janszkerk

Annet de Ruiter

redactie.ajk@gmail.com

Pelgrimskerk

Germa van Veen en Heleen Maas

kerkblad.pk@kerkinijssemonde.nl

Eindredactie

Annet de Ruiter

010- 4137 669

redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD IJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NL09 RABO 0159096480

o.v.v. 'abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: K. Telleman

Koninginneweg 169, 3078 GM,

010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD IJsselmonde

NL12INGB 0000031620

o.v.v. 'Bijdrage kerkblad'

Advertenties :

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt u zich wenden tot dhr. Jaap Pols

advertentie@kerkinijssemonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 14 april 2023

18.00 uur voor het magazijn van mei

2023 met het thema:

Missie

druk: Veldhuis Media, Raalte

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,

010 - 482 49 56

kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Kosters: Mw. H. Kranenburg, 010 - 479 02 94

Piet van Rikxoort, 06 - 27 31 40 93

Scriba: scriba.groenetuinkerkerk@gmail.com

bijdragen kerk (o.a. VVB).....NL10 INGB 0000 1886 02

ofNL09 RABO 0159 0964 80

Diaconie.....NL61 INGB 0000 2056 29

Zending.....NL32 INGB 0000 5634 99

Project Werelddiaconaat.....NL61 INGB 0000 2056 29

Bloemendienst.....NL02 INGB 0003 8639 79

t.n.v. J. Busse - Dekker en/of M.K.J. van der Meer - Koole

Kerkradio.....NL10 INGB 0000 1886 02

Collectebonnen.....NL05 INGB 0000 2864 68

Hervormde Gemeente (www.kerkinijssemonde.nl)

Kerkgebouwen: Pelgrimskerkerk, (tevens postadres)

Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62

Preses kerkenraad: Mw. J. van den Berge-Bakker

Scriba: Dhr. H. van Iersel, 0184 - 77 10 20

scriba@kerkinijssemonde.nl

Vertrouwenspersonen: Marjolein Bol-Plaisier (06-45012434) en

Bastiaan de Ruiter (010-4137669),

internevertrouwenspersoon@kerkinijssemonde.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

Diaconie: diaconie@kerkinijssemonde.nl

NL30 INGB 0002 7781 42

College van Kerkrentmeesters:

Secretaris: William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijssemonde.nl

Penningmeester: Annet de Ruiter

penningmeester.cvk@kerkinijssemonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.....NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften.....NL12 INGB 0000 0316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)

Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135 565 85 en 010-483 14 13

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam IJsselmonde

Beheerder: Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27



Verrijzenis



KIK

De kinderen Muis ontdekken een hele rij schilderijen in de kerk. Ze bekijken ze allemaal. Van schrik rennen ze naar Kikker. 'Kik, er is iets ergs!' 'Vertel eens,' vraagt Kik rustig, want meestal is hun paniek voor niks. 'De schilderijen langs de muren,' zeggen ze, 'die vertellen een verhaal over Jezus... Maar het is helemaal niet leuk!!' Met grote ogen vertellen de muizen: 'Jezus werd vastgebonden! En toen kreeg hij een prikkende kroon op! En toen ... moest hij een heel zwaar kruis dragen!' Ze kijken ontdaan. 'Hij viel steeds op de grond, zo zwaar was het! En toen ... en toen...' Nu beginnen ze echt te huilen. 'Ik weet het, muisjes,' zegt Kik, 'Het is een droevig verhaal'.

De muisjes snikken: 'Waarom hangt dat in de kerk??' Kik vindt het een goede vraag. 'Om niet te vergeten wat Jezus heeft meegemaakt. Wat zag je op het laatste schilderij?' Ze snikken: 'Hij werd in een graf gelegd. Dood.' 'Ja,' zegt Kik. 'Maar daarna gebeurde er iets. Op Paasmorgen kwamen vrouwen bij het graf. Het was leeg. Er zat een engel, die zei: "Jezus is verrezen uit de dood! Vertel het aan je vrienden!" Zo begon een nieuw, BLIJ verhaal!' 'Waarom is dáár geen schilderij van?' piept Mitzi. Kik denkt na. 'Het is er wel, maar geen schilderij. Het is ... Licht. Let maar op.' En in de nacht van Pasen zien de muisjes het: de Paaskaars! Eén vlammetje licht breekt de duisternis. De kerk is ineens vol leven!



Versje

Wat we elke Paasmorgen weer lezen,
dat de Heer uit het graf is verrezen,
geloof jij dat dat te bewijzen is?
Of geloof je in de verrijzenis?

Geloof jij wat je ziet met je ogen
als de lente weer komt aangevlogen,
dat er méér dan het grauwe en grijze is?
Geloof jij in de verrijzenis?

Al het leven is zegen van boven,
of je 't wel of niet wilt geloven.
En maar één die daarvoor te prijzen is:
Dank U, God, voor de verrijzenis!



Uit de Bijbel

Als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan,
moeten wij ook geloven dat God de mensen
die vol vertrouwen in Jezus zijn gestorven,
bij zich zal halen, samen met Jezus zelf.
Naar 1 Tessalonicenzen 4,14



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns