



Protestantse
Kerk

Mei 2023

Kerk in IJsselmonde

Adriaen Janszkerk

Groene Tuinkerkerk

Pelgrimskerk

Missie

**Overdenking: Hoe
missionair zijn wij?**

**Uitgelicht: de taken
van de scriba**



<i>ko=kinderopvas kn=kinderdienst tn=tienerdienst</i>	Zondag 7 mei	Zondag 14 mei	Donderdag 18 mei Hemelvaartsdag	Zondag 21 mei	Zondag 28 mei 1e Pinksterdag
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. CorBERT de Rooij	10.30 uur: <i>ko</i> ds. J. Schaap		10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. Jouke Telgenhof	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. J. Schaap
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. M. van Heiningen	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. D. van Vreeswijk Praisedienst 16.00 Eddy de Kruijff	09.30 uur: <i>ko + kn</i> Ds. H. Schaap	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. D. van Vreeswijk	10.00 uur: Ds. D. van Vreeswijk Samendienst
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10.00 uur: Mw.ds. H. Hummel Cantate zangdienst Collecte: Kerk + Kerkelijke activiteiten	10.00 uur: Ds. J. Couvee Moederdag Collecte: Diaconie		10.00 uur: Ds. J. H. Langelaar Wezenzondag Collecte: Kerk	10.00 uur: Mw. ds. H.Hummel 1e Pinksterdag Collecte: Zending
Nw. SONNEBURGH Ravenswaard 5	10.00 uur: Mw. G.A.C. de Kwant-van der Vlist	10.00 uur: Dhr. J. Bos	10.00 uur: Dhr. G. Laheij	10.00 uur: Ds. W.F. Jochemsen	09.45 uur: Dhr. R.L. Antes
MEERWEIDE	10.30 uur Heilig avondmaal Ds. E. A. van Halsema			10.30 uur Dhr. J.L. den Toom	
MAASSTAD Ziekenhuis	10.00 uur: Henry	10.00 uur: Gerard Kruit		10.00 uur: Henry	10.00 uur: Gerrit Barendrecht
SMEETSLAND					

Predikanten

Groene Tuinkerkerk
Mw. ds. H.P. Hummel
06 - 15 86 64 02
predikant.groenetuinkerkerk@gmail.com



Adriaen Janszkerkerk
Ds. J. Schaap
010 - 304 02 33
06-36 43 83 98
schaapherder@solcon.nl



Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19 63 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl



Geestelijk verzorgers

Meerweide
Ds. E.A. van Halsema
06-46 64 22 98
rienne.van.halsema@aafje.nl



Smeetsland
Mw. Karin Bos

karin.bos@aafje.nl

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
06 - 36 58 64 96
Gea de Kwant-van der Vlist
gea.dkwant@sonneburgh.nl
dinsdag en woensdagochtend aanwezig



Kerkelijk werker

Groene Tuinkerkerk
Mw. M. van Weerden
06 - 140 509 68
groenetuin.kerkelijk@gmail.com



Contact pastoraat

Adriaen Janszkerkerk
Ferdy van Mastrigt
06 - 36541515



Pelgrimskerk
mw. Louise den Hartog
06 - 49 74 73 56
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl



Van de redactie

"Missie" is het thema van deze maand. Dit woord heeft verschillende betekenissen. Denk bijvoorbeeld aan militairen die op (vredes)missie gaan in oorlogsgebied of iets heel anders: de missie van een bedrijf.

Ook wij Christenen hebben een missie. Daar wordt in de overdenking over nagedacht.

In de serie over de kerkordelijke functies komt dit keer de scriba aan de orde. Wat is een scriba en wat doet een scriba? Nieuwsgierig? Op blz. 6 kunt u meer lezen.

Op de bladzijden van de kerken lezen we wat er speelt. We zien foto's van de activiteiten in de paasweek, zoals een paasontbijt. En wist u dat onze predikant Hans Schaap al weer 10 jaar aan de Adriaen Janszkerk verbonden is? Hier werd in een dienst bij stilgestaan met een leuk filmpje en een mooi bloemstuk.

Heeft u de oproep voor nieuwe leden van de muziekgroep in de afgelopen kerkbladen gemist? Maar speelt u wel een instrument? Kijk dan eens op blz. 21 en ga gewoon een keertje kijken op een oefenavond. geheel vrijblijvend.

Missie. In dit redactionele stukje zit ook een missie: u als lezer nieuwsgierig maken zodat u snel verder leest. En hopelijk kunt u ook andere gemeenteleden aansporen om ons kerkblad te lezen. Hoe meer lezers hoe meer vreugd!

Annet de Ruiter
Eindredactie



Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u iets leuks te melden of wilt u in een van de rubrieken? Mail dit dan naar redactie.ajk@gmail.com

Inhoud

Rooster kerkdiensten	2
Van de redactie / inhoudsopgave	3
Stiltepagina	4
Overdenking	5
De taken van de scriba	6
Zomerland	7
Kunst en het verhaal	8
Groen geloven	9
Muziek	10
Gedichten	11
Column: Toekomst van geloof	12
Bijbelleesrooster/puzzel	13
Gezamenlijke berichten	14
Groene Tuinkerkerk	15
Adriaen Janszkerk	18
Hervormd IJsselmonde	19
Pelgrimskerk	20
Samen	22/14
Servicepagina	23
Kinderpagina	24

Pag. 7



Pag. 11



Pag. 13



Pag. 14





*S*chouder aan schouder leven,
als een woning warmte geven
en met name zijn gekend:
droom die je maar niet ontwent.

*Weten van goede woorden
die ons tot die droom bekoorden
en ze proeven dag en nacht:
bron van nieuwe levenskracht.*

En... hoe zijn wij missionair?

Je kunt er tegenwoordig niet meer omheen: elke zichzelf respecterende organisatie heeft nagedacht over een visie en missie.

Zo stelt een ziekenhuis bijvoorbeeld: Onze missie is de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Daar zetten alle medewerkers zich elke dag met hart en ziel voor in. En in de visie wordt dan gezegd hoe men dat wil. Door goede zorg te bieden bovenal.

Stel je dezelfde vraag naar 'missionair-zijn' in de protestantse kerk, dan levert dat zowel enthousiaste als allergische reacties op. Er komen allerlei beelden naar boven, oud en nieuw.

In de bijbel vinden we veel beelden voor de heilige Geest: een hevige wind, een zachte bries, een vurig hart, een helder licht, een aandachtig oor, een open oog...

De Geest wordt ook de adem van God genoemd (Johannes 20:22).

En ook wij zoeken naar woorden. "Want de Geest spreekt alle talen, en doet ons elkaar verstaan", zingen we in een lied.

Kennelijk gaat het Evangelie ons verstand zo te boven, dat we poëtische taal nodig hebben om het onzegbare onder woorden te brengen. Dus we mogen best creatief zijn!



En vragen: mag je weleens aarzelen als het om missie gaat?

En als het gaat om visie: moet ik dan de zeepkist op?

De leerlingen van Jezus aarzelden ook. Hij stuurt hen erop uit om het goede nieuws te verkondigen in de hele wereld. Maar pas als het Pinksteren is, dan lukt dat. Dat duurt een week of zeven, voordat ze geïnspireerd worden. Ze krijgen er de spirit voor! De Geest daalt neer over de leerlingen, lezen we, en bezielt hen. Ze worden bemoedigd en krijgen er de kracht voor. En door dezelfde Geest blijven ze ook verbonden met Hem en met elkaar. Want zonder Hem kunnen ze niks. Alleen verbonden worden ze enthousiast

Letterlijk betekent dat Griekse woord enthousiast dan ook: (ἐνθεος) 'God in zich hebbend'!

En... hoe zijn wij missionair?

We worden de wereld in gestuurd om te spreken, te stamelen en te zingen, de ene keer te aarzelen, de andere keer te pleiten, een vurig betoog te houden, te schrijven of te schilderen etcetera, al naar gelang ieders gaven. En we bidden daarbij:

**"Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen."**



Marjan van Weerden

Wat zijn de taken van een scriba?

Binnen de kerk zijn vele vrijwilligers werkzaam in diverse functies. Een aantal van deze functies is kerkordelijk vastgelegd. In deze serie artikelen willen we meer informatie geven over de inhoud van deze functies. De (jeugd) ouderling, diaken en kerkrentmeester zijn in eerdere maanden geweest. Deze maand is de scriba aan de beurt.

De taken van de ... scriba

De scriba van de kerkenraad is de spin in het web van het gemeentewerk. Een goed functionerend scribaat is van groot belang voor het goed functioneren van kerkenraad en gemeente.

Het woord scriba is afgeleid van het Latijnse werkwoord scribere (schrijven). We noemen de scriba ook wel iemand die het secretariaat verzorgt, waar post, de agenda, en voorbereiding en verslag van de kerkenraadsvergaderingen bijhoren.

Deel van de kerkenraad

De scriba maakt deel uit van de kerkenraad. De scriba kan ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester zijn, maar vaak is de scriba van andere werkzaamheden vrijgesteld. Als de scriba wordt vrijgesteld van bepaalde pastorale of diaconale werkzaamheden blijft hij/zij echter wel ambtsdrager met de andere ambtsdragers. Ook de scriba houdt zich dus aan het ambtsgeheim en is ambtelijk tegenwoordig in kerkdiensten. Soms wordt er een notulist of een tweede scriba benoemd. Deze hoeven geen ambtsdrager te zijn, maar hebben wel een geheimhoudingsplicht.

De scriba maakt ook deel uit van het moderamen, het dagelijks bestuur van de kerkenraad.

de spin in het web

Scriba als centraal adres

Een scriba is het centrale adres van de gemeente. Daardoor is de scriba zowel netwerker, kennishouder, verbinder als organisator tegelijk. De kerkorde en generale regeling van de Protestantse Kerk zijn handige richtlijnen voor een scriba. Ze geven een bedding aan de werkwijze van de kerkenraad.

Dit houdt in dat de scriba:

- * kennis heeft van zaken waarmee de gemeente en de kerkenraad bezig zijn, opdat deze administratief en organisatorisch goed behandeld aan de orde kunnen komen;
- * fungeert als 'adres' van de kerkenraad, regelmatig alle ingekomen stukken doorleest en op urgentie beoordeelt, relevante informatie en punten inbrengt in vergaderingen van o.a. kerkenraad en moderamen;
- * correspondentie en stukken ordelijk bewaart en archiveert;



- * eindverantwoordelijk is voor de notulering van de vergaderingen van de kerkenraad;
- * in staat is hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en op basis van notities duidelijke en overzichtelijke samenvattingen en verslagen kan maken, waarin opinies en besluiten bondig en zo objectief mogelijk zijn weergegeven;
- * een communicatieve instelling heeft, informatie verzamelt en geeft, vragen doorverwijst, en niet alleen zelf goede relaties met commissies en werkgroepen onderhoudt maar deze zo nodig ook met elkaar in contact brengt;
- * kan organiseren, m.n. ten behoeve van de voorbereiding van vergaderingen en uitvoering van besluiten; eindverantwoordelijk is voor de interne en externe communicatie;
- * het jaarrooster maakt en bewaakt.

Kansen

- * Scriba zijn is dé functie in de kerkenraad waardoor je overzicht hebt en van alles op de hoogte bent.
- * Als de scriba de taak op de juiste manier vervult, zorgt zij/hij ervoor dat de kerkenraad optimaal functioneert ten dienste van de gemeente.
- * Door duidelijkheid, verbinding en samenwerking orden je het gemeente-zijn.
- * Als scriba ben je aanspreekpunt van de gemeente, zowel intern als extern.
- * Als scriba kun je de kerkenraadsvergadering structureren en begrenzen.

Cursus scriba kerkenraad

Samen met de voorzitter is een scriba de 'motor' van het apparaat van de plaatselijke gemeente. Een mooie, eervolle taak. Hoe doet je dat op een goede manier zodat je tot zegen bent van kerkenraad en gemeente? De PKN geeft maandelijks een online training die je hierbij helpt.

Bron: <https://protestantsekerk.nl/verdieping/wat-zijn-de-taken-van-de-scriba-van-een-kerkenraad/>

Zomerland

we liepen over het oude bruggetje achter langs de oude kerktoeren over de kulk en de vier poldersboezem naar de Kreeksehaven, waterrijk langs de oude hofstede "De Heul", stiekem in het hoge koren hier speelden we dan onder langs de hoge dijk van Smeetsland bukkend een boeketje klaprozen, korenbloemen, madeliefjes plukkend en om de vroeg ontluikende paarse pinksterbloemen te bewonderen en dan vrolijk van de dijk afrollen vanaf boven ver naar onderen



hier speelden we tikkertje, verstopt achter de oude bomen met de vele kinderen van de burens uit de straten bij de kerk op de dijk leerden we het knikkeren en het draaien van de tol geen auto's die ons hinderden, alleen de boeren aan het werk daar lag ons mooie kinderleven, daar beleefde wij veel lol

we leerden zwemmen in de Kreek in een gebreid zwempakje op De Kreek leerden we ook schaatsen, opletend voor een wakje geen tijd om je te haasten, je mocht wat later naar je bed rustig lopen in het donker, met houten schaatsen om je nek met ieder uit het oude dorp, van school en uit de oude kerk de burens waren steeds je naasten, de vele ouders en hun werk



Zomerland bleef niet die polder, die ons zo prettig had verheugd waar eens de koeien graasde naast de hoge halmen van het graan daar verloren wij de herinnering, onder het hoog opgespoten land hier begroeven wij massaal de eenvoud en blijheid van de jeugd de dromen van ons ver verleden, zijn verdiept nu, onder zand de kindertijd, met al zijn blijheid is voorbij, heel ver vandaan

de toren van de oude kerk kreeg heel veel hoge metgezellen de olie liet de tol betalen, van onrust in de ondergronden het Zomerland perforeerde, met diepe sporen historie wellen op een plek waar eens onze jonge jeugd het fijn gevonden had helaas kon men deze ingreep doen, wij hebben nog de oude wonden en wij kunnen er nu nog over vertellen, als een oud mysterie pad hoe het lente land van onze jeugd, het zomerland nu als een stad

Frits van Veldhoven



De Hemelvaart

Rembrandt Harmenz. van Rijn
Anno 1636

Alte Pinakothek Munchen



Na zijn opstanding, met Pasen, trok Jezus nog een tijdje op met zijn volgelingen. Veertig dagen na zijn opstanding nam hij afscheid en steeg hij op naar de hemel. Volgens Marcus kreeg hij daar een plek rechts van God.

Voor hij vertrok kondigde hij nog aan dat de apostelen bezocht zouden worden door de Heilige Geest. Die zou ze de kracht geven om de wereld in te trekken om van Jezus te getuigen. Dat gebeurde ook, tien dagen later, op Pinksteren.

Rembrandt toont hier rechts de wolk die in Handelingen 1 wordt genoemd en die Jezus aanstonds aan het zicht van de apostelen zou onttrekken. Hij toont ook voor zijn doen ongebruikelijk veel engeltjes, die eerder aan een werk van Titiaan doen denken.

Dat is geen toeval, want kunsthistorici vermoeden dat Rembrandt voor de compositie een prent heeft gebruikt van een Maria Hemelvaart uit 1516-1518 van Titiaan.

Uit röntgenfoto's is gebleken dat bovenin eerst God werd getoond. Daar heeft Rembrandt echter later een stralenkrans met witte duif overheen geschilderd (de duif is hier amper zichtbaar).

Wellicht deed hij dat met het oog op de calvinistische opvatting van God als "Onzienlijke"

Dit doek is een van de vijf werken die Rembrandt maakte in opdracht van stadhouder Frederik Hendrik: De oprichting van het kruis, De afneming van het kruis, De graflegging, De opstanding en De hemelvaart.

Tekst: Gerrit Buizer



WAT DOEN WE ZELF?

Groene Plantagekerk Harderwijk

“Stuur ons je lekkerste vegetarische recept, vragen we onze gemeenteleden momenteel. Daarvan gaan we een boekje maken dat we in de loop van het voorjaar presenteren tijdens een viering in het teken van duurzaamheid. Na de dienst zullen we het schildje ‘Wij zijn een Groene Kerk’ op de deur schroeven.” Adriaan Sterken is kerkenraadslid van de protestantse Plantagekerk in Harderwijk, en ‘kartrekker’, zoals hij zegt, van de commissie Groene Plantagekerk. Op initiatief van de kerkenraad is deze commissie afgelopen najaar in het leven geroepen en de kerk heeft zich net aangesloten bij GroeneKerken. “We moeten onze weg nog wat zoeken en dat is toch een platform dat je aan ideeën helpt.”

Als christenen kregen we de opdracht voor de aarde te zorgen, weet Sterken. “Maar langzamerhand wordt duidelijk dat we die behoorlijk naar de knoppen geholpen hebben. Het is vijf voor twaalf en ten behoeve van onze kinderen en kleinkinderen moeten we echt iets aan onze ecologische footprint doen. Je kunt de problemen wel bij de overheid leggen, maar wat doen we zelf? Moeten we echt met het vliegtuig op vakantie? Dat willen we als commissie in de eer-

ste plaats teweegbrengen: dat mensen zich gaan afvragen hoe ze hun gedrag een beetje kunnen aanpassen. Bewustwording is belangrijk.”

Al langer speelt de vraag naar verduurzaming van het kerkgebouw dat binnenkort gerenoveerd wordt. Naast aanpassingen ten behoeve van hedendaags vieren, wordt het pand uit de jaren dertig goed geïsoleerd. “Hard nodig, want het kiert en tocht er nu vreselijk.”

Vloerverwarming middels een warmtepomp maakt dat de kerk straks helemaal van het gas af kan. Zonnepanelen mogen er helaas niet op vanwege de monumentale status ervan. “Misschien kunnen we een aantal in het zonnepark kopen”, bedenkt Sterken ter plekke. De koster koopt al Fairtrade koffie en de tuinploeg gebruikt geen bestrijdingsmiddelen meer. Allemaal in het kader van duurzaamheid.

www.pgharderwijk.nl/wijken/pg-plantagekerk

*We moeten onze weg nog
wat zoeken*

Muziek

The Impressions – Deel 2

Dit tweede deel van the Impressions gaat over hun andere bekende gospelhit People get ready uit 1965. Zoals gemeld, heette hun album ook zo. Het door het evangelie beïnvloedde nummer is geschreven en gecomponeerd door Curtis Mayfield die in zijn schrijven een groeiend gevoel van sociaal en politiek bewustzijn aan de dag legde.



People get ready volgt de traditie van zwarte Amerikaanse vrijheidsliederen met 3 coupletten en die treinbeelden gebruiken. Zoals de gospels Wade in the water, Gospel Train en Swing low sweet chariot. die aandacht kregen in een van de vorige edities. Het idee komt voort uit het idee dat als iemand sterft, de ziel op reis gaat naar het hiernamaals. Dat was bij Michael row the boat ashore, We shall overcome, Going down Jordan ook, maar dan per boot over de Jordaan.

Curtis zei zelf over dit nummer: Dit is uit mijn kerk, mijn opvoeding en van boodschappen uit de kerk gehaald. Alsof er geen schuilplaats is dan aan boord te komen en dat soort beelden. Ik moet in een heel diepe stemming van religieuze inspiratie zijn geweest toen ik dat schreef.



Nog even iets over de zanger, Jerry Butler. Hij werd geboren in Sunflower in 1939 en hij vertrok op 3 jarige leeftijd naar Chicago. Zoals u weet, zong hij ook in het kerkkoor en de Jubilee Singers waar ook Curtis Mayfield in zong. Er is van hem geen gospelalbum verschenen, wel een Kerstsingle Silent night met op de b-kant Oh holy night in 1960.

Martin Luther King Jr. noemde het lied People get ready een onofficieel volkslied van de Burgerrechtenbeweging. Hij gebruikte het lied om mensen aan het marcheren te krijgen of om ze te kalmeren en te troosten. Een stukje vertaling in het Nederlands:

Mensen maak je gereed
er komt een trein aan
je hebt geen baggage nodig
je stapt gewoon aan boord
alles wat je nodig hebt, is geloof
je hebt geen kaartje nodig
je bedankt gewoon de Heer

Dus mensen maak je gereed
voor de trein naar de Jordaan
die passagiers ophaalt van kust tot kust
geloof is de sleutel
open de deuren en ga aan boord
er is hoop voor iedereen



Er zijn veel coverversies van People get ready gemaakt door o.a, Bob Dylan, Rod Stewart en Jeff Beck, Bob Marley (als One Love/People get ready). U2 zingt het vaak bij live optredens. Ook Al Green, Aretha Franklin, the Staple Singers en The Blind Boys of Alabama hebben het lied gezongen.

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl

Advertentie

'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'
is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen Beverwaard, Groot-en Oud-IJsselmonde, Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



www.wbgij.nl



Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.
De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer een gedicht van Eric-Jan Groen.

Uitlopende Bloemen

Als de bloemen zijn uitgelopen
En men weer vrolijk gekleurd fruit kan kopen
En de kinderen weer met ijsco's lopen
... dan ben ik blij!

Maar dat is de toekomst
Wat is er nu?
Wat is het nu?

De bloemen die uitlopen
Die niet weten
Hoe de weg zal lopen
Maar die ons zeggen
Wij zijn geen bloemen die op de zaken vooruit lopen
Heb je wel eens een bloem vrolijk gekleurd fruit zien kopen?
Of parmantig met een ijsco rond zien lopen?
Je kunt wel weglopen
Van het nu
En verlangen naar later
Altijd met iets later dan nu
Altijd niet nu

Maar je bent toch hier
Wij staan ook hier
En in het nu
Geniet van wat er nu is
Het is alweer eerder licht
En later donker
De maan met haar prachtige milde licht
En speciaal voor jou
In het zicht
Bloemen die uitlopen



Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com



Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet deelt hij hier graag met u.

TOEKOMST VAN GELOOF

Hoe kun je de geest van Pinksteren delen met zoveel mogelijk mensen? Dat is de vraag van elke katholieke parochie en iedere protestantse gemeente. In de missionaire beweging van de Canadese priester James Mallon wordt die vraag net weer even anders geformuleerd: hoe kun je nieuwe leerlingen van Christus werven? Dat is van beslissend belang voor de toekomst van de lokale kerk. Vaak worden daar mooie powerpoints voor gemaakt, nog vaker komen de profeten van onze tijd met een tienpuntenplan. Ik geloof daar steeds minder in. En ik zal uitleggen waarom ik dat denk. Met enige regelmaat mag ik kleine groepen vrijwilligers of bestuurders van lokale geloofsgemeenschappen begeleiden in de Abdij van Egmond. Daar maak ik iedere keer weer mee dat het ten diepste om iets anders gaat: zijn we bereid onze grootste kwetsbaarheid te laten zien aan elkaar en durven we het aan om in die gebrokenheid de Geest van God ter sprake te brengen? Zo was er een groep met een vrouw die worstelde met haar depressiviteit en daar twee jaar lang tegen moest vechten. De andere leden van de groep vroegen haar toen: "Hoe heb je dat volgehouden?" De vrouw hoefde niet lang na te denken en antwoordde: "Door de stilte te zoeken op zolder, mijn lege handen te tonen aan God en fysiek te ervaren geheeld te worden." Korte tijd later was er een andere groep met een onbetwiste leider in hun midden, geslaagd in het zakenleven en aanjager van de lokale kerk. Hij begon te midden van de andere vrijwilligers te huilen en snikte voor iedereen hoorbaar: "Hier heb ik twee jaar op gewacht, om mijn tranen aan jullie te tonen, de tranen van mijn worsteling met de terminale ziekte." Waar iedereen bij was vertelde hij daarna dat hij in die tranen gedragen werd door God zelf. De tranen van God hadden hem rust gegeven. Iedere vrijwilliger was diep geroerd. Want hier vertelden tranen het verhaal van de toekomst van onze lokale kerken. We kunnen pas missionair zijn als we de aanwezigheid van God in onze gebrokenheid delen met elkaar. ■

*De aanwezigheid
van God delen met
elkaar*

Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Religieuze en politieke tegenbeweging uit de achttiende eeuw, door de paus als ketters veroordeeld 10 Eerste biergist 11 Bijbelse figuur die 930 jaar oud werd (Genesis 5:5) 12 Afgodendienst 16 Europeaan 17 Tot fijn poeder gemalen graan 18 Moeder 19 Zijrivier van de Donau 21 Buster de Amerikaanse acteur (1895-1966) 23 Griekse halfgod met hoorns en bokspoten 25 Schoeisel 26 Bijziendheid 27 Sport 28 Getijde 30 Goed 31 Plechtig 34 Gevangenis 35 Symbool voor bismut 37 Islamitische geestelijke 39 Beroemde Franse kok (1926-2018) 42 Benzine 44 Edelgas 45 Zachtjes op en neer gaan op het water 47 Song 48 Oosterlengte (afk.) 49 Ploeg 51 Vlekkenwater 52 Guerrillastrijder 54 Zijrivier van de Donau 55 Dakplaat 56 Onchristelijke vorm van godsdienst.

Verticaal

2 Onrustig (muz.) 3 Bittere afgunst 4 Bridgeterm 5 Schaduwkant 6 Dweperig 7 Oom uit Amerika 8 Millimeter (afk.) 9 Tegenhanger van godloochening 13 Verhandeling 14 Deel van een harp 15 Preekstoel 18 Zedelijk 20 Vlaskam 22 Graan 24 Sierheester 29 Houder van e-mail 31 Het negende en het tiende boek uit het Oude Testament 32 Zoogdier 33 Vroegste vorm van een organisch wezen na de bevruchting 34 Diocees 36 Missie 38 Psychisch 40 Strevend naar eenheid 41 Koranhoofdstuk 43 Vleesgerecht 46 Vochtig 50 Overvloedig 52 Pluspunt 53 Groot water 54 Internetextensie van Duitsland.

www.wimdeweerd.com



Bijbellesrooster mei

ma 1	Nehemia 9:9-17	Een God van vergeving
di 2	Nehemia 9:18-28	Uitlevering en redding
wo 3	Nehemia 9:29-37	Gods geduld
do 4	Nehemia 10:1-34	Een nieuw verbintenis (1)
vr 5	Nehemia 10:35-40	Een nieuw verbintenis (2)
za 6	Psalm 149	Glorie voor Gods getrouwen
zo 7	Nehemia 12:27-43	Grote feestvreugde
ma 8	Nehemia 12:44-13:3	Orde op zaken
di 9	Nehemia 13:4-14	Nehemia treedt op
wo 10	Nehemia 13:15-22	Bescherm de sabbat
do 11	Nehemia 13:23-31	Buitenlandse vrouwen
vr 12	Psalm 26	Zonder dwalen
za 13	Jakobus 1:1-18	Volmaakt en volkomen
zo 14	Jakobus 1:19-27	Kom in actie
ma 15	Jakobus 2:1-13	Barmhertigheid wint
di 16	Jakobus 2:14-26	Daden doen ertoe
wo 17	Psalm 68:1-19	God geeft eenzamen een thuis
do 18	Psalm 68:20-36	Tot boven de wolken
vr 19	Jakobus 3:1-12	Tem je tong
za 20	Jakobus 3:13-18	Wijsheid van boven
zo 21	Psalm 39	Zie mijn verdriet
ma 22	Jakobus 4:1-10	Nader tot God
di 23	Jakobus 4:11-17	Als de Heer het wil
wo 24	Jakobus 5:1-6	Rampspoed voor rijken
do 25	Jakobus 5:7-12	Geduldig lijden
vr 26	Jakobus 5:13-20	Krachtig gebed

KOMT EEN VAN U
WIJSHEID TEKORT?

Vraag God
erom!

JAKOBUS 1:5

DAGELIJKSEBROODKRUIMELS.NL



Terugblik solidariteitsmaaltijden

We kijken terug op vier gezellige maaltijden. Er zijn weer heerlijke soepen gekookt. We hebben gezamenlijk van de sobere en gezellige maaltijden genoten.

Dit jaar was de opbrengst voor het Leger des Heils. De locatiemanager van de woonvoorziening Kreekpad heeft verteld over het ontstaan van het Leger des Heils en over het reilen en zeilen op de woonvoorziening Kreekpad. We hebben gehoord over de nieuwe woonvoorziening, die in



Jongeren in de buurthuiskamer Beverwaard



Achter de schermen bij de solidariteitsmaaltijden

aanbouw is en over de buurthuiskamer in de Beverwaard, waar iedereen kan binnenlopen voor een kopje koffie of een spelletje of huiswerkbegeleiding.

Het bedrag wat we ophaalden is € 466,90. Dat kunnen we vast wel gebruiken op de nieuwe locatie. Tot slot willen we alle bezoekers nogmaals bedanken voor hun komst en goede gaven.

Gezamenlijke diaconieën Rotterdam IJsselmonde

Samen

Intercultureel boekje over Bijbel en slavernij

Kan de Bijbel helpen om zicht te krijgen op slavernij en de verwerking ervan? Daarover gaat het boekje Geroepen om vrij te zijn, met bijdragen van Afrikaanse, Antilliaanse, Surinaamse en Nederlandse theologen. 'Nu de afschaffing van de slavernij dit jaar breed herdacht wordt, wil het Bijbelgenootschap christenen uit allerlei kerken helpen om hierover na te denken en met elkaar in gesprek te gaan.'



Geroepen om vrij te zijn belicht Bijbelverhalen over slavernij en vrijheid, met reflectie- en gespreksvragen voor persoonlijk gebruik of in kringverband. Het bevat ook materiaal toegespitst op kinderen.

Theologen van verschillende kerkelijke en culturele

achtergrond schreven mee aan dit boekje.

Het boekje is te bestellen via shop.bijbelgenootschap.nl voor €1,- plus verzendkosten. Het verschijnt in mei. Wie geen internet heeft kan het boekje aanvragen bij het Klantencontactcentrum, tel. 023-5146146.

Advertentie

VAN DER WIEL
We maken 't rond

Uw woning in omgeving Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
010 - 497 84 41

www.wielmak.nl | info@wielmak.nl | Bredenoord 2, Rotterdam



Groene Tuinkerkerk

Groene Tuin 353, IJsselmonde



VANAF HET DIJKJE

Mei

Dit is alweer de kerkblad editie van de maand mei. Aan het begin van de maand vallen als elk jaar de betekenisvolle dagen van 4 mei en 5 mei, de Nationale Dodenherdenking om te gedenken en Bevrijdingsdag om te vieren. En het is lente, paastijd.

Terugblik Palmzondag, de Stille Week en Paasmorgen

We kunnen terugzien op een mooie en ook ontroerende reeks van vieringen van Palmzondag tot en met Pasen bij ons in de kerk!

Om dankbaar voor te zijn!

Bedankt nogmaals een ieder die er voor of achter de schermen een steentje aan bijgedragen heeft - door de liturgische schikkingen, de (koor-)zang, de muziek, de techniek, als koster of lector... En we hadden ook weer twee prachtige liturgieboekjes...

Op *Palmzondag* 2 april waren er palmtakjes, op *Witte Donderdag* 6 april vierden we het heilig Avondmaal, op *Goede Vrijdag* 7 april lazen we het lijdensevangelie volgens Mattheus en hadden ook zowel de "aanklacht onder het kruis" als de "kruisverering" een plaats.

Op *Paasmorgen* 9 april werd de nieuwe paaskaars van 2023 de kerk binnengebracht, zongen we paasliederen en lazen we het Opstandingsevangelie uit Mattheus 28.

De liturgische schikkingen 'kleurden' met de dagen mee.



De liturgische Paasschikking 2023 (foto Joke Kooiman)

Na afloop van de paasviering konden we genieten van een feestelijke paasbrunch in de grote zaal.



Ook de *passie-paasviering* op dinsdagmiddag 4 april, samen met de Hervormde gemeente, bij ons in het kerkgebouw, mocht er zijn.

Kerkdiensten in de maand mei

In de meimaand hoop ik op twee zondagen voor te gaan bij ons in de kerk, op zondag 7 mei en op zondag 28 mei.

Zondag 7 mei is het *zondag Cantate* (Zingt) en dan zal er in de kerkdienst een extra accent op het zingen liggen, wellicht speciaal op liederen van de onlangs overleden Huub Oosterhuis.

En zondag 28 mei is het *Pinksterzondag*.

Deze pinksterviering bereidt de liturgie-commissie voor. Ook bestaat die dag onze Groene Tuinkerkerk **55 jaar!**

Op *Hemelvaartsdag*, donderdag 18 juni, is er een gezamenlijke dienst met de hervormde gemeente, in de Pelgrimskerk. Ook daar bent u van harte welkom!

Gesprekskring en gebedskring

De data voor de gesprekskring in en van de kerk zijn woensdagmorgen 26 april en 31 mei.

De aanvang is 10.30 uur.

De gebedskring is op woensdag 10 mei, om 12.00 uur.

Pastoralia

Er is opnieuw een bericht van overlijden.

Op vrijdag 17 maart overleed in Smeetsland mevrouw **Jacoba Teuna Johanna Mandemaker-Bak** (Co), in de leeftijd van 95 jaar. Haar dankdienst en begrafenis (in kleine kring) waren op donderdag 23 maart op begraafplaats IJsselmonde.

Dat zij moge rusten in vrede bij God, en laat haar nagedachtenis haar naaste familie en ons allen tot zegen zijn.

Hieronder volgt van mevrouw Mandemaker een 'in memoriam' zo ook van de heer Gerrit Ouwens, overleden op 8 maart).

In Memoriam

Op 17 maart j.l. is mevrouw **Jacoba Teuna Johanna Mandemaker- Bak** (Co) in Smeetsland overleden, 95 jaar oud. Ze heeft haar leven op haar eigen wijze ten volle geleefd, tot en met jarenlang overwinteren in Spanje aan toe. Geboren in Delft ging ze daar naar de MULO, ze trouwde in 1953 en kreeg twee kinderen, Lucas en Corine. In 1987 kwam ze naar IJsselmonde en werd ze lid van de Groene Tuinkerkerk. In haar dankdienst op donderdag 23 maart in de aula van begraafplaats IJsselmonde hebben we in kleine kring stilgestaan bij woorden uit psalm 121 en kwam haar levensloop voorbij aan de hand van 7 kaarsen.



Op 8 maart is overleden **Gerrit Ouwens**, geboren en getogen Rotterdammer. Hij overleed na een kort ziekbed in het Maasstad ziekenhuis en werd 91 jaar. Boven de rouwkaart staat: *'Rustig en kalm is, in vertrouwen op zijn Heer en Heiland, van ons heengegaan onze vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader.* Gerrit was een mensenmens. En altijd op pad, naar buiten, wandelen. En hij was bijna zijn leven lang postbode. Tot aan zijn pensioen voor zijn werk en nadien was hij de postbode voor de Groene Tuinkerkerk en later ook voor Sonneburgh, waar hij inmiddels woonde. Zo onderhield hij via het rondbrengen van het kerkblad en andere post zijn vele contacten. Hij vroeg hoe het met de mensen ging, naar hun wel en wee, in voor- en tegenspoed. Ook in de kerk had hij in de loop der jaren vele taken. Zo was hij jarenlang kerkelijk actief als diaken. En hij zong in het koor 'de Zaaiers'. En dan organiseerde hij ook nog mede de kerkdiensten van Sonneburgh op de locatie Groene Kruisweg. En nog meer. Gerrit stond bekend als grijze muis, maar dan wel een die je overal tegenkwam. Op zijn sterfbed wilde hij beslist Psalm 66 gelezen hebben: *"Heel de aarde, juich voor God, bezing de eer van zijn naam, breng Hem eer en lof"*. En deze tekst moest ook centraal staan tijdens zijn uitvaart, zo vertelde hij. Want dat was het belangrijkste. Gerrit stond altijd vrolijk in het leven. Hij was een gelovig, dienstbaar mens. Zijn leven wilde hij tot eer van God laten zijn. Hem alle eer brengen. Dat Zijn vrede Gerrit mag optillen in Zijn licht. En moge datzelfde licht ook vergezellen alle nabestaanden, zijn familie en vriendin.

Vervolg gesprekskring 'Op zoek naar God'

U weet het: dit seizoen zijn er verschillende activiteiten die er op gericht zijn dat gemeenteleden van onze kerk en van de Kerk aan de Maas in Bolnes elkaar over en weer ontmoeten en leren kennen.

In het najaar was er een gesprekskring Op zoek naar God, op drie donderdagmiddagen.

Daar komt nu, op verzoek, een vervolg op: **twee donderdagmiddagen rondom het thema Vergeving.**

De data voor deze vervolgkring zijn donderdagmiddag 11 mei en 25 mei. U bent dan om 14.30 uur welkom bij ons in de kerk, ook als u er in het najaar niet bij was. Geeft u zich wel even van te voren op (uiterlijk 9 mei)? De inloop is vanaf 14.00 uur.

Tot slot

Eind maart mocht ik een mooie gift ontvangen van mw B. t.w.v € 100,- bestemd voor de verwarming. Onze hartelijke dank hiervoor.



We leven in de Paastijd. Daarom sluit ik hier dit keer nu graag af met woorden uit een bekend paaslied van Huub Oosterhuis:

De steppe zal bloeien (lied 608):

De dode zal leven.

De dode zal horen nu leven.

*Ten einde gegaan en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op, het licht van de morgen.*

*Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen:*

*"ik open hemel en aarde en afgrond".
En wij zullen horen en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.*

Een gezegende mei-maand toegewenst!

Met vriendelijke groet,
ds. Hermie Hummel



BLOEMENDIENST

Zondag 19 maart

De bloemen gingen vandaag naar mevr. Majers ter bemoediging na haar ziekenhuisopname en naar de familie Akerboom, die op 17 maart 68 jaar getrouwd waren.



Zondag 26 maart

Mevr. Van Schaik ter bemoediging na weer een ziekenhuisopname we wensen haar veel sterkte.

Zondag 2 april

Op 28 maart was mevr. Van Dordrecht jarig. Van harte gefeliciteerd.

Zondag 9 april

Mevr. Boering vierde haar verjaardag op 3 april. Hartelijk gefeliciteerd.

Op 2 april ontvingen wij een gift van € 25,- op de rekening van de bloemendienst. Hiervoor hartelijk dank. Deze manier is een mooie aanvulling op het bloemenbusje dat in de kerk hangt. Van harte aanbevolen.

Reini van der Meer en Joke Busse 06 4869 6235

EVALUATIE KERSTHERBERG

Onlangs is in de Kerk aan de Maas te Bolnes de Kerstherberg van 24 december 2022 besproken. In het kader van samenwerking van onze twee kerken was destijds gekozen voor de opzet om tegelijkertijd een programma aan te bieden. Alle onderdelen zijn daarbij nog eens de revue gepasseerd, en we kunnen concluderen dat het een heel geslaagde dag is geworden die zonder wanklank is verlopen.

Er is volop gewerkt aan de knutseltafel en genoten van het Dickenskoortje. De pubquiz was een leuke activiteit die extra belangstelling trok. De verhalenverteller was een sfeervol rustmoment aan het eind van de programmering in de Groene Tuinkerkerk. De gezamenlijke maaltijd was een gezellige opmaat naar de kerststemming en kerstavonddienst. Het projectkoor bestaand uit leden van beide kerken leverde een prima bijdrage.



Het **Engelenproject**, waarbij mensen extra aandacht in de vorm van een presentje krijgen tijdens de adventweken, krijgt sowieso een vervolg in beide kerken.

KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerkerk, Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam, of: kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Overleden:

Mw. **Jacoba Teuna Johanna Mandemaker - Bak**, geboren 11 januari 1928, overleden 17 maart 2023. Mw. Mandemaker woonde in Smeetsland, Pietersdijk 60.

NOGMAALS OPROEP

In het kerkblad van april heeft deze oproep ook gestaan, en daar is positief op gereageerd! Daar zijn we heel blij mee, maar we kunnen meerdere personen gebruiken voor bepaalde onderdelen van ons kerkenwerk.

Bent u beschikbaar om twee dagdelen per maand (één in de kerk, één thuis) wat administratief werk te doen (notuleren bijvoorbeeld)?

Bent u beschikbaar om gemiddeld twee uur per week de verhueringen van de kerk (thuis) bij te houden en te coördineren?.

Bent u eens per maand op dinsdag of woensdag beschikbaar, overdag of (meestal) 's avonds om de koffie te verzorgen voor onze huurders?

Bent u eens per maand twee uurtjes beschikbaar om mee te helpen bij het verzorgen van het interieur van ons kerkgebouw?

Bent u eens per maand twee uurtjes beschikbaar voor het onderhoud van de buitenruimte van ons kerkgebouw?

Wie? Jij misschien?

Stuur dan een bericht naar: scriba.groenetuinkerkerk@gmail.com of bel: 06-52432530. Dank je wel!

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs vervoeren: mw. Fisscher, mw. Los en mw. Harmsen.

30-04: Dhr. J. Jongenotter

07-05: Dhr. A. J. Kooiman

14-05: Dhr. G. J. Buizer

21-05: Dhr. J. Verschoor

28-05: Mw. D. van Hengel en A.J. Kooiman

04-06: Dhr. J.F.K. Jungheim



Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, IJsselmonde

Van de predikant

Rondom de diensten

Het (Alpha-)thema van de maand mei is: *'Waarom en hoe vertel ik het anderen?'* Dit valt weer mooi samen met het Pinksterfeest dat we eind mei mogen vieren.

Op 7 mei is ds. CorBert de Rooij onze voorganger.

Op 14 mei mag ik zelf voorgaan.

Met Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei is er om 9:30 uur een gezamenlijke dienst in de Pelgrimskerk waarin ik zal spreken.

Zondag 21 mei is ds. Jouke Telgenhof uit Strijen onze voorganger.

Met Pinksteren, 28 mei, mag ik zelf weer voorgaan.

Goede, gezegende diensten gewenst!

10 jaar...

Wat een verrassing was het dat er met Pasen na de dienst even werd stilgestaan bij het feit dat ik in april jl. 10 jaar aan de AJK verbonden ben. Dank voor het prachtige bloemstuk en de goede wensen in het filmpje. Ik was echt totaal verrast! Wat is er veel gebeurd in die tijd! In ons gezin en ook in de gemeente. Ik ben blij met jullie en dank God voor de mooie gemeenschap die we met elkaar zijn. Tegelijk zie ik uit naar het goede dat hij onze gemeente ook in de toekomst wil geven, om dat wat zwak is te versterken en zijn koninkrijk verder te bouwen in ons en door ons heen.

Zieken

Mw. Corrie Hameete heeft last van een beknelde zenuw, waardoor ze veel pijn heeft en moeilijk loopt. Ze verblijft op het moment van schrijven in het Aafje zorghotel bij het Maasstad Ziekenhuis, kamer 411.

Mw. Corrie Jumelet-Bunk heeft onlangs te horen gekregen dat ze ernstig ziek is: uitgezaaide alvleesklierkanker. Ze heeft niet lang meer te leven en ligt op het moment van schrijven in het hospice van Laurens Cadenza aan de Nieuwe Binnenweg. Dat was een enorme schok voor haarzelf, voor haar man Jan en

de familie. We wensen haar en hen samen Gods nabijheid en kracht toe in deze tijd van afscheid nemen.
Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Op dinsdag 16 mei (let op: gewijzigde datum!) is er weer Bijbelmorgen over de brief van Jakobus: Leef je geloof! Iedereen van harte welkom.

Gift

Ik ontvang een gift voor de kerk van €20,- van N.N., waarvoor dank.

Uw dienaar, Hans Schaap



Collecteopbrengsten

Zondag	Diaconie	Kerk
5 mrt	€ 28,73	€ 28,72
12 mrt	€ 15,00	€ 15,00
19 mrt	€ 20,40	€ 20,40
26 mrt	€ 10,50	€ 10,50

Vervoer naar de kerk

7 mei	Aad	Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
14 mei	Bastiaan	Roelof Hazewindus
21 mei	Roelof	06 5785 5400
28 mei	Aad	Bastiaan de Ruiters
		010 413 7669
		Aad Schuijjer
		06 2862 6274

Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijjer: 0180 412141

Oppas en kinderprogramma

Er is wekelijks kinderoppas in de ruimte met de glazen wand achter de koster.

Kinderprogramma 7, 21 en 28 mei.

Heb je hart voor kinderen en zou je bij het kinderwerk willen helpen, graag!

Aanmelden kan bij Renata van Maastricht 06-24 916 845

Felicitaties

Deze keer vermelden we twee jarigen die we namens de gemeente mochten feliciteren :

Op 11 april werd dhr. J. de Pater 85 jaar en eveneens op 11 april vierde dhr. H.A. Bruinsma zijn 80-ste verjaardag. Beiden van harte gefeliciteerd en Gods Zegen voor de toekomst gewenst.



Bedankt

Graag willen we mevr. Corrie Hameete hartelijk bedanken voor de vele bezoeken die zij heeft afgelegd namens de Adriaen JanszKerk.

Helaas gaat zij er om gezondheidsredenen mee stoppen. We wensen Corrie van harte beterschap en veel sterkte bij het revalideren.

We zijn nu nog met z'n drieën en we zouden het fijn vinden als er enkele mensen ons team komen versterken.

Neem gerust contact op met mevr. Nel van Oort, 010-2927128. Welkom!



Hervormd IJsselmonde

Protestantse kerk in Nederland



Overledenen

<i>Naam</i>	<i>Leeftijd</i>	<i>Overleden</i>
Mw D.P.C. Ouwendijk – de Vos	85 jaar	12-03-2023
Dhr. R. Goossens	60 jaar	16-03-2023

Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de QR code scant, komt u bij 'geven' in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen.

<u>Maart</u>	Kerkapp	Bankrekening
Collecte diaconie	€ 230,00	€ 109,00
Wells of Joy	€ 1.410,50	€ 1.032,00
Geloven in de Wijk	€ 305,50	€ 67,00
Collecte kerk	€ 716,50	€ 277,50
Totaal	€ 2.662,50	€ 1.485,50

Voor de collecte-inkomsten in de kerkdiensten wordt verwezen naar de pagina's van de Adriaen Janszkerk en de Pelgrimskerk in dit kerkblad.



Scan de QR code met de camera van uw telefoon of tablet.



Pelgrimskerk

Reyerdijk 51, IJsselmonde

Onderweg

Vlak voor de eerste zondag na Pasen, beloken Pasen, kijk ik nu nog even terug op de afgelopen maand. Als gemeente mochten we veel met elkaar beleven: in de Stille Week, op Goede Vrijdag en met Pasen. De Avondmaalsviering op Witte Donderdag heb ik als een gezegend moment mogen ervaren. Om met elkaar belijdend, maar ook zingend (het Halle!) het lijden en sterven van Jezus te gedenken en te proeven.



Ik zou nog veel meer over de diensten (de passie- en paasviering voor ouderen of de dienst op Goede Vrijdag) en activiteiten (het zeer gezellige Paasontbijt), maar ik beperk me tot de samendienst op 1e Paasdag. Een samendienst. Samen na te denken over de opstanding!

Een echte samendienst, ook door de inbreng van velen, met name ook de jongeren. Mijn dank nogmaals voor een ieder die haar of zijn inbreng daarin heeft gehad, op de voorgrond, actief, of wellicht biddend in de huiskamer. We danken God voor wat Hij ons schenkt in al deze vormen van gemeente-zijn, maar bovenal voor wie Hij is.



Ondertussen zijn we al weer op weg naar twee andere heilsfeiten: de hemelvaart van Christus en de uitstorting van de Geest. Een voorrecht om dat (opnieuw) te mogen gaan vieren in alle vrijheid. In het besef dat Hij ons verder leidt, dat Hij niet los laat wat Hij begonnen is in het leven van ons, van onze geliefden en in deze wereld. In de hoop op

vrede: vrede met God, vrede met elkaar.



Alvast hele goede, gezegende diensten toegewenst.

Bijbelochtend

Op woensdag 24 mei is er weer de maandelijkse Bijbelochtend in de consistorie van de Pelgrimskerk. We lezen en bespreken dan *Handelingen 18*, het vervolg van de tweede zendingsreis. Om 09:45 uur staat de koffie en de thee klaar. Van harte welkom, ook als u, jij er nog niet eerder erbij kon zijn.

Omzien naar elkaar

Onze oud-predikant *ds. K. Vogelaar* is weer thuis na zijn val, de operatie en revalidatie. Daar zij we met hem God dankbaar voor. Maar ook met hem biddend om nieuwe kracht en Zijn zegen.

Mevr. C. (Corrie) Schreuders-de Baat kwam thuis heel ongelukkig te vallen. Ze revalideert, op dit moment van schrijven, nog in het zorghotel 'de Wende', Vaasahof 75, 3067 DX Rotterdam. Maar wellicht is ze nu weer thuis.

Met *mevr. M. (Riet) Kreukniet-van Zuijlekom* en *mevr. E.W. (Liesbeth) Somers-Jeths* gaat het naar hun omstandigheden wat beter. We hopen en bidden dat ze weer datgene kunnen doen en oppakken wat hun vreugde geeft.

Deborah Hoogenboom is verhuisd. Ze woont nu in 'Woongroep Zuidwester'; Marrewijkpad 6 in Spijkenisse (3201 PK). Een hartelijke groet en hopelijk wordt het een goede vertrouwde plek voor haar.

We bidden om Gods nabijheid voor hen die hierboven genoemd zijn, maar ook voor de langdurige zieken onder ons en voor een ieder die zorgen heeft. Ook voor hen die (psychisch) lijden aan het leven.

Geboren: Lilly van der Leeuw

'In GELOOF vertrouwd. Met HOOP verwacht. Uit LIEFDE geboren.' **Ryan en Sjanne van der**



Leeuw-Schrijvershof werden verleden week verblijd met de geboorte van een dochter: **Lilly Sophia Grace**. Vanwege de heftige bevalling, uiteindelijk een spoedkeizersnede, hebben ze een aantal dagen in het ziekenhuis moeten verblijven. Maar gelukkig is het daarna heel voorspoedig gegaan en zijn ze nu heerlijk thuis. Heel veel vreugde en bovenal Gods zegen voor jullie. Maar gelukkig is het daarna heel voorspoedig gegaan en zijn ze nu heerlijk thuis. Heel veel vreugde en bovenal Gods zegen voor jullie.

Afwezig

Wij zijn vrij/afwezig in de periode van donderdag 27 april tot en met donderdag 11 mei. In de zondagsbrief wordt u nog geïnformeerd over wie in deze twee weken de (pastorale) aanspreekpunten zijn.

In Christus verbonden,
Jeannette en Dirk van Vreeswijk.



Collecten

zondag	diaconie	doel	kerkrentm.	Overig
19-mrt-23	€ 58,70	Zending Malawi	€ 17,50	
26-mrt-23	€ 33,60		€ 17,30	
2-apr-23	€ 37,05		€ 31,65	
6-apr-23	€ 6,00		€ 29,00	
7-apr-23	€ 0,00		€ 2,00	
9-apr-23	€ 35,50		€ 54,85	

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen weken met een groet en ter bemoediging gegaan naar:

19 maart	fam Molenaar
26 maart	fam L. Mandemaker
2 april	mw. H. v.d. Torre
7 april	mw. A. van Dalen (Goede Vrijdag)
9 april	fam Hoogenboom plus een bakje voor hun dochter Deborah Hoogenboom
16 april	mw Lems - Henstra



Oproep

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die een instrument kunnen bespelen en graag deel uit willen maken van de gemeente muziekgroep. We willen graag nummers van onder andere Opwekking, Sela en vele andere artiesten ten gehore brengen. Ben jij geïnteresseerd? Kom eens kijken op een oefenavond, elke woensdag om 20.00 uur in de kerk of neem contact op met Jos Domenie (06-23060967), Jet Karreman (06-57885726) of Marinke Roos (06-44886031) Hopelijk tot gauw!

Advertentie

 **TIMMERMAN NATUURSTEEN**

Grafgedenksteden

Traditioneel en eigentijds
In alle prijsklassen
Natuursteen of glas/RVS
Deskundig advies

Nieuwerkerk (Zeeland),
Hellevoetsluis, Rotterdam,
Berkel en Rodenrijs, Goes

Nieuwe Crooswijkseweg 66b
3034 PS Rotterdam
telefoon 010-4135910



TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

Vakmanschap sinds 1839

Samen

Oplossing puzzel



locatie **Podium Islemunda**

Adres

Herenwaard 17, Rotterdam, Zuid-Holland



Extraordinary vertelt het verhaal van ultra-marathon atleet en college professor David Horton. Alle tijd en energie die hij steekt in zijn werk en het trainen voor de marathons trekken een zware wissel op zijn huwelijk. Ook het lichaam van David ondervindt de nodige schade van de vele kilometers, dit resulteert in een openhartoperatie en permanente schade aan zijn knieën. Zijn vrouw probeert hem te overtuigen om zijn hardloopschoenen aan de wilgen te hangen maar David wil de mensen nog een keer inspireren door 2900 miles door Amerika te rennen. Hoe loopt dit af?

ORANJEZANGAVOND
5 MEI 2023

MANNENKOOR TEHILLIM & KORENDIJKS MANNENKOOR	OLV MARIEN STOUTER
PANFLUIT	CORNÉ VAN DER GIESSEN
ORDEL	JAN PETER TEEUW
OPENING/SLUITING	DS. E. DE NOTS
AANVANG:	19:30
TOEGANG:	GRATIS
COLLECTE: T.B.V. 'HOOP VOOR KINDEREN'	

HOOP VOOR KINDEREN
RICHTHUISKERK VLIETPLEIN 1 RIDDERKERK

Vlietplein gaan een halfuur voor aanvang open. Jong en oud van harte welkom!

Op het programma staan veel vaderlandse liederen. en koorzang. Er zijn instrumentale intermezzi en er is samenzang. De avond wordt geëindigd met het zingen van het Wilhelmus. De deuren van de kerk aan het

Uniek concert met koperensemble Brasso en organist Jan Peter Teeuw



CONCERT
KOPERKWINTET BRASSO & ORGANIST JAN PETER TEEUW

VRIJDAG 12 MEI 2023

Locatie:

De Levensbron Ridderkerk
Jan Luykenstraat 10,
2985BV Ridderkerk

Aanvang

20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree €10,-

Kaarten vooraf te bestellen
via onze website:
<https://koperkwintetbrasso.nl>

Werken van o.a.
Beethoven - Strauss - Rowley



Speciale gastspeler deze avond is slagwerker Peter de Kluijver.

Zangdiensten Breepleinker
"Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur
zondag 7 mei

Voorganger: pastor Johan Bos.

Medewerking: Zaans Interkerkelijk Mannenkoor.

Zondag 21 mei

Voorganger: ds. Koos Staat.

Organist: Wim de Penning.

Medewerking: Chr. Mannenkoor "Scheveningen"; o.l.v. Matthijs Breukhoven. Panfluit: Carina Petersen - Bossenbroek





Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerkerk: 010-482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af te halen in de hal van de kerk.

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Niet ontvangen:

Groene Tuinkerkerk

Dhr. G.J. Buizer 010 - 483 07 64

Adriaen Janszkerk

Dhr. J. van Balen 010 - 483 82 37

Pelgrimskerk

Dhr. J. Welter 06 - 31 96 94 86

Redactie:

Groene Tuinkerkerk

Corrie Melenberg-Schop en

Gerrit Buizer

redactie.gtk@hotmail.com

Adriaen Janszkerk

Annet de Ruiter

redactie.ajk@gmail.com

Pelgrimskerk

Germa van Veen en Heleen Maas

kerkblad.pk@kerkinijssemonde.nl

Eindredactie

Annet de Ruiter

010- 4137 669

redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD IJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NL09 RABO 0159096480

o.v.v. 'abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: K. Telleman

Koninginneweg 169, 3078 GM,

010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD IJsselmonde

NL12INGB 0000031620

o.v.v. 'Bijdrage kerkblad'

Advertenties :

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt u zich wenden tot dhr. Jaap Pols

advertentie@kerkinijssemonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 19 mei 2023

18.00 uur voor het magazijn van juni

2023 met het thema:

Bidden

druk: Veldhuis Media, Raalte

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,

010 - 482 49 56

kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Kosters: Mw. H. Kranenburg, 010 - 479 02 94

Piet van Rikxoort, 06 - 27 31 40 93

Scriba: scriba.groenetuinkerkerk@gmail.com

bijdragen kerk (o.a. VVB).....NL10 INGB 0000 1886 02

ofNL09 RABO 0159 0964 80

Diaconie.....NL61 INGB 0000 2056 29

Zending.....NL32 INGB 0000 5634 99

Project Werelddiaconaat.....NL61 INGB 0000 2056 29

Bloemendienst.....NL02 INGB 0003 8639 79

t.n.v. J. Busse - Dekker en/of M.K.J. van der Meer - Koole

Kerkradio.....NL10 INGB 0000 1886 02

Collectebonnen.....NL05 INGB 0000 2864 68

Hervormde Gemeente (www.kerkinijssemonde.nl)

Kerkgebouwen: Pelgrimskerkerk, (tevens postadres)

Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62

Preses kerkenraad: Mw. J. van den Berge-Bakker

Scriba: Dhr. H. van Iersel, 0184 - 77 10 20

scriba@kerkinijssemonde.nl

Vertrouwenspersonen: Marjolein Bol-Plaisier (06-45012434) en

Bastiaan de Ruiter (010-4137669),

internevertrouwenspersoon@kerkinijssemonde.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

Diaconie: diaconie@kerkinijssemonde.nl

NL30 INGB 0002 7781 42

College van Kerkrentmeesters:

Secretaris: William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijssemonde.nl

Penningmeester: Annet de Ruiter

penningmeester.cvk@kerkinijssemonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.....NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften.....NL12 INGB 0000 0316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)

Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135 565 85 en 010-483 14 13

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam IJsselmonde

Beheerder: Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27



Ria muis heeft een mand vol zonnepitten en roept haar kinderen bij zich. 'Lekker, lekker!' juichen de jonkies. Mama Ria zegt: 'Hebben jullie gezien hoe mooi de lentezon schijnt? Hoogste tijd om ... aan de winter te denken!' 'Huuuh? De winter?!' rillen de muizen. Ria legt uit dat er in de winter niks groeit. 'Ik moet NU zaaien om DAN zonnepitten uit te kunnen delen!' 'Welnee, mam!' roept kleine Niro, 'Er is toch altijd genoeg lekkers in de kast? Nootjes, graantjes ...' Ria houdt haar hoofd schuin: 'En HOE komen die in de kast, lekkerbek?' 'Omdat mama ze verzamelt! In de herfst!' roept een zusje enthousiast, 'Wij mogen haar HELPEN!'. Ria geeft ze elk één zonnepit en de opdracht om die te planten op een zonnige plek.

'Er groeit vanzelf een nieuwe zonnebloem uit VOL pitten. Zo hebben we in de winter genoeg. Oók om uit te delen aan andere dieren!' 'En DIE kunnen er óók weer eentje planten!' juichen de muizen. 'Klaar voor de start? Af!' roept mama. Ze stuiven naar buiten, maar Niro sluipt naar de keuken. Hij heeft honger. Hij eet de zonnepit op. Daarna koekkrummels die nog op tafel liggen. Dan krijgt hij een idee. Niro gaat naar buiten en zoekt een zonnige plek. Daar graaft hij een kuiltje, legt er een koekkrummel in en doet er aarde overheen. 'Goed GROEIEN!' roept hij tegen de krummel, en huppelt tevreden weg. 'IK plant een koekjesboom. Wat zal mama blij zijn!'



Puzzel

Zaaien, groeien, vrucht dragen, uitdelen!
 Aan welk feest doet Ria's opdracht je denken?
 Het antwoord zit verstopt in de puzzel.
 Hieronder zie je een lijst met 18 woorden. De puzzelvraag is:
 'Wat groeit er wél aan een plant?'
 Werk van boven naar beneden.
 Alleen de goede woorden schrijf in de lege regels (volgorde 1, 2, 3 enz.).
 Wat níet aan een plant groeit sla je over.
 Welk woord lees je nu in de gekleurde vakjes?



PINDA BOTER AARDBEI KOEKJES KASTANJE KATOEN LIEFDE BOSBES THEE
 LEGO GELD MELOEN EIEREN WORTEL BONBONS AARDAPPEL VISSTICKS GRAAN

Oplossing: 1P, 2I, 3N, 4K, 5S, 6T, 7E, 8R, 9E, 10N

Uit de Bijbel

Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. Eerste brief van Paulus aan Timoteüs 1:5



Teksten: Marjet de Jong
 Tekeningen: M. Jurriëns