



Protestantse
Kerk

Maart 2023

Kerk in IJsselmonde

Adriaen Janszkerk

Groene Tuinkerkerk

Pelgrimskerk

Soberheid

**Uitgelicht: de taken van
een diaken**

Solidariteitsmaaltijden





Maart

Kerkdiensten

<i>ko=kinderopvas kn=kinderdienst tn=tienerdienst</i>	Zondag 5 maart	Zondag 12 maart	Zondag 19 maart	Zondag 26 maart	Woensdag 8 maart
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. J. Schaap	10.30 uur: <i>ko + tn</i> ds. J. Schaap	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. Peter Bakker	10.30 uur: <i>ko + kn</i> dhr. Setkin Sies	
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. D. van Vreeswijk Samendienst	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Dhr. N. Bontenbal 16.00 uur Verdiepingsdienst Wim Dekker	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. S.J. van der Vlies	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. A. Markus	19.30 uur: Ds. D. van Vreeswijk Biddag
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10.00 uur: Mw. M. van Weerden 2e 40-dagentijd Collecte: Kerk + Kerkelijke activiteiten	10.00 uur: Dhr. H. Wolterink 3e 40-dagen/Biddag Collecte: Diaconie + Verwarming	10.00 uur: Mw. ds. H. Hummel 4e 40-dagentijd Collecte: Kerk + Verwarming	10.00 uur: Mw. T. Hiemstra 5e 40-dagentijd Collecte: Diaconie + Verwarming	
Nw. SONNEBURGH Ravenswaard 5	10.00 uur: Ds. A.L.A. den Besten	10.00 uur: Dhr. D. van Dijk	10.00 uur: Ds. A. Christ	10.00 uur: Dhr. G. Laheij	15.00 uur: Dhr. R.L. Antes Biddag
MEERWEIDE	10.30 uur: Ds. E. van Halsema		10.30 uur: Ds. J. Breure		
MAASSTAD Ziekenhuis	10.00 uur: Henry	10.00 uur: Desirée	10.00 uur: Emile	10.00 uur: Gerard Kruit	
SMEETSLAND					

Predikanten

Groene Tuinkerkerk
Mw. ds. H.P. Hummel
06 - 15 86 64 02
predikant.groenetuinkerkerk@gmail.com



Adriaen Janszkerkerk
Ds. J. Schaap
010 - 304 02 33
06-36 43 83 98
schaapherder@solcon.nl



Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19 63 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijssemonde.nl



Geestelijk verzorgers

Meerweide
Ds. E.A. van Halsema
06-46 64 22 98
rienne.van.halsema@aafje.nl



Smeetsland
Mw. Karin Bos
karin.bos@aafje.nl

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
06 - 36 58 64 96
Gea de Kwant-van der Vlist
gea.dkwant@sonneburgh.nl
dinsdag en woensdagochtend aanwezig



Kerkelijk werker

Groene Tuinkerkerk
Mw. M. van Weerden
06 - 140 509 68
groenetuin.kerkelijk@gmail.com



Contact pastoraat

Adriaen Janszkerkerk
Ivo van Bennekom
06 - 51 50 18 03



Pelgrimskerk
mw. Louise den Hartog
06 - 49 74 73 56
pastoraat@kerkinijssemonde.nl



Inhoud

Van de redactie

Soberheid associeer ik al snel met vroeger. Toen de meeste gezinnen maar één kostwinner hadden en er niet veel budget was voor uitstapjes en vakanties. Tegenwoordig werken ook veel vrouwen en is er meer budget voor leuke extra's.

Maar dat is het laatste jaar wel veranderd door de oorlog in Oekraïne waardoor de energieprijzen enorm gestegen zijn en we een hoge inflatie hebben. Veel gezinnen zijn weer soberder gaan leven. De kachel is een paar graden lager gezet. In de supermarkt pakken we niet meer de A-merken maar nemen we het huiskmerk. En de boodschappenkar zit ook minder vol. De vakantie gaat niet meer met het vliegtuig naar verre oorden, maar met de auto in ons eigen landje of een ander Europees land.

Als het beperkt blijft tot bovenstaande is er eigenlijk niets aan de hand: je hebt het dan nog steeds veel beter dan het overgrote deel van de bevolking. Helaas is het realiteit dat veel gezinnen de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. De verwarming blijft uit, er zijn niet genoeg boodschappen om de hele week te eten en een vakantie is uitgesloten.

De 40-dagentijd voor Pasen is weer begonnen. Veel mensen kiezen er dan bewust voor om tijdelijk soberder te leven. Bijvoorbeeld door te vasten of geen alcohol te drinken. Als u ook meedoet met de 40-dagentijd denk dan ook wat vaker aan al die gezinnen waarvoor het leven in soberheid geen keuze is en waarvoor het ook niet tijdelijk is!

Kortom: soberheid is een zeer actueel onderwerp.



Veel leesplezier!

Annet de Ruiter
Eindredactie

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u iets leuks te melden of wilt u in een van de rubrieken? Mail dit dan naar redactie.ajk@gmail.com

<i>Rooster kerkdiensten</i>	2
<i>Van de redactie / inhoudsopgave</i>	3
<i>Stiltepagina</i>	4
<i>Overdenking</i>	5
<i>Wat zijn de taken van een diaken?</i>	6
<i>Nieuw gemeentelid</i>	7
<i>Kunst en het verhaal</i>	8
<i>Groen geloven</i>	9
<i>Muziek</i>	10
<i>Gedichten</i>	11
<i>Bijbelleesrooster/puzzel</i>	12
<i>Gezamenlijke berichten</i>	13
<i>Groene Tuinkerker</i>	14
<i>Hervormd IJsselmonde</i>	17
<i>Adriaen Janszkerker</i>	18
<i>Pelgrimskerker</i>	20
<i>Samen</i>	22
<i>Servicepagina</i>	23
<i>Kinderpagina</i>	24

Pag. 5



Pag. 13



Pag. 7



Pag. 18





Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon, op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.

**Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,
dat wij elkaar bevrijden en doen leven,
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.**

*Uit: Gezongen liedboek: De tafel der armen (401)
Tekst: Huub Oosterhuis*

Soberheid

Gods genade leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven...

(Titus 2, 12 / NBV21)

De keuze voor het thema **soberheid** voor het kerkblad van maart is niet vreemd. Want de in onze kerkelijke traditie zo kenmerkende periode op weg naar pasen valt in deze maand: de 40-dagentijd. Dit jaar begint de 40-dagentijd op woensdag 22 februari, aswoensdag. De focus ligt in deze veertigdaagse periode op "vasten, bidden en aalmoezen geven" (vgl Mattheus 6), oftewel op "soberheid, spiritualiteit en solidariteit".

Ons woord soberheid komt van het latijnse woord *sobrietas*, en dat is matigheid, of ook wel nuchterheid, zonder overdaad of overmaat, bescheidenheid, spaarzaamheid, eenvoud. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een sobere leefstijl en ook van een sobere stijl van architectuur, van een sobere schrijfstijl, van een sobere werkstijl... Het calvinisme op zich wordt wel geassocieerd met soberheid en spaarzaamheid, en ook van het aantreden van paus Franciscus is gezegd dat het zich kenmerkte door soberheid – qua kleding en gebruik van pauselijke symbolen...

Het woord soberheid roept nogal eens iets negatiefs op – strengheid, karigheid, saaiheid zelfs waar je nu niet direct blij van wordt en van geniet. Maar dit negatieve zegt niet alles, soberheid is geen synoniem voor somberheid! In wezen is soberheid (en matigheid) veel meer *positief* geladen, als een deugd, als een waarde – kennen we dit nog voldoende?

In de 40-dagentijd...

De 40-dagentijd is bij uitstek een periode van versobering en bewustwording, op het vlak van eten en drinken (vasten), op het vlak van geloof (bidden) en op sociaal vlak (solidariteit). Er worden deze weken allerlei 'sobere maaltijden' of 'solidariteitsmaaltijden' georganiseerd, er zijn gebedsdiensten en er zijn speciale collectes. 40-Dagenkalenders met dagteksten en met tips voor het doen en laten bieden een kader en een richtlijn. Jaarlijks geeft onze landelijke kerk zo'n 40-dagenkalender uit; ook, dichterbij huis, doet een aantal Ridderkerkse kerken dit (met sinds een paar jaar een dependance op IJsselmonde).

Als we in deze periode soberder zijn in de uitgaven die we doen (voor eten en drinken) dan houden we er geld aan over, en dat geld kan naar een goed doel. Als we in deze periode soberder zijn in het gebruik van social media bijvoorbeeld en in onze maaltijden dan houden we er tijd aan over, en die tijd kunnen we besteden aan bezinning, gebed of aan (extra) omzien naar...



Consuminderend: er voor kiezen om even een stapje terug te doen. Om daarin ook (weer) te ontdekken wat echt belangrijk is in ons leven. We ontdekken (weer) meer wat de goede maat is, het evenwicht, de balans. Voor alles is er een maat; niet voor niets is matigheid vanouds ook één van de kardinale deugden.

De kalme gang, de kleine taak...

Wat is echt belangrijk in mijn leven, wat is mijn taak, wat heb ik vandaag te doen? Couplet 6 van lied 215 (Liedboek 2013) geeft hier een antwoord op: 'de kalme gang, de kleine taak zijn ruim genoeg voor Godes zaak...'. Dat is genoeg. In ons gewone handelen, in de dingen die we doen eren en dienen we God. Hoe bevrijdend is dit! Gewoon, op onze menselijke maat, zonder overmaat – om van te genieten...

**De kalme gang, de kleine taak, zijn ruim
genoeg voor Godes zaak.**

**Onzelf verliezen in 't gebod brengt dagelijks
nader ons tot God.**

Minder is meer...

Weet u dat ik elk jaar weer uitkijk naar de 40-dagentijd? Dat komt vooral omdat ik (inmiddels uit ervaring) weet dat ik er ergens *méer* mens van wordt om even een stapje terug te doen. Niet dat dat anders ook niet zou kunnen, maar de tijd op weg naar Pasen zet de soberheid toch wel in een krachtig perspectief: *Jezus achterna*, in navolging.

Ik las pas ergens: "vasten is een kuur in soberheid, en soberheid wil zeggen dat je gelukkig kunt zijn met je deel en glimlachen om de beperkingen om datgene wat je mist...".

Een gezegende 40-dagentijd!

ds. Hermie Hummel



Wat zijn de taken van een diaken?

Binnen de kerk zijn vele vrijwilligers werkzaam in diverse functies. Een aantal van deze functies is kerkordelijk vastgelegd. In deze serie artikelen willen we meer informatie geven over de inhoud van deze functies. De jeugduderling en de ouderling zijn in eerdere maanden geweest. Deze maand is de diaken aan de beurt.

De taken van een ... Diaken

De diaken heeft een belangrijke rol als voortrekker in de diaconale roeping van de gemeente. Die diaconale roeping kun je als volgt samenvatten: delen van wat de gemeente aan gaven geschonken is, helpen waar geen helper is en getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Betekenis diaken

Het woord diaken komt van het Griekse woord: διακονος, diakonos, dat dienaar betekent. Diakenen worden nogal eens 'de doeners' van de kerk genoemd: mensen die de handen uit de mouwen steken en zich inzetten voor mensen die hulp nodig hebben. Diakenen geloven in delen.

Het 'doen' van diakenen is geïnspireerd op het evangelie. Ze zijn gericht op het voorkómen, opheffen, verminderen en uithouden van lijden en nood van (groepen) mensen. Diakenen zijn daarnaast gericht op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving. Zowel in Nederland als wereldwijd.

**handen uit de mouwen
steken voor mensen die
hulp nodig hebben**

Kerkdienst

De diaken ondersteunt de gemeente in haar diaconale roeping in de wereld. Voor iedere diaken geldt dat hij/zij een onmisbare rol heeft bij de bediening van het Avondmaal, bij de voorbereiding van de voorbeden, en verantwoordelijk is voor de collecte.

De verdere invulling van deze roeping is voor iedere gemeente anders. Dat hangt af van de diaconale vragen die leven in de omgeving van de gemeente en de diaconale talenten die in de gemeente aanwezig zijn.

Kerkenraad

Diakenen zijn lid van de kerkenraad. Het is belangrijk dat zij hun rol niet verkleinen tot de diaconale onderwerpen op de agenda. Ze zijn tenslotte ook geroepen tot de



'toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping'. Dat is een grotere opdracht dan zorgen dat mensen voldoende geld in de collectezak doen. Dat betekent dat diakenen ook mogen meedenken over hoe je de gehele gemeente laat getuigen van de gerechtigheid van God en dat zij pleitbezorger kunnen zijn voor hen die geen helper hebben.

Kansen

- * Handen en voeten geven aan een belangrijke opdracht van Jezus zelf: wat je voor mijn naaste hebt gedaan ...
- * Hulp bieden zoals bijna geen instantie dat kan. Dichtbij en betrokken.
- * Pleitbezorger zijn voor hen die geen helper hebben - de noodklok luiden en een ware ambassadeur zijn.

Hoe word je diaken?

In de gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk kan ieder belijdend lid diaken worden. Dit ambt vervul je voor 4 jaar. Dat doe je niet alleen. De kerkorde geeft aan dat iedere gemeente in ieder geval 2 diakenen heeft. Samen - met eventuele diaconale rentmeesters - vormen zij het college van diakenen.

De PKN biedt iedere maand een online training aan. Je leert in deze training wat je roeping, taak en verantwoordelijkheid is als diaken. Samen met diakenen uit het hele land verdiep je je in jouw specifieke rol en bekijk je hoe dat praktisch kan werken in de diaconie van jouw gemeente. Daarnaast komt je taak in de eredienst aan bod en wordt er stilgestaan bij vragen rond de verantwoording van de collectezak en hulpverlening.

Bron: <https://protestantsekerk.nl/verdieping/wat-zijn-de-taken-van-een-diaken/>

Nieuw gemeentelid

In deze rubriek stellen nieuwe gemeenteleden zich aan ons voor. Deze maand maken we kennis met **Wilbert en Corien van der Stelt** uit de Adriaen Janszkerk

Kunnen jullie jezelf voorstellen?

Wij zijn Wilbert (46) en Corien (45) van der Stelt, sinds 1999 getrouwd en woonachtig in Rotterdam, vanaf begin 2000 aan het Dijkje. Daarvoor woonden wij beide in Hardinxveld-Giessendam. We hebben twee kinderen, Thomas van 21 en Naomi van 18. Thomas studeert voor leraar geschiedenis aan de Hogeschool Rotterdam en Naomi studeert aan het HMC Rotterdam voor interieuradviseur, beide wonen nog thuis. Wilbert werkt bij BLOZO bv in Vlaardingen, een metaalbewerkingsbedrijf waar ze werken in teams die de order/productie als team van A tot Z verzorgen.

Corien werkt bij Gezondheidscentrum Beverwaard, als maatschappelijk werker/POH-GGZ en als wijkcoördinator. Ondersteunt patiënten met hulpvragen en zoekt de verbinding voor de huisarts en patiënt met de wijk, zodat patiënten met hun hulpvragen op de juiste plek worden geholpen.

Hoe zijn jullie bij de Adriaen Janszkerk terecht gekomen?

De afgelopen 15 jaar zijn wij lid geweest van de Goede Herderkerk in Ridderkerk, destijds daar terecht gekomen, omdat in een eerdere gemeente onze kinderen de enige kinderen waren en er daar in tegenstelling tot ook hun basisschool wel meer (christelijke) kinderen waren. In de afgelopen periode van corona en online diensten en weer live diensten merkten wij dat we de traditionele diensten daar ontgroeid waren, daarnaast vonden we het ook prettig om weer in onze eigen wijk naar de kerk te gaan.

Wat vinden jullie fijn aan deze gemeente?

De vorm van de diensten, het laagdrempelige, de muziekgroep en de liederen die gezongen worden spreken ons erg aan. Daarbij voelden we ons ook snel thuis, iedereen is hartelijk en maakt een praatje.

Waar genieten jullie van?

Wilbert is erg fan van motorsport kijken, zoals de MotoGP en Formule 1, dat laatste samen met Thomas en Naomi, ook een aantal wedstrijden hebben ze live samen gezien. Samen met Thomas zijn ze ook als het weer het enigszins toelaat op zaterdag te vinden op de kartbaan van Strijen waar Thomas al jaren zelf kart. Wilbert is zijn monteur, maar als het kan rijdt hij zelf ook graag.

Corien houdt erg van wandelen, lezen en afspreken met vriendinnen of lekker samen met Naomi de stad in en ergens lunchen. In de zomer buiten zwemmen en in de winter schaatsen.

Wat zouden jullie aan de lezers mee willen geven?

We bezoeken samen regelmatig de concerten van Sela, zie ook foto, dit was bij een openluchtconcert 5 jaar geleden.



Het refrein van het lied- Een toekomst vol van Hoop- willen we meegeven:

***U geeft een toekomst vol van hoop:
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.***

Interview gedaan door: Heleen Maas.

De kruisiging

Francois Limosin
Limoges, 1582-1593

Depot Boijmans van Beuningen, Rotterdam



Plaquette, email op koper, verguld, breedte: 8,8 cm, hoogte 11,5 cm.

Het museum Boijmans van Beuningen bezit een aantal objecten waar de emaille techniek is toegepast. Deze eeuwenoude decoratieve techniek werd gebruikt in het oude Egypte en Romeinse Rijk. Omdat de kleuren in deze afbeelding van Christus nog zo fel zijn, werd er binnen het museum lange tijd gedacht dat deze (en enkele andere emaille objecten uit de collectie) niet uit de 16e, maar uit de 19e eeuw kwamen. Daarom werden ze amper getoond.

Vanwege de technische bewerkelijkheid waren emailles enorm kostbaar. Slechts de allerrijksten konden het betalen. Email is gesmolten glas. Het glas wordt verhit tot temperaturen van 690-880 graden Celsius. Door gekleurde oxiden toe te voegen krijg je een decoratief effect.

Eigenschappen van email zijn: glad, hard, duurzaam en kleuren verbleken niet. Deze techniek kan worden toegepast op aardewerk (glazuur) en op metalen (koper, aluminium, staal, goud, zilver)

Hierdoor waren deze kleine objecten in de vroege 20e eeuw enorm duur en ook zeer geliefd onder verzamelaars. Bijna alle emailles in de collectie heeft het museum in 1923 verworven uit de collectie van A. J. Domela Nieuwenhuis.

Tekst: Gerrit Buizer



“Hoe meer je hoort over duurzaam leven, hoe normaler dat wordt. Maar om te veranderen moet je soms op nieuwe ideeën gebracht worden”, stelt Janet van der Weide (op de foto links). Regelmatig geeft ze tips via het kerkblad. Ga eens naar de kringloopwinkel voor leuke cadeautjes. Gebruik de hark in plaats van de bladblazer. Koop geen spullen die na eenmalig gebruik de vuilnisbak in kunnen. Praktisch en heel eenvoudig allemaal, ideeën die weinig moeite kosten. “We proberen aan te geven wat mensen kunnen doen, niet wat ze móeten”, vult Gabriëlle van Dinteren aan.

Beiden maken deel uit van de Werkgroep Groene Kerk van de protestantse Jacobuskerkgemeente in Rolde. “Helemaal bij nul begonnen we niet”, vertelt Gabriëlle. “De kerk had al ledverlichting en het houten plafond van de gotische kerk is geïsoleerd met een dikke laag schapenwol.” Een van de eerste acties van de werkgroep was de verkoop van biologische bloembollen op de jaarlijkse Roldermarkt. Iedereen was graag bereid wat extra te betalen voor bollen waarvan de kweek veel minder belastend is voor het milieu. “Zoiets is niet politiek, niet activistisch

en iedereen vindt bloemen mooi. Het was een groot succes”, aldus Gabriëlle. Van de opbrengst, aangevuld met een subsidie van de provincie Drenthe, werden 8000 bollen gekocht die de kerkleden samen rond de kerk pootten. “Elk voorjaar een feest voor insecten én kerkgangers.” In de zomer wil de werkgroep een *running diner* organiseren. “Bij elkaar aan tafel, liefst rond een eerlijke pot, nodigen we mensen uit om elkaar te vertellen wat ze zelf aan duurzaamheid doen. Groot hoeft dat allemaal niet te zijn, ook het kleine is de moeite waard.”

De kerk is inmiddels overgestapt op avondmaalswijn die biologisch én faire trade is. De wijn, met de veelzeggende naam Grace, is een product van het Zuid-Afrikaanse Stellar Organics. De winst wordt geïnvesteerd in de leefomstandigheden van de medewerkers. “Ook daarmee geef je een signaal af”, weet Janet.

www.jacobuskerkrolde.nl

Ook het kleine is de
moeite waard

Muziek

Pat Boone – rock 'n roll en gospel

Pat Boone is een van de laatste nog in leven zijnde rockpioniers uit de jaren 50. Hij werd geboren op 1 juni 1934 als Charles Eugene Patrick Boone in Jacksonville. Pat Boone is nu 88 jaar en is naast zanger ook acteur. Hij zong eerst rock'n roll en later stapte hij over naar gospel en country. Zijn jeugd bracht hij door in Nashville, Tennessee en begon in 1954 platen op te nemen voor Republic Records. In 1955 bracht hij een cover uit van de single Ain't That A Shame van Fats Domino en verbrak de verkoopcijfers van de originele uitvoering aanzienlijk.

Hij poetste oude r&b hits op tot meer toegankelijke versies waardoor de rock 'n roll deuntjes een veel groter publiek bereikten. Dit ging echter niet ten koste van de originele uitvoerenden want ook hen bracht hij onder de aandacht. Collega Little Richard zei ooit "Het was Pat Boone die mij miljonair maakte."

Pat Boone had het imago van een vlotte jongen die zowel de tieners als hun ouders aansprak. Zijn zangstijl, een volle bariton, volgde de lijn van zijn idool Bing Crosby en richtte zich meer op ballads. Hij was zo populair dat in de polls alleen Elvis Presley boven hem stond, net als hij speelde Boone ook in films. De titelsong van April Love uit 1957 werd genomineerd voor een Oscar. Hij schreef ook de titelsong van de film Exodus.



Omdat hij zichzelf zag als een devote wedergeboren christen weigerde hij muziek en filmrollen die tegen zijn morele standaarden ingingen. Verdere activiteiten behelsden het presenteren van televisieprogramma's en boeken schrijven. Eind jaren 50 had hij met zijn platen minder succes door toedoen van de Britse invasie van The Beatles, The Rolling Stones en The Kinks en eindigde zijn carrière in de hitlijsten.

In de jaren 70 stapte hij over op gospelmuziek en country en toerde met zijn familie door Amerika als gospelartiesten. Hij maakte gospelalbums als The Pat Boone Family en The Family who Prays. Hij deed ook nog radiowerk als discjockey.

In 1997 bracht hij een album uit No More Mr Nice Guy met daarop een collectie van heavy metal covers opgepoetst in de Pat Boone style. Om reclame voor dat album te maken was hij bij de uitreiking van the Music Awards in het zwart leer gestoken en door deze actie werd hij ontslagen bij Gospel America, een tv programma van de zender Trinity Broadcasting Network. Daarom zijn de covers van Pat Boone stelselmatig geweerd door de meerderheid van de gouwe ouwe zenders. Hoewel hij een cruciale rol speelde in de popularisering van de rock 'n roll werd hij daar vooralsnog niet om erkend.

Pas in 2003 werden zijn gospelopnames door de Gospel Music Association van Nashville erkend en toegevoegd aan de Gospel Music Hall of Fame.

Pat had 60 hits in Amerika, speelde in 19 films. Zijn jongere broer Nicholas, beter bekend onder zijn artiestennaam Nick Todd werd ook zanger en hij had 3 hits.

Pat Boone trouwde in 1953 met Shirley, de dochter van countryzanger Red Foley. Zij overleed in 2019 op 84 jarige leeftijd en ze kregen 4 dochters. Dochter Debby was de succesvolste solo artieste, zij stond in 1977 maar liefst 10 weken op nummer 1 met You Light Up My Life. Dat was geen gospelnummer. Zij maakt nog steeds gospelalbums en gewone albums. Pat en Shirley waren invloedrijke leden van de Inglewood Church of Christ in San Fernando Valley.

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl



Advertentie



VAN DER WIEL
We maken 't rond

Uw woning in omgeving Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
010 - 497 84 41



www.wielmak.nl | info@wielmak.nl | Bredenoord 2, Rotterdam

Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Ronald van Pelt



Ik ben opgestaan

Ik ben opgestaan
Ik heb mijn lampje aan
Die was niet uitgegaan
Ik ben opgestaan

Ik ben opgestaan
Ik ben meegegaan
Achter de Bruidegom aan
Want ik ben opgestaan

Ik ben opgestaan
Heb mijn mooiste kleren aan
Want ik ben opgestaan
Ik ben opgestaan

Ik ben opgestaan
Nu vangt het Nieuwe Leven aan
Het Eeuwige Leven aan
Want ik ben opgestaan

Wachten op Hem

Zolang de zon nog niet veranderd is in bloed
En de maan nog niet verduisterd is
En ze nog beide aan de hemel staan
Weet ik dat de wereld nog niet is vergaan!

Zolang de Mensenzoon niet terug gekomen is
Blijf ik van dat Koninkrijk dromen
Blijf ik Hem prijzen en loven
Wacht ik en blijf naar de wolken kijken

Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com



Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 7 april 2023 **9** Amfibie **10** Fotografische term **11** Kikvorsman
14 Scherprechter **16** Dof van geest **17** Klaagzang (muz.)
19 Doorweekt **21** Gemeente in Gelderland **22** Vals **24** Verlof
 hebbend **26** Levensdrank **28** Geldkoffertje **29** Nul procent
30 Rivier in Italië **32** Symbool voor rubidium **33** Symbool voor
 tin **34** Bijbeldeel (afk.) **35** Positieve elektrode **37** Zenuwtrek
39 Sieraad **40** Hongaarse componist (1870-1948) **43** Droog
 (wijn) **44** Sterkedrank uit het Nabije Oosten **46** Hard klinkend
48 Leer van de cadans **51** Honingwijn **52** Gebied **53** Inwendig
55 Plaats in Overijssel **57** Rivier in Polen **58** Christendemocratisch
 politicus (1939-2018).

Verticaal

1 Beroep **2** Openbaring van de Heer **3** Bovenafsluiting **4** Groot-
 moedig **5** Het Romeinse Rijk (Lat. afk.) **6** Noordpooldier
7 Uitvoerbaar **8** Confessie **12** Deel van een dag **13** Knaagdier
15 Grondtoon **18** Met ingang van (afk.) **20** Ten zesde (Lat.)
23 Besmettelijke ziekte **25** Het tiende woord van Genesis 1:1
 volgens de Nieuwe Bijbelvertaling **27** In gelederen opgestelde
 troepenmacht **30** Celestinus III (1191-1198) bijvoorbeeld
31 Misselijk **36** Kerk die alle christenen wil verenigen **38** Wijn-
 kasteel **41** Zanger van 'Ben ik te min' (1946-2015) **42** Beurscom-
 plex in Amsterdam **45** Rolsteen **47** Europeaan **49** Symbool
 voor iridium **50** Schaatsbond **54** Uitstekend strookje **56** Oude
 lengtemaat.

www.wimdeweerd.com



Bibelleesrooster maart

wo 1	Numeri 10:11-36	Op weg met God
do 2	Numeri 11:1-9	Vuur van de HEER
vr 3	Numeri 11:10-23	Gedeelde last
za 4	Numeri 11:24-35	Onverzagdigbaar
zo 5	Psalm 106:1-23	De zonde van onze voorouders (1)
ma 6	Psalm 106:24-48	De zonde van onze voorouders (2)
di 7	Numeri 12:1-16	Zo bescheiden als Mozes
wo 8	Numeri 13:1-3,17-24	De eerste druiven
do 9	Numeri 13:25-33	Beren op de weg
vr 10	Numeri 14:1-10	Bijgestaan door de HEER
za 11	Psalm 25:1-11	Gebet om vergeving
zo 12	Psalm 25:12-22	Schillen bij God
ma 13	Numeri 14:11-25	Geduld en trouw
di 14	Numeri 14:26-35	Sterven in de woestijn
wo 15	Numeri 14:36-45	Zonder Gods bijstand
do 16	Psalm 5	U hoort mijn stem
vr 17	Romeinen 7:1-12	De nieuwe orde van de Geest
za 18	Romeinen 7:13-25	Inerlijke strijd
zo 19	Romeinen 8:1-11	Beleerst door de Geest
ma 20	Romeinen 8:12-21	Abba, Vader
di 21	Romeinen 8:22-30	Gered door hoop
wo 22	Romeinen 8:31-39	Onafscheidelijk
do 23	Numeri 20:1-13	Water uit de rots
vr 24	Numeri 20:14-21	Toegang geweigerd
za 25	Numeri 20:22-29	Aïron gestorven
zo 26	Psalm 95	Kniel voor je maker
ma 27	Numeri 21:1-9	Zonde en inkeer
di 28	Numeri 21:10-20	Een bron in de woestijn
wo 29	Numeri 21:21-22:1	Overwinning op overwinning
do 30	Psalm 50:1-15	Hij zal je redden
vr 31	Psalm 50:16-23	Wie God vergeet





Uitnodiging Solidariteitsmaaltijden

De gezamenlijke diaconieën van de Adriaen Janszkerk, De Emmaüsgangers, Groene Tuinkerkerk en de Pelgrimskerk nodigen u uit voor de solidariteitsmaaltijden (soep en brood), die wij in de 40 dagentijd organiseren. Er kunnen per avond 50 mensen deelnemen.

Op de dinsdagen 7, 14, 21 en 28 maart 2023 staat de soep weer klaar in de Groene Tuinkerkerk, Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam.

Aanvang 18.00 uur, inloop 17.45 uur.

Opgeven kunt u zich bij uw kerk waar de intekenlijsten klaar liggen of bij onderstaande contactpersonen:

Emmaüsgangers:	Riet Schenkeveld	010 483 5080
Groene Tuinkerkerk:	Jieles Tims	010 482 6477 of 06 81828475
Pelgrimskerk:	Arie Vlot	010 482 4162
Adriaen Janszkerk:	Wil Schuijjer	0180 412141

Tijdens de maaltijd komt iemand van het Leger des Heils vertellen over hun werk in Rotterdam IJsselmonde en daarbuiten. Aan het einde van de maaltijd komt de collectebus langs voor een vrije gift die bestemd is voor het Leger des Heils.

Hartelijke groeten van de gezamenlijke diaconieën



Noodoproep

In Sonneburgh (Ravenswaard) worden er elke zondag voor de bewoners kerkdiensten gehouden. We zijn heel blij dat we dat de mensen kunnen aanbieden.



Dit kan alleen plaatsvinden als er genoeg vrijwilligers zijn die de kerkdiensten faciliteren. Daar zit een angel. We hebben **te weinig kerkvrijwilligers**.

De kerkdienst begint om 10.00 uur. De kerkvrijwilligers komen om 9.45 uur, maken de zaal klaar, halen bewoners op en schenken koffie na de dienst. Daarbij maken ze een praatje met de bewoners.

Zou u willen helpen? Zou u iemand weten uit uw omgeving (familie, kennissenkring) die misschien zou willen helpen? Wilt u dan de naam van die persoon doorgeven aan mij, zodat ik die kan bellen? Graag uw reactie!

Gea de Kwant, Geestelijk Verzorger Sonneburgh Ravenswaard, 06 365 86 496





Groene Tuinkerkerk

Groene Tuin 353, IJsselmonde



VANAF HET DIJKJE

Maart

En dit is alweer het kerkblad voor de maand maart. De tijd gaat snel, de weken vliegen voorbij. Terwijl ik dit schrijf zijn we in de ban van de grote aardbeving in Turkije en Syrië met z'n enorm aantal slachtoffers en leed - kyrië eleison. Tegelijkertijd laat de natuur zich bij ons van z'n mooie kant zien met allerlei lentebodes - prachtig. Met de actie Kerkbalans achter de rug (en verwerkt) gaan we nu richting pasen.

God vinden in de veertigdagentijd

Kerkdiensten in de 40-dagentijd

De hele maand maart valt in de 40-dagentijd. Na zondag 26 februari hoop ik weer op zondag 19 maart bij ons in de kerk voor te gaan. Dan is het inmiddels alweer de 4e zondag van de 40-dagentijd, zondag Laetare (Verblijd u), halfweg pasen. We volgen tijdens de 40-dagentijd het project van de landelijke kerk "Aan tafel!", met op de zondagen de liturgische schikkingen en de klassieke leesrooster-lezingen uit het evangelie. Ook het lokale 40-dagentijdboekje (van een aantal kerken uit Ridderkerk, en vanuit IJsselmonde onze kerk en de parochie) sluit hierbij aan. Net als voorgaande jaren zijn er voor de gemeente een aantal lokale 40-dagentijdboekjes beschikbaar gesteld (en wellicht dat er bij het verschijnen van dit kerkblad nog wel wat exemplaren over zijn).

Gesprekskring en gebedskring

De datum voor de gesprekskring in maart is woensdag 29 maart (10.30 uur) en die voor de gebedskring is woensdag 8 maart (12.00 uur). Zowel de gesprekskring als de gebedskring leveren meer dan eens kostbare momenten op. U bent welkom, ook om zo eens een enkele keer de sfeer te komen proeven...

Pastoralia

Er zijn deze maand twee berichten van overlijden: in de vroege ochtend van maandag 23 januari j.l. overleed in Sonneburgh mevrouw **J van der Graaf - van der Male**. Haar dankdienst was op 30 januari.

En op zondagavond 12 februari j.l. overleed in het ziekenhuis onze koster **Wolter Kranenburg**. Zijn dankdienst ligt, terwijl ik dit schrijf, nog voor ons (dinsdag 21 februari).

Dat zij beiden mogen rusten in vrede bij God, en laat hun nagedachtenis hun naaste families en ons allen tot zegen zijn.

Van mevrouw Van der Graaf volgt hieronder een 'in memoriam' Het is de bedoeling dat er van Wolter in de volgende editie van het kerkblad een 'in memoriam' komt te staan.

In memoriam

Op 23 januari j.l. is mevrouw **Joke van der Graaf - van der Male** overleden, in de leeftijd van 94 jaar. In maart vorig jaar was ze vanuit de Biezenkreek naar Sonneburgh verhuisd. Moeder van vier kinderen was ze, en oma, en overgrootmoeder. Sinds maart 2018 was ze weduwe van Teunis van der Graaf. Mevrouw Van der Graaf was gelovig en ze was trouw kerkganger zolang het kon; ze genoot van de ontmoetingen met andere kerkgangers. Boven aan haar rouwkaart stonden de betekenisvolle woorden uit een oud gezang: *"De draad, die door de donkerheid mij door des doolhofs gangen leidt, brengt mij tot U, Gij trekt, Gij spant: want 't einde ligt in uwe hand..."* (gezang 472, 5 rode liedboek).

In de dankdienst op maandag 30 januari in onze kerk, voorafgaand aan haar crematie, hebben we stilgestaan bij deze woorden en bij woorden uit 1 Korinthe 13, door mevrouw Van der Graaf zelf bij leven aangegeven. Eén van haar dochters sprak een 'in memoriam'. Na afloop van de dankdienst deden we mevrouw Van der Graaf als kerkgemeenschap bij de openstaande kerkdeuren uitgeleide.



Aanspreekpunt

Collega Marjan van Weerden en ik zijn vooralsnog allebei 'eerst-aanspreekbaar' voor zes pastorale secties. Marjan heeft allereerst de secties 6 t/m 8 en 10 onder haar hoede, met daarbij Meerweide (sectie 5.1) en Sonneburgh (sectie 5.2), en ik heb allereerst de secties 1 t/m 5 en sectie 9 onder mijn hoede. Het is fijn wanneer u het ons laat weten mocht u behoefte hebben aan pastoraal contact met ons.

Verder is het mogelijk om even langs te komen in de kerk op een woensdagochtend, want vaak ben ik daar dan wel aanwezig, of om voorbede vragen voor in de zondagse kerkdienst (of in de maandelijkse gebedskring).

Aan de overkant van het Dijkje...

Ik liet het al wel eens weten: ik woon aan de rand van Rotterdam in de Beverwaard en bij mij aan de overkant (van de sloot) ligt Bolnes. Dit seizoen verkennen we gezamenlijke mogelijkheden van onze kerkelijke gemeente met die van Bolnes, in de Kerk aan de Maas. Het project van de kerstengelen tijdens de adventsweken, de adventstafel en de Kerstherberg op 24 december vorig jaar waren daar mooie voorbeelden van. Tijdens het gemeenteberaad op zondag 22 januari bent u bijgepraat over de stand van zaken, en in de kerk van Bolnes gebeurde dat een week eerder ook. Er zit zeker de nodige beweging in!

Tot slot

De overdenking aan het begin van het kerkblad is deze maand van mijn hand. Dit keer is het thema *soberheid*. Wat riep en roept dat bij u op?

Ook in het nieuwe 40-dagentijdboekje staan weer mooie overdenkingen, liederen gedichten, recepten... Mijn aandeel aan het boekje is onder andere (weer) het overzicht van de dagelijkse schriftlezingen geweest. En ik coördineer dit jaar (weer) de meditatieve leesgroep. Ook hoop ik (weer) voor te gaan in één van de gebedsdiensten op de vrijdagavond in Ridderkerk. Tijdens die gebedsdiensten is de collecte bestemd voor Stichting de Gaarkeuken. In de parochiekerk aan de Reijerdijk zijn er op de vrijdagochtend gebedsdiensten.



Denkt u verder ook aan de **solidariteitsmaaltijden** van de IJsselmondse diaconieën op de 4 dinsdagen in maart, dit jaar bij ons in de kerk? (in Ridderkerk heten deze maaltijden overigens sobere maaltijden) Ook deze staan vermeld in het boekje, op blz 11.

Ik sluit hier nu graag af met het slot van de tekst van dag 36 uit ons 40-dagentijdboekje, het laatste couplet van lied 539:

*Jezus, diep in de woestijn,
veertig lange dagen,
bleef het in een zware strijd
met Gods woorden wagen...*

Een gezegende (verdere) 40-dagentijd toegewenst!

Met vriendelijke groet,
ds. Hermie Hummel



Een boek dat generaties met je meegaat...

Een bekende van mij runt een christelijke boekhandel. Ze is er ooit jaren geleden mee begonnen en woont er boven. Zo nu en dan wordt er flink opgeruimd. Tussen alle boeken en bladen boven op zolder kwam laatst zomaar een wel heel oud exemplaar tevoorschijn. 'Euangelisch Magazijn, of gemengde Bijdraagen ter Bevordering van Kennis en Beoefening der Godlijke Waarheden' staat op de kaft te lezen. En dan binnenin het jaartal 1774 en een handtekening van een verre overgrootouder die eens geleefd heeft en dit "tijdschrift", want dat was het, ooit gekocht moet hebben. Voor 16 stuivers, zo valt ergens te lezen.



Ik mag het komen inzien in de winkel en vind het zo speciaal dat nu mijn handen en vingers door de bladzijden glijden, waar eens de handen en vingers van iemand bijna 250 jaar geleden dat deden. Destijds circuleerden er veel exemplaren van rond en je kunt ze nog steeds vinden met enig zoeken in antiquaria. Van het genootschap dat ze uitgaf is niet veel meer bekend, maar vast staat dat de (enige?) redacteur van het tijdschrift is geweest: Cornelis BREM (ca. 1722-1803). Hij was "een zeer rechtzinnig lidmaat van de gereformeerde kerk te Rotterdam". Kijk, nu wordt het interessant. Alles wat op de bladzijden te lezen staat draait om bekering, bijbel, geloof..., zoals men er in die tijd tegenaan keek natuurlijk, maar er is zoveel herkenbaar voor nu. Ik lees met grote verbazing hele stukken.

Zo begint de eerste pagina:

*De waereld heeft het drok met koopen en verkoopen;
Maaröch! wat bledtze ons aan, dan ijdel poppegoed? Zij
zet haar Magazijn voor heur beminnaars open; Maar al
heur waare is valsch, en nutloos voor 't gemoedt. Hier
zietge een Magazijn, gevult met beetre waaren: Met
voorraad gestoffeert van de edelste kruiderij. En balsem,
die, gepuurt uit de Evangelieblaeren, Tot zielverkwikking
streckt en heilzaaame artsenij. Laat, laat de Waereld u, o
Christen! Niet verkloeken: Zij geeft u schuim voor goud, een
kei voor diamant; Daarge in heur Magazijn naer paerlen
meent te zoeken, Stoptze u verniste klei bedrieglijk in de
hand.*

Het is bijna zes uur en tijd om de winkel voor vandaag te sluiten. Ik ga weer naar huis, het boek mag ik helaas niet meenemen. Dat wordt doorgegeven aan de volgende generatie in de familie. Dat brengt mij op de volgende vraag: *Heeft u een boek dat dierbaar, inspirerend is en dat een leven met u meegaat? Een tekst die u steeds opnieuw leest?* Daar kunnen we eens over uitwisselen in de gesprekskring. Ik ben benieuwd.

Marjan van Weerden, kerkelijk werker



BLOEMENDIENST

Zondag 22 januari

Mw. Letsch werd op deze dag 80 jaar.

Mw. Boering was weer thuis na een operatie, en een kort verblijf in Meerweide.



Zondag 29 januari

Fam. Kooiman was op 22 november 50 jaar getrouwd, i.v.m. allergie voor kerstbomen kregen ze de bloemen pas eind januari. Alsnog van harte gefeliciteerd.

Zondag 5 februari

Vandaag werd mw. Jumelet 85 jaar en werd door de gemeente met de bloemen hartelijk gefeliciteerd.

Zondag 12 februari

Fam. Tims van de Dalenoord was op 16 februari 45 jaar getrouwd en mw. Fisscher-Ehrat werd op 18 februari 85 jaar.

Giften

Op 9 februari via Reini een gift ontvangen van € 10,- en op 13 februari op de rekening een gift van € 25,-. Beide gevers heel hartelijk dank.

Reini van der Meer en Joke Busse 06 4869 6235

KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerkerk, Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam, of: kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Verhuisd binnen de gemeente:

Dhr. A.H.R. Tims, van Brittenoord 1, naar Schelmeroord 15. (3079 LV)

Overleden:

Mw. J. van der Graaf – van der Male, geboren 2 januari 1929, overleden 23 januari 2023. Mw. van der Graaf woonde Ravenswaard 5 kamer 73.

Dhr. Wolter Jan Kranenburg,

geboren 22 juni 1950, overleden 12 februari 2023, Echtgenoot van H. Kranenburg - Nootenboom, Baarschootsekreek 2 L. Rotterdam

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs vervoeren: mw. Fisscher en mw. Harmsen.
05-03: Dhr. J.K.F. Jungheim 12-03: Dhr. A. van Splunter
19-03: Dhr. R. A. de Bruin 26-03: Dhr. J. Jongenotter
02-04: Dhr. A.J. Kooiman.

ACTIE KERKBALANS 2023

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is uiterst tevreden met de uitkomst van deze actie. Maar liefst bijna 90% van alle uitgezette enveloppen kwam retour. Om de begroting voor 2023 in balans te krijgen zou een bedrag van ruim € 61.000,00 moeten worden toegezegd en dat is op een paar honderd euro na ook daadwerkelijk gebeurd. Het CvK dankt alle leden voor hun toezeggingen en ook alle vrijwilligers die aan de actie hebben meegewerkt. In tegenstelling tot de jaren ervoor zal het jaar 2022 helaas met een gering tekort, dat veroorzaakt is door extra kosten die moesten worden gemaakt om energiemaatregelen te financieren, worden afgesloten. De ontwikkeling van de energieprijzen blijft ons zorgen baren. Daarom zal het best een uitdaging zijn om het jaar 2023 ook in financiële zin tot een goed einde te brengen. Ons College vertrouwt erop dat dit met de hulp van alle leden zeker zal kunnen lukken.



Het College van Kerkrentmeesters van de Groene Tuinkerkerk

VAKANTIENIEUWS

Het Vakantiebureau organiseert ook in 2023 vakanties met aandacht voor senioren en mensen met een zorgvraag. Ook zijn er speciale vakantieweken voor mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking. In de nieuwe vakantieids zijn alle vakantieweken in 2023 te vinden.

De vakanties van Het vakantiebureau worden verspreid door het jaar georganiseerd en vinden plaats in de zorghotels Dennenheul in Ermelo, Nieuw Hydepark in Doorn en hotel IJsselvlied in Wezep. Ook zijn er vaarvakanties op het schip de Prins Willem - Alexander. Tijdens de vakantieweken worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Gasten kunnen wandelen of (rolstoel-/duo-) fietsen in de prachtige omgeving van de hotels mee met een excursie, deelnemen aan een spel of genieten van een optreden.



Open protestant-christelijk karakter Een team van ervaren vrijwilligers is tijdens de vakantieweek aanwezig om de vakantieasten waar nodig te ondersteunen. Ook als men een zorgvraag heeft, staan de vrijwilligers klaar: verpleegkundigen en verzorgers continueren de zorg zoals gasten dat thuis gewend zijn.

De vakantieweken hebben een open protestants-christelijk karakter: iedereen is van harte welkom!

Mocht uw belangstelling gewekt zijn neem dan gerust contact op met onze diaconie. (Bram van Splunter, Jieles Tims of Gerrit Buizer).



Hervormd IJsselmonde

Protestantse kerk in Nederland

Over de waardigheid van ons leven

In de afgelopen maanden hebben we in de kerkenraad, maar vooral in de werkgroep pastoraat van de Pelgrimskerk gesproken over het thema 'voltooid leven'.

In de gesprekken werd wel duidelijk dat de thematiek veelomvattend is, bijvoorbeeld 'hoe kun je op een positieve, waardige manier leven', maar dus ook 'op een waardige manier ouder worden en sterven'. En wat zegt de Bijbel ons daarover? En wat betekent dat voor ons als we steeds meer te horen krijgen dat elk mens volstrekt vrij is om zijn of haar eigen keuze te maken? En hoe moeten we omgaan met het (ondraaglijk) lijden?

Dat heeft geresulteerd in een paper, 'over de waardigheid van ons leven'. Een notitie die wij graag met u en jou willen bespreken. Dat kan op **dinsdagavond 18 april** (20:00 uur) en op **donderdagochtend 20 april** (10:00 uur), beide in de Pelgrimskerk.

We hopen dat het gesprek niet alleen plaatsvindt met de ouderen, maar ook met de wat jongere generatie. Zodat het gesprek, door de generaties heen gevoerd gaat worden: in de gemeente, in de gesprekken met je kinderen of met je ouders. Of te wel, wat kunnen we in deze van elkaar leren en wat kunnen we voor elkaar betekenen. Van harte welkom.

Kerkebalans

Op het moment van schrijven is er € 80.848 toegezegd, door in totaal 160 gemeenteleden. We hopen op een opbrengst van € 105.000. Als we dit niet halen, zal het financieel tekort aan het eind van het jaar groter zijn begroot.

Is het er bij u nog niet van gekomen om uw toezegging door te geven? U kunt dit nog steeds doorgeven via de Kerkapp, per mail naar penningsmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl of door uw antwoordveloppe bij de Adriaen Janszkerk of de Pelgrimskerk in de brievenbus te doen.

Annet de Ruiter
College van Kerk

2023

Actie 
Kerkebalans



Overledenen:

Naam	Leeftijd	Overleden
Dhr. A.P. Terwijn	75 jaar	12-1-2023
Mw. A.N. van Teijlingen-de Winter	93 jaar	23-1-2023
Mw. N. van Drunen-van de Velde	82 jaar	28-1-2023
Mw. L. Groenendijk- Caspers	94 jaar	8-2-2023

Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de QR code scant, komt u bij 'geven' in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen.

Januari	Kerkapp	Bankrekening
Collecte diaconie	€ 906,50	€ 175,00
Collecte kerk	€ 1.150,50	€ 292,50
Totaal	€ 2.057,00	€ 467,50

Voor de collecte-inkomsten in de kerkdiensten wordt verwezen naar de pagina's van de Adriaen Janszkerk en de Pelgrimskerk in dit kerkblad.



Scan de QR code met de camera van uw telefoon of tablet.



Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, IJsselmonde

Van de predikant

Rondom de diensten

In de maand maart staan we stil bij het thema: de heilige Geest. Normaal is dat een thema dat bij Pinksteren hoor, maar het valt nu samen met de lijdenstijd.

Zondag 5 maart mag ik zelf voorgaan. In deze dienst zal Ferdy van Mastrigt als ouderling worden bevestigd. Ook zondag 12 maart mag ik voorgaan. Zondag 19 maart is ds. Peter Bakker onze voorganger. Zondag 26 maart zal dhr. Setkin Sies bij ons voorgaan.

Veranderingen in de stichting SBAJK

Zoals u misschien weet wordt de Adriaen Janszkerk beheerd door een stichting met een eigen bestuur, dat in principe uit gemeenteleden bestaat. Dat is de Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (afgekort: SBAJK). Zij zorgen voor het onderhoud en beheer van de kerk en regelen de verhuur. Na jarenlange trouwe dienst stoppen Nico Goedhart, Kees Havenaar en Annet de Ruiter als bestuursleden. We willen hen op deze plaats hartelijk bedanken voor hun jarenlange belangeloze inzet voor onze kerk en wensen hen alle goeds toe voor de toekomst!

Tegelijk danken wij de nieuwe bestuursleden voor hun beschikbaarheid en wensen wij hen veel succes met het uitvoeren van hun taken. Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Patrick Vink - voorzitter
Marleen van Bennekom - secretariaat
Robin Veth - financieel
Ferdinand de Ron – verhuur



Daarnaast blijft dhr. Arie Maaswinkel als lid van de technische commissie betrokken voor technische zaken en kennis van onderhoud van het monument.

Welkom

De familie Mos (Theo en Judith met hun dochtertjes Danique van 3 en Rebecca van 2) hebben aangegeven dat ze voortaan graag met onze gemeente willen meeleven. Ze wonen in de wijk bij de kerk, maar gingen tot nu toe naar een andere gemeente. We weten hen van harte welkom en spreken de wens uit dat deze gemeente voor hen een plek mag zijn waar ze iets mogen ontvangen en met hun gaven iets bijdragen.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Op dinsdag 7 maart is er weer Bijbelmorgen over de brief van Jakobus: Leef je geloof! Iedereen van harte welkom.



Gift

Ik ontvang een gift van € 50 contant voor de nieuwe beamers in de kerk, waarvoor hartelijk dank.

Kijktip: The Chosen



De laatste maanden hebben mijn vrouw Hanneke en ik met veel plezier de 3 seizoenen van The Chosen gekeken. De serie volgt een heel aantal karakters die we kennen uit de Evangelieën: Matteus de tollenaar, Maria Magdalena, Simon Petrus en de andere leerlingen, Nicodemus, etc. We zien hen worstelen met alledaagse en herkenbare dingen en we zien hoe de ontmoeting met Jezus hun leven verandert.

De serie is niet voorspelbaar, origineel en op professionele wijze gemaakt. Er zit natuurlijk veel fantasie in (net als bij een historische roman), maar met alle respect voor de Bijbel en met kennis van zaken van het Jodendom. De bijbelverhalen komen op een andere manier tot leven. De serie heeft de intentie om moderne mensen – die leven in een beeldcultuur - een ontmoeting met Jezus te geven.

Het is de grootste, door crowdfunding gerealiseerde productie uit de geschiedenis. Sinds december 2022 biedt de EO de serie aan via de NPO-app. Alle drie beschikbare seizoenen (de makers willen in totaal 7 seizoenen maken)

zijn ook in HD-kwaliteit te bekijken via de app van Angel Studios (waarbij je desgewenst de Nederlandse ondertiteling kunt aanzetten). Van harte aanbevolen!

Uw dienaar, Hans Schaap



Felicities

De volgende jarigen werden namens de Adriaen Janskerk gefeliciteerd :

- 5 februari : mevr. C. Jumelet - Bunk, 85 jaar
- 6 februari : mevr. M.E. Stam - Deenen, 90 jaar
 dhr. A.J. de Bruijn, 80 jaar
- 8 februari: mevr. G. van Wingerden - van der Ent, 90 jaar

Allen van harte geluk gewenst en Gods Zegen voor het nieuwe jaar.



Collecteopbrengsten

Zondag	Diaconie	Kerk
1 jan	€ 9,70	€ 9,70
8 jan	€ 18,95	€ 18,95
15 jan	€ 29,65	€ 29,65
22 jan	€ 12,77	€ 12,78
29 jan	€ 22,88	€ 22,87

Vervoer naar de kerk

5 maart	Bastiaan
12 maart	Aad
19 maart	Roelof
26 maart	Bastiaan

Bij verhindering graag de chauffeur bellen:

Roelof Hazewindus	06 5785 5400
Bastiaan de Ruiter	010 413 7669
Aad Schuijer	06 2862 6274

Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijer: 0180 412141

Advertentie

Oppas en kinderprogramma

Er is wekelijks kinderoppas in de ruimte met de glazen wand achter de koster.

Kinderprogramma 5, 19 en 26 maart.
Tienerdienst op 12 maart.

Heb je hart voor kinderen en zou je bij het kinderwerk willen helpen, graag!

Aanmelden kan bij Renata van Mastrigt
06-24 916 845

'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen Beverwaard, Groot-en Oud-IJsselmonde, Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



www.wbgij.nl



Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.
De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com



Pelgrimskerk

Reyerdijk 51, IJsselmonde

Daarnaast is het woensdag 8 maart 'biddag voor gewas en arbeid'. Voor gewas en arbeid zullen we zeker ook bidden, maar ook voor al die andere punten die ons leven raken: o.a. het leed in de wereld. 's Middags is er de kidspraise, 's avonds de reguliere dienst om 19:30 uur. Welkom bij alle diensten! Dat we daarin Zijn zegen zullen ervaren.

Onderweg

We gaan op weg naar Pasen. De lijdensweken bepalen ons elke keer weer bij de gang die Jezus Christus heeft willen maken voor deze wereld, voor ons. Zichtbaar in Zijn liefde, in Zijn verzoenend lijden en sterven. Waardoor wij met Hem kunnen opstaan tot een vernieuwd leven.

*Alles wat over ons geschreven is,
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.*



In de komende kerkdiensten staan we stil bij het Paasproject van de kinderkerk: **'Op zoek naar wie Jezus is'**. Een ontdekkingstocht langs teksten uit het Oude en Nieuwe Testament naar wie Jezus is. Het NGB heeft daarover ook een bijbels dagboek uitgebracht voor de veertigdagentijd. Dit dagboekje is op hun website te verkrijgen. Een aanrader. Ik hoop in de keren dat ik voor ga aan te sluiten bij hun rooster en daarover te preken. Onder het kopje 'vanuit de taakgroep' kunt u ook lezen over de komende Stille Week en de viering van het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag.

Advertentie

 TIMMERMAN NATUURSTEEN		
Grafgedenksteden Traditioneel en eigentijds In alle prijsklassen Natuursteen of glas/RVS Deskundig advies	Nieuwerkerk (Zeeland), Hellevoetsluis, Rotterdam , Berkel en Rodenrijs, Goes Nieuwe Crooswijkseweg 66b 3034 PS Rotterdam telefoon 010-4136910	

TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

Vakmanschap sinds 1839

Bijbelochtend op 22 maart

De Bijbelochtend is verplaatst van 15 naar 22 maart. We komen zoals gebruikelijk bij elkaar in de consistorie van de Pelgrimskerk. We hebben afgesproken dat we ons in het vervolg zullen beperken tot één hoofdstuk. We lezen en bespreken dan Handelingen 16, het eerste gedeelte van de tweede zendingsreis. Om 09:45 uur staat de koffie en de thee klaar. Van harte welkom, ook als u, jij er nog niet eerder erbij kon zijn.

Omzien naar elkaar

Mevr. E.W. (Liesbeth) Somers-Jeths is in de afgelopen maand vanuit Aafje Schiehoven terug gekeerd naar huis. Daar zal ze verder moeten herstellen van haar breuk in haar bekken. Mevr. M. (Marga) den Daas-Wragge werd getroffen door een lichte herseninfarct. Heftig, maar naar omstandigheden gaat het nu goed met haar. Ze is thuis.

In ons omzien willen we ook denken aan hen die zorgen hebben om een geliefde. In het gezin van Jet Karreman en Antoinette Schram zijn er grote zorgen om de ziekte van hun moeder/oma, mevr. Verkamman. We willen dan ook voor haar, haar man en de gezinnen bidden. En we denken ook aan hen die verdriet kennen, hen die (langdurig) ziek zijn, of hen die te maken hebben met lichamelijke moeiten.

Een ieder Gods kracht en nabijheid toegebeden.

In Christus verbonden,
Jeannette en Dirk van Vreeswijk.



VANUIT DE TAAKGROEP

Verkiezing en bevestiging ambtsdragers

We kijken terug op een gezegende zondagochtend waarin drie gemeenteleden werden bevestigd in het ambt: **Helma Paul-Poortvliet** als diaken en **Marjolein Bol-Plaisier** en **Henk de Jong** als ouderling. We wensen jullie nogmaals van harte Gods zegen toe bij het werk in onze gemeente.

Op zondag 12 februari namen we ook "afscheid" van onze scriba: **Hans van Iersel**. Vele jaren was hij, veelal met Sita van Vliet, de kalme motor achter al het papierwerk en geregeld wat bij een taakgroep en kerkenraad hoort. Hartelijk dank voor je inzet, gaven en geloof. En vreugde toegewenst in het ambt van de gelovige.

In de laatste vergadering van de taakgroep hebben we ook de procedure rondom de verkiezingen van ambtsdragers geëvalueerd. We hebben toen ook tegen elkaar gezegd dat we de gemeente er te weinig in betrokken hebben door niet alle namen van de benoemde gemeenteleden in de zondagsbrief en in de voorbede te noemen. Ook omdat u, jij vele namen van geschikte kandidaten hebt ingediend was dat wel op zijn plaats geweest. Zo zijn destijds ook Emilie de Munnik-Nicolai, Brianne Pols-Ippel, Jan Adriaan Maas en Diane Bontenbal-van Dam benoemd als ambtsdrager. Zij hebben om gegronde redenen

moeten bedanken, maar we danken hen voor hun meedenken en bidden bij al hun overwegingen.

Stille Week

Ook dit jaar willen we in de stille week, naast de "gebruikelijke" diensten op Goede Vrijdag en Pasen twee korte vespers houden: op Witte Donderdag en de Stille Zaterdag. U, jij van harte welkom in de Pelgrimskerk. Om zo nog meer stil te staan bij het unieke van Jezus Christus. Alle diensten in de avond beginnen om 19:30 uur.

In de vesper van **Witte Donderdag** willen we het **Heilig Avondmaal** vieren. Dus niet op de Goede Vrijdag, maar op de (donderdag)avond waarop de Here Jezus de maaltijd heeft gehouden met zijn discipelen. Daardoor is er ook wat meer tijd om op Goede Vrijdag na te denken over de kruisgang van de HERE Jezus. Alvast hele goede, gezegende diensten toegewenst.

Over de waardigheid van ons leven

Elders in het kerkblad, onder het kopje 'Hervormd IJsselmonde' wordt u, jij uitgenodigd voor de gesprekmomenten 'over de waardigheid van ons leven' op **dinsdagavond 18 april** (20:00 uur) en op **donderdagochtend 20 april** (10:00 uur), beide in de Pelgrimskerk. Aanleiding en doel daarvan kunt u, kun jij in die rubriek lezen.

Collecten

zondag	diaconie	Doel	kerkrentm.	Overig
22-jan-23	€ 27,40		€ 26,00	€225,-Gift
29-jan-23	€ 98,00	Zending	€ 33,41	€ 20,-Gift
5-feb-23	€ 27,25		€ 15,60	€50,-Voed
12-feb-23	€ 164,70	Aardbeving	€ 26,16	selbank

Bloemen:

De bloemen zijn de afgelopen weken met een groet en ter bemoediging gegaan naar:

22 jan mw Daams -Luttelgeest
29 jan mw de Bruin-Sprado
5 febr mw Somers-Jeths
12 febr mw den Daas-Wragge



Oproep:

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die een instrument kunnen bespelen en graag deel uit willen maken van de gemeente muziekgroep. We willen graag nummers van onder andere Opwekking, Sela en vele andere artiesten ten gehore brengen. Ben jij geïnteresseerd? Kom eens kijken op een oefenavond, elke woensdag om 20.00 uur in de kerk of neem contact op met Jos Domenie (06-23060967), Jet Karreman (06-57885726) of Marinke Roos (06-44886031) Hopelijk tot gauw!

Samen

Oplossing puzzel

G	O	E	D	E	V	R	I	J	D	A	G
O	P	A	D	I	S	O	E				
D	U	I	K	E	R	B	E	U	L		
S	U	F	L	A	M	E	N	T	O		
D	R	A	S	T	I	E	L	O			
I	N	E	P	V	R	I	J	A	F		
E	L	I	X	E	R	K	A	S			
N	I	E	T	S	P	O	R	B			
S	N	O	T	A	N	O	D	E			
T	I	C	J	U	W	E	E	L			
L	E	H	A	R	S	E	C	I			
E	A	R	A	K	L	U	I	D			
R	I	T	M	I	E	K	M	E			
A	R	E	A	I	N	T	E	R	N		
A	A	N	E	S	A	N	I				
R	U	U	D	L	U	B	B	E	R	S	

locatie **Podium Islemunda**

Adres

Herenwaard 17, Rotterdam, Zuid-Holland



18 maart 2023

19:30 - 22:00

Grace Wyatt is een succesvolle muziektherapeute en gelukkig getrouwd – totdat haar man bij een auto-ongeluk om het leven komt. Gedreven maar klaar om haar leven weer op orde te krijgen, arriveert ze bij Devlin House. Ze zal het echtpaar Devlin helpen om te zorgen voor jonge mensen die allemaal gewond zijn geraakt. Onderweg krijgen we een glimp van Grace' jeugd en opvoeding die diepe sporen in haar leven hebben achtergelaten. Door de kwetsbare jongeren en haar gesprekken met God krijgt ze kracht om met haar verleden om te gaan. Ook doet ze een onverwachte ontdekking...

Beschermde Wieg

In Rotterdam-Zuid wordt één op de acht kinderen in zorgelijke omstandigheden geboren. De problemen kunnen zo groot zijn dat de moeder besluit om haar kind af te staan en op een onveilige plek achter te laten. De Beschermde Wiegkamer is een kamer waar een moeder heen kan gaan als ze (anoniem) hulp of een veilige plek zoekt voor haar pasgeboren baby.

Het Ikazia Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis slaan de handen ineen voor de bouw van een Beschermde Wiegkamer. Om de Beschermde Wiegkamer mogelijk te maken, zijn we op zoek naar mensen die willen helpen met een gift. We hebben al donaties ontvangen, maar we

zijn er nog niet. Wilt u ook helpen? Op www.steunmaasstadziekenhuis.nl/project/beschermde-wiegkamer kan een bedrag naar keuze overgemaakt worden.

Wilt u meer weten over de Beschermde Wiegkamer? Bekijk dan dit filmpje over de Beschermde Wiegkamer Rotterdam Zuid - [Beschermde Wiegkamer Rotterdam Zuid - YouTube](#).



Stichting Samenspel Barendrecht

Zoekt voor haar nieuwe musical 'Verloren & gevonden'

muzikanten: **trompettist + saxofonist + toetsenist**

Speel jij één van deze instrumenten en lijkt het je leuk om mee te werken aan een musical, waarin de bijbelse gelijkenis van 'de verloren zoon' op eigentijdse manier op de planken wordt gebracht?

Geef je dan op en speel samen met andere musici in de 10-koppige band live tijdens de uitvoeringen op 3 en 4 november 2023 in het nieuwe Theater Zuidplein.

Meer info en aanmelden bij: Hans Luijendijk

E-mail: h.luijendijk1602@gmail.com

Tel: 06 3969 4969



Zangdiensten Breepleinker

"Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

zondag 5 maart

Voorganger ds. Erick Versloot.

Organist: Martin Mans.

Medewerking: mannenensemble "Laudate"; o.l.v. Adri Poortvliet

zondag 19 maart

Voorganger: ds. Arnold Vroomans.

Organist: Martin Mans.

Medewerking: Chr. Reiskoor "Holland zingt".





Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerkerk: 010-482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af te halen in de hal van de kerk.

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Niet ontvangen:

Adriaen Janszkerk

Dhr. J. van Balen 010 - 483 82 37

Pelgrimskerk

Dhr. Welter 06 - 31 96 94 86

Redactie:

Groene Tuinkerkerk

Corrie Melenberg-Schop en Gerrit Buizer

redactie.gtk@hotmail.com

Adriaen Janszkerk

Annet de Ruiter

redactie.ajk@gmail.com

Pelgrimskerk

Germa van Veen en Heleen Maas

kerkblad.pk@kerkinijssemonde.nl

Eindredactie

Annet de Ruiter

010- 4137 669

redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD IJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NL09 RABO 0159096480

o.v.v. 'abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: K. Telleman

Koninginneweg 169, 3078 GM,

010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD IJsselmonde

NL12INGB 0000031620

o.v.v. 'Bijdrage kerkblad'

Advertenties :

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt u zich wenden tot dhr. Jaap Pols

advertentie@kerkinijssemonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 17 maart 2023

18.00 uur voor het magazijn van april

2023 met het thema:

Verrijzenis

Druk: Veldhuis Media, Raalte

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010 - 482 49 56

kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Kosters: Mw. H. Kranenburg, 010 - 479 02 94

Piet van Rikxoort, 06 - 27 31 40 93

Scriba: scriba.groenetuinkerkerk@gmail.com

bijdragen kerk (o.a. VVB).....NL10 INGB 0000 1886 02

ofNL09 RABO 0159 0964 80

Diaconie.....NL61 INGB 0000 2056 29

Zending.....NL32 INGB 0000 5634 99

Project Werelddiaconaat.....NL61 INGB 0000 2056 29

Bloemendienst.....NL02 INGB 0003 8639 79

t.n.v. J. Busse - Dekker en/of M.K.J. van der Meer - Koole

Kerkradio.....NL10 INGB 0000 1886 02

Collectebonnen.....NL05 INGB 0000 2864 68

Hervormde Gemeente (www.kerkinijssemonde.nl)

Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)

Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62

Preses kerkenraad: Mw. J. van den Berge-Bakker

Scriba: Dhr. H. van Iersel, 0184 - 77 10 20

scriba@kerkinijssemonde.nl

Vertrouwenspersonen: Marjolein Bol-Plaisier (06-45012434) en

Bastiaan de Ruiter (010-4137669),

internevertrouwenspersoon@kerkinijssemonde.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

Diaconie: diaconie@kerkinijssemonde.nl

NL30 INGB 0002 7781 42

College van Kerkrentmeesters:

Secretaris: William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijssemonde.nl

Penningmeester: Annet de Ruiter

penningmeester.cvk@kerkinijssemonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.....NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften.....NL12 INGB 0000 0316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)

Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135 565 85 en 010-483 14 13

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam IJsselmonde

Beheerder: Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27



Mevrouw Bontje en de dominee lopen door het zijpad naar de trap die naar de kerkzolder leidt. Kik volgt ze nieuwsgierig. Wat gaan ze doen met die bezems en vuilniszakken? 'EINDELIJK is het zo ver, meneer dominee!', roept de kosteres blij, 'De BEZEM erdoor! Weg met die overbodige spullen!' 'Nou en of,' zegt de dominee, 'want preken over soberheid kan ik wel, maar ik moet ook het goede voorbeeld geven!' Kik klimt achter ze aan, de eerste trap op, en de tweede. Dan staan ze op de enorme zolder onder het schuine dak. Het is er koud en duister. Mevrouw Bontje knipt het licht aan en de dominee krijgt de schrik van zijn leven. De zolder staat stampvol kasten, stoelen, kapstokken, dozen. Er liggen knutsels, kranten en ... muizenkeutels.

'Allemensen!' kreunt hij, 'Dit wist ik niet. Maar ... dit is te veel werk voor ons tweeën, mevrouw Bontje!' 'Neenee! NU moeten we doorzetten!' zegt zij beslist. 'Als u de knutsels in vuilniszakken stopt, dan doe ik de kranten en de kleren.' De dominee kan het niet goed. Hij wil elk knutselwerk bewaren. Elke krant is interessant. Mevrouw Bontje pept hem op: 'Straks is de hele zolder vrij! Versoberen geeft RUIJTE!' 'Warempel,' mompelt de dominee, 'het kan wel een jongerenzolder worden!!' Ineens gaat het opruimen makkelijk. Kik huft weer naar beneden. Dit moet ik de muizen vertellen, denkt hij. Maar hoe? ... 'Er komt een jongerenzolder en ... jullie raken je speelplek kwijt.' Versoberen, dát vinden de muizen vast moeilijk!



Versje

Versoberen geeft ruimte en vasten geeft rust.
Soms is het niet nodig, soms is het een must!

Kun jij consuminderen, of koop je steeds meer?
En denk je: vooruit maar, iets nieuws, nog één keer.

Ben je dan tevreden, of jeukt het weer gauw?
Je kast is propvol en waar laat je het nou?

Totdat je tussen zóveel spulletjes leeft
dat niets meer bijzondere betekenis heeft.

Maak veertig dagen ruimte, bid, mijmer en vast.
Maak van je ziel een opgeruimde kast.
Want waar moet God wonen, als in jou niets meer past?



Uit de Bijbel

Jezus zei: 'Maak je geen grote zorgen over wat je zult eten, wat je zult drinken, welke outfit je aan moet trekken. Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij.'

Naar Matteüs 6,31-33



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns